

Manmin Nyhedsbrev

NR. 18 27. JULI, 2014

”Herren frelste mig fra de frygtelige smerter ved børneeksem”

Folk forherliger Gud efter at være blevet helbredt for børneeksem gennem Dr. Jaerock Lees bøn

I begyndelsen af 2014 var der nogle personer, som valgte en meget drastisk udvej til at slippe for den smerte, der forårsages af børneeksem. En gymnasiepige begik selvmord på grund af børneeksemen. Og en kvinde i trediveerne strangulerede sin otteårige datter, hvis børneeksem var blevet forværret, og begik derefter også selvmord. Disse hændelse var meget chokerende.

Børneeksem er en kronisk eller tilbagevendende inflammatorisk sygdom, som normalt viser sig i barndommen. Den præcise årsag er ukendt, men sygdommen er relateret til genetiske faktorer og en defekt i immunsystemet.

Det menes også, at der kan være en række andre medvirkende årsager såsom f.eks. tør hud og større tendens til kløe end normalt; bakterie-, virus- eller svampeinfektioner; følelsesmæssige påvirkninger og visse miljømæssige faktorer.

Den nationale sygesikring siger, at antallet af mennesker, som har besøgt hospitalet på grund af børneeksem mellem 2008 og 2012 er omkring 1,04 millioner. Det faktiske antal patienter er langt højere, og ligger omkring 6,1 millioner mennesker.

Næsten 20% af verdens befolkning har efter sigende lidt af børneeksem. Desuden har børneeksem en negativ indflydelse på børns vækst. Sygdommen kan give anledning til følelsesmæssige forstyrrelser såsom fremmedgørelse og mangel på selvværd. Dermed er der tale om et anerkendt verdensdækkende problem.

Men mange medlemmer af Manmin Centralkirke er blevet helbredt for børneeksem ved Guds kraft, inklusiv Minhee Park (3 år, foto 1), Minsik Lee (9 år), Yeji Kim (12 år), Serim Park (12 år), søster Seungli Yoo (15 år), søster Hwajin Cho (19 år) og søster Sookyung Kim (29 år, foto 2). Nu lever de alle lykkelige liv.

Når folk angrer og der bedes for dem med kraft, bliver børneeksemen fuldkommen helbredt

Søster Subin Kim (26 år, foto 3) havde lidt af børneeksem, siden hun var 4 år. Da hun gik i gymnasiet, havde hun maske på at for skjule sit hævede og betændte ansigt, selv midt om sommeren. Og da hun kom på universitetet, blev det endnu værre. Hun begyndte at ransage sig selv. Så afskar hun sig fra de verdslige ting, som Gud hader, og angrede grundigt. Dr. Jaerock Lee gik i forbøn for hende, og hun blev straks fuldkommen helbredt.

Nu arbejder Søster Kim trofast som medlem af Immanuel koret. Hun fortæller: ”Tidligere havde jeg ofte svært ved at sove på grund af de væskende sår og betændelsen i mit ansigt, men nu sover jeg godt. Jeg er meget lykkelig”. Hun studerer vokal musik med stor hengivenhed for at ære Gud.

Søster Sehee Park (22 år, foto5) havde så slem børneeksem, at selv lægerne var ved at opgive. Men hun blev også helbredt af Dr. Lees bøn. Da



Smerterne ved børneeksem er frygtelige. Men når folk sætter deres lid til Gud, giver han dem en lysere og renere hud, og oprigtig tro i gave.

forbønnen var blevet fremsat, blev hele hendes krop dækket af skorper på tre dage. De faldt hurtigt af, og den nye hud kom frem. Hun blev fuldkommen helbredt, ikke kun for børneeksem, men også for akne.

Soojung Lee (12 år, foto 6) så frygtelig ud på grund af børneeksem og børnesår. Hendes forældre diakon Daesung Lee og diakonisse Yumi Kim blev mindet om, at små børns sygdomme ofte skyldes forældrenes overtrædelser. De angrede, at de havde levet lunkne kristne liv, og Dr. Lee gik i forbøn for pigen.

Den efterfølgende dag holdt sårene op med at væske, og de tørrede ud. De inficerede dele blev dækket af mørke skorper. Samme aften faldt skorperne af, og allerede 3-4 dage efter forbønnen var hun fuldkommen helbredt. Siden da har hun været sund og rask, og hun er nu medlem af børnenes søndagsskolehold i dans til lovprisning.

Søster Jiyoun Lee (21 år) sov tidligere med hænderne indbundet i bandager på grund af den voldsomme kløe. Søster Nuri Ryu (14 år) kunne ikke gå med korte bukser eller kortærmede bluser om sommeren, fordi hendes venner drillede hende med børneeksemen. Men de blev begge helbredt ved Dr. Lees forbøn.

Gennem Muan Ferskvand og bøn med lommelærklæder er folk i andre lande også blevet helbredt for børneeksem

Daniel, som er søn af Dr. Daniel Fuentes Acosta, Direktøren for Verdensnetværket af Kristne Læger, Mexico, havde haft børneeksem på arme og ben siden fødslen. Da Manmin missionsgruppe var på besøg i Mexico, fortalte en af dem Dr. Fuentes, at hvis man stænker med Muan Ferskvand eller drikker det med tro, kan man opleve guddommelige helbredende gerninger. Så han stænkede vandet på drengen med tro. Og forbløffende nok helbredte Gud ham fuldkommen i løbet af en uge.

Eric i Kenya (8 år, foto 4) havde børneeksem fra tredje uge efter fødslen. Huden i hans ansigt lignede, at den var blevet skoldet, og den lugtede dårligt, så familien blev udvist af deres hjemby. Men da biskop Dr. Muongho Cheong (Nairobi Manmin Hellighedskirke) bad for ham med et lommelærklæde, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over, blev han fuldkommen helbredt på bare tre uger, og nu har han hud som en nyfødt.

Den medicinske behandling af børneeksem kræver stor tålmodighed, den er bekostelig og besværlig, og der er stor risiko for tilbagefald. Men de troende, som er blevet helbredt for børneeksem siger alle, at de blev helbredt meget hurtigt, efter at de ødelagde den mur af synd, som skilte dem fra Gud, og der blev bedt for dem med tro. Der kom ingen ar, komplikationer eller tilbagefald efter sygdommens ophør.

Lad os alle takke og ære Gud Helbrederen, som lever.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Han [Jesus] sagde til ham: 'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind' Det er det største og første bud. Men det andet, som står lige med det: 'Du skal elske din næste som dig selv.' På de to bud hviler hele loven og profeterne" (Matthæusevangeliet 22:37-40).



De mennesker, som har klare mål og drømme i livet, har tålmodighed, udholdenhed og gør deres bedste. Når de opnår deres mål, får de også berømmelse og materielle goder. Det samme gælder for de troende. De, som er fulde af håb om Himlen, vil investere alt deres tid, goder og liv i at udføre Herrens arbejde, uden at spare noget. De elsker Gud og hengiver sig af hjertets grund.

Ifølge Herre Jesu ord skal vi elske Gud og vores næste af hele vort hjerte, men hvilken slags kærlighed er der tale om, og hvad betyder det egentlig?

At elske Gud af hjertets grund er at opnå godhed.

Hvis vi elsker Gud af hjertets grund, vil vi til stadighed ransage vores ord og gerninger. Vi vil konstant forandre os og undersøge, om vores ord er gode og vores tanker er passende i Guds øjne. Vi kan undersøge, i hvor høj grad vi har opnået godhed i vores hjerter, ved at svare på nogle få spørgsmål.

Søger du andres vinding og fordel, eller tænker du først på dig selv? Når andre mennesker har fremgang, glæder du dig så lige så meget, som hvis det var dig selv, eller brokker du dig til andre og siger: "Den person har både fejl og mangler, så hvorfor har vedkommende så stor fremgang?" Mister du modet? Tager du det meget tungt, hvis nogen giver dig problemer?

Nogle mennesker kan ikke siges at længes efter Guds godhed, selv om de

lytter til ordet og længes efter nåden. Vi må meditere over ordet, når vi har hørt det, og gøre os alle mulige anstrengelse for at blive gode mennesker. Dette er den sande længsel efter ånd og kærlighed til Gud af hjertets grund.

Der er endnu en ting, som vi må huske: Guds kriterium for dom er anderledes end menneskets. I Anden Mosebog 15:26 står der, at vi skal gøre det, der er ret i Guds øjne, ikke kun i vores egne. Den godhed, som folk generelt anerkender, er anderledes end Guds.

Nogle mennesker virker sagtmødige og høflige overfor alle, men de ser måske ned på andre i deres stille sind. Når et andets menneskes synspunkter er i konflikt med deres egne, kan de måske anse vedkommende for at være udannet eller uhøflig, og så lukker de deres hjerter overfor ham eller hende. Nogle har en indadvendt karakter og kan ikke lide at diskutere med andre, så de insisterer ikke på deres egne meninger, og følger i stedet andres råd. Men det sker kun på grund af deres personlighed. De tjener ikke andre af hjertet. De kan måske tænke: "Det virker som om, jeg altid mister noget, når jeg skaber fred med andre", og deres negative følelser såsom frustrationer og ubehag bliver stadig værre. De kan måske også have svært ved at opdage deres ondskab, fordi de tror, at de har tjent andre og indrettet sig efter deres ønsker.

Nogle mennesker siger, at de holder ud under prøvelser, men de er ikke i stand til at gøre det med glæde og taknemmelighed. Hvis de gennemgår forfølgelser for troen eller økonomiske prøvelser med tro, håb og kærlighed, vil deres ansigter blive fyldt med en endnu større nåde. Men da de undertrykker og kontrollerer sig under deres trængsler, bliver sorgerne endnu større i den udstrækning, de oplever vanskeligheder. Så bliver deres ansigter dystre med skygger af angst. De tror, at de har holdt ud i årevis, men døren til velsignelser er ikke blevet åbnet så hurtigt, som de havde regnet med.

Endnu andre virker til at være oprigtige, flittige og sociale. De virker til at anse andres arbejde for lige så vigtigt som deres eget. De bliver rost af andre, men længes kun i ringe grad efter ånden. Ligesom Marta udviser de større interesse for deres pligter end for kærligheden til Gud og for at blive hellige. De tror, at de har godhed og tjener andre. Og de kan måske blive bedømt som gode efter andres standart eller selv tro, at de er

gode, men Gud anerkender ikke deres godhed.

Hvis vi vil elske Gud af hele vores hjerte, som Jesus sagde, skal vi søge godheden i alle aspekter og indse, hvad Guds godhed er og hvordan den opnås.

For det andet: At give alt til Gud af hjertets grund er at opnå åndelig kærlighed.

I Første Johannesbrev 4:21 står der: "Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker sin Gud, skal også elske sin broder."

Nogle troende synes at give Gud alt, hvad de har med stor ildhu, men de gør ikke noget for andre troende. De beder indtrængende, går flittigt til gudstjenester og hengiver al deres tid og deres penge til Gud. Men de mangler i betænkelig grad hensyn og omsorg for folk omkring dem.

De har givet Gud meget af det, de har, men kan ikke fuldt ud bære velsignelsens frugt. De har naturligvis ingen intentioner om at skade andre eller være onde mod dem. Men de er snævertsynede med hensyn til andre og deres hjerter er ikke rummelige i denne henseende. Så de kan sår andre mennesker og forårsage ubehag, selv om det ikke er deres hensigt.

Lad os forestille os at menneske, som har en inderlig længsel efter ånden og beder flittigt med faste. Hun melder sig til meget frivilligt arbejde og giver betydelige offergaver til Gud. Men når hun beder, drejer det sig ikke ret meget om de øvrige sjæle og Guds rige. Det virker som om, hun længes efter ånden, men ikke har noget ønske om at være sammen med de mennesker, der omgiver hende.

Lad mig give endnu et eksempel. En missionsgruppe deler sig i mindre grupper for at gøre rent i et stort lokale. Den ene gruppe bliver færdig med deres del lidt før de andre, og tager af sted. Hvis de havde haft et lidt større hjerte, ville de have været i stand til at se, hvorfor de andre ikke var færdige endnu, og hvilken form for hjælp, de havde brug for. Men de mennesker, som kun har ringe åndelig kærlighed, kan ikke sætte sig i andres sted.

Jesus sagde i Matthæusevangeliet 22:39: "Elsk din næste som dig selv". Jeg beder jer derfor om at tage vare på andre mennesker med mild kærlighed og rummelige hjerter. Jeg håber, at I vil favne mange sjæle med kærlighed, gavmildhed og Faderens hjerte. Sådan kan I elske Gud af hjertets grund.

For det tredje: At elske Faderen af hjertets grund er at opfylde de gudgivne pligter.

De, som elsker Faderen, har ikke kun godhed i deres hjerter, men lader den også komme til udtryk. De hengiver sig til Guds rige og siger: "Hvad skal jeg give min Fader? Hvordan kan jeg gøre gengæld for nåden?" Selv om de måske ikke har nogen titel i kirken, kan de forkynde og flittigt tage sig af andre medlemmer eller melde sig frivilligt til pligterne i kirken.

Men nogle af dem kan måske miste denne ildhu med tiden. Så vil de tage afstand fra det arbejde, som de er blevet betroet i et ønske om større personlig frihed. De udfører deres synlige pligter med stor ildhu, men ignorerer de øvrige.

Vores gudgivne pligter kan være store eller små, men de skal udføres for Gud – ikke for andre mennesker. Forpligtelserne skal ikke kun udføres som ydre handlinger, men skal også indeholde tro, håb og kærlighed som en del af hjertets duft.

Lad os forestille os et menneske, der ønsker at blive valgt som præsident for sin gruppe ved det årlige valg, men som i stedet bliver sekretær. Hvis han trofast udfører arbejdet som sekretær af hjertets grund, kan han udsende en liflig duft til Gud. Så kan han fryde sig og være taknemmelig over, at han er blevet betroet stillingen som sekretær eller bestyrer. Han vil bede for gruppens medlemmer og tage vare på dem, samtidig med at han støtter gruppens præsident med stor ildhu. Eller lad os forestille os en kvinde, som har været præsident for gruppen i et år, men som ikke er blevet genvalgt. Så holder hun op med et komme til gruppens møder og udfører ikke længere nogen opgaver. Det betyder, at hendes tidligere arbejde ikke har været oprigtigt.

Ved enhver lejlighed eller aktivitet vil jeg bede dig om at tjene, ikke alene med kroppen, men også med hele hjertet rettet mod Gud. Så vil du ikke udføre opgaverne af pligtfølelse. Du vil tjene med tro og kærlighed, og blive fuld af nåde og Helligånd. Hjertets indstilling ved denne tjeneste vil blive modtaget af Gud som en glædelig duft.

Kære brødre og søstre i Kristus Gud hæfter sig ikke ved folks ydre fremtoning. Han tager imod duften af hjertet, kærlighedens aroma og ærefrygt. Din godhed og kærlighed må øges dag for dag, og du må anse dine gudgivne pligter for at være dyrebare. Jeg beder i Herrens navn om, at du derved kun vil ære Gud.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Helligåndens gerninger manifesteres for dem, der bliver genfødt som Guds børn

Vi kan først opnå den fuldkomne frelse, når vi fødes igen i navnet af Jesus Kristus, som frelste os fra synden, og bliver hellige og retfærdige ved Helligånden (Første Korintherbrev 6:11).

Helligåndens grundlæggende gerninger og største pligter er følgende: At hjælpe folk med at tage imod Jesus Kristus og blive genfødt som Guds børn, at bevæge deres hjerter og hjælpe dem med at angre, og at hjælpe dem med at elske Gud.

Lad os se nærmere på fire aspekter af Helligåndens virke.

1. Gaver

Helligåndens gaver henviser til de særlige gerninger, som manifesteres af Helligånden i Guds kærlighed. De forskellige ting, som Gud giver sine elskede børn i sin nåde, kan alle siges at være "gaver". De indbefatter frelse, helbredelse og svar, hvilke er ting som almindeligvis gives til de troende. Men der er også andre gaver, som gives individuelt til folk.

Helligåndens gaver i Første Korintherbrev kapitel 12 inkluderer at meddele visdom, at meddele kundskab, tro, evnen til at helbrede, kraft til at gøre mægtige gerninger, profetisk tale, evnen til at bedømme ånder, forskellig tungetale og tolkning af tungetale. Gud kender præcist vores hjerter, vores kar, og vores hjertes grund, og giver enhver de mest passende gaver.

Den største gaver er kærligheden, som der står i Første Korintherbrev 13. Gud tilskynder os til at jage efter kærligheden og stræbe efter åndsgaverne (Første Korintherbrev 14:1). Det skyldes, at i den udstrækning vi modtager åndelige gaver, vil vi opnå større kraft og have en dybere kommunikation med Gud.

Gud vil, at vi skal bruge disse gaver for hans rige. Så Guds børn bør ikke undgå disse gaver, men i stedet stræbe efter de største, som der står i Første Korintherbrev 12:31. Hvis man er pastor, skal man undervise flokken i sandheden på den rette måde, manifestere Helligåndens gerninger og lade folk opleve beviset på den levende Gud.

2. Indsigt

Gud Skaberer gav sin enbårne søn for synderne i sin ubegribelig store kærlighed. Hvis man indser hvor stor, mægtig og dyb denne kærlighed er, kan man ikke undgå at elske Gud med ildhu.

Det er ikke vanskeligt at skille sig af med de synder, som Gud hader, og at behage ham med liv og hjerte, så længe Helligånden hjælper os. Vi vil være i stand til at adlyde alt med tro, selv om det til tider er vanskeligt, og vi vil gøre vores bedste for at åbenbare Guds herlighed.

Men mange troende lever uden sikkerhed om frelse. Eller mange tror, at de allerede er blevet frelst, og de går i kirke om søndagen, men de kender ikke noget til synd og retfærdighed, og de ved ikke, at dommen vil komme, for de har endnu ikke fået Helligånden.

Jesus sagde klart, at det først er, når vi fødes igen af vand og Helligånd (Johannesevangeliet 3:5) og udfører Guds vilje (Matthäusevangeliet 7:21), at vi kan komme i Himlen. Gud sendte Helligånden som hjælper, sådan at vi kan forstå hvad synd, retfærdighed og dom er (Johannesevangeliet 16:8) og dermed undgå Helvedets dom.

Så Guds børn, som har fået Helligånden, skal kæmpe mod synderne til blodet flyder (Hebræerbrevet 12:4), afholde sig fra enhver form for ondt (Første Thessalonikerbrev 5:22) og tage Himlen med magt ved at udøve retfærdighed.

3. Helligåndens stemme, tilskyndelser og vejledning

Hvis vi bliver inspireret og påvirket af Helligånden, vil vi opleve dens gerning, når den ransager alt, selv Guds dybder (Første Korintherbrev 2:10-11). Vi kan nedbryde Satans lejr; profetere om det, der kommer, og få dybe åbenbaringer fra den åndelige verden.

Men da Helligånden er sandhedens Ånd (Første Johannesbrev 5:7), virker den kun i den grad, vi opnår sandheden i vores hjerter. Hvis vi anerkender Gud under alle omstændigheder, beder og overlader alt til Gud med tro, kan vi høre Helligåndens stemme, selv når der er tale om hverdagsbegivenheder, og vi vil få dens tilskyndelse og vejledning.

Hvis vi klart vises vejen ved Helligåndens hjælp, kan vi få velsignelser i forretnings- og arbejdsanliggende og dermed forherlige Gud. Han lader os huske, hvad vi skal sige, når vi prædiker budskabet for andre eller vejleder dem.

Hjælperen Helligånden underviser os pænt som en privatlærer, sådan at vi bedre kan forstå og adlyde Guds ord. Helligånden, som har bolig i vores hjerter, fortæller os, hvad vi skal sige og gøre, og minder os om sandheden.

Helligåndens tilskyndelser betyder, at Helligånden bevæger vores hjerter til at gøre noget bestemt. Hvis vi føler en stærk tilskyndelse til at faste og bede i en periode, er det Helligåndens tilskyndelse. Når vi adlyder og beder med hjerte og hengivenhed, kan vi lade os lede af Helligånden.

4. Styrke til at bede

Når først vi er fulde af Helligånden, føler vi os ikke trætte, selv om vi beder efter en lang arbejdsdag. Døsighed og tomme tanker vil ikke nærme sig, og vi kan bede med tro og glæde. Helligånden minder os også om de emner for bøn, som vi mangler at dække.

Helligånden kender vores behov og opfylder dem. Han hjælper os i vores svaghed og går i forbøn for os ved Guds vilje (Rømerbrevet 8:26-27). Når vores hjerter er forenet med Helligåndens, som var de ét, kan vi bede på en måde, som er til glæde for Gud.

Den mængde af bøn, som rent faktisk når Gud, afhænger af, i hvor høj grad vi beder i Helligånden, så der vil være forskel på, hvilke svar og velsignelser vi får fra Gud. Vi bør ikke bede på baggrund af egen tænkemåde eller tankebygninger. I stedet skal vi bede i Helligånden. Så vil Gud sørge for at alt går godt, sådan at vi kan få hans svar på den letteste måde.

Når vi beder i Helligånden, er det vigtigt at gøre det med hengivenhed af hjertets grund. Vi skal bede inderligt og sandfærdigt i ethvert øjeblik, men først skal vi bede om åndelig styrke til at overvinde verden, bede indtrængende, overvinde Satan og leve ved Guds ord.

Derefter er det vigtigt at væbne os med Guds ord. Når vi gør Guds ord til livets brød, kan vi få Helligåndens klare og detaljerede tilskyndelser.

"Tak, Gud, for at du velsignede mig, som du havde lovet. Jeg elsker dig!"

Ældste Sangbaek Lee (55 år, Sogn 2-11 i Sydkorea)

Den 24. juli 1998 deltog jeg for første gang i den natlange fredagsgudstjeneste i Manmin Centralkirke. På daværende tidspunkt kom min familie i en anden kirke, men min kone var blevet introduceret til Manmin af en bekendt, og hun havde fået meget nåde under den natlange fredagsgudstjeneste. Så jeg fik også lyst til at deltage. Kirken var konstant fyldt af Helligånden, ligesom min kone havde sagt. Jeg kan godt lide at synge lovsange, så jeg var så lykkelig, som havde jeg været i Himlen, mens jeg lyttede til koret, så de særlige optrædere, sang lovsange og bad i anden halvdel.

I den første uge af september i 1998 indskrev jeg mig i Manmin Centralkirke, og mit kristne liv ændrede sig i høj grad. Gennem budskaberne om at holde søgnedagen hellig og give fuldt tiende begyndte jeg at forstå, hvorfor min forretning var gået bankerot to gange under Asienkrisen. Og jeg lyttede til Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædiken "Budskabet fra Korset". Derigennem lærte jeg Gud Faders kærlighed at kende, og jeg forstod, hvorfor Jesus er vores eneste frelser og indså den åndelige betydning af Jesu lidelser og korsfæstelse. Det førte mig til sand tro.

I 2012 var min arbejdsplads i økonomiske vanskeligheder på grund af lavkonjunkturer. Jeg fandt ud af, at mit firma havde et underskud, der var lige så stort som min årlige indkomst. Så jeg sagde til ejeren, at han skulle hyre en anden, hvis årsløn var mindre end min. På daværende tidspunkt var en af de ældste i min kirke ved at åbne et forsikringselskab, og han bad mig om at samarbejde med ham. Så jeg opsigde min stilling.

Rent faktisk var jeg ret genert, så det var ikke let for mig at præsentere forsikringsprodukter for fremmede. Min opgave var at sælge via en kort introduktion, hvilket er den mest almindelige

måde at sælge på, men jeg kunne ikke skabe resultater. Virksomheden vurderede mig og lod mig stå for salget rette mod administrerende direktører. Det var mere rart for mig og jeg nød det. Jeg havde været ansvarlig for mange forretningsområder inklusiv regnskabsstyring, personalestyring og rekruttering. Så jeg rådgav folk og præsenterede vores forsikringsprodukter. Men det var ikke nemt. Da min præstation stadig var dårlig mere end to år efter, at jeg havde påbegyndt arbejdet som forsikrings sælger, brugte jeg hele min opsparing og penge fra mit pantelån. Det var en meget vanskelig økonomisk situation.

Men jeg holdt ordet fra Tredje Johannesbrev 1:2 i mit hjerte: "Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt". Jeg var fokuseret på at få min sjæl til at trives. Jeg vandrede ad den rette vej, forsøgte at være i fred med mine kolleger, og skilte mig af med egoisme og grådighed. Når jeg klarede mig dårligt, ransagede jeg mig selv for usandheder og

angrede. Jeg forsøgte kraftigt at leve ved Guds ord.

Desuden holdt jeg op med at sige de vittigheder, jeg ellers havde sagt, for at opnå et sandfærdigt hjerte. Jeg bad flittigt for at skille mig af med den syndefulde natur i mit hjerte. Jeg tilbad i ånd og sandhed under gudstjenesterne og lovpriste af hjertets grund. Til sidst opnåede jeg et smukt, åndeligt hjerte d. 31. marts 2014.

Indtil sidste uge af marts var min præstation så dårlig, at jeg tænkte over at begynde i et andet firma, som betalte en fast månedsløn. Men så blev der skrevet kontrakter med firmaer, jeg havde rådgivet i marts, så jeg besluttede mig for at forsøge igen. I april, efter at jeg havde opnået det åndelige hjerte, begyndte Gud at velsigne mig i fuldt mål. Jeg havde tidligere givet 100 \$ (ca. 550 kr.) som tiende, men nu gav jeg 1000 \$. Halleluja!

Jeg brugte de samme ord til at sælge, som jeg tidligere havde brugt, men direktørerne reagerede rigtig godt. Desuden præsenterede de mig for andre direktører. Derfor blev jeg sikker på, at jeg var under Guds vejledning. Når jeg holdt Guds løfte i mit hjerte, bad, og handlede på det, opfyldte Gud det.

Jeg er medlem af Shalom Koret, leder af Penuel Koret og underdistriktsleder i mit sogn. Min kone er celleleder. Min ældste datter læser på præsteseminariet gennem Guds kald og er medlem af koret Himlens Stemme under komiteen for scenekunstnere. Min anden datter er medlem af Krystalsangerne. Jeg takker og ærer Gud, som har velsignet min familie til at være sund og rask, og at føre lykkelige kristne liv.



Fra venstre: Ældste Sangbaek Lee, seminariestuderende Jieun Lee, søster Yeeun Lee og hustru diakonisse Myungsun Kim, som lever lykkeligt i Herren.

"Galdesten på 4,5 mm forsvandt" Broder Ravi Augustine (Delhi, Indien)

Jeg arbejder for radiologisk afdeling på hospitalet GTB. I 2011 kom jeg i en anden kirke, men jeg læste Dr. Jaerock Lees bog "Helvede". Jeg blev dybt bevæget af den og lyttede til hans gudstjenester "Budskabet fra Korset", "Målet af tro" og "Forelæsninger om Første Mosebog" på Manmin Centralkirkes hjemmeside www.manmin.org. Det gav mig stor nåde. Nu elsker hele min familie Dr. Lee.

D. 2. maj 2014 blev jeg indlagt på hospitalet på grund af alvorlige mavesmerter. Lægen sagde, at der var en galdesten på 4,5 mm, og hvis

operationen blev udsat, kunne det have fatale følger. Han tilføjede, at den kun kunne fjernes gennem operation. Men jeg tænkte, at jeg ville blive helbredt, hvis Dr. Jaerock Lee bad for mig, for Gud står inde for Dr. Lees bønner.

Frem for alt angrede jeg, at jeg havde været stejl overfor folk omkring mig og insisteret på, at jeg selv havde ret. Jeg havde brudt freden med dem. Men så bad Dr. Lee for mig. Næste morgen viste MRI screeningen, at der ikke længere var nogen galdesten. Det var forbløffende! Halleluja!



Fra venstre: Ravi Augustine, hans kone Ratta, næstældste søn Akasi og ældste søn Amit, som viser billederne på deres mobiltelefoner.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)

"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manminministry@manmin.org

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin