

Manmin Nyhedsbrev

NR. 25 22. FEBRUAR, 2015

Gud lovprises med kærlighed til korset og håb om Himlen

Anden halvdel af den nattelange fredagsgudstjeneste med lovprisledere og scenekunstnere



Manmin Centralkirke afholder en nattelang fredagsgudstjeneste fra kl. 23 fredag aften indtil kl. 4 lørdag morgen for at minde, at Jesus blev korsfæstet på en fredag for at frelse menneskeheden. Gennem ord, bøn og lovsigelse byder gudstjenesten på en overflod af velsignelser. Under lovsigelse og bøn i den anden halvdel af gudstjenesten får medlemmerne Helligåndens fylde og mærker en særlig glæde og lykke, som ikke kan mærkes nogen andre steder i verden. De gives styrke til at overvinde verden, udsende Kristi duft og fuldføre pligten som verdens lys og salt.

”Lad os samle os og synge 'Halleluja!' til den store Fader. Lad os forsamle os i hjertet og synge endnu engang til den store Herre: 'Halleluja!'”

Smilene breder sig over ansigterne på kirkens medlemmer under lovsigelsen og dansen i anden halvdel af den nattelange fredagsgudstjeneste. Det er noget ganske særligt at se disse medlemmer af Manmin, som kommer til gudstjeneste, mens andre sover.

Om fredagen er der mange mennesker, som forsøger at slappe af efter ugens stress ved at shoppe, se en film, spise god mad, rejse, dyrke sport, snakke med venner eller drikke og danse. Men for Manmins medlemmer er fredag nat en velsignet mulighed for at møde Gud.

På en fredag for omkring to tusind år siden tog Jesus korsets lidelser på sig i Guds forsyn for at forløse menneskeheden fra dens synder.

For at minde Herre Jesu kærlighed har Manmin Centralkirke sidens åbningen i 1982 afholdt nattelange fredagsgudstjenester fra fredag kl. 23 til lørdag kl. 4 om morgenen. Første halvdel er selve gudstjenesten, og anden halvdel består af lovsigelse og bøn.

Under den første halvdel lytter medlemmerne til det kraftfulde budskab og opnår nøglerne til at løse problemerne i deres liv. I den anden halvdel lovpriser de Gud med fryd og kalder sammen ud i bøn.

Anden halvdel ledes på skift af en af de ti lovprisledere. Der er tale om lovprislederne Rose Han og Jiae Kim; pastorerne Woojin Chun, Rira Chung, Kyunga Ko, Purum Shin og Yuri Do; og søstrene Dakyung Sung, Jinkyung Seok og Jungeun Kim. Ved Helligåndens berøring har de hver især deres egen særlige lederstil, sådan at medlemmerne føler sig oplivet og

bliver fornyet gennem lovprisen.

Da lovprislederne møder og oplever den levende Gud, efterligner de Herren og udsender en duft af Kristus. Så deres ord formidler Guds kærlighed og nåde.

Lovprisleder Rose Han på 38 år siger: ”Det vigtigste for mig som leder er, at vi lovsiger på en måde, som behager Gud, og beder af hele hjertet sammen med medlemmerne. Vi kan frit synge de gudgivne sange fra Manmin Lovpris under anden halvdel. Gennem disse sange bliver vores hjerter renset og vores sjæl kan finde hvile i Guds varme kærlighed; den anden halvdel er en himmelsk fest på denne jord.”

Seminariestuderende Yuri Do og søster Jinkyung Kim er kommet til for nyligt, men tiltrækker medlemmerne opmærksomhed og kærlighed under anden halvdel. De udstråler glæde gennem deres dygtige og energiske lederskab. Søster Jinjung Seok på 22 år siger: ”Jeg længes efter at udsende

en kraftig duft af kærlighed til Gud gennem lovsigelsen. Jeg beder om at samle de elskede medlemmers hjerter og give dem til Gud. Jeg tilstræber at have den åndelig autoritet til at fuldføre denne hellige pligt, og jeg ønsker at vise Guds, Herrens og hyrdens kærlighed til de mange sjæle i denne verden.”

Diakon Jaehwan Oh på 43 år siger: ”Om fredagen arbejder jeg indtil sent ud på aftenen, og så skynder jeg mig direkte hen til kirken. På vejen glæder jeg mig til Guds velsignelser og spekulerer på, hvordan nattens lovprisledere vil gennemføre lovprisen. Under lovsigelsen i anden halvdel bliver mit hjerte fyldt med kærligheden fra Gud, Herren og hyrden, og det bliver derved fornyet.”

Alle de nattelange fredagsgudstjenester udsendes direkte til hele verden via GCN, som dækker omkring 170 lande (www.gcntv.org).



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig” (Anden Mosebog 20:12).

Jesus er Guds søn. Han kom til jorden i kød og lærte folk at det største og vigtigste bud er at elske Gud, og at det næste, som er lige så vigtigt, er at vi skal elske vores næste (Matthæusevangeliet 22:37-40). Han sagde dette, fordi et menneske, som opfylder disse to bud, også vil være i stand til at opfylde alle de andre bud.

De Ti Bud er nedfældet i Anden Mosebog og de er inddelt i to grupper: Første gruppe er 1. til 4. bud, som vedrører kærligheden til Gud, mens 5. til 10. bud handler om at elske vores næste som os selv.

Lad os nu se nærmere på det femte bud, ”Ær din far og din mor.”

1. For at ære vores forældre må vi ære dem i Herren

Selv om det ikke skulle stå i de Ti Bud, så ville ethvert menneske med god samvittighed vide, at det er en naturlig pligt for mennesket at ære sine forældre. Så hvorfor nedfældes det som Guds bud: ”Ær din far og din mor?”

Det betyder ikke, at vi skal ære dem på kødelig vis, men derimod, at vi skal ære vores forældre i Herren, nemlig i Guds ord (Efeserbrevet 6:1). Hvis vi adlyder vores forældre, når de siger til os, at vi ikke skal gå i kirke om søndagen, så er det ikke at ære dem, men i stedet at falde i ødelæggelsen sammen med dem.

Hvis vi virkelig elsker vores forældre, vil vi forkynde for dem og hjælpe dem med at opnå frelsen som vores vigtigste prioritet.

I Anden Krønikebog 15:16 står der: ”Kong Asa fjernede også sin mor som kongemoder, fordi hun havde ladet

fremstille en rædselsstøtte til Ashera. Asa huggede støtten om, knuste den og brændte den i Kedrondalen.” Hvis en kongemoder tilbyder afguder, så modsætter hun sig ikke kun selv Gud og går ødelæggelsen i møde, hun forleder også folket til at tilbyder afguder og fører dem i ødelæggelsen.

Så kong Asa var ikke enig med sin mor, og han fjernede hende officielt fra stillingen som kongemoder. Der igennem blev folket opmærksomt på problemet, og hans mor fik lejlighed til at omvende sig. Dette er i sandhed at ære sine forældre.

Frem for alt kan man sige, at man virkelig ærer sine forældre, når man fører dem til Himmeriget.

2. Vi skal ære Gud, som har givet os livet

Dette bud fortæller os, at vi skal ære vores forældre, og det ligner budene om at respektere Gud og holde hans ord. Med andre ord er det sådan, at den, der for alvor ærer Gud af hjertet, også vil ære sine forældre, og den, der ærer sine forældre af hjertet, vil også tjene Gud af al kraft. Men hvis man skal prioritere, så må det vigtigste være at tjene Gud.

Gud skabte os alle, vores forældre og bedsteforældre, og alle vores forfædre i tidligere generationer. Det var Gud, som skabte Adam, det første menneske, og som gav menneskeheden liv. Selv om sæd og æg smelter sammen når et menneske bliver undfanget, så kan livets oprindelige sæd kun gives af Gud.

Desuden er den krop, vi ser her, kun en ydre skal, som er nødvendig under vores midlertidige liv i denne verden, og den sande herre over vores ”selv” er ånden, som bor i vores krop. Uanset hvor meget mennesket forsøger, kan det ikke selv skabe livets sæd. Og uanset hvor meget viden vi samler sammen, kan vi ikke fremstille eller kopiere menneskets ånd. Selv om vi kunne frembringe menneskelige kroppe ved at kloner celler, ville vi ikke kunne sige, at resultatet var et menneske, hvis ikke Gud gav denne krop en ånd.

Så vi skal tjene vores fysiske forældre, men vi skal elske og tjene Gud Fader endnu mere, for det er

ham, der har givet os livet selv. Og hvis vores forældre er opmærksomme på dette, vil de tænke, at deres børn er en gave fra Gud og har en dyrebar sjæl (Salmernes Bog 127:3), så de vil forsøge at nære børnene efter Guds vilje.

3. Når vi elsker Gud, kan vi ære vores forældre af hjertet

At ære henviser til at vise respekt, adlyde og tjene andre. Lad os undersøge os selv for at se, om vi ignorerer vores forældre eller er opmærksomme overfor dem, når vi siger, vi elsker Gud.

Når dine gamle forældre siger noget, som ikke er fornuftigt, tænker du så, at det er nonsens og ignorerer det med ord og handlinger? At elske Gud og at ære sine forældre er ikke to forskellige ting.

I Første Johannesbrev 4:20 står der: ”Hvis nogen siger: ’Jeg elsker Gud’, men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.”

Og i Matthæusevangeliet 15:4-9 irettesætter Jesus farisæerne og de skriftkloge, fordi de tager ting, som de skulle have givet til deres forældre, for at give dem til Gud. Det skyldes, at de ikke tjente Gud af hjertet. Det var kun en undskyldning, at de skulle give til Gud, og i stedet tog de selv det, de skulle have givet til deres forældre.

Hvis vi for alvor elske og respekterer Gud af hjertets grund, kan vi ikke lade være med at elske vores fysiske forældre og ærer dem af hjertet. Efterhånden som vi indser Guds kærlighed, vil vi også indse vores forældres kærlighed.

Når vi kommer ind i sandheden, skiller os af med synd og ondskab, og hviler fuldkommen i Guds ord, vil den sande kærlighed komme ind i vores hjerter, og vi vil indse den kærlighed og nåde, vi har fået fra vores forældre, som har opfostret os. Dermed vil vi tjene med kærlighed af hjertets grund.

4. Velsignelserne til de mennesker, som i sandhed ærer Gud og deres forældre

Gud fortæller om de velsignelser,

der gives til de mennesker, som elsker Gud og ærer deres forældre af hjertet i Anden Mosebog 20:12: ”Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.”

Dette tekststykke betyder ikke kun, at vi vil få et langt liv på denne jord. Det betyder også, at alt vil gå os godt og at vi vil have et godt helbred og nyde Gud beskyttelse, idet vores sjæl trives. Når vi ærer Gud og vores forældre i sandhed, så viser det, at vores sjæl trives. Så vil vi ikke komme ud for uheld og ulykker, og vi vil blive velsignet i vores familie og på vores arbejdsplads. Velsignelsen af et langt liv inkluderer alle disse velsignelser tilsammen.

Det var tilfældet med Ruth i det Gamle Testamente. Hun var ikke-jøde og giftede sig med en jøde, men hendes mand døde i ung alder uden at give hende børn. Naomi, hendes svigermor, sagde til hende, at hun skulle tage ud og søge lykken et andet sted, men hun gav afkald på sin personlige lykke for at udføre sin pligt som svigerdatter, og hun flyttede til Juda sammen med Naomi.

Da hun var et godt menneske, lod Gud hende nyde store velsignelser, selv om hun ikke var jøde. Han lod hende møde en rig mand, som var blandt hendes afdøde mands slægtninge, og han blev hendes nye ægtemand. Desuden var kong David blandt hendes efterkommere, og Gud lod hendes navn blive skrevet i Frelseren Jesu stamtræ. Som Gud havde lovet, fik Ruth en overflod af velsignelser både åndeligt og materielt ved at ære sin svigermor af hjertet.

Kære brødre og søstre i Kristus, hvis jeres kærlighed til Gud er sand, vil I ikke alene tjene jeres brødre i troen men også jeres forældre, jeres ægtefæller, jeres slægtninge og jeres naboer. Beviset på denne kærlighed vil vise sig i gode gerninger, som forherliger Gud.

Jeg håber, I vil skinne for folk med sandhedens lys gennem fuldkomne og gode gerninger ligesom Ruth. Jeg beder i Herrens navn om at Gud, som bliver forherliget gennem sådanne handlinger, vil belønne dem med herlighed og velsignelser.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar
Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger
Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger
Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

Er du klar til at løbe troens løb?

Gud ønsker at få sande børn, som han kan leve i kærlighed med til evig tid. Når vi kender hans hjerte, kan vi ikke udsætte eller stoppe vores løb i troen mod Ny Jerusalem. Velkommen til det nye år 2015, lad os sætte mål med fornyet hjerte, beslutte os for at opnå det og løbe løbet med større iver.

Først må du have et klart formål, når du sætter et nyt mål



Enhver kan sætte et mål, men der kan være forskellige formål med det. Selv om vi deler et mål, kan vi have forskellige formål og resultaterne vil være forskellige.

Hvis du i velbehag tænker: "En dag vil jeg opnå et åndeligt hjerte", betyder det, at du endnu ikke har et klart formål med dette mål. Et klart formål hjælper dig med at forny dine handlinger og dit liv.

Endnu vigtigere er det at have et ordentligt formål. Det vil vise sig, når vi gør det klart, hvorfor vi ønsker at opnå dette mål. Med andre ord: Når vi indser, hvorfor vi skal elske Gud og hvorfor vi skal opnå Ny Jerusalem, vil vi have et klart formål, og dermed kan vi lettere træffe de rette beslutninger for at opnå det.

Når vi indser den kærlighed, som Herren giver os, vil vi have et klart formål med at fremstå som frugterne af denne kærlighed. Så kan vi hurtigt ændre os. Når vi kender Herrens lidelser på korset og ved, at de var "for os" og at hans offer var "for os", har vi en klar grund til at forandre os, fastlægge formålet og beslutte os for at opnå det. Så vil vi være i stand til at ændre os.

Men uden denne indsigt kan folk ikke have et klart formål, og deres beslutning vil let forgå, selv om de siger, at de er fast besluttet på at forandre sig.

For det andet skal du lægge dine foretrukne ting til side og gøre det, du ikke bryder sig om, eller som du har svært ved



Ruth vendte ryggen til sin hjemby for at følge sin svigermor, og Jesu disciple forlod deres beskæftigelser og familier for at følge Jesus. En blind tigger ved navn Bartimæus smed sin kappe fra sig for at komme hen til Jesus.

Hvis du på samme måde beslutter dig for at følge dine mål, skal du være i stand til at sætte de ting til side, som du værdsætter mest. Jesus siger i Markusevangeliet 10:29-30: "Sandelig siger jeg jer: Der er ingen, der har forladt hjem eller brødre eller søstre eller mor eller far eller børn eller marker på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det hundredobbelte igen nu i denne verden, både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker, tillige med forfølgelser, og evigt liv i den kommende verden."

Undersøg i hvor høj grad du sætter dig selv til side for Herren. Nyder du stadig at se verdslige film på TV, surfe på internettet og spille spil? Insisterer du stadig på dit eget med stolthed? Hvis du gør det, så viser det, at din beslutning ikke er sand. Når du skiller sig af med det, du synes er vanskeligt at lægge fra dig, kan du få Helligåndens hjælp. Så vil du helt naturligt ønske at lære Guds ord og leve ved det.

Når folk gør noget, de kan lide at gøre, øges deres effektivitet. Det samme gælder for helligelsen. Vi kan forandre os hurtigt og effektivt, når vi adlyder ordet med glæde af hjertets grund gennem Helligåndens gerning.

For det tredje er det godt at forandre sig hurtigt, men det er vigtigere at forandre sig konstant



Et ordsprog siger: "Mange bække små gør en stor å." Det betyder, at mange små forandringer til sammen kan udgøre en stor forandring. Så vi skal adlyde uforanderligt trin for trin.

Hvis man adlyder af tvang, er der ikke tale om sand lydighed. Med denne lydighed kan man ikke omskære sit hjerte. Hvis du synes, at forandringen er for langsom, selv om du beder indtrængende, skal du undersøge om dine handlinger udgår af hjertet.

Hvis man adlyder af hjertet, vil man være i stand til at bære åndelig frugt. Det skyldes, at den hjertelige lydighed ikke forgår, og med den kan man fortsætte med at løbe det åndelige løb. Når man beder indtrængende og væbner sig med Guds ord i hjertet uden nogen form for tvang, kan man anvende ordet på sig selv og blive fornyet.

Det er meget vigtigt at praktisere ordet uforanderligt, selv om det kan virke ensformigt. Hvis man bliver ved med at forsøge at skille sig af med det foranderlige hjerte i enhver situation, vil gerningerne blive samlet til bunke, og så vil man blive i stand til at skille sig af med det foranderlige hjerte og praktisere ordet uforanderligt.

Sammenfattende sagt er det nødvendigt at have et klart formål og en begrundelse for sit mål; forsøge at skille sig af med selv de ting, der er mest vanskelige at lægge fra sig; og uforanderligt praktisere ordet. Så kan man bære fuldkommen frugt. Jeg håber, at du i 2015 vil løbe troens løb med oprigtighed og fast beslutning.

”Forbløffende! Mit ledbånd og bruske, som blev revet i stykker for 30 år siden, er blevet helbredt! Jeg takker Gud!”

Broder Jaehong Park, 47 år, Chuncheon Manminkirke, Sydkorea

Da jeg var 18, var jeg en håbefuld fodboldspiller med udsigt til succes. Men for megen træning og gentagne knæskader tvang mig til at opgive på halvvejen.

I 1993, da jeg var 23 år, åbnede jeg en mobilforretning, hvor nettoindkomsten pr. måned var på titusindvis af dollars. Jeg tænkte, at det var let at tjene penge, og levede i luksus, mens jeg var i tyverne og trediverne. Jeg

havde verden i min hule hånd. Men min grådighed førte til min ødelæggelse. Jeg endte med at have en stor gæld, som beløb sig på mere end en million dollars.

I 2008 blev jeg 40, og jeg flyttede til Chuncheon. Jeg overgav alle mine egendele til kreditorerne og betalte af på min gæld. Jeg var gået konkurs. Mine venner hakkede alle sammen på mig og til sidst forlod de mig, selv min kone forsvandt. Jeg havde stadig smerter i knæet og fik en depression, som udviklede sig til en bipolar affektiv sindslidelse.

I juli 2013 begyndte jeg at tænke over, hvordan jeg kunne dø uden at opleve smerter, og så omsatte jeg mine tanker til handling. Men mit selvmordsforsøg slog fejl, og jeg besluttede mig for at forsøge at leve videre. Virkeligheden var så barsk, at jeg ikke kunne klare den. Det eneste job, jeg kunne klare, var som bygningsarbejder.

Jeg arbejdede typisk i tre dage, og så havde jeg store smerter i de to følgende døgn. Ofte var smerten så voldsom, at jeg gik ind på badeværelset for at udholde den alene. Smerterne og kramperne i mine ben vækkede mig ofte ved 3 eller 4-tiden om morgenen. Jeg havde det som om, nogen vred begge sider af mine benmuskler, og andre prikkede til mine knæ med bor.

I juli 2014 foreslog diakon Hosong Chun, min kollega, at jeg skulle besøge den kirke, han kom i. Men hans forslag gik ind ad det ene øre og ud ad det andet. Jeg skældte ham endda ud og hånede ham. Men så skete der noget d. 22. december 2014. Om morgenen



▲ Den 22. december 2014 deltog broder Park i bønne-mødet for Helligåndens fylde med pastor Heesun Lee i Chuncheon Manminkirke. Han modtog pastor Lees bøn med et lommeterklæde, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over. Efter bønnen kunne han sætte sig og rejse sig igen uden smerter. Han vidnede med tårer om, at han var blevet helbredt.

havde jeg større smerter end jeg nogensinde før havde haft. Diakon Chun ringede til mig og bad mig om at deltage i bønne-mødet i hans kirke. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg svarede: ”Hvornår er det?” Jeg undrer mig stadig over, at jeg overhovedet spurgte.

Endelig tog jeg hen til kirken med Diakon Chun. Jeg satte mig på den bageste række, og en kvinde, som jeg aldrig før havde set, kom ind i kirken og sagde til mig: ”Hvordan har du det?” Da så jeg en stor ildsøjle omkring hende, og den kom ind i mig.

Kvinden var pastor Heesun Lee, som

var der for at lede bønne-mødet. Jeg var der i ret lang tid, men jeg havde det godt og følte, at hvert et ord i hendes prædiken var rettet netop mod mig. Efter prædikenen sagde pastor Lee, at hun ville bede for de syge med et lommeterklæde, som Dr. Jaerock Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12).

Jeg stillede mig i kø for at modtage bønne-mødet med lommeterklædet, og det blev min tur. Rent faktisk forventede jeg ikke noget. Jeg modtog bønne-mødet, og folk omkring mig sagde, at jeg skulle forsøge at sætte mig og rejse mig igen.

dog sket? Det her kunne jeg ikke gøre tidligere! Men nu kan jeg! Hvad er der sket med mig?” Jeg græd. Efter mødet gik jeg hen til pastor Lee og takkede hende igen og igen. Jeg løb fra kirkens tredje sal ned til bygningens indgang, men der var ingen smerter og slet ingen problemer! Halleluja!

Det er forbløffende og utroligt, at jeg stadig ikke har nogen smerter i mine ben og knæ. Tidligere følte jeg, at der ikke var andet tilbage for mig end døden, men Gud tog min hånd, førte mig og helbredte mig. Jeg takker og ærer kærlighedens Gud!

Sikke en overraskelse! Jeg kunne sætte mig og rejse mig uden problemer! Tidligere havde mine knæ lavet en underlig lyd, når jeg rejste mig, som om knoglerne stødte sammen og musklerne var ved at gå i stykker. Men efter bønne-mødet var der ikke længere noget at høre, og jeg kunne sætte mig og rejse mig igen uden problemer.

”Hvad er der

”Jeg blev helbredt for pludselig døvhed og undgik at blive blind”

Pastor Changmi Lee, 60 år, Osaka Manminkirke, Japan



I januar 2014 begyndte jeg at have noget i mit syn, der var ligesom små orm. Jeg tog på hospitalet for at få en diagnose. Prøven viste noget uventet: Jeg havde et hul i hornhinden, og uden medicinsk behandling ville jeg blive blind. I juli var alt helt udvisket og jeg kunne ikke længere skelne farverne. Jeg kunne hverken arbejde ved computeren eller læse Bibelen eller andre bøger.

Jeg begyndte at bede og ransage mig selv for at finde ud af, hvorfor jeg ikke længere havde Guds beskyttelse. Så lod Gud mig i en vision se seniorpastor Dr. Jaerock Lee, som elsker alle kirkens medlemmer og fører dem til at leve som Guds hellige børn, der distancerer sig fra verden. Jeg blev bevæget og angrede grundigt, at jeg

ikke havde været denne type pastor.

Den 1. august 2014 besøgte jeg Sydkorea for at deltage i Manmin Sommerrefugium, og jeg modtog seniorpastorens bøn. Derefter blev mit syn klart. Halleluja!

I 2009 blev jeg helbredt med bøn for pludselig døvhed i venstre øre. Jeg genkaldte mig det brændende hjerte, jeg havde, da jeg først hørte det hellige budskab. Jeg var ivrig efter at udbrede det i Japan og åbnede min kirke.

Gennem denne hændelse har Gud genoprettet min første kærlighed og ladet mig fortsætte mit missionsarbejde med større oprigtighed. Jeg takker og ærer Gud.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848

Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee

Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin