

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 30 26. JULI, 2015

## Dr. Jaerock Lees klummer øger opmærksomheden om livets værdi



Hvis man elsker den, man er sammen med, vil man helt naturligt udvise betænksom omtanke.

Dette kan måske virke som en lille ting, men det har stor kraft til at bevæge menneskets hjerte.

Hvis man har denne form for omtanke, vil man altid tænke over andre menneskers bedste, deres hjerte og deres situation.

Man vil søge deres vinding, selv om man skal ofre sig for det.

Hvis man påpeger andres fejl og giver råd, skal man ikke gøre det rent impulsivt, men forsøge at finde den bedste måde, så man ikke sårer dem, men lader dem have det godt med det.

Hvis man kun taler eller handler efter at have tænkt over tingene fra andres synspunkt, er det mere sandsynligt at de vil føle varme og være i fred med det, der bliver sagt.

"Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed" (Første Petersbrev 3:8).

Klummen **Vejen**, "Betænksomhed", uddrag af Chosum Ilbo

Dr. Jaerock Lees kristne klummer trykkes i aviser, kristne blade og nyhedsmagasiner på regelmæssig basis. Om mandagen udgives de i Hankyoreh og Seoul Avisen; om tirsdagen i Joong-ang Dagblad og Dong-A Ilbo; om onsdagen i Koreas Økonomiske Dagblad; om torsdagen i Kyunghyand Shinmun og Korea Tidende; og om fredagen i Chosun Ilbo og Hankook Ilbo. Om lørdagen bliver hans prædikener bragt ud til læserne gennem Den Kristne Avis. Hans klummer bringes også i Sisa Nyhedsbrev.

Seniorpastor Dr. Jaerock Lee, som er bestyrelsesformand for den forenede Helligedskirke for Jesus Kristus og bestyrelsesformand for GCN, begyndte at udgive klumme-serien "Vejen" i Hankook Ilbo i marts 1992. Siden da har han delt den visdom, han har opnået i sit kristne liv, med mange læsere og bevæget deres hjerter gennem klummerne. Emnerne har varieret fra "Guds kærlighed", "Skabelsens mysterie", "Nøglen til at løse livets problemer", "Hvordan man udsender Kristi vellugt og lys", til "Måden til at få visdom fra oven."

På grund af den åndelige indsigt, som er indbefattet i hans virke, oplyser klummerne og prædikenerne hjertet med fred og sandhed. Nogle læsere har ringet til kirken for at udtrykke deres taknemmelighed. En læser sagde, at klummerne var som "en ven, der trøstede og opmuntrede" med varme ord. Han sagde, at han havde fået et større overblik over livet gennem klummerne.

Klummerne hedder "Siloam" i Dong-A Ilbo og "Livets vand" i Koreas Økonomiske Dagblad. Der ud over bliver de udgivet i en sektion med titlen "Vejen." Som titlen antyder, forventes det at mange mennesker gennem klummerne vil finde "vejen" til den sande lykke i denne verden, som er fuld af ulykker og sygdomme.

Klummerne er desuden tilgængelige på kirkens hjemmeside [www.manmin.org](http://www.manmin.org) og gennem programmet "Hjertets meditation" på GCN's hjemmeside [www.gcntv.org](http://www.gcntv.org), hvor man kan meditere over klummerne ledsaget af billeder og baggrundsmusik.

Klummerne bliver også samlet og udgivet i bøgerne *Visdommens Kilde*, *Livets Kilde* og *Lygten*.

### Bibelstudiebogen *Seksdages Manna II* er blevet udgivet



D. 13. juni 2015 blev bogen *Seksdages Manna II* udgivet i på koreansk. Denne bog er beregnet på de mennesker, som lever i en verden, der minder om ødemarken, for at føre dem til Kana'an, som er landet, der flyder med mælk og honning.

Indholdet i første del af bogen dækker Herrens kærlighed gennem "budskabet fra korset" og den åndelige vækst gennem "målet af tro." Den anden del af *Seksdages Manna II* handler om, hvordan man opnår et oprigtigt hjerte og fuld trosmæssig sikkerhed; denne del vedrører den fuldkomne smykning af Herrens brude og fortæller, hvordan man opnår det bedste bosted i Himlen. Den handler også om det sande kristne liv, som accepterer forfølgelse for retfærdigheden.

Denne bog indeholder budskaber, der er dyrebare som juveler, og som arbejderne for Guds rige bør kende. Så den vil være nyttig til Bibelstudier, forkyndelse og prædiken, og er en vejledning i god tro. Den kan købes i større boghandler såsom Kyobo Bogcenter, Youngpoong Boghandel, Bandi & Luni's Boghandel og Bøger Libro.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom” (Anden Mosebog 20:17).

Der er ikke nogen grænse for menneskets grådighed. Selv om folk er velstående, er de ikke tilfredse med, hvad de har, og de bliver ved med at forsøge at akkumulere endnu mere. Og selv om de skaffer mere, så kan deres tørst efter velstand ikke slukkes. Først når de søger det evige liv og fylder deres hjerter med håb om Himlen, kan de få sand tilfredsstillelse og glæde.

### 1. Vi må skille os af med grådighed og begær efter verdslige ting

Der er mange mennesker, der udbrøder: ”Åh, hvor vidunderligt!”, når de ser et flot hus eller en værdifuld ting. Men nogle mennesker fortsætter med at tænke: ”Jeg vil have det”, og gennem denne tanke kommer grådigheden og begæret ind og tager bolig i deres hjerter. I Jakobsbrevet 1:15 står der desangående: ”Når begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død.”

Kødets lyst, øjnernes lyst og pral med jordisk godt har alle sammen rod i grådighed og begær. Der er tale om kærlighed til de lystfyldte ting i verden, og begær efter det verdslige. På grund af denne grådighed kan folk lyve, stjæle, begå utroskab, bedrage andre, stjæle og begå underslæb, begå mord og udføre alle andre former for synder.

Grådigheden kan til tider skabe fjendskab mellem forældre og børn, ægtefolk eller brødre. På grund af denne grådighed kan folk føle sig jaloux på andre, som har flere penge end dem selv, og de kan være ude af stand til at glæde sig over sandheden. I Første Timotheusbrev 6:10 står der: ”For kærlighed til penge er roden til alt ondt; drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange

smerter.”

Der er endda nogle troende, som synder på grund af grådighed. For eksempel stjal Akan noget guld, sølv og en smuk kappe under erobringen af Kana'an, og så skjulte han det. Af den grund blev både Akan selv og hele hans familie, ja selv hans kvæg styrtet i ødelæggelse. Ananias og Safira havde også besluttet sig for at sælge deres jord for at give pengene til Gud, men da de havde pengene i hænderne, blev deres grådighed opdildnet. Så de skjulte nogle af dem og bragte resten hen til Peter, og så løj de og sagde, at det var det hele. De endte med at dø under Guds forbandelse.

### 2. Hvis et menneskes sjæl trives, er vedkommende ikke begærlig

Selv om et menneske kan nyde mange ting og vinde hele verden, så er det ingen nytte til, hvis han mister sit liv. Hvis vi omvendt forsøger de verdslige goder, tror på Herren og har et sandt liv, så er vi virkelig rige mennesker.

I Lukasevangeliet kapitel 16 ser vi lignelsen om ”den rige mand og tiggeren.” Den rige mand levede i luksus hver dag hele sit liv, men tiggeren ved navn Lazarus sad og tiggede ved den rige mands hus og havde et elendigt liv. Alligevel troede han på Gud og udviste ærefrygt, hvilket den rige mand ikke gjorde. Til sidst døde de begge. Tiggeren Lazarus blev båret hen til Abrahams skød af englene, men den rige mand kom ned i den Nedre Grav, og måtte lide til evig tid.

Hvis vi har sand tro, vil vi ikke holde op med være taknemmelige og føle glæde over, at vi har opnået frelsen, selv om vi ikke har fået nogen velsignelser eller måske endda oplever vanskeligheder. Hvis vi frygter Gud og lever i lyset, vil vi desuden få økonomiske velsignelser, fordi Jesus, som er Herren over alle ting, forløste os fra fattigdom. Kærlighedens Gud besvarer sine børns bønner med de bedste ting, når de beder i tro.

I Tredje Johannesbrev 1:2 står der: ”Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt.” Som sagt skal vi først have den velsignelse at vores sjæl trives. Når vi skiller os af med synder og ondskab og vores sjæl trives, vil alt gå os godt og vi vil have et godt helbred på jorden, ligesom vi vil nyde den evige herlighed i Himlen. Dette er loven i det

åndelige rige.

Lad os forestille os et menneske, som opnår stor velstand, selv om hans sjæl ikke trives. Så kan grådigheden undfanges i ham og den kan føde synden. Dette menneske vil måske endda forlade Gud. Dengang han var i vanskeligheder, satte han sin lid til Gud, elskede ham og gjorde sit bedste i sit kristne liv med et oprigtigt hjerte. Men nu hvor han har fået økonomiske velsignelser, holder han op med at bede, fordi han har travlt, og han fjerner sig fra Gud og binder sig til verden.

De sjæle, som trives, vil omvendt ikke begære verdslige ting. Selv når de opnår velstand og berømmelse, vil de ikke give efter for verdslige lyster. De beklager sig ikke, selv om de ikke opnår de gode ting i verden, men er i stedet parate til at opgive alt, selv deres liv, for Gud.

Apostelen Paulus led under forfølgelser, sult, kulde og mange andre vanskeligheder, mens han arbejdede trofast for Guds rige. Men han var tilfreds under alle omstændigheder og takkede Gud, idet han var fuldt af glæde over at være blevet frelst og have opnået Guds kærlighed (Filipperbrevet 4:11-13).

### 3. Vi skal skille os af med grådighed og begær, og bede ved Helligånden

Betyder det så, at vi ikke kan få svar på vores personlige ønsker, og at vi skal lide under fattigdom, indtil vi bliver åndelige mennesker? Hvis vi flittigt søger retfærdigheden og beder om det, vi har behov for, vil Gud opfylde vores behov alt efter målet af vores tro. Men hvis vi beder med grådighed, kan vi ikke få den åndelige tro, som er nødvendig for at få svar, og så kan det ikke lade sig gøre at få svar.

I Jakobsbrevet 4:2-3 står der: ”I begærer brændende, men opnår intet; I myrder og misunder, men kan intet udrette; I strides og kæmper, men opnår intet, fordi I ikke beder, eller I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at ødsle det bort i jeres lyster.” Som der står, kan Gud ikke give os noget, hvis vi beder med grådighed og begær.

Så når vi beder om noget, bør vi ikke bede med menneskelig tænkning, men i overensstemmelse med Guds vilje og i Helligånden. I Judasbrevet 1:20 står der, at vi skal bede i Helligånden, og

i Efeserbrevet 6:18 står der: ”Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden.” Da Helligånden kender Guds dybder (Første Korintherbrev 1:20), vil det være i overensstemmelse med Guds vilje og behage Gud, når vi beder i Ånden. Gør vi det, vil vi hurtigt få svar på vores bønner, så vores sjæl vil trives og vi vil hurtigt få det, vi ønsker af hjertet.

Det vigtigste ved at bede i Helligånden er at bede af hele vores hjerte. Vi skal bede til Gud på oprigtig og sandfærdig måde i ethvert øjeblik. I denne bøn skal vi først bede om styrke. Vi skal bede om styrke til at overvinde verden og vinde slaget mod den fjendtlige djævel, samt styrke til at helbrede sygdomme. Vi skal også bede om styrke til at bede indtrængende, til at leve ved Guds ord og til at have åndelige tanker.

Når vi beder om åndelig styrke af hjertets grund, vil vi gradvist få Helligåndens fylde, og med tiden vil det blive helt naturligt at bede om mange ting, selv ting, som vi aldrig havde forestillet os, at vi ville bede for. Bønnen vil flyde som vand fra en kilde. Hvis vi beder på denne måde, vil vi ikke blive trætte, selv om vi beder i lang tid, og vi vil nærmere opnå ny styrke. Vi vil hurtigt få svar på vores bønner og vores hjerter vil blive fyldt med Ånd og glæde.

En anden vigtig ting i bønnen med Helligånden er at væbne os med Guds ord. Først når vi har Guds ord i os, kan vi få Åndens tilskyndelser klart og specifikt. Hvis vi samler til bunke af indtrængende bønner hver dag på denne måde, vil grådigheden og alle former for synder og ondskab forsvinde, og vi vil opnå tro til at få svar.

Jeg håber, I vil skille jer af med denne verdens grådighed, have håb om Himlen og være fulde af taknemmelighed og glæde. Jeg beder desuden i Herrens navn for, at I vil bede indtrængende i Helligånden for at opnå en hurtig helliggørelse, og at I vil bede om ting, som er passende efter Guds hjerte, sådan at I kan få svar.

Kære brødre og søstre i Kristus, Gud har ikke givet os de Ti Bud for at lægge en byrde på os, men for at kunne velsigne os i både ånd og krop. Jeg håber, I vil indse Guds kærlighed og få alle de velsignelser, som Gud har lovet, at han vil give os.



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com

Spm.

# Jeg har ført et troende liv og bedt, men min mand forfølger mig stadig. Hvad skal jeg så gøre?

Svar

## • For det første skal du undersøge, om du selv har mangler.

Mænd – og særligt ikke-troende mænd – vil gerne elskes af deres koner. Men hvis konen siger: ”Jeg elsker Gud mere end dig” eller ”Du må ikke bede mig om at give dig kødelig kærlighed,” hvordan vil manden så have det?

Det er ikke det, som Gud ønsker, og det er ikke Helligåndens gerning. Det er kun en selvcentreret mangel på hensyn til mandens følelser. Hvis man virkelig elsker Gud, vil man helt naturligt også elske andre. Hvis man har tro, vil man ikke ignorere andre. I stedet vil man rumme enhver med hjerte, kærlighed og gavmildhed. Man må ikke give andre mennesker vanskeligheder på grund af misforståelser. Så man skal være i stand til at tage imod Guds visdom fra oven og bevæge sin mands hjerte.

Desuden skal man undersøge, om man er trofast på alle områder. Lad os forestille os, at man ikke tager sig af sine arbejdsopgaver og i stedet foretager private telefonopkald eller ofte forlader sin post som

undskyldning for at vejlede andre medlemmer af kirken. Hvis man udviser en så utroværdig indstilling, kan man ikke forherlige Gud. Børn bør gøre deres pligt mod deres forældre og studerende skal gøre deres pligter som studerende. Husmødre skal gøre deres pligter som hustruer og mødre, og arbejde trofast for Guds rige med glæde.

Hvis de påstår, at de har travlt med at arbejde for Gud til at tage sig af de huslige opgaver, så vil selv troende mænd blive urolige. De ikke-troende mænd vil sandsynligvis forfølge deres koner endnu kraftigere. De vil føle modvilje mod kirken og Gud på grund af deres koners indstilling. Kvinderne må ikke se ned på deres mænd og ikke tale alt for direkte. De skal følge deres mænds vilje, med mindre den er direkte usand. Når de tjener deres mænd, vil de samtidig tjene Herren, og Gud vil være tilfreds med dem. Hvis de på denne måde udsender en duft af Kristus, vil der kun være få ægtemænd eller familiemedlemmer, som vil udsætte dem for forfølgelser.

## • For det andet skal man undersøge, om man glæder sig og er taknemmelig.

Når man kommer ud for problemer, beder man og faster. Man kan måske tro, at man overlader alt til Gud, men hvis man ikke udholder med glæde og i stedet presser sig selv til at holde ud, så er der ikke tale om sand tro. Og så kan man ikke bevæge Guds hjerte. Hvis man græder i bøn på grund af sorg, er det ikke tro.

Først når vi beder brændende af hjertet, kan vi bevæge Gud, og så kan vi få Helligåndens fylde. I Filipperebrevet 4:4-7 står der: ”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! ... Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil

bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Hvis man beder med tro, vil man tro på, at man får svar på sine bønner, og så vil man helt naturligt være fuld af glæde og taknemmelighed.

Da apostelen Paulus og Silas blev smidt i fængsel og deres fødder blev sat fast i blokke, bad de og sang lovsange til Gud. Da Daniel blev kastet i løvekulen, bad han i taknemmelighed. Hvis vi beder med tro, ligesom de gjorde, vil Gud give os Helligåndens fylde. Så kommer troen over os og skriften ”Det skal ske jer, som I tror” (Matthæusevangeliet 9:29) vil gå i opfyldelse. Dette er vejen til at få svar og velsignelser.

## • For det tredje skal man handle med visdom.

Vi skal sætte vores lid til Gud med tro, sådan at han kan arbejde for os. Men vi skal alligevel bygge en støtte af åndelig tro gennem gerninger. Første Mosebog kapitel 32 og 33 fortæller, hvad Jakob gjorde for at berolige temperamentet hos sin bror, Esau.

Jakob begrænsede sig ikke til at bede, faste og vente på, at situationen ville blive løst uden at han selv gjorde noget for det. I stedet gjorde han det følgende: Han bad oprigtigt af hjertet, sådan at han kunne bevæge Guds hjerte. Han takkede for de velsignelser, han havde fået af Gud, mindede sig selv om Guds løfte, og havde tiltro til, at Gud ville løse hans problem. Mens Jakob bad, fik han visdom fra oven, vedrørende hvordan han skulle løse situationen.

Det er at bygge et fundament af åndelig tro, hvor Gud kan arbejde. Selv om Esau ikke handlede korrekt i Guds øjne, ignorerede Jakob ham ikke, og hans handlinger og ord overfor Esau var ikke falske. Da han var blevet ydmyg gennem prøvelser, før han kom til Esau, kunne Guds gerning ske, sådan at Esau blev bevæget af sin bror.

Hvis man har problemer med andre, skal man forsøge at få Guds visdom. Så vil Gud bevæge selv de onde menneskers hjerter og lade os have fred med vores fjender. Lad os forestille os, at en

kvindes bliver tvunget til skilsmisse af sin mand. Hun skal håndtere situationen med godhed, men hun må ikke underskrive en aftale, han har udformet, hvis ikke den giver hende nogen levemidler. Hun skal forsøge at få visdom fra oven og finde en måde, hvorpå hun kan få legal hjælp til at beskytte hendes basale rettigheder på en god måde.

Hvis vi får Helligåndens gerning gennem indtrængende bøn, giver Guds os visdom og hjælper os til at finde en måde, hvorpå vi kan håndtere situationen. Hvis vi gør det forkert, giver Gud os indsigt og afholder os fra at gå den forkerte vej. Det, vi skal gøre, er at bygge et fundament af tro gennem bøn, sådan at Gud kan virke og Helligånden kan lede os. Men hvis man tror, at Gud vil gøre det hele, har vage forventninger og lader sig lede af situationen, så kan det ikke siges, at man har sand tro.

Så for at få svar på bønnerne skal man bede specifikt og detaljeret, og man skal bede af hjertet, ligesom Jakob bad så indtrængende, at hans hofteben røg ud af hofteskålen. Så kan man nyde den fred, som kommer fra oven, og være fuld af glæde og taknemmelighed. Men andre ord vil man få anvist en klog måde til at udføre troshandlinger, som kan påkalde svar, når man får Helligåndens hjælp.

# ”Indtil bøgerne om det hellige budskab når alle menneskers hænder!”

Ældre Hosang Lee, 46 år, 5. sogn



Ældre Lee og hans kone diakonisse Jungeun Ahn

I februar 1992 deltog jeg i et vinterrefugium i kirken på en militærbase, hvor jeg oplevede Helligånden og mødte Herren. I oktober, da jeg havde afsluttet hæren og ventede på at komme tilbage til mine studier, havde jeg et deltidsjob i et stormagasin. Der fik jeg kendskab til Manmin Centralkirkes Lys og Salt-mission, som består af mennesker, der arbejder om søndagen. Den følgende måned begyndte jeg at gå i kirke. Seniorpastor Dr. Jaerock Lees budskab var klart og let at forstå, så jeg fik stor nåde. Desuden oplevede jeg en kraftfuld gerning, som fjernede smerterne i begge mine øjne, til trods for at jeg havde levet med dem i de forudgående 10 år. Jeg blev fuldkommen helbredt og mit trosliv blev tændt på fuldt blus!

I september 1997 begyndte jeg at arbejde for det redaktionsbureau, som var ansvarligt for udgivelserne fra Manmin Centralkirke. Jeg har lykkelig og taknemmelig over at arbejde i Guds tempel. I 1999 fik vi problemer med at distribuere Dr. Lees bøger til bogforretningerne, fordi en fjernsynsstation havde udsendt et forfalsket program om kirken. Jeg meldte mig frivilligt til holdet for distribution, omdeling og salg af bøger. Jeg tog rundt til hele Korea og fortalte om Seniorpastoren, som levede fuldkommen efter Guds ord, viste den levende Gud og Jesus Kristus gennem tegn, undere og kraftfulde gerninger, og førte utallige mennesker til Herren. Så blev folks hjerter fornyet og jeg fik også kontakt med mange nye boghandlere.

I 2007 blev salgsgruppen adskilt fra redaktionsbureauet og blev en del af Urim Bøger. Så arbejdede jeg for Urim Bøger. Men jeg følte, at jeg blev isoleret, mens jeg arbejdede, og at der var mange begrænsninger. Så jeg blev uopmærksom på Guds virke, og jeg begyndte at tage mig af de verdslige ting og holdt op med at bede i

Helligåndens fylde. I marts 2009, da jeg blev gift, var det i en tid som om, jeg var lykkelig. Men jeg var bekymret over, at mit hjerte ikke var fuldt af Helligånden. En dag drømte jeg, at jeg var i Helvede, og jeg blev så chokeret, at jeg sprang ud af sengen. Jeg indså, at selv om jeg var en Levit-arbejder (fuldtidsmedarbejder i kirken), så havde jeg ikke sikkerhed for frelsen, og jeg angrede. Fra da af begyndte jeg at leve ved Guds ord.

I juni 2012 begik jeg en fejl i forbindelse med planlægningen og udførelsen af standen for Urim Bøger ved den Internationale Bogmesse i Seoul, og der skete noget, som ikke var i overensstemmelse med Guds vilje. Dette fik mig til at indse mine mangler, og jeg besluttede mig for at opnå frugten af sand anger.

I efteråret 2012 angrede jeg med tårer, at jeg var blevet fornyet for langsomt under Daniel Bønnemøderne, og jeg bad for at opnå et åndeligt hjerte.

Jeg forsøgte at stå fast på troens klippe. Jeg gjorde en stor indsats for at skille mig af med temperament,

ubehag og fordømmelse, og i stedet opnå venlighed, forståelse for andre og se alt med godhed.

Jeg førte dagbog over tak og anger. Jeg skrev ned, hvad jeg takkede for, og lavede et tilbageblik over hele dagen, hvor jeg skrev en angerskrivelse. På denne måde kunne jeg kommunikere med Gud og mærke hans kærlighed. Som søndagsskolelærer forsøgte jeg først og fremmest at praktisere ordet og at belære, som der står i Bibelstudiebogen ”Målet af tro.” Så følte jeg mig belønnet og fik tillid. I december 2012 opnåede jeg at stå fast på troens klippe.

I 2014 blev jeg præsident for Foreningen af Søndagsskolelærere. Jeg mødte mange forskellige slags studerende, og tænkte: ”Gud, Herren og min Seniorpastor ventede tålmodigt på mig, og åbnede endda vejen, da jeg ikke levede ved ordet.” Så kunne jeg forstå og elske dem. Jeg lærte endda af eleverne.

Jeg gjorde Guds virke til førsteprioritet som Levit-arbejder og gjorde mit bedste. I april 2014 blev jeg velsignet til at opnå et åndeligt hjerte. Her i 2015 arbejder jeg som leder for underdistriktet, så jeg har indset mange ting om kærlighed til sjælene og står til deres disposition.

Jeg håber, at folk i alle lande til få Dr. Lees dyrebare bøger og læse dem. Det er det, jeg arbejder for nu, og som jeg fortsat vil arbejde for. Jeg takker og ærer Gud, som har opfyldt forsynet for Manmin.

## ”Jeg blev helbredt for helvedesild gennem bøn med lommelærklæde”

Søster Mylene Masikampo, 34 år, Davao Manminkirke, Filippinerne

Min mand arbejde i bygningsbranchen, men der var meget lidt arbejde på området i februar 2012. Så familien oplevede vanskeligheder, og vi måtte endda springe måltider over. Så fortalte en ven os om Davao Manminkirke, og jeg blev ført til kirken.

Jeg var udkørt i sjæl og krop på daværende tidspunkt, men da jeg begyndte at komme i kirken, blev jeg givet håb om Himlen, og min mand fik arbejde. Men jeg havde stadig problemer. Jeg havde røget, siden jeg var teenager, og jeg kunne ikke stoppe. Jeg vidste, at jeg burde, men jeg kunne ikke.

Tidligt i 2014 blev jeg gravid. Omkring 4 dage før fødslen begyndte mit ansigt og mine ben at svulme op. Testresultaterne viste, at jeg havde svangerskabsforgiftning. Den 22. november 2014 fødte jeg min baby. Men barnet manglede ilt og måtte beskyttes i en inkubator i en måned. Fire dage efter fødslen, fik jeg et nyt problem. Der kom blister på min ryg og mit bryst. Det kløede så meget, at jeg ikke kunne sove. Det var helvedesild.

Jeg var indlagt på hospitalet i en måned i forbindelse med fødslen. Men der var ingen forbedring. Så i januar 2015 tog jeg i kirke og modtog Dr. Jaerock Lees bøn for de syge gennem GCN under gudstjenesten. Jeg modtog også pastor Kathryn E. Kims bøn med et lommelærklæde, som Dr. Lee havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Da jeg havde modtaget bønnen tre gange, forsvandt smerterne og kløen. Blisterne bristede og tørrede ud, og der kom skorper på. Så blev jeg fuldkommen helbredt. Gennem denne hændelse holdt jeg endda op med at ryge. Nu vokser min baby op uden problemer. Halleluja!



Før bønnen



Efter bønnen

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

### Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848  
Telefonnr.: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin