

Manmin Nyhedsbrev

NR. 33 25. OKTOBER, 2015

Helligåndens vedvarende arbejde forkyndes!

”Gå i troen”, et særligt program ved det globale kristne netværk



Dr. Jaerock Lee har gennemført mange oversøiske korstog i forskellige lande ved Guds kraft. Hvor som helst Guds kraft er kommet, er de knuste hjerter blevet helet og de forhærdede hjerter er blevet bløde i Guds kærlighed. Mange mennesker er blevet helbredt for forskellige sygdomme og mangeartede problemer er blevet løst, hvorved utallige mennesker har opnået frelsen. (Til venstre: Formen af et skinnende kors viste sig på himlen, da GCN blev transmitteret for første gang i en prøveudsendelse fra Empire State Building i USA)

Den første september 2005 kl. 12 transmitterede GCN sin første prøveudsendelse før åbningsceremonien officielt startede. Og et korsformet lys viste sig pludselig på himlen over Empire State Building!

”Det er forbløffende! Det er et tegn fra Gud som viser, at han er tilfreds med GCN! Dette er hans tegn!” Selv om der er gået ti år siden den dag, er der stadig mange af kirkens medlemmer, der husker det korsformede lys, som Gud viste på nattehimlen den dag.

GCN blev etableret for at udbrede livets ord og Guds kraft til alle mennesker over hele verden, som lever i denne sidste tid fuld af synder og ondskab. Siden begyndelsen har GCN været i stadig udvikling, forbedret sig og er vokset til at dække omkring 170 lande. I december 2014 blev kanalen lanceret på Olleh TV, og fik kanal nr. 882. Derigennem er de forskellige programmer blevet tilgængelige for seerne med HD-teknologi.

GCN værdsætter den gudgivne vision for helligt virke gennem fjernsynsudsendelser, og har gået frem i tro og lydighed. Stationen har oplevet Guds værk ved at skabe noget ud af intet, sådan at de kunne udsende livgivende og forskelligartede programmer til seerne i hele verden.

Desuden har GCN til stadighed produceret nye programmer, inklusiv ”Gå i troen” og ”Minder II”, som har fået gode anmeldelser. Programmet ”Gå i troen” startede først i august 2015. Det giver seerne en god

mulighed for at opleve det verdensomspændende virke ved Dr. Jaerock Lee, som er Seniorpastor ved Manmin Centralkirke. Han har gennemført mange oversøiske kampagner alene med troens lydighed og fuld tillid til Gud. Gennem dette program kan seerne opleve de rørende øjeblikke endnu engang.

Fra 2000 til 2010 har Dr. Lee gennemført oversøiske kampagner i 14 lande: Uganda, Japan, Pakistan, Kenya, Filippinerne, Honduras, Indien, Rusland, Tyskland, Peru, DR Congo, USA, Israel og Estland.

Kampagnen for det Hellige Budskab i Uganda 2000 blev dækket af den verdensomspændende anerkendte nyhedskanal CNN, fordi så mange mennesker i Uganda blev helbredt for deres sygdomme, inklusiv AIDS. I Pakistan blev porten til den arena, hvor kampagnen skulle afholdes, blokeret, da regeringen tilbagekaldte tilladelsen til at afholde arrangementet. Men den blev genåbnet på dramatisk vis gennem en mand, som Gud havde forberedt til opgaven, og kampagnen blev afholdt med stor succes.

Den Forenede Kampagne i Indien 2002 blev holdt på Marina Beach (Første linje, nedenfor) og tiltrak i alt omkring tre millioner mennesker. Den satte rekord som den største kampagne nogensinde på grund af de mange deltagere. Dr. Lee gennemførte endda en kampagne i Israel, som er jødedommens nation. Den forenede kampagne i Israel 2009 blev afholdt i det Internationale Kongrescenter i Jerusalem. Ved denne kampagne forkyndte Dr. Lee, at Jesus er vores eneste frelser i den

jødiske nation, og dette blev udsendt til omkring 220 lande.

Dr. Lee viste Helligåndens flammende gerning ved at afholde kampagner i overvejende islamiske og hinduistiske lande, og i jødernes land. Helligåndens gerning bredte sig også til Europa, hvor den kristne tro var blevet kold.

Under kampagnerne var der nogle mennesker, som prøvede at skabe problemer, men da Dr. Lee forkyndte om Gud Skaberen og Jesus Kristus, som er vores eneste frelser, og udførte mange helbredende gerninger gennem sin bøn for de syge, forsvandt alle forfølgelserne og vantroen. Dette skyldes, at Guds kraftfulde gerninger, som manifesteres gennem Dr. Lees bøn, beviser at Bibelen er autentisk og at prædikenerne er sande.

”Gå i troen” inkluderer Dr. Lees missionsrapporter med liveoptagelser fra kampagnerne. På denne måde kan seerne ikke alene se Guds forbløffende gerninger og hans forsyn, men bliver også i stand til at gemme dem i deres hjerter.

De vil se troens vandring, hvor Guds vilje overskygger situationens realiteter, og Gud behages ved troen og viser sine forbløffende, kraftfulde gerninger. Derigennem kan seerne lære om sand tro. Dette program danner en serie i 46 episoder, og bliver sendt kl. 12 om søndagen. Det er også tilgængeligt på GCNs hjemmeside www.gcntv.org, mobilhjemmesiden m.gcntv.org og på Olleh TV kanal nr. 882.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham" (Første Johannesbrev 4:16).

Guds kærlighed

ikke haft en eneste rolig dag. Han holdt øje med vejen ud af landsbyen og ventede på, at sønnen skulle komme tilbage. Han tænkte ikke på de forkerte ting, sønnen havde gjort. Men han var bekymret, fordi hans elskede søn var væk, og han kunne ikke holde op med at tænke på ham. Han ventede ikke på ham for at irettesætte ham for hans fejl og mangler. I stedet ventede han på at komme til at tage hans gamle, snavsede tøj af ham, og give ham nyt tøj og nye sko. Han ventede på at få mulighed for at holde en stor fest for ham.

Så hvad med Gud, som beredte alt for os og skabte mennesket efter sit eget billede? Han venter på, at vi skal tage imod Jesus Kristus, få Helligånden og forandre os. Han venter på, at vi endelig vil komme til at forstå hans hjerte. Når vi forandrer os til hans sande børn, vil Gud give os Ny Jerusalem.

Han venter på at dele herligheden i den smukke himmel med os, for han skabte den i al sin visdom og magt.

2. Guds kærlighed udholder i lang tid, lige indtil vi forandrer os

Der er et oprigtigt håb i Guds venten. Han kan holde ud i samme grad, som han er oprigtig. At udholde er ikke bare at læne sig tilbage og vente på, at tingene skal få det udfald, man selv ønsker. Udholdenhed skal ledsages af tilsvarende anstrengelser og ansvarlighed.

Mens Gud har kultiveret mennesket, har han lidt mange sorger og smerter. En af de troende sagde engang, at han med stor beklagelse havde læst i det Gamle Testamente om israelitternes flugt ud af Egypten. Han fortalte, at han slet ikke kunne forstå, hvordan folk kunne beklage sig sådan overfor Gud og tilbede afguder, når Gud havde vist sin store kraft. Men en anden troende sagde: "Bror, det er ikke kun israelitterne, der er sådan; det var vi også selv, før vi forandrede os." Det kunne den første ikke argumentere imod.

Det er sandt. Det er ikke kun israelitterne, som forsager Guds kærlighed, selv efter at de har oplevet store ting og fået stor nåde. Enhver, hvis hjerte ikke er blevet forandret af sandheden, gør det samme. I går prieste de Gud, men i dag beklager de sig. Når de står overfor problemer, er de hurtige til at brokke sig, og hvis de ikke får svar på

deres bønner hurtigt nok, mister de al den nåde, de har modtaget.

Hvis Åndens fylde ikke er så stor som tidligere, og hvis denne verdens ting fanger dit blik, skal du først og fremmest se tilbage på dit troende liv. Du skal undersøge, om din ildhu med hensyn til at skille dig af med synderne har kølet af, eller om din tilbedelse og trofasthed er blevet rene formaliteter.

Men i mange tilfælde er det lettere for folk at bebrejde andre personer eller omstændigheder, end at se tilbage og ransage sig selv. De tør ikke beklage sig åbenlyst overfor Gud, men de bærer i al hemmelighed rundt på nag overfor ham. I disse øjeblikke vil de hellere tro på fristelsens ord end forsøge at følge godheden.

Selv om de har oplevet hundredvis af Guds mirakler, glemmer de det fuldkommen, når der er noget, der går dem imod. Og selv om de husker det, så begynder de måske at tro, at der var tale om tilfældigheder. Dette er et kødeligt træk.

Gud lader nogle gange retfærdigheden ske, som i tilfældene med Noas oversvømmelse eller Sodoma og Gomorra. Hvis der er mund-og-klovtsyge eller fugleinfluenza i omløb, kan vi ikke redde dyrene. I åndelig forstand betyder det, at når synden har nået en bestemt grænse, er der ikke flere muligheder, og der vil ikke blive givet flere chancer. Men selv i dette tilfælde straffer Gud os ikke uden videre og siger: "Jeg har givet dig så mange chancer og nu har jeg ikke andre muligheder end at straffe." Nå fysiske forældre til tider må straffe deres børn med en stav, knuser det deres hjerter. Så hvor meget større vil ikke Guds sorg være, når han ser sjælene gå ødelæggelsen i møde?

I Romerbrevet 8:26 står der: "Og også Ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med udsigelige succe." Når de troende er for svage til at leve i lyset, lider Helligånden og går i forbøn for os med udsigelige succe.

Når Gud ser sine børn begå synder og lide under trængsler, der skyldes Satans anklager, lider han i smerte med dem.

Denne smerte er blevet opsamlet i hans hjerte gennem tusindvis af år. Som der står i Andet Petersbrev 3:15, er det på grund af Guds langmodighed, hvormed han har udholdt alle disse smerter, at der er utallige frugter i himmeriget.

3. Guds kærlighed tror på, at vi vil forandres

Gud er i stand til at vente, fordi han tror på, at hans forhåbninger vil gå i opfyldelse. Hvis en bonde ikke tror på, at der vil komme en god høst, sår han ikke sæden. Man får børn, fordi man tror på, at de vil vokse godt op. Hvis man investerer sin livsopsparing i en bestemt virksomhed, er det fordi, man tror på, at virksomheden vil få succes. Tror man, at det vil gå galt, vil man ikke investere alt, hvad man ejer.

Gud igangsatte den menneskelige kultivering, fordi han troede på os. Selv om Lucifer havde bedraget ham og Adam havde været ulydig overfor ham, og selv om han måtte ofre sin enbårne søn på korset, opfylder han til stadighed forsynet for den menneskelige kultivering. Det skyldes, at han tror på os. De disciple, som blev tilbage i denne verden, havde forskellige svagheder. Men Jesus troede på, at de kunne forandre sig, og at de endda var i stand til at blive martyrer. Da han havde denne tiltro, tog han korset med glæde.

Herren forbereder vores himmelske huse, fordi han tror på os, ligesom han troede på sine disciple. Indtil han møder os der, vil han hverken spise, drikke eller holde nogen form for fest. Han går i forbøn for os alle.

Kære brødre og søstre i Kristus. Gud og Herren holder aldrig op med at beskytte os, og de våger over os med øjne, der er som ild, fordi de tror på, at vi vil blive Guds sande børn. Gud har aldrig været i tvivl om, at mange sjæle ville stå frem som frugter af Ny Jerusalem i denne sidste tid.

Denne tro, dette håb og denne venten vil være uforanderlige indtil Herrens genkomst, og Gud vil helt sikkert fuldføre sit forsyn. Jeg beder i Herrens navn om, at du ved at huske hans kærlighed vil blive en dyrebær arbejder, som fuldfører Guds forsyn i den sidste tid.

...

Hvis du bliver i hans kærlighed, er der ikke noget at frygte, og du vil ikke mangle noget. Selv om du ikke har stor intelligens, uddannelse, viden, penge eller en værdifuld baggrund, vil Gud tage sig af dig, hvis du fuldkommen sætter din lid til ham.

Alle og enhver kan opleve at få svar og velsignelser i Guds kærlighed, hvis vedkommende overholder Guds bud og lever i sandheden. Lad os nu se nærmere på Guds kærlighed.

1. Guds kærlighed venter på, at vi skal forandre os

Ud fra Lukasevangeliet kapitel 15 kan vi fornemme, hvordan det er for en far at vente. En mand havde to sønner. En af dem bad om forskud på sin arv, og så tog han til et fjernt land. Han havde ikke succes, men ødslede i stedet pengene væk og mistede hele sin formue. Da der var hungersnød i landet, kunne han ikke engang få den med, som grisene fik.

Så begyndte han at tænke på sin far. Han tænkte: "I min fars hus har selv tjenerne mad nok, og jeg er ved at dø af sult her. Jeg skulle hellere tage hjem." Han kunne selvfølgelig ikke forvente, at faren ville tilgive ham og tage imod ham. Når faren så, at han kom hjem i så ussel tilstand, ville han måske bare sende ham bort. Eller måske havde han allerede glemt alt om sin søn.

Men farens hjerte var fuldkommen anderledes end sønnen havde tænkt, at det ville være. Faren havde givet sønnen en del af arven, fordi han havde bedt så indtrængende om det, men fra det øjeblik, hvor sønnen var taget af sted, havde faren



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com

En checkliste for børn af Gud, som er lys

Holder du dig til lyset?

I Første Johannesbrev 1:5 står der: "Gud er lys, og der er intet mørke i ham." Og som der står i Johannesevangeliet 1:1, var ordet Gud, så hvis vi følger det ord, betyder det, at vi holder os til lyset. Hvis vi fuldkommen holder os til lyset ved at følge Guds ord, kan vi få hvad som helst, vi beder om (Første Johannesbrev 3:21-22). Lad os nu se nærmere på de tre punkter, som viser i hvor høj grad, vi holder os til lyset.



Beklager eller brokker du dig?

Mange mennesker bebrejder andre eller omstændighederne, når tingene ikke går, som de gerne ville have, eller når de kommer ud for vanskeligheder. Men det afhænger af dem selv, om de får velsignelser eller ej. Guds børn kan få velsignelser og hvile i kærligheden fra Gud, som kontrollerer liv, død, lykke og ulykke, hvis de virkelig tror på Gud og adlyder hans ord i Bibelen (Anden Mosebog 15:26; Femte Mosebog kap. 28).

Men nogle troende lider stadig under vanskeligheder ligesom de ikke-troende. Det skyldes, at de følger usandheden, som er i modstrid med Guds ord. De hader, beklager sig, bliver vrede, bagtaler, søger egen vinding og er dermed ulydige overfor ordet. Ikke desto mindre er der mange af dem, som

ikke ser, at det er deres egne problemer, som er skyld i vanskelighederne, men i stedet brokker sig og bebrejder andre eller omstændighederne for alt. Vi kan ikke sige, at disse mennesker holder sig til lyset.

Lysets børn skal gøre alt med taknemmelighed og glæde, uanset hvor lille en ting, der er tale om, og de skal forstå andre og tjene dem. Ransag dig selv for at se, om du taler om andres mangler. Uanset i hvor høj grad, du har ret, så er det et klart bevis på, at du stadig har mørke i dig.

Gode mennesker bebrejder sig selv for vanskelighederne og forsøger at være taknemmelige under alle forhold. Så børn af Gud, som er lys, skal skille sig af med beklagelser, være taknemmelige af hjertet og fryde sig. Når de har sådan et hjerte og sådanne læber, vil den fjendtlige djævel og Satan fjerne sig fra dem, og Guds nåde vil komme over dem.

Når vi forstår andre mennesker og arbejder med glæde og taknemmelighed, vil vi bære vækkelsens frugt, få velsignelser, og modtage belønninger i Himlen alt efter vores gerninger og hengivenhed.



Adlyder du den åndelige orden?

At adlyde den åndelige orden betyder, at vi adlyder Gud og hans ord. Gud er almægtig, og han er vores åndelige Fader, som har skabt os og som ønsker at velsigne os (Hebræerbrevet 12:9). Så hvis Guds børn ikke tjener ham og i stedet tilbeder afguder, som er lavet af mennesker, eller er ulydige overfor hans ord og lever efter forgodtbefindende, så bryder de den åndelige orden.

Hvis man er ulydig overfor en hersker eller en regel i denne verden, vil man blive straffet. På samme måde er det sådan, at hvis man er ulydig overfor Guds ord og den åndelige lov, vil Satan fremsætte

anklager og man vil komme ud for prøvelser. Derfor må man adlyde den åndelige orden og Guds ord. Hvis en kirke skal opleve vækkelse og få velsignelser, skal kirken også følge den åndelige orden og dermed behage Gud.

Det betyder, at kirkens medlemmer skal adlyde Guds ord, selv om det bliver sagt af et ringe menneske. De skal forene sig i sandheden og i Helligåndens bånd. De må ikke insistere på deres egne meninger og sætte den kødelige orden før den åndelige orden. Og naturligvis må de heller ikke ignorere den kødelige orden og handle usømmeligt, bare fordi de er på et højt åndeligt niveau.

De skal altid overveje, hvad de skal gøre for at adlyde Guds ord og for at handle korrekt i Herrens øjne, og adlyde på samme måde som trosfaderen Abraham gjorde det.



Forsøger du at opnå forening med åndelig kærlighed?

Selv om folk siger, at de elsker hinanden, bliver de ofte irriterede og skændes, når de ikke kan lide hinandens argumenter eller handlinger. Når kærligheden bliver kølig, kan de endda finde på at bedrage hinanden. Det samme gælder for kærligheden mellem forældre og børn, mellem søskende, eller for kærligheden mellem mand og kvinde. Denne kærlighed er ofte foranderlig og folk bedrager hinanden, når de mener, at forholdet ikke længere er til gavn, eller når det giver dem problemer. De kan endda bebrejde hinanden eller den andens fejl og mangler, uden at tænke at de selv har nogen skyld. Men den åndelige kærlighed er anderledes.

Hvis man holder sig til lyset, vil man undlade at lægge mærke til andres fejl og mangler, eller at bære nag. Man vil måske dække over deres fejl, udholde dem, have tiltro til deres vækkelse og opmuntre dem. Selv om de gør ting, som man måske ikke bryder sig om, kan man stadig forstå dem og forsøge at være i fred med dem. Selv om man har vanskeligheder, vil man

give andre støtte. Selv om man ikke selv har det, man har brug for, kan man være lykkelig bare over at se, hvad andre har, og man kan glæde sig over det.

Man vil villigt ofre sig for andre, ydmyge sig, og tjene andre. Man vil ikke kun elske de få, som elsker en igen, men alle og enhver. Sådan er livet for dem, som holder sig til lyset, og dette er nøglen til at få hvad som helst, man beder om fra Gud.

Selv om det virker som om, nogen arbejder flittigt med deres gudgivne pligt, så har de ikke kærlighed og holder sig ikke til lyset, hvis de søger anerkendelse for deres anstrengelser og bidrag, eller hvis de insisterer på deres retfærdighed ud fra noget, de har hørt om sandheden og dermed bryder freden eller opfører sig uhøfligt.

Det kan først anerkendes, at vi lever i lyset, når vi indser Herrens kærlighed og nåde af hjertet, udfører vores pligter af hjertet som uværdige slaver, tjener alle og enhver, og arbejder med taknemmelighed, glæde, tro, håb og kærlighed.

Dette er den åndelige kærlighed. Når vi holder os til lyset med åndelig kærlighed, kan Satan ikke påvirke vores liv. Gud den Almægtige vil beskytte os, og der vil være velsignelser i overflod i vores familie og arbejdsliv. Hvis Satan virker, selv om vi lever i lyset, så er det fordi, Gud ønsker at velsigne os. Hvis man kun glæder sig, er taknemmelig og beder, vil Gud sørge for, at alting får det bedste udfald.

”Mine to døtre blev begge helbredt for børneeksem!”

Diakonisse Hyangseo Ku, 47 år, Australien

Jeg fik kendskab til Manmin Centralkirke i marts 2007, da jeg besøgte min mor, som bor i Korea. Min mor led under dæmoner hver nat, og så slanger i sine drømme, efter at min far gik bort. Men siden hun begyndte at gå i kirke i 2008, har hun ikke haft problemer med disse ting. Nu lever hun et lykkeligt kristent liv i kirken.

Da jeg boede hos hende i en måned, gik jeg med hende i kirke og blev registreret. Tilbage i Australien lyttede jeg til Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædikener på CD og fik tro. Siden 2008 har jeg deltaget i Manmins gudstjenester over internettet.

Min lille datter Rubys ansigt blev rent, efter at hun modtog en forbøn i en drøm

I maj 2010 var min yngste datter Ruby et år gammel. Hun led af børneeksem. Først var det kun en lille del af hendes ansigt, men det bredte sig hurtigt til hele hendes krop. Hun kløede sig, mens hun sov, og om morgenen var hele hendes krop dækket af blod. Hun blev endda indlagt på hospitalet to gange, men det nyttede ikke. Der var ingen forandring under indlæggelserne, men da hun modtog Dr. Lees forbøn, blev hendes hud hurtigt helbredt.

Jeg så Dr. Lees kraftfulde gerninger under gudstjenesterne via internettet. Og jeg ønskede selv at blive helbredt af Gud. For at behage ham uddelte jeg fra 2011 800 kopier af *Manmin Nyhedsbrev* til naboerne sammen med Ruby hver måned. Jeg udbredte også Guds kraft i den restaurant, jeg havde på daværende tidspunkt, gennem DVD'er med Dr. Lees oversøiske kampagner og *Manmin Nyhedsbrev*.

Sidst i december 2012 viste Seniorpastoren sig for mig i en drøm. Han kaldte på Ruby og bad for hende. Efter den drøm blev hendes ansigt, som havde været dækket af blod, helt rent og uden ar. Men huden på hendes krop var ikke helbredt, selv om den dog heller ikke fik det værre. I løbet af dagen lod hun være med at klø sig, og der kom skorper. Men om natten kløede hun sig, og blev igen dækket af blod. Det samme skete dag efter dag.

Ikke desto mindre havde jeg set, hvordan hendes ansigt var blevet helbredt på et øjeblik, så jeg troede på, at hun kunne blive helt rask på et kort øjeblik ved hjælp af Guds gerning. Med denne tro bad jeg endnu mere inderligt til Gud.

Min ældste datter Ara blev helbredt for eksem, da hun adlød Guds ord

Tingene blev endnu værre sidst i 2012, for da fik min ældste datter Ara også børneeksem. Hun havde det på små dele af armene og benene, da hun var

natten, og hun bad ikke. Men i 2014 blev hun fornyet. Hun tænkte, at hun ikke kunne gå på universitetet med den hud, hun havde. Så hun begyndte at bede ved at deltage i Daniel Bønnemøder via internettet. I den udstrækning, hun holdt op med at gøre verdslige ting, blev hendes hud bedre. Men når hun genoptog det verdslige, kom symptomerne straks tilbage. I takt med at hun oplevede dette, prøvede hun mere indtrængende at bede til Gud.

I marts 2014 deltog jeg i et særligt Daniel Bønnemøde over internettet. Og jeg fastede syv gange i tre dage for at mine to døtre skulle blive helbredt, og forsøgte af hjertet at skille mig af med alt det usande. I juli 2014 tog jeg til Korea med mine to døtre og modtog Dr. Lees bøn. Fra da af forsøgte de begge endnu mere at leve efter Guds ord.

Vi tog til Manmin Centralkirke i Korea for at blive helbredt med tro, og den helbredende gerning kom over os

I juni 2015 besøgte jeg Korea med mine to døtre for at deltage i et Lederseminar, som blev afholdt samme måned og i Manmin Sommerrefugiet i august. Da vi kom til Korea, blev deres tilstand en hel del bedre.

Ruby havde ikke længere kløe, og hun holdt op med at have sår over hele kroppen. De tørrede ind og der blev dannet skorper. Og snart faldt skorperne også af. Ara havde heller ikke kløe, og hendes hud blev blødere og fik en smule ar. Men nu kunne hun gå med korte ærmer og korte kjoler. Det var hun rigtig glad for.

Når jeg tænker over Guds kærlighed, som vejledte os, indtil pigerne blev helbredt for børneeksem, er jeg kun taknemmelig for alt. Først og fremmest er jeg blevet et menneske, som beder til Gud, holder af at lytte til prædikener, og handler med tro. I løbet af de dage, jeg har brugt i udholdenhed og tålmodighed, er jeg blevet ydmyg overfor Gud, og jeg er blevet bedre til at forstå andre. Jeg er også kommet til at længes efter et smukt hjerte af godhed, og har mere håb om Himlen. Så jeg fører et åndfuldt kristent liv. Halleluja!

Mine to døtre har haft det virkelig hårdt, men de har oplevet Guds kærlighed og er taknemmelige overfor ham. Min yngste datter er blevet sund og rask uden at have taget nogen medicin. Hun har ikke engang været forkølet. Og min ældste datter har indset, at Gud elsker hende med dyb omsorg. Mine børn har lært livets sande værdi, selv om de er unge.

Jeg takker og ærer Gud, som har berørt mit hjerte, og trøstet og opmuntret mig, sådan at jeg kan overvinde alt med tro. Nu vil jeg sprede det hellige budskab og Guds kærlighed, som jeg selv har modtaget, til folk i Australien.



▲ De to døtre Ruby (venstre) og Ara (højre) led af børneeksem, men de blev helbredt med kraftfuld bøn og er nu sunde, raske og lykkelige

lille, men nu viste det sig pludselig på hendes kinder og begyndte at brede sig ud over hele kroppen. Hun måtte gå med en T-shirt med lange ærmer og dække ansigtet, når hun var ude, selv om hun var en 18 årig teenagepige, som gik meget op i sit udseende, og selv om det var virkelig varmt. Hun led meget af kløe i ansigtet, så hun gnubbede sig tit og mistede til sidst sine øjenbryn. Og hun kunne ikke lide, at folk så hende, så hun var hjemme i mange dage uden at gå i skole.

Alligevel kunne hun ikke holde op med at gøre verdslige ting. Hun læste romaner og så film hele

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Geminger 17:25)

”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manminminen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin