

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 39 24. APRIL, 2016

## GCN deltog i NRB's Internationale Kongres for Kristne Medier 2016

### Førende verdensomspændende medier samarbejder for at sprede budskabet



NRB's Internationale Kongres for Kristne Medier 2016 blev afholdt fra d. 22. til d. 26. februar ved Gaylord Opryland Resort og Kongrescenter i Nashville, USA. Og GCN deltog i kongressen.

NRB (National Religious Broadcasters; Nationale Religiøse Udsendelsesselskaber) blev oprettet for at beskytte kristne senderes rettigheder og interesser. Med USA som centrum er der 1400 organisationer rundt om i verden, der er medlem af NRB. De mødes regelmæssigt og udveksler idéer om teknikker og programmer. I 2016 deltog mere end 4700 personer fra 175 selskaber i 44 lande. De oprettede fællesskaber med andre kristne selskaber og udvekslede teknikker. Og de delte den samme vision for et kristent virke gennem udsendelser.

Dette år begyndte GCN ([www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)) med deltagelse i den internationale reception, og derefter deltog de i mange forskellige aktiviteter, såsom mødet med den Rådgivende Komite for Film og TV med henblik på at oprette samarbejde med mange andre kristne udsendelsesselskaber. Ved frokosten for Ledende Medier blev der udvekslet mange meninger omkring den aktuelle situation i Mellemøsten, indflydelsen fra IS (Islamisk Stat) og forfølgelser af kristne medier og kristen tro, ledet af mindretalsgrupper som f.eks. homoseksuelle. Desuden lærte GCN om mere effektive måder til at sprede budskabet gennem digital medieteknologi, ved at deltage i forskellige seminarer og snakke med professionelle og intellektuelle ved møderne.

GCN's stand var dekoreret i blå og hvide farver, som symboliserede henholdsvis Himlen og helligheden. Der blev vist udsendelser af Dr. Jaerock Lees prædikener i HD, festforestillingen ved kirkens 33. jubilæum og programmer om de oversøiske kampagner såsom "Minder" og "Gå i troen". Flere andre programmer såsom "Skabelse og videnskab" og "WCDN" blev også vist. Derudover tiltrak Dr. Lees bøger og Muan Ferskvand med Kraft (Anden Mosebog 15:25) stor opmærksomhed.

NRB's præsident Dr. Jerry Johnson og andre af NRB's ledere besøgte GCN's stand for at øge fællesskabet. Dr. Frank Wright, NRB's tidligere præsident besøgte standen og sagde: "GCN's varierede tilgang til programmer og særligt de programmer, som sendes i Israel, er meget interessante. Mange tak til bestyrelsesformanden Dr. Jaerock Lee."

Vicebestyrelsesformanden John Carley sagde: "GCN har opfyldt NRB's tre målsætninger: At fremme den bibelske sandhed i kulturen, at vise en fremragende mediestandart og at vise mediernes frihed. Jeg er meget glad for at møde GCN." Hr. Andre Bidnyuk, bestyrelsesmedlem i RBN (det russiske udsendelsesselskab) sagde: "Gennem Dr. Lees prædikener er mange mennesker blevet helbredt og har bevidnet Guds gerning. Det er jeg så glad for!"

GCN mødte også mange kristne mediepersonligheder inklusiv tidligere direktør for NRB Dr. John Ankerberg, som desuden laver udsendelser; Dr. Warren Trumbly, vicepræsident for Operation LPTV, OTA broadcasting LLC (NYC kanal 17, WEBR); Præsident for CNL TV Maxim Maximov; Dr. Randy Wise, præsident for IBN & EICB og international bestyrelsesformand for NRB Stan Jeter. Sammen oplevede de Helligåndens fællesskab, og de blev enige om at fremme samarbejdet, idet de deler den store vision for et kristen medievirke, der kan lede utallige sjæle til frelse i denne sidste tid.

Foto 1: NRB's præsident Jerry Johnson (i midten). Foto 2: Første vicebestyrelsesformand John Carley (til højre). Foto 3: GCN's stand. Foto 4: Dr. Frank Wright (i midten), tidligere præsident for NRB. Foto 5: Dr. Warren Trumbly, præsident for New York kanal 17. Foto 6: Dr. Jaerock Lee, bestyrelsesformandens bøger.





Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

"Men Åndens frugter er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!" (Galaterbrevet 5:22-23)

# Godhedens frugt

samvittighedskvaler, hvis de lyver. Men de børn, som er opvokset mellem løgnere, vil synes, at det er naturligt at lyve. Som nævnt vil samvittigheden blive forment i overensstemmelse med individet, området og tiden. De mennesker, som tror, de følger deres samvittighed, gør bare det, de selv tror er godt. Men de søger ikke en absolut godhed.

Vi, som tror på Gud, har den samme standart, hvormed vi skelner mellem godt og ondt. Guds ord udgør denne standart for os. Åndelige godhed er at have denne sandhed som vores samvittighed og følge den.

## 2. Hjertet kan ikke bære det, hvis ikke det praktiserer den sande godhed

I åndelig henseende er godhed den tilstand i hjertet, hvor man søger godheden gennem Helligånden, hvilket er godhed i sandheden. Da de gode mennesker tager de gode ting frem af deres gode skatkammer, vil de mennesker, som virkelig søger godheden, naturligt nok have gode intentioner i deres handlinger, sådan at intentionerne også viser sig udadtil. Hvor de end tager hen og hvem de end møder, så udviser de gavmildhed og kærlighed med gode ord og handlinger.

Ligesom folk, der bruger parfume, udsender en duft af denne parfume, så vil de mennesker, der har godhed, udsende en duft af Kristus. Men de kan ikke bære frugt, bare fordi de længes efter godheden. Når de har hørt og lært, skal de kultivere godheden i deres hjerter og omsætte den til faktiske handlinger.

I Lukasevangeliet kapitel 10 læser vi lignelsen om den gode samaritaner. En mand blev slået ned og bestjålet, mens han var på rejse, og han lå halvdød ved vejen. En præst, som gik forbi, så manden, men gik bare videre. En levit så ham også, men gik ligeledes videre. Præster og levitter var dengang dem, som kendte Guds ord og tjente Gud. Men de udviste ikke de gerninger, de burde have, hvis de skulle have fulgt Guds vilje.

Senere kom en samaritaner forbi og så manden, der var blevet slået ned og berøvet. Samaritaneren forbandt mandens sår og tog ham med til et herberg. Han bad værten om at tage vare på den forslåede mand og lovede, at han ville betale for omkostningerne, når han kom tilbage. Da han havde

godhed, kunne han ikke bare ignorere et menneske, som var ved at dø. Hvis denne samaritaner var gået forbi, ville han nok have fået samvittighedskvaler. Han ville måske have bekymret sig om, hvad der mon var sket med den sårede mand. Den åndelige godhed er, at man ikke er i stand til at bære det, hvis ikke man vælger godhedens vej.

## 3. Jesu hjerte af godhed

I Matthæusevangeliet 12:19 står der: "Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne."

De mennesker, som normalt anses for at være gode af andre, er dem, som ikke har vanskeligheder eller problemer med nogen. Som der står: "Man hører ikke hans røst i gaderne." Disse mennesker er stille og skændes ikke med nogen. De taler ikke om andres fejl og mangler, og de forsøger heller ikke at prale eller fremhæve sig selv. Selv om de lider uretfærdigt, beklager de sig ikke.

Derefter står der i vers 20: "Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr."

Når vi har træer eller andre planter, vil vi normalt skære de knækkede grene eller kviste af. Og når en væge oser, bliver lyset uklart og der kommer røg og sod. Så folk slukker den. Men de mennesker, som har åndelig godhed, vil ikke "sønderbryde et knækket rør og slukke en osende væge." Hvis der er bare den mindste chance for, at tingene kan komme til at fungere igen, skærer de ikke muligheden af, og de forsøger at åbne vejen til livet for andre.

Det "knækkede rør" henviser her til de mennesker, som er fulde af denne verdens synder og ondskab. Den osende væge symboliserer dem, hvis hjerte er så besudlet af ondskab, at deres sjæls lys er ved at dø ud. Det er usandsynligt at disse mennesker, der er som knækkede rør og osende væger, vil tage imod Herren. Selv om de tror på Gud, er deres handlinger ikke anderledes end de verdslige menneskers. De taler måske endda Helligånden imod og rejser sig mod Gud.

På Jesu tid var der mange, som ikke troede på ham, selv om de personligt bevidnede de forbløffende kraftfulde gerninger. De rejste sig ligefrem mod Helligåndens virke. Men Jesus betragtede dem med tro indtil enden og åbnede muligheden for frelse for dem.

De mennesker, som bærer godhedens

frugt, vil acceptere selv dem, som lader deres ondskab komme frem. De forsøger ikke at skelne mellem dem, der har ret og dem, der tager fejl eller mellem de gode og de onde, for så at bryde forbindelsen til de dårlige mennesker. De behandler bare alle med godhed af et sandfærdigt hjerte, og det vil i sidste ende berøre andre mennesker.

Hvis folk bliver ved med at udvise ondskab i stadig stigende grad, vil de naturligvis falde ind på dødens vej, selv om vi viser dem godhed. Men selv i disse tilfælde skal vi ikke sætte en grænse for vores udholdenhed for at forsøge dem, hvis de overskrider denne grænse. Det er åndelig godhed at forsøge at lade dem søge det åndelige liv uden at give op lige til det sidste. Vi skal fortsat forsøge at tilbyde dem chancen for at blive frelst.

Så hvordan er den åndelige godhed anderledes end andre åndelige egenskaber? Du vil måske tænke: "I lignelsen om den gode samaritaner kan hans gerninger vel også beskrives som gavmilde og barmhjertige?"

Naturligvis er hjertelig gavmildhed og barmhjertighed begge dele af godheden. Men det, der adskiller den åndelige godhed fra andre egenskaber, er ønsket om at søge denne godhed og styrke til rent faktisk at udvise den. Fokus er ikke på barmhjertigheden, for vi kan også hjælpe andre af sympati. Det centrale er den godhed, som medfører, at samaritaneren ikke er i stand til at gå forbi et andet menneske, når der er brug for barmhjertighed.

Når man udfører frivilligt arbejde for kirken og man bærer godhedens frugt, vil man være trofast på alle områder. Hvis man negligerer nogle af sine pligter, kan der være andre, som lider af den grund. Guds rige vil måske ikke blive opnået i den grad, det skulle. Så man må forsøge at være trofast på alle områder. Jeg tror, man kan anvende dette princip på alle åndelige karakteristika.

Kære brødre og søstre i Kristus. Hvis du bærer frugten af åndelig godhed, vil du have Herrens billede. Du vil ikke gøre noget, der kan bringe andre til fald. Du vil have godhed og ydmyghed, også udadtil. Du vil være respektabel og efterligne Herrens væremåde, og din adfærd og sprog vil være fuldkomne. Jeg beder i Herrens navn, om at du vil bære den åndelige godheds frugter hurtigt og forherlige Gud i høj grad!



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
webmaster@gcntv.org



Manmins Internationale Seminar  
Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger  
Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com



# Fornyelse og helbredelse gennem Helligåndens gerning

Kærlighedens Gud glæder sig, når hans børn sætter deres lid til ham med tro.

Og han løser alle deres livsproblemer og fører dem til at leve lykkelige liv uden bekymringer og angst.

Vi vil nu bringe vidnesbyrd fra kirkens medlemmer, som er blevet helbredt gennem Helligåndens kraft her i Korea og i udlandet.

## ”Jeg blev helbredt for astma, da jeg trykkede Dr. Jaerock Lees hånd”

Diakon Byunghyup Jeon, 47 år, Masan Manminkirke, Sydkorea



Jeg tænkte i starten, at jeg bare havde fået en forkølelse, men symptomerne blev værre, og med tiden fik jeg ligefrem svært ved at trække vejret. Når jeg trak vejret ind, hørte jeg en underlig lyd, og jeg vågnede op to til tre gange pr. nat. Når jeg vågnede, havde jeg svært ved at falde i søvn igen. En nat havde jeg svært ved at trække vejret og måtte anstrenge mig meget, selv om vinduerne var åbne.

I oktober 2014 viste en lægeundersøgelse, at jeg havde astma. Årsagen var ukendt. Jeg begyndte at bede

◀ Diakon Byunghyup Jeons familie (fra venstre, diakon Jeon, hans sønner Sehyun og Younghyun, og hans kone diakonisse Hyojeong Yim)

for Guds nåde og deltage i gudstjenesterne og Daniel bønnemøderne. Når jeg ransagede mig selv med Guds ord, indså jeg, at jeg havde været ond, og jeg begyndte at angre.

♦ I februar 2015 havde jeg en drøm. I drømmen så jeg seniorpastor Dr. Jaerock Lee, og jeg fortalte ham om min sygdom, mens jeg knælede for ham. Så bad han oprigtigt for mig. Efter drømmen tog jeg hen til Seniorpastoren med navnet på min sygdom skrevet på min håndflade. Da jeg trykkede hans hånd, forsvandt alle symptomerne på astmaen.

Den efterfølgende lægeundersøgelse bekræftede, at jeg var blevet helbredt for astma. Halleluja!

## ”Mine brækkede knogler blev hurtigt helbredt af bønner hinsides tid og rum”

Seniordiakonisse Hyangwon Lee, 56 år, sogn 15, Sydkorea



Den 7. november 2015 gled jeg, mens jeg gik rask af sted, og faldt om på jorden. Jeg kunne ikke rejse mig. Da jeg kom op med andres hjælp, havde jeg store smerter. Jeg blev kørt på hospitalet af en ambulance, og røntgenbillederne afslørede, at min lårbenshals (knoglen under hoftedeppet), var brækket.

♦ Min læge sagde, at jeg straks skulle opereres for at sætte knoglerne sammen. Han sagde, at jeg skulle blive i sengen i mere end en måned, og hvile så meget som muligt. Den nat kunne jeg dårligt nok sove på grund af smerterne. Jeg kunne hverken vende eller

dreje mig. Min familie måtte hjælpe mig, når jeg skulle på toiletet.

♦ Den følgende dag var søndag, og jeg sendte en forespørgsel om forbøn til Dr. Jaerock Lee, som var i sit bedehus i bjergene. Lidt senere samme dag mærkede jeg, at smerterne gik væk lidt efter lidt. Jeg sov godt den nat. Om mandagen havde jeg ikke nogen smerter, og jeg kunne gå på badeværelset med en stok uden andres hjælp.

Næste dag kunne jeg selv stå op uden nogen form for hjælp. Jeg var hurtigt kommet mig, og begyndte snart at bevæge mig omkring på normal vis. Senere tog jeg på hospitalet for at blive røntgenfotograferet, og billedet viste, at min brækkede lårbenshals var vokset fint sammen.

Jeg takker og ærer Gud, som helbredte mig med sin forbløffende kraft.



## ”Klumpen (fibromet), der var på størrelse med en valnød, forsvandt”

Seniordiakonisse Misuk Kim, 44 år, Sogn 1, Sydkorea



I starten af 2015 begyndte jeg at lide af alvorlige menstruationssmerter. Jeg havde det som om, mine tarme blev vredet rundt. Jeg fik koldsved og faldt til tider om. Mine blødninger var meget voldsomme, og jeg blødte endda, når det ikke var tid for min menstruation. Mit ansigt var hævet og jeg havde svært ved at gå op ad trapper, fordi jeg ikke havde nogen styrke. Jeg led af

åndenød, blodmangel og forstoppelse. Desuden mistede jeg en hel del hår.

♦ Den 4. januar 2016 fik jeg foretaget en ultralydskanning af livmoderen. Lægen sagde, at jeg havde tre fibromer. De to, som sad midt i livmoderen, gav ikke nogen særlige problemer, men det sidste, der var så stort som en valnød og sad i bunden, trykkede på livmoderen. Han tilføjede, at det var årsagen til mine blødninger. Så advarede han mig om, at hvis det blev værre, ville det blive nødvendigt at fjerne livmoderen. Han skrev en henvisning, så jeg kunne blive behandlet på et større hospital.

Jeg begyndte at se tilbage på mit kristne liv. Jeg havde

arbejdet som leder i kirken, men jeg havde beholdt nogle onde egenskaber såsom arrogance og stolthed i hjertet. Jeg angrede også, at jeg havde haft lunken tro. Den 15. januar fik jeg en forbøn med lommetørklæde ved pastor Heesun Lee, vejledningspastor i kvindemissionen (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Derefter blødte jeg stadig. Men to dage senere kom der en sort klump ud af min krop. Fra da af holdt jeg op med at bløde, og jeg fik normale menstruationer.

♦ Senere forberedte jeg mig på at blive fuldkommen helbredt ved at deltage i mødet for guddommelig helbredelse i Manmin bedecenter. Den 7. februar 2016 havde kirkens medlemmer mulighed for at hilse på seniorpastor Dr. Jaerock Lee og lytte til hans budskab. Da jeg modtog hans bøn for de syge og trykkede hans hånd med tro, vældede glæden op i mit hjerte, og jeg fik sikkerhed for, at jeg var blevet helbredt. Jeg fik blussende kinder og blev rask. Jeg havde ikke længere svært ved at trække vejret, og jeg var ikke forstoppet. Halleluja!

♦ Den 18. februar tog jeg på hospitalet for at blive undersøgt igen. Ultralydskanningen viste, at det fibrom, som havde forårsaget blødningen, samt et af de andre var helt væk. Det tilbageblevne var blevet mindsket fra 3 til 2,2 cm. Jeg takker og ærer Gud.

♦Før bønner



♦Efter bønner





## ”Jeg læste bogen *Ånd, Sjæl og Krop* og mit liv blev fornyet!”

Broder Reward Sibanda



Broder Reward Sibanda er ansat ved et af de selskaber, som samarbejder med GCN. Han fik Dr. Lees bog *Ånd, Sjæl og Krop* ved NRB's kongres i 2015. Han fortalte, at han var blevet imponeret over bogen og havde fået en dybere forståelse, og så delte han denne nåde med hundredvis af andre kristne. Dette år besøgte han GCN's stand for at udtrykke sin dybtfølte tak (Broder Reward Sibanda med GCN's direktør James Jaehwan Lee ved GCN's udstillingsstand).

Da jeg læste Dr. Jaerock Lees bog *Ånd, Sjæl og Krop*, blev jeg meget imponeret, for bogen kan forny menneskers liv. Jeg tror kun, der er meget få mennesker, som kan forstå Guds oprindelige vilje og forklare den til andre.

Dr. Lees bog *Ånd, Sjæl og Krop* forklarer kernebegreberne ånd, sjæl og krop sådan at selv folk fra andre kulturer kan forstå dem. Jeg forstod klart, hvad mennesket består af.



*Ånd, Sjæl og Krop I og II*, forfattet af Dr. Jaerock Lee

Da jeg havde læst denne bog, skete der noget forbløffende med mig. Jeg følte, at Bibelens ord bevægede sig i mit hjerte for første gang. Jeg begyndte at bede på et helt ny niveau og indså, hvordan jeg skulle bede. Jeg kunne mærke, at Guds ord gennemborede både opdelingen mellem sjæl og ånd, og både marv og ben. Og jeg kunne anvende ordet i mit liv. Bogen fornyede mit liv, og alle andre, der læser den, kan også forvente at blive fornyet. Jeg takker Dr. Lee af hjertets grund.

### ”Jeg blev sat fri fra de natlige smerter, som fik mig til at føle, at jeg ville holde op med at trække vejret og dø”

Broder Chendsuren, 35 år, Mongoliets Manminkirke

Jeg begyndte at få vejrtrækningsproblemer i 1999. Jeg tog på hospitalet og blev undersøgt, men der blev ikke fundet noget unormalt. Jeg vågnede dog tit op midt om natten på grund af vejrtrækningsproblemerne. Jeg havde det som om, der var nogen, der lagde en hånd over min mund, og jeg var ved at dø. Om natten slog mit hjerte mange gange hurtigere end normalt, og jeg havde det som om, hjertet var ved at komme ud af munden på mig.

Jeg var bange for denne dødssmerte, som kom til mig om natten. Igen tog jeg på hospitalet, hvor jeg fik både hjerte og lunger undersøgt. Jeg fik endda foretaget en psykiatrisk undersøgelse, men jeg fik at vide, at der ikke var nogen problemer. Tidligere havde jeg sat min lid til Lama buddhisme og shamanisme, men det fungerede ikke. Da jeg havde lidt af vejrtrækningsproblemerne i årevis, havde jeg svært ved at gå hurtigt op og ned ad trapper.

I oktober 2015 fik jeg igen foretaget en lægeundersøgelse, som

nu viste, at mit hjerte ikke fungerede normalt. Der var tale om en paroksyttisk vejrtrækningslidelse, som skyldtes hjertearytmi.

På daværende tidspunkt var jeg medlem af Mongoliets Manminkirke, men det var længe siden, jeg var kommet der. I november 2015 tog jeg i kirke og deltog i søndagsgudstjenesten. Kirkens præst, pastor Botzorig bad for mig med et lommetørklæde med kraft (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Han fortalte, at Manmin Centralkirkes seniorpastor Dr. Jaerock Lee havde bedt over lommetørklædet.

Da jeg fik forbønnen, følte jeg, at noget kom ud af min krop, og at mit hjerte blev fredfyldt. Jeg havde det godt og følte mig ren. Siden da har jeg været sund og rask uden lidelser. Jeg sover godt og vågner først om morgenen. Jeg er taknemmelig og forbløffet over, at jeg kan leve et almindeligt liv på denne måde. Selv om jeg løber op og ned ad trapper, har jeg ikke nogen problemer. Det er forbløffende! Halleluja!



### ”Jeg blev helbredt for virkningerne af kronisk malaria”

Broder Heritie Colongzi Kabasele, 32 år, Kinshasa Manminkirke, DR Congo



I begyndelsen af 2006 led jeg af alvorlig høj feber og jeg blev diagnosticeret med kronisk malaria. Jeg kunne ikke gå, fordi jeg havde smerter i siden. Jeg kunne heller ikke ligge på ryggen, så jeg måtte ligge på siden. Jeg havde hovedpine og kunne ikke spise ordentligt. Symptomerne skyldtes forstørret milt. Jeg fik medicin og blev behandlet på hospitalet, men der var ingen forbedring.

I februar 2006 blev den Forenede Kampagne i DR Congo afholdt med Dr. Jaerock Lee på Triumph Boulevard 1997 i Kinshasa, DR Congo. Min far ønskede, at jeg skulle blive helbredt gennem Dr. Lees bøn, så han tog mig med derhen og hjalp mig med at få forbønnen for de syge. Derefter blev jeg helbredt for forstørret milt.

I 2010 begyndte jeg igen at få høj feber, og det fik mig til

pludselig at falde om i juni og igen i juli. Jeg blev flere gange kørt på hospitalet i ambulance. I 2011 kunne jeg ikke længere arbejde.

I januar 2015 blev jeg ledt til Kinshasa Manminkirke af en ven, og jeg blev registreret i kirken. To måneder senere begyndte jeg at forberede kirkens jubilæumsfest. Jeg manglede sikkerhed på grund af mine helbredsproblemer. Men jeg deltog i forberedelserne, da jeg hørte, at Gud ville besvare mine bønner, hvis jeg behagede ham. Jeg deltog i alle gudstjenesterne og modtog ivrigt Dr. Lees bøn for de syge gennem GCN's udsendelser.

Siden da har jeg ikke haft nogen fysiske problemer, og jeg har været sund og rask. Jeg led tidligere af hovedpiner og svedte meget, og jeg måtte ofte lægge mig i sengen på grund af manglende styrke. Men nu er jeg blevet sund og rask, og kan prise Gud, som jeg vil. Jeg er lykkelig! Halleluja!

### Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)  
 ”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

### Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
 Telefonnr.: 82-2-818-7047  
 Fax: 82-2-818-7048  
 Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
 Email: manmininen@manmin.kr  
 Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
 Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin