

Manmin Nyhedsbrev

NR. 48 22. JANUAR, 2017

Nytårsbudskab fra seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslagene skal komme til dit lys og konger til din stråleglans.”
(Esajas' Bog 60:1-3)

Gud grundlagde Manmin Centralkirke i 1982 i sit storslåede forsyn for den sidste tid, og i år 2016, da det tredje stadie af begyndelsen for alvor gik i gang, blev kirken godkendt af den Treenige Gud som en kirke, der er elsket af Faderen; en kirke, som fører folk til frelse; en kirke, som er fyldt af Faderens herlighed, og en kirke, som ledsages af en endeløs kraft. Lad os takke og ære den Treenige Gud!

I de seks år der er gået siden julen i 2010, har Gud frem for alt vist os sin endeløse kærlighed og kraft gennem hyrden, og derigennem har mange troende opnået nåde, styrke og muligheden for at skille sig af med ondskab og opnå godhed. Resultatet er, at åndens standardisering er opnået, og at strømmen af den fuldkomne ånd er blevet dannet. Medlemmerne har også opbygget mere tillid til hyrden. Desuden er kirken vokset endnu mere, sådan at den nu har omkring 11.000 søsterkirker og associerede kirker over hele jorden. Halleluja!

2017 er det syvende år siden hyrden er begyndt at fylde retfærdighedens mål, og Gud har givet os fire overskrifter for bøn, fulde af et stort håb. Lad os nu kort se nærmere på de fire overskrifter, og lad os tænke på de velsignelser, Gud har forberedt til denne kirke.

For det første: Genskabelseskraften forandrer alt og fornyer det, som allerede er blevet skabt.

I Salmernes Bog 62:12 står der: ”En ting har Gud sagt, to ting har jeg hørt: Hos Gud er der magt.” Sidst i 2000, da det andet stadie af begyndelsen gik i gang, omgav Gud os med det samme oprindelige skabelseslys, som omtales i Første Mosebog kapitel 1. Gennem de efterfølgende 16 år er jeg blevet

trænet i at bruge genskabelseskraften efter egen skelneevne, og jeg har gennemgået åndelig træning og har opfyldt den påkrævede retfærdighed. I 2017, som bliver det 17. år siden da, ser jeg frem til den komplette fuldendelse af genskabelseskraften, som vil opnå helt utænkelige og forbløffende gerninger.

Når genskabelseskraften er fuldt og helt opnået, kan vi forebygge unormale klimatologiske hændelser og forandringer, usædvanlige vejrfænomener og naturkatastrofer som skyldes, at menneskeheden bryder naturens orden og skaber forurening gennem produktion. Disse ulykker vil blive reduceret gennem kontrol af temperaturen. Kraften kan ikke alene genoprette døde nerver og degenereret væv, men også forny menneskers hjerter, selv om de er fordærvet af synd og besudlet af ondskab, og den kan forandre folk, så de får åndelige og gode hjerter. Denne genskabelseskraft er Guds ”hemmelige våben”, som vil gøre det muligt at frelse utallige liv i denne sidste tid og føre mange sjæle ind i Ny Jerusalem.

For det andet vil vi foretage forberedelser, sådan at de koreanske og udenlandske kirker kan føre alle mennesker til frelse.

I Første Timotheusbrev 2:4 står der: ”[Gud] vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden.” Da verden er blevet besudlet af synder og ondskab, er der mange, selv blandt de troende og i de kristne menigheder, som er blevet fordærvede nok til at møde kritik. Det har fået mange ikke-troende til at undgå kirken. Selv de troende har forladt Gud, idet antikrist er vokset i styrke over hele verden. Mange pastorer har på alle måder forsøgt at undgå det, men

forgæves. De har ikke forstået Guds kærlighed, og har derfor heller ikke kunne regne ud, hvad de skulle gøre for folk.

I forberedelsen af den sidste tid har Gud velsignet denne kirke med kraftfulde gerninger, som ingen kan benægte: Det åndelige ord, som forandrer menneskets hjerte; åndelige krigere, som udfører det kraftfulde virke sammen; økonomisk støtte til dette virke; og medlemmer, som beder med enighed i hjertet og adlyder. Det fastsatte tidspunkt nærmer sig i takt med forandringerne i verdenssituationen, og vil vi forberede os på en renselse af det kristne samfund og af hele verden med Helligåndens hvirvelvind.

For det tredje vil vi bygge en smuk kirke med oprigtige hjerter og fuldkommen tro, mens vi forener os i Herren.

I Salmernes Bog 37:6 står der: ”Han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag.” Gud vil, at de troende skal opnå sande hjerter og en fuldkommen tro, lade deres lys skinne over hele verden og udsende en dejlig duft af lovsang og tilbedelse af hjertets grund. Kirken i Kana'an og den Store Kirke vil blive bygget gennem de troende, som har opnået gode og smukke hjerter. Når de forener sig i Herren, elsker Gud over alt andet og har tillid til hyrden, kan de opnå det med deres tro, som behager Gud. Den Store Kirke vil blive en storslået, symbolsk bygning, som viser Guds værdighed og herlighed for hele verden. Dette bygningsværk vil i allerhøjeste grad forherlige Gud.

For det fjerde vil ”Hyrdens frugt” vokse frem, når de forener sig med hyrden i tillid og kærlighed.

I Salmernes Bog 126:5-6 står der:

”De, som sår i tårer, skal høste i jubel. Grædende går han ud, mens han bærer såsæden; med jubel vender han hjem, mens han bærer sine neg.” Gud lader os høste, som vi sår, og gør gengæld for det, vi har gjort. Som det er fremgået af Manmins virke gennem 34 år, har Gud bekræftet dette med dyrebare frugter i overflod, og han lader os høste den mest udvalgte frugt. Den udvalgte frugt betyder Guds sande børn, som har opnået det åndelige hjerte og den fuldkomne ånd.

Siden kirkens grundlæggelse i 1982 har Gud gennem hyrden givet os håb om Ny Jerusalem, det bedste bosted i Himlen, og han har lagt dette håb ind i de troendes hjerter. Siden 2010 har han koncentreret sig om at opnå sande børn ved at tillade den åndelige strøm og den fuldkomne ånd gennem hyrdens offer. Han har også lagt vægt på ”tillid” til hyrden gennem de seneste år, for at opnå ”Hyrdens frugt”, som er fuldkommen forenet i tillid og kærlighed, og som opfylder forsynet for den sidste tid. Det skyldes, at der er tale om mennesker, som kan opnå en fuldkommen ånd gennem hyrdens genskabelseskraft, når de har fuldkommen tillid til Guds kærlighed og Herren, og er vidner til hyrdens tårer og offervilje.

Kære brødre og søstre i Kristus, medlemmer af Centralkirken og af de 11.000 søsterkirker og associerede kirker, pastorer og kirkeledere. Jeg beder i Herrens navn, om at I vil spille en afgørende rolle i at føre utallige sjæle til frelse sammen med hyrden gennem genskabelseskraften, træde frem som Guds sande børn og som hyrdens frugt, som Gud glæder sig over, og blive værdige til at opnå pris, ære og herlighed i den smukke himmel til evig tid.



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

”Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.”
(Første Mosebog 2:7)

Gud skaber mennesket

æg, og disse to ting indeholder alle forældrenes egenskaber såsom udseende, personlighed, intelligens, vaner osv. Derfor kommer deres børn til at ligne dem. Så hvem lignede Adam, menneskehedens fader?

Som vi læser i Første Mosebog 1:27: ”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.” Adam blev skabt i Guds billede. Ud over den ydre fremtoning kom menneskets ånd fra Gud, og den ligner derfor hans ånd. Adam var et levende væsen.

Adams ånd var ligesom Guds fuld af godhed, lys og sandhed. Men da Adam spiste af kundskabens træ og dermed syndede mod Gud, blev alle hans efterkommere besudlet af synd og ondskab, og i sidste ende mistede de Guds hellige billede.

2. Grunden til at Gud skabte og kultiverede menneskeheden

Hvis vi skal forstå svaret på spørgsmålet: ”Hvorfor er vi her?”, skal vi først og fremmest svare på spørgsmålet: ”Hvorfor har Gud skabt os og hvorfor kultiverer han menneskeheden?” I Bibelen er der mange lignelser, som omhandler kultivering af jorden og høst af afgrøder. I Matthæusevangeliet kapitel 13 sammenligner Jesus menneskets hjerte med fire forskellige slags jord. Med lignelsen om hveden og avnerne i Matthæusevangeliet kapitel 3 og lignelsen om ukrudtet i Matthæusevangeliet kapitel 13 fortæller Bibelen os, at Dommen vil komme.

Gennem disse lignelser, som findes i Bibelen, fortæller Gud os om sit forsyn for at skabe menneskeheden og styre verdenshistorien på samme måde som man kultiverer en mark og høster afgrøderne fra den. Ligesom bonden kultiverer sin jord indtil høsten, kultiverer Gud os den dag i dag.

Gud ønsker at opnå sande børn, som han kan leve i kærlighed med. Med sin forunderlige kraft og som en frygtelig dommer har Gud Skaberen på den ene side en uimodsigelig autoritet og en streng retfærdighed. På den anden side har han menneskelige egenskaber, som er karakteriseret ved kærlighed, medfølelse, medlidenhed og lignende. For Gud kan glæde sig, sørge og ærgre sig ligesom mennesker, så i stedet for at være alene, ønskede han at have nogen, som han kunne leve i gensidig kærlighed med.

Han havde allerede utallige engle og den himmeske hærske hos sig. Men Gud ville have sande børn, som kunne adlyde ham med kærlighed af hjertets grund og af fri vilje.

Lad os forestille os, at du har en robot i hjemmet, som vil gøre hvad som helst, du siger til den, og at du har et barn, som til tider giver problemer, men som med tiden vil være taknemmelig for sine forældres omsorg og kærlighed, og dermed også gengælde denne kærlighed. Hvem af dem vil være mest dyrebar for dig? Uanset hvor lydige en robot end måtte være, så kan den ikke sammenlignes med et barn, som man kan leve i gensidig kærlighed med. På samme måde skabte Gud menneskeheden, fordi han ville have børn, som kunne adlyde ham og leve i kærlighed med ham af egen fri vilje.

3. Hveden og avnerne

Uanset hvor flittigt en bonde end må arbejde, så vil han høste både avnerne og hveden, når tiden er inde. Men da avnerne er uspiselige og kan skade hveden, hvis de bliver lagt i samme lade, kan de kun bruges til kompost eller brændsel.

Det samme sker, når den menneskelige kultivering er overstået: Gud vil skille hveden fra avnerne. I Matthæusevangeliet 3:12 står der: ”Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskelplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.” Den uslukkede ild henviser her til ilden i Helvede.

Når tiden er inde, vil Gud i de sidste dage afslutte den menneskelige kultivering og dømme alle individer, som nogensinde har levet i denne verden. Og ved denne dom vil de mennesker, der er som avner, blive kastet i Helvedes flammer.

”Hveden” henviser til mennesker, som har taget imod Jesus Kristus og lever ved ordet i deres kærlighed til Gud. De har flittigt skilt sig af med synder og ondskab, og genvundet Guds tabte billede. ”Avnerne” er derimod alle dem, som ikke har troet på Gud, og ikke har taget imod Jesus Kristus som deres frelser.

Her er det vigtigt at huske, at ikke alle, som går i kirke, er ”hvede.” Hvis de forsager Guds ord og i stedet lever i overensstemmelse med deres verdslige lyster, vil de i Guds øjne være ”avner.” Derfor siger Jesus til os i

Matthæusevangeliet 7:21: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.”

Gud vil, at alle mennesker skal kende hans hjerte, blive ”hvede” og opnå frelsen (Første Timotheusbrev 2:4). Derfor har han givet os sin enbårne søn, som døde på korset på vores vegne.

Til trods for alt dette vil de, som fortsætter med at leve i synd uden at tage imod Jesus som deres Frelser, ikke være i stand til at genfinde deres sande værd som mennesker, der er skabt i Guds billede. De vil i stedet være ligesom avner. Avnerne bliver ikke samlet sammen i Himlen. Hvis folk, som er fulde af had, jalousi, grådighed, skænderier og andre former for ondskab, fik lov at komme ind i Himlen, ville den blive fordærvet.

Hvad sker der så med de mennesker, som ikke kommer ind i Himlen? Da ånden hos hver og én er udødelig, kan den ikke udslukkes. Disse ånder vil blive samlet i Helvede til evig tid, og i overensstemmelse med loven om syndernes løn vil de blive straffet til evig tid i Helvedes uslukkede ild (Se *Helvede* for yderligere information).

Kære brødre og søstre i Kristus, jeg beder i Herrens navn om at I vil træde frem som hvede-lignende troende, det vil sige som Guds sande børn, som efterligner Gud, opnår et helligt hjerte og kan leve i gensidig kærlighed med Gud til evig tid i Himlen.



Himlen I er udgivet på 26 sprog
Himlen II er udgivet på 14 sprog

URIM BOOKS
www.urimbooks.com



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com



Tre checkpunkter for åndelig vækst

Kristne bør vokse i troen ligesom babyer vokser op og bliver voksne.

De bør gennemgå niveauerne "småbørn", "børn" og "unge", inden de endelig opnår det mål at tro, som hører til Kristi fylde (Første Johannesbrev 2:12-14; Efeserbrevet 4:13). Hvis du føler, at din vækst er stoppet, må der være en årsag.

Lad os se nærmere på tre checkpunkter og vokse hurtigt ved Helligåndens styrke.

PUNKT 1

Genvind din første kærlighed

Hvis din åndelige vækst synes at stoppe, må du undersøge, om du elsker Herren med din første kærlighed. I Johannesåbenbaringen 2:3-5 står der, at du skal huske, hvorfra du er faldet, omvende dig og gøre de gerninger, du først gjorde.

Nogle mennesker vil måske tro, at de bruger mere end 90% af deres liv på Herrens gerninger. De synes at elske Gud mere end alt andet. Men her skal de tænke på deres første kærlighed. Da de elskede Herren med den første kærligheds fylde, må deres hjerter have været 100 procent fulde af Herren. De glædede sig over at gå i kirke, forsøgte at være sammen med brødre og søstre i

Kristus, og var lykkelige uanset hvad de foretog sig på grund af deres kærlighed til Herren.

Men når folk mister deres første kærlighed til Herren, kommer usandheden ind i deres sind. De keder sig, når de lytter til prædikenerne, der tidligere var søde som honning. De begynder at tage de verdslige ting til sig og bliver dovne i deres liv i troen, og siger at de har travlt med deres studier eller deres arbejde.

Men hvis man er fuld af nåden fra den første kærlighed til Herren, kan man gøre alt godt i Helligåndens fylde. At give sit hjerte 100% til Herren betyder, at man konstant holder Herren i sit hjerte, uanset hvad man gør.

PUNKT 2

Gå tilbage til troens grundlag

Troens grundlag henviser til gudstjenester og bøn. Uanset hvor lang tid, du har levet et kristent liv, må du undersøge i hvor høj grad Guds ord er blevet kultiveret i dit hjerte gennem lydighed.

Nogle mennesker forsømmer gudstjenester og bøn, mens de hengiver sig til kirkelige aktiviteter og frivilligt arbejde.

Men man kan kun leve et korrekt liv i troen, når man deltager i gudstjenesterne på passende vis. Hvis man deltager med træthed eller distræte tanker, kan man ikke lytte til det budskab, der bliver prædikeret, og så kan man ikke opnå styrke til at forandre sig. Ikke desto mindre er der nogle af jer, som alligevel tror, at I er trofaste overfor Guds gerning, og at I ikke har nogen problemer. Derfor lykkes det ikke for jer at overholde det grundlæggende.

Arbejdet for Gud kan afvige fra Gud vilje. Hvis

man ikke fylder sig med det åndelige, så vil man stadig føle sig tom, selv om man udfører meget arbejde for Gud. Hvis man udfører sin pligt, men ikke omskærer sit hjerte, handler man ikke efter Guds vilje. Det kan højst give en følelse af kødelig fylde i et øjeblik.

Hvis du tror, at du har arbejdet trofast for Gud, bør du undersøge, om du virkelig har fulgt Guds vilje eller ej.

Desuden bør du undersøge dig selv i forhold til din familie. Når du udviser et godt eksempel i familien, kan andre medlemmer af familien også leve korrekte, kristne liv. Du skal være konstant i din indstilling både i kirken og i hjemmet. Når de andre medlemmer af din familie lever korrekte troende liv, går til gudstjeneste på passende vis og beder, kan du sige, at du har lagt et fast grundlag for troen.

PUNKT 3

At genvinde Guds tabte billede

Mennesket er skabt i Guds billede (Første Mosebog 1:26-27). Da det første menneske Adam syndede gennem sin ulydighed, kom synden ind i verden. Siden da har den fjendtlige Satan opildnet folk til at tage de kødelige ting til sig og synes godt om det verdslige. Selv om synden er snavset, har Satan fået folk til at synes godt om den og om verden.

Hvis vi forstår Guds vilje og hjerte ved at lytte til prædikerne under gudstjenesterne, kommer vi til at hade synden og ønske at leve ved Guds ord i hans nåde. Vi beder ikke af tvang, men i Helligåndens fylde. Så kan vi indse ondskaben i os og opnå nåden til at skille os af med synderne. Sådan fungerer det

sande kristne liv. Hvis vi forstår den sande betydning af det troende liv, vil Helligånden trøste os og give os glæde. Så kan vi føre et lykkeligt kristent liv.

Gud vil, at hans elskede børn skal vokse i troen, genvinde Guds tabte billede og opnå Herrens hjerte. Dette er formålet med livet i troen.

Vi må derfor løbe frem mod det fulde mål af Kristus uden ophold. Vi skal forsøge at finde vores fejl og mangler med udgangspunkt i Guds ord og ustandseligt løbe frem mod fuldkommenheden. Så vil vi med Helligåndens hjælp blive hellige og trofaste på alle områder, og derved kan vi komme i Ny Jerusalem.



Jeg er født og opvokset på Sri Lanka. Jeg blev skilt fra min bror Antony. I 1994 forlod han Sri Lanka på en flygtningebåd og vi vidste ikke, om han var i live eller ej. Seksten år senere fandt jeg ud af, at han boede i Chennai i det sydlige Indien. Tidligere var han hindu, men han havde taget imod Herren i Indien og var blevet kristen. Han er gift og kommer i Chennai Manminkirke sammen med sin familie.

Han fortalte, at han oprigtigt havde bedt til Gud om at lade ham vide besked om familien i Sri Lanka. I juli 2011 tog jeg endelig til Chennai for at møde ham. I september samme år gik jeg med ham i Chennai Manminkirke, og i oktober mødte jeg en indisk mand og blev gift.

”Jeg er taknemmelig for den sande fred og for min helbredelse”

Søster Jagathesvari, 34 år, Chennai Manminkirke, Indien

Jeg havde det svært på grund af kulturforskelle, uoverensstemmelser med min svigermor og skænderier med min mand. Mens jeg var gravid, stoppede min babys hjerte to gange. Men jeg angrede, at jeg ikke havde levet ved Guds ord, og at jeg havde næret had mod andre, og derved blev jeg i stand til at overvinde de vanskelige øjeblikke. Jeg modtog også en bøn med lommetørklæde fra pastor Joseph Han, som udførte sit virke i Chennai Manminkirke (Apostelens Gerninger 19:11-12). I juli 2012 fødte jeg min søn ved Guds nåde.

I 2013 under min anden graviditet sagde lægen, at der var problemer med fostervandet. Han sagde, at det var til fare for både babyen og mig. Men jeg modtog igen pastor Hans bøn med lommetørklæde og fik endnu engang en sund og rask søn.

Der var krig i Sri Lanka under min barndom, og jeg havde i den forbindelse fået et stykke af en

patronkugle ind i kroppen. Derfor fik jeg jævnligt koldsved, høj feber og skælvede over det hele. Jeg havde konstant mellemørebetændelse i 30 år, og væskende sår i begge ører.

I november 2015 modtog jeg en bøn med lommetørklæde fra pastor Heesun Lee, Vejledende pastor i Manmin, som besøgte Chennai Manminkirke i forbindelse med dens 11. jubilæum. Jeg oplevede en forbløffende hændelse! Sårene i mine ører holdt op med at væske, og alle symptomerne fra patronstykket forsvandt! Halleluja!

Jeg var så taknemmelige overfor Gud, at jeg begyndte at arbejde som frivillig lærer i børnenes søndagsskole og i kirkens cafeteria. Min mand og min børn går i kirke sammen nu.

Jeg takker og ærer Gud, som lod mig tage imod Herren, opleve kraftfulde gerninger, og få den sande fred og velsignelse.

”Nyrestenene kom ud ved hjælp af bønner for de syge på GCN!”

En dag begyndte jeg pludselig at bløde. Jeg tog på hospitalet og fik at vide, at jeg havde nyresten: Én i højre side på 3 mm og en anden i venstre side på 8 mm. Lægen sagde, at den i højre side var lille, og ville komme ud af sig selv. Men den venstre side skulle fjernes ved en operation. Så jeg blev opereret.

Men efter operationen var der nogle stykker af den knuste sten, som ikke kom ud med urinen. Lægen sagde, at han ville undersøge situationen nærmere. Først da indså jeg, at jeg ikke havde sat min lid til Gud, idet der bare var tale om en simpel operation.

Jeg havde set utallige tegn, undere og kraftfulde gerninger. Jeg havde set, hvordan mange af kirkens medlemmer var blevet helbredt for forskellige sygdomme. Men da jeg selv fik problemer, havde jeg ikke udvist tro. Jeg skammede mig overfor Gud. Så jeg aflyste alle aftaler med lægen og begyndte at sætte min lid til Gud og bøn.

Jeg havde smerter under ribbenene i venstre side. Så jeg bad til Gud: ”Fader Gud, helbred mig.” Jeg modtog også pastor Dr. Jaerock Lees



Diakonisse Soonae Lee, 60 år, Sogn 11, Manmin Centralkirke

båndoptagede bøn efter gudstjenesten med tro.

Den 28. april 2016 udførte jeg huslige opgaver som altid. Fra kl. 7 om morgenen havde jeg så store smerter, at jeg ikke kunne bevæge mig. Jeg kunne ikke lave noget og lå bare på sofaen med GCN på fjernsynet.

GCN viste seniorpastorens program med prædikener ”Livets ord.” Efter prædikenen

bad han for de syge. Jeg lagde hånden på min venstre side og modtog bønner. Så fik jeg smerter i hele kroppen og følte, at noget bevægede sig ned til blæren og kom ud. Jeg tænkte, at det var nyrestenene, og gik på badeværelset. Og stenene kom ud sammen med urinen. Halleluja!

Derefter følte jeg større taknemmelighed og glæde i mit kristne liv. Jeg havde det rigtig godt, fordi smerterne i min venstre side var forsvundet. Jeg fortalte alle mine naboer om min kærlighed til Gud og uddelte *Manmin Nyhedsbrev* i taknemmelighed over Guds nåde.

Jeg takker og ærer Gud, som gav min en større tro gennem denne oplevelse. Jeg takker seniorpastoren, som bad for mig.



▲ Den 4 mm store nyresten kom ud af diakonisse Soonae Lee, efter hun modtog Dr. Jaerock Lees bøn

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem ”Apostlenes Trosbekendelse” hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

”Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting.” (Apostlenes Gerninger 17:25)
 ”Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefonnr.: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 Email: manmininen@manmin.kr
 Udgiver: Dr. Jaerock Lee
 Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin