

Manmin Nyhedsbrev

NR. 49 26. FEBRUAR, 2017

”Min tros hjemstavn ligger i Sydkorea”

Den Oversøiske Menighed, Den Kinesiske menighed og Missionen for Herrens Kærlighed fandt lykken i et fremmed land



Mange af de udlændinge, som forlader deres hjemland og slår sig ned i Korea, siges at have problemer på grund af kulturforskelle, sygdomme og økonomiske vanskeligheder. Men de, som bliver ført til Manmin Centralkirke, løser deres problemer gennem det hellige budskab og Guds kraft, og får sand fred og lykke.

Den Oversøiske Menighed er forenet i kærlighed

Den Oversøiske Menighed består af kirkemedlemmer, som kommer fra ti forskellige lande og har slået sig ned i Korea.

Menigheden består af seks celler for personer, som taler engelsk, fransk, russisk, spansk, japansk, mongolsk, vietnamesisk osv. Cellelederne har lært koreansk på kort tid og er blevet anerkendt på deres arbejdspladser gennem Herrens nåde. De hjælper pastorerne i forskellige sogn ved at oversætte under besøg hos medlemmerne.

Da de har lært om godhed og kærlighed gennem det hellige budskab, har de fået fredfyldte familier, selv om skilsmisseraten er høj hos multikulturelle familier på grund af kommunikationsvanskeligheder, kulturforskelle og konflikter mellem svigermødre og svigerdøtre. Den vietnamesiske celleleder diakonisse Riu på 33 år siger: ”Jeg har fundet lykken ved at leve i et andet land, for

intet er umuligt for Herren. Min celle oplevede vækkelse sidste år og jeg fik prisen som ”Fremragende Celleleder.” Min mands virksomhed har også fået store velsignelser. Og mit syn forbedres i takt med at jeg tolker prædikenerne.”

Medlemmerne har forskellige nationaliteter og racer, men de mærker hyrdens kærlighed, så de hjælper og støtter hinanden og bliver forenet i kærlighed, ligesom i de tidligste kirker. De oversøiske medlemmer af menigheden drømmer om at udbrede det hellige budskab i deres hjemland.

Den Kinesiske Menighed har oplevet Guds kraft og løber ivrigt mod Himlen

Den Kinesiske menighed består af to menigheder: Den ene er sammensat af etniske kinesere og den anden af kinesiske koreanere. Menigheden har sanggrupper og dansegrupper, så de står selv for lovsang og særlige optrædener under deres møder.

Tidligere havde de det svært, for deres kroppe var syge og deres hjerter var bange, men efter at de kom til Manmin, er de blevet helbredt for deres sygdomme og har fået løst deres problemer. Nu er de fulde af håb.

Diakonisse Wolsoon Kim på 80 år blev helbredt for synsforstyrrelser på grund af øjenforkalkning og glaukom (grøn stær); diakonisse Yeonok Kim på 78 blev helbredt for brystkræft;

diakon Chunil Kim på 55 for kronisk astma; diakonisse Soonja Kim på 68 for eftervirkninger af mavekræft; diakonisse Minhwa Lee på 60 for epidural lækage; seniordiakonisse Youngsook Jang på 52 for en klump i brystet og anæmi, og diakonisse Ilhwa Kim på 49 for hjertesygdom, depression og social fobi. Der er en overflod af vidnesbyrd i denne menighed.

Seniordiakonisse Changsoon Won på 63 siger: ”Lige fra den første dag

jeg kom i kirken, blev jeg helbredt for en funktionel sygdom i øjnene og diskosprolaps gennem Dr. Jaerock Lees bøn under gudstjenesten. Nu kan jeg læse selv små bogstaver, for mit syn er blevet forbedret.”

Medlemmerne af Den Kinesiske Menighed tager hånd om dem, som har vanskeligheder og helliger sig udbredelsen af budskabet og fuldførelsen af deres forpligtelser. Så menigheden har oplevet stor vækkelse.

Missionen for Herrens Kærlighed har fundet fred og lykke i Sydkorea

Manmins Mission for Herrens Kærlighed består af nordkoreanske flygtninge. De er blevet helbredt for mange forskellige sygdomme såsom hjerneblødning, grå stær og gigt, og deres hjertekvaler inklusiv angst og depression er også blevet kureret. Kirken har givet dem konstant støtte til at opnå et stabilt og lykkeligt liv, og troen er blevet sået i deres hjerter. Nu overholder de søgnedagen og lever fredfyldte og lykkelige liv med håb om Himlen.





Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

Forsynet bag træet til kundskab om godt og ondt

dem.

Som Gud sagde til Adam i Første Mosebog 1:28: "Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den." De første mennesker fik mange børn og var dermed "frugtbare". Som herre over alle ting havde Adam i lang tid en overordentlig magt. Men Gud gav mennesket fri vilje og afskar det kun fra at gøre én ting. Gud befalede Adam, at han ikke måtte spise af træet til kundskab om godt og ondt. Efter lang tid kunne Adam og Eva dog ikke længere holde Guds befaling i hu, og de endte med at spise af kundskabens træ.

2. Processen hvorved synden kom ind i mennesket

Følgende beskrivelse fra Første Mosebog 3:1 forklarer processen, hvorved det første menneske Adam kom til at synde.

Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den fristede kvinden Eva. Når langt de fleste mennesker i dag finder slanger ekstremt frastødende, skyldes det, at det var slangen, der førte menneskeheden ind i døden, så afskyen for slangen er helt naturlig.

I modsætning til i dag havde slangen et elskeligt og behageligt udseende, dengang den befandt sig i Edens have. Den var så snedig, at den kunne vinde folks hjerter.

En dag sagde slangen til kvinden: "Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?" Kvinden svarede: "Vi må gerne spise af frugterne på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø."

Mens Guds klart og tydeligt havde sagt: "den dag, du spiser af det, skal du dø!", sagde Eva til slangen: "Gud har sagt, at [...] ellers skal vi dø." Eva formildede og fordrejede Guds ord, og ændrede Guds tydelige befaling til et mere usikkert udsagn uden tidsangivelse. Slangen så, at muligheden var til stede, greb den og sagde til Eva: "Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt."

Nu var Eva faldet for slangens fristelse, og kødets lyst, øjnenes lyst og stoltheden over jordisk gods var blevet opildnet. Hun så, at træet var godt at spise af og

tiltrækkende at se på. Så Eva spiste fra træet til kundskab om godt og ondt, og gav desuden frugten til Adam.

Loven i det åndelige rige siger at "syndens løn er død" (Romerbrevet 6:23). Guds ord "du skal dø!" gjorde sig nu gældende for mennesket, som måtte betale sin synd. Det betød dog ikke, at Adams og Evas liv sluttede med det samme, de havde spist af kundskabens træ.

Da Gud sagde: "Du skal dø!", henviste han ikke kun til menneskets fysiske død, men også til døden af menneskets herre, ånden. Da Adams ånd døde, endte også kommunikationen mellem Gud og Adam. Desuden er alle Adams efterkommere blevet syndere og er underlagt døden, fordi alt på denne jord er blevet forbandet (Første Mosebog 3:17).

Slangen blev forbandet mere end alle de andre dyr. Gud siger til slangen i Første Mosebog 3:14: "På din bug skal du krybe, og støv skal du æde, alle dine dage." Åndelig set henviser slangen til den fjendtlige djævel og Satan, men "støvet" symboliserer mennesket, som er blevet dannet af jordens støv.

Så når det siges, at slangen skal spise støv, betyder det, at den fjendtlige djævel og Satan skal regere over de kødelige mennesker, som er besudlet af synd, og bringe dem trængsler, vanskeligheder og lidelser. Det er derfor, at mennesker, som er faldet bort fra Gud i denne verden, har alle slags lidelser, som er bragt over dem ved den fjendtlige djævels og Satans magt.

3. Grunden til at Gud satte træet til kundskab om godt og ondt i Edens have

Guds vidste på forhånd, at Adam ville spise af træet til kundskab om godt og ondt, men han satte alligevel træet i haven, for han ønskede, at Adam skulle opnå den sande lykke!

Adam blev ikke udsat for nogen former for sorg, mens han levede i Edens have. Resultatet var, at han ikke var i stand til at opleve sand lykke. Hvis nogen for alvor skal værdsætte værdien af noget, er de nødt til at vide, hvad det modsatte af dette "noget" er, sådan at de kan forstå relativiteten.

Hvis man for eksempel aldrig har været syg, vil man ikke fuldt ud kunne forstå de lidelser og den sorg, der opstår gennem sygdom, og man vil ikke for alvor kunne

værdsætte at have et godt helbred. På samme måde kan kun de mennesker, som har været sultne, for alvor værdsætte at have mad nok, og kun når der er ondskab og mørke kan folk for alvor værdsætte godhed og lys.

Adam havde aldrig været vidne til døden i Edens have, for der er ingen sorger. Så han kunne ikke forstå, hvad det var, Gud sagde, da han befalede ham ikke at spise af træet til kundskab om godt og ondt, for ellers ville han dø. I takt med at Adam oplevede lidelser og sorg i forbindelse med sult, kulde, varme, død, adskillelse og ondskab i denne forbandede verden, indså han endelig, hvor lykkeligt og let hans liv havde været i Edens have.

Uanset hvor stor overflod, der måtte være i et menneskes liv, så kan man ikke sige, at hans tilværelse er meningsfuld, hvis han ikke for alvor kender den sande lykke. Et virkeligt værdifuldt liv vil være det, hvor et menneske føler sig lykkeligt, selv om han måske lider rent midlertidigt. Det var derfor, Gud satte træet til kundskab om godt og ondt i Edens have. Det var for at give mennesket mulighed for at anerkende og forstå lykken ved at sætte den i relation til sorg og lidelse.

Adam spiste af træet til kundskab om godt og ondt af egen fri vilje, og resultatet var, at menneskeheden kom til at leve i lidelser i form af kulde, varme, sygdom, fattigdom, sult, adskillelse, død og lignende. Når vi kommer i Himlen, efter at vi har lært at forstå denne relativitet, og har gennemgået den menneskelige kultivering, vil vi indse, hvor vidunderligt livet er i Himlen, takke Gud af hjertet og leve i evig lykke og glæde.

Kære brødre og søstre i Kristus, Gud satte træet til kundskab om godt og ondt i Edens have, han har kultiveret menneskeheden og forberedt vejen for os alle, som er syndere, til at opnå frelsen. Som der står i Andet Korintherbrev 4:17: "For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed." Selv om vi bliver udsat for sorger og midlertidige vanskeligheder i denne verden, vil vi nyde en "evig vægt af herlighed" i den ubeskriveligt storslåede himmel.

Jeg beder i Herrens navn om at I vil forstå vejen til frelse, glæde jer og fryde jer over frelsen og til sidst opnå den evige Himmel.

"Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: 'Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!'"
(Første Mosebog 2:15-17)

Folk, som ikke kender Guds dybe forsyn for den menneskelige kultivering, kan måske spørge: "Hvorfor satte Gud træet til kundskab om godt og ondt i Edens have, sådan at mennesket kom ind på ødelæggelsens vej?"

Kærlighedens Gud satte ikke træet til kundskab om godt og ondt i haven med den hensigt at føre menneskeheden ind på dødens vej. Så hvad var da Guds formål med at sætte kundskabens træ i Edens have?

1. Velsignelse og advarsel til Adam, det første menneske

Da det første menneske, Adam, blev skabt, var han fysisk set et voksent menneske, men rent mentalt var han som en nyfødt. Så mens han var i Edens have, måtte han gennemgå en lang proces for at opnå sin store åndelige viden om forskellige emner såsom Gud, det åndelige rige, sandheden, godheden, lyset osv., ligesom han måtte tilegne sig den nødvendige viden for at være i stand til at herske over hele skabelsesværket. Efter denne proces havde Adam, som herre over skabelsesværket, opnået de nødvendige kvalifikationer til at underlægge sig alle ting og regere over

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldent og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Geminger 17:25)
"Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Geminger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefonnr.: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
Email: manmininen@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin

”Vi er lykkelige i Herren!”

Her kommer forskellige vidnesbyrd fra mennesker, som er blevet ført ind i Herren arme, når de har grædt alene i deres lidelser. De har oplevet Guds kraft, som har frelst deres familier fra døden gennem bøn, og de har mærket Guds kærlighed, som har fået alt til at fungere på bedste vis.



”Jeg var deprimeret og gik i koma, men jeg kom mig og blev helbredt rent mentalt!”

Broder Jaswant Singh, 69 år,
Chennai Manminkirke, Indien

I november 2014 besøgte jeg min søster, som boede i byen Chennai i den sydlige del af Indien, og jeg blev anbefalet at gå i Chennai Manminkirke. Jeg havde lidt af sorg, fordi min kone døde året før, og jeg havde svært ved at trække vejret, når jeg lagde mig eller rejste mig.

I juli 2016 blev jeg diagnostiseret med depression, som kan give selvmordsimpulser. Den 2. august havde jeg igen svært ved at trække vejret og tog på hospitalet. Næste dag blev jeg overflyttet til intensivafdelingen. Jeg bad min datter om at ringe til pastor Joseph Han, som var til Manmin Sommerrefugium i Korea, og jeg sagde til hende, at hun skulle bede ham om at få Dr. Jaerock Lee til at gå i forbøn for mig. På den 6. dag af min indlæggelse på hospitalet fik jeg et hjerteanfald og gik i koma.

Søndag d. 7. august hilste pastor Han på Dr. Jaerock Lee, og han havde skrevet mit navn i håndfladen, inden han udvekslede håndtryk med seniorpastoren. I dette øjeblik skete der et mirakel. Jeg vågnede af min koma! Jeg blev overflyttet til en almindelig sengeafdeling og tog hjem fra hospitalet den efterfølgende dag. Jeg var fuldkommen helbredt for depression. Halleluja!



”Min mand og jeg fik priser af den tilsynshavende på uddannelsesområdet”

Diakonisse Kayoung Park, 34 år,
sogn 17, Manmin Centralkirke

Mens jeg stadig gik i skole, havde jeg fået stor nåde gennem seniorpastor Dr. Jaerock Lees forelæsninger om Skabelsen, og jeg begyndte at drømme om at blive videnskabslærer og forklare eleverne om Gud Skaberen. Jeg måtte læse under vanskelige betingelser med stor indbyrdes konkurrence for at opnå stillingen som lærer i gymnasiet, men jeg overvandt alt med tro, på grund af seniorpastorens bøn. For at gøre gengæld for denne nåde tog min mand og jeg en Master i Uddannelse i 2016.

Til trods for at vi kun gjorde denne lille indsats, gav Gud os store velsignelser til gengæld i slutningen af 2016. Min mand diakon Sungjin Kim, som er lærer i grundskolen, blev tildelt en pris fra den tilsynshavende på uddannelsesområdet som anerkendelse af hans bidrag til uddannelsespolitikken, og jeg fik to priser fra samme tilsynshavende på grund af min indsats for at udvikle kreative undervisningsmetoder på videnskabsområdet for de særligt begavede elever. Vi afsluttede også vores uddannelse og fik vores mastergrad fra Yonsei Universitet.

Desuden blev hele min familie omvendt! Alle medlemmer af min familie er begyndt at arbejde i kirken i hver deres mission. Jeg takker og ærer Gud for hans kærlighed.



”Jeg blev optaget på fakultetet for vokal musik på Seoul Nationale Universitet”

Broder Hyungmin Woo, 20 år,
Busan Manminkirke

Jeg har lidt af mange forskellige sygdomme inklusiv øjenlidelser, hånd-, fod- og mundsygdom, og impetigo (hudinfektion). Men jeg blev helbredt for dem alle ved seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn, og blev sund og rask.

Jeg begyndte at lære vokal musik, da jeg gik i 11. klasse, for jeg kan godt lide at synge med på lovsangen i Manmin. Jeg vidste, at jeg ikke kunne opnå noget med egen styrke, så jeg modtog seniorpastorens bøn før alle sangtimerne. Jeg lagde et lommeterklæde, som han havde bedt over, i min lomme, når jeg sang ved konkurrencer (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Jeg var på den måde i stand til at vinde mange fine præmier, selv om jeg kun havde studeret vokal musik i kort tid, og jeg konkurrerede med dygtige studerende fra kunstkonservatorier. Mange mennesker omkring mig var overraskede over det, jeg opnåede.

Gud gav mig tro på, at jeg kunne komme ind på Seoul Nationale Universitet, hvis jeg gik i troen. Det virkede umiddelbart meget vanskeligt for mig at forberede mig til optagelsen på så kort tid, sammenlignet med andre studerende, som havde studeret vokal musik, siden de var små. Men jeg satte min lid til den almægtige Gud, og forberedte mig på prøven med frimodighed.

Jeg havde adskillige drømme, hvor seniorpastoren viste sig, og de gav mig tillid til, at jeg ville blive optaget på universitetet. Med fred i sindet checkede jeg listen over optagne ansøgere. Da jeg så mit navn på den, kunne jeg ikke sige andet end: ”Gud har banet vejen for mig!” Jeg takker Gud og giver ham hele æren.

”Det kumminute knoglebrud blev helbredt”

Ældre Seokgil Song, 56 år,
præsident for Mændenes Mission,
Manmin Centralkirke



Den 18. juni 2016 kom jeg alvorligt til skade, mens jeg kørte cykel. Min læge sagde, at mit højre skulderblad var gået af led, og en del af knoglen var blevet knust. Han sagde, at jeg skulle opereres for at sætte de brækkede dele på plads med søm. Andre læger forsøgte adskillige gange at sætte skulderbladet på plads, men forgæves. Så jeg lyttede til seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn for de syge, som jeg havde liggende på min mobiltelefon.

Derefter forsøgte lægerne endnu engang, og nu kom knoglen på plads med det samme. Desuden groede den knuste knogle sammen som den skulle helt af sig selv uden operation. Den 3. juli modtog jeg seniorpastorens forbøn, da han

kom tilbage til kirken efter sit ophold i bedehuset i bjergene. Jeg oplevede en kølig og behagelig fornemmelse under bønnen. Samme aften tog jeg støttebindet af og begyndte at leve normalt igen. Halleluja!



Før bønnen
På grund af en ekstern skade var det højre skulderblad gået af led og der var en større tuberositas fraktur af humerus, som var brækket i mindre stykker.



Efter bønnen
De frakturerede dele af humerus voksede sammen på rette sted, som om de havde undergået en operation, og skulderbladet, som var gået af led, kom på plads igen.



”Det hellige budskab og kraften har forandret folk i Moldova”

Broder Aleksandr Tabaranu, 32 år, Moldova

”De mennesker, der kommer i Helvede, vil lide ligesom saltet syder på en varm pande!” I oktober 2009 kom jeg tilfældigt til at lytte til Dr. Jaerock Lees prædiken ”Helvede” på TBN Rusland. Jeg blev alvorligt chokeret og dybt bevæget.

På daværende tidspunkt havde jeg det vanskeligt, fordi jeg begik mange synder, selv om jeg spillede trompet i kirkens orkester og dirigerede. Budskabet fik mig til at føle, at jeg havde fundet en oase midt i ørkenen. Det gav mig stor glæde.

Jeg læste og lyttede til Dr. Lees prædikener og opsummerede dem. Det drejede sig blandt andet om ”Budskabet fra korset” og ”Målet af tro”, som findes på kirkens hjemmeside (www.manmin.org), You Tube, og In Victory’s hjemmeside (invictory.org). Jeg fik stor nåde og holdt op med at ryge og drikke. Så begyndte jeg at udbrede Manmins virke blandt venner og naboer, og de blev også overraskede over den store nåde.

Min mor var ved at dø af cor pulmonale, men kom tilbage til livet

I april 2014 var vi ni personer inklusiv mig selv, som samledes i Manmins navn for at tilbede sammen. Vi udbredte ivrigt det hellige budskab med klare forklaringer af Bibelen og vejledning i at følge Guds vilje. Flere mennesker kom til. Samtidig oplevede jeg Guds kraft.

I maj 2014 led min mor Taziana Tabaranu af akut cor pulmonale (som er en forstørrelse og fejl ved højre ventrikel i hjertet som følge af øget modstand i lungekredsløbet eller højt blodtryk i lungerne). Hele hendes krop var opsvulmet og hård som en træstamme. Hun havde svært ved at trække vejret. Lægen sagde, at hun kun ville leve omkring seks uger mere, og rådede mig til at hjælpe hende med at lave testamente.

Jeg sendte i al hast en forespørgsel om bøn til Manmin Centralkirke, og Dr. Lee bad for hende under sin bøn for de syge efter prædikenen. Forbløffende nok forsvandt hende hævelse på bare

to dage og hun begyndte at trække vejret normalt. Hendes helbredstilstand blev hurtigt forbedret, og hun er stadig sund og rask nu!

I oktober 2014 lejede jeg et lokale, der kunne bruges som kirkerum, og begyndte at udstyre det med alt det nødvendige. Nu er vi omkring 70 medlemmer inklusiv børn. Vi er alle blevet fornyet af det hellige budskab, og lever vores trosliv med håb om Ny Jerusalem.

Folket i Moldova længes efter Manmin og Ny Jerusalem

Vi holder bønsemøder en time hver morgen og to timer hver aften. På grund af tidsforskellen gennemfører vi gudstjenesten søndag morgen med båndoptagelser af gudstjenesten på GCN og gudstjenesten søndag aften samt den nattelange fredagsgudstjeneste følger



vi direkte på GCN fra Manmin i Korea. Vi uddeler Dr. Lees bøger og prædikener til folk omkring os og forkynder det hellige budskab og de kraftfulde gerninger i flere forskellige byer.

I december 2016 blev min drøm opfyldt, idet jeg besøgte Manmin Centralkirke sammen med medlemmerne af min kirke. Da vi mødte seniorpastor Dr. Lee med spændte hjerter, kunne vi ikke lade være med at fælde tårer af taknemmelighed. Han bød os hjerteligt velkommen med varm kærlighed og faderlig venlighed, og bad for os.

Vi deltog i julegudstjenesten og andre møder, og fik rundvisning i kirken med kærlighed og betænkksomhed. Det pres og ansvar, der tyngede mig som kirkeleder, forsvandt, og jeg var bare lykkelig over at opleve hyrdens kærlighed.

Jeg fik stærk tro på, at intet er umuligt, når Gud Skaberen og Jesus Kristus er med mig, og jeg har det hellige budskab og de kraftfulde gerninger.

Jeg vil gerne udbrede det hellige budskab i både Rumænien og Moldova, og føre mange sjæle til frelse. Jeg takker og ærer Kærlighedens Gud, som velsignede mig til at møde den dyrebare hyrde. Og jeg takker seniorpastoren, som har ført mig ind på livets vej.



”Mit syn blev forbedret, og jeg blev helbredt for ørestenssvimmelhed”

Seniordiakonisse Jongsim Baek, 53 år, sogn 12, Manmin Centralkirke



Mit syn var tidligere 0.6/0.4, så jeg måtte gå med briller. Men jeg havde problemer med det, fordi jeg fik udslet bag ørerne, når jeg gik med dem. Det gav mig mange vanskeligheder. I 2016 sagde seniorpastor Dr. Jaerock Lee før Manmin Sommerrefugium, at han ville bede for at kirkens medlemmer skulle få et bedre syn. Så jeg forberedte mig med længsel i hjertet på at blive helbredt.

Den 8. august, på refugiets første aften, modtog jeg hans bøn. Derefter var jeg ikke længere træt, og mine øjne var hverken tørre eller kløede. Først i oktober fik jeg mit syn undersøgt, og det var 1.0/1.0 (20/20). Jeg så alting

klart, og havde ikke længere problemer med at læse små bogstaver.

Sidst i oktober blev jeg pludselig svimmel, og det varede i to uger. Jeg havde ligefrem kvalme og mistede appetitten. Jeg var så svag, at jeg havde svært ved at udføre mine daglige opgaver. Svimmelheden blev ved.

Den 10. november tog jeg på hospitalet for at blive undersøgt og finde ud af, hvad problemet skyldtes. Jeg blev undersøgt med ultralyd på den neurokirurgiske klinik, og fik at vide, at jeg havde ørestenssvimmelhed. Næste dag fortalte jeg om min sygdom i den Bedegruppe, jeg tilhører. De bad

indtrængende for min helbredelse, og jeg følte, at jeg blev styrket.

Da jeg gerne ville helbredes fuldkommen, modtog jeg seniorpastorens bøn under den nattelange fredagsgudstjeneste. Lige efter bønnen forsvandt svimmelheden, og jeg havde ikke længere kvalme, men følte mig godt tilpas i maven. Jeg var fuldkommen helbredt.

Den 14. november tog jeg igen på hospitalet, og fik nu at vide, at alt var normalt, og at der ikke var nogen problemer. Jeg takker og ærer Gud, som helbredte mig. Og tak for din bøn for mig, seniorpastor.