

Manmin Nyhedsbrev

NR. 50 26. MARTS, 2017

”Det mystiske skabelsesværk var fuldt af Guds kærlighed til mig”

Dr. Jaerock Lees Junior Bibelstudiebog *Syv dages forsyn* er blevet udgivet



”Hvordan er hele verden blevet skabt bare med ord?” ”Var der kun magma, som dækkede hele jorden?” ”Hvordan blev planterne skabt før solen, når solskinnet er nødvendigt for deres overlevelse?” ”Hvorfor forsvandt dinosaurerne?”

Den 24. februar 2017 blev Dr. Jaerock Lees

femte junior bibelstudiebog *Syv dages forsyn* udgivet. Denne bog beskriver Guds mysterie og hans kærlighed, som er indlejret i skabelsesværket.

Bogen er baseret på Dr. Lees forelæsninger om Skabelsen, som han fik fra Gud, og den viser Guds forsyn for den menneskelige kultivering,

som er blevet manifesteret på jorden gennem syv dage.

Gud lagde af hele sit hjerte et godt grundlag for jorden, skabte alle ting gennem seks dage og hvilede på den syvende dag. Forsynet bag hele denne proces bliver præsenteret i bogen gennem ti kapitler med smukke illustrationer.

Hvert kapitel har et

underafsnit, som hedder ”Skabelsens mysterier”, der fremfører beviserne på Guds skabelse, som de findes i menneskekroppen, dyr, planter og den øvrige natur.

Eksemplerne på disse mysterier er ”Mere end 60 billioner celler”, ”Myrernes brug af solen”, og ”Planter med

selvbeskyttende evner.” Disse interessante emner opmuntrer børnene til selv at tænke over Skabelsens sandhed.

Der er andre junior bibelstudiebøger såsom ”Godhed”, ”Nøglen til at studere godt”, ”Kraftfuld bøn som åbner Himlens porte” og ”Lad os tage en tur til Himlen.”

Visionsforelæsninger for børn i vinterferien 2017

Den 20. og 21. februar 2017 afholdt børnenes søndagsskole Visionsforelæsninger for børn 2017. Manmins børn blev givet mulighed for at finde deres talenter, øge deres visioner, lære livets visdom fra Bibelen og vokse endnu mere i ånd og krop.

Om formiddagen den første dag studerede de grundlæggende aspekter af Bibelens to dele, det Gamle Testamente og det Nye Testamente, med viceinspektør Pastor Seongsik Jang under titlen ”Wow! Jeg forstår Bibelen!” Om formiddagen den anden dag lærte de om bibelske figurer og om, hvilken form for tro Gud vil, at de skal have, gennem inspektør Pastor Minkyung Chos kurser ”Abraham, Guds ven” og ”Josef, en genvej til Guds pagt.”

Om eftermiddagen den første dag lærte de at lave pizza og kanapéer med diakon Youngman Kim, og på den anden dag lavede de en lyskilde ved hjælp af optisk fiber med diakon Jonghoon Kim, som er underviser i videnskab.





Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

Vejen til menneskets frelse er blevet forberedt før tidens begyndelse

"Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesket noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved" (Apostlenes Gerninger 4:12).

Du har måske mødt mennesker, som undrer sig over, at der ikke er blevet givet noget andet navn end Jesus Kristus, som vi kan blive frelst ved. Du har måske endda mødt mennesker, som har stillet sig kritiske overfor det. Så lad os se nærmere på, hvorfor det kun er Jesus Kristus, som kan være vores frelser.

1. Vejen til menneskets frelse blev forberedt for tidernes begyndelse

Mennesker er ikke i stand til at værdsætte lykke, hvis ikke de oplever ulykke og fortvivlelse. Det er først, når folk har lidt under sorg og vanskeligheder, at de kan forstå værdien af den sande lykke og være taknemmelige for den af hjertets grund. Gud satte kundskabens træ i Edens have og sagde til Adam, at han ikke måtte spise af det. Derved ville mennesket en dag komme til at forstå relativiteten. Gud gav nemlig Adam den frie vilje, hvorved han selv kunne træffe beslutninger, og i sidste ende forsagede Adam Guds befaling og spiste af kundskabens træ.

Når vi ser, hvordan folk nu om stunder bliver besudlet af synder og ondskab, kan vi også forstå, hvordan ondskaben kom ind i Adam. For eksempel vil et barn, som konstant slår andre børn, ikke have været sådan fra

starten. Barnet har naturligvis haft de syndefulde egenskaber i sig på grund af arvesynden, som han er født med. Men inden han når dertil, hvor det bliver en vane for ham at slå andre, foregår der en proces, hvorunder barnet accepterer ondskaben i praksis. Først har han måske set andre slå hinanden, derefter har han selv imiteret denne handling et par gange, og til sidst er det blevet en vane for ham at slå.

Adam spiste af kundskabens træ af egen fri vilje, da han var faldet for slangens fristelse. Gud havde advaret ham om, at han ville dø, og det skete også: Adams ånd døde. Adam blev afskåret fra at kommunikere med Gud, og han blev træl for den fjendtlige djævel.

Det skete, som der står i Romerbrevet 6:16: "Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for og vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden og det fører til retfærdighed?" Adam måtte overdrage den magt og herlighed, han havde fået som hersker over alle skabninger, til den fjendtlige djævel (Første Mosebog 1:28; Lukasevangeliet 4:6).

I den tid, der er gået siden da, er menneskets hjerte blevet endnu mere ondt. Den fjendtlige djævel bringer folk sygdomme, fattigdom, ulykker, tårer, sorg og lidelser, og vil ende med at føre dem til Helvede. Men Guds forsyn ligger ikke i menneskets fald til Helvede, men derimod i at føre os til at opleve denne verdens relativitet, kultivere os og kvalificere os til at komme ind i Himlen.

Gud vidste på forhånd, at Adam ville spise af træet til kundskab om godt og ondt, og det var en del af hans plan for den menneskelige kultivering. Han banede vejen til Frelse for den syndefulde menneskehed, og denne vej er Jesus Kristus. Men Gud skjulte denne vej indtil den rette tid var inde.

2. Vejen til Frelse for menneskehed og loven om indløsning af land

Så hvordan kan den syndefulde menneskehed opnå frelse? Gud handler altid i kærlighed og retfærdighed. Han overholder altid den åndelige

lov og orden. Hans tilgivelse og frelse af synderne udføres ligeledes i fuldkommen retfærdighed.

Den åndelige lov dikterer, at "syndens løn er død", og derfor var der nogen, der måtte betale lønnen for vores synder for at frelse os alle. Så Jesus, Guds søn, blev kød, kom til denne jord og døde på et trækors for derved at forløse menneskehed fra vores synder. Men folk tror ikke på denne kendsgerning, og de spørger tit: "Hvorfor kan vi kun blive frelst, når vi tror på Jesus Kristus?"

Bibelen fortæller os i Apostlenes Gerninger 4:12: "Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." Der er ikke andre end Jesus, som kan frelse os, og ingen kan blive frelst uden at tage imod ham som deres Frelser.

Så hvorfor er Jesus Kristus vores eneste frelser? Det skyldes den åndelige lov. Hele menneskehed gik mod døden på grund af Adams synd i overensstemmelse med den åndelige lov, som siger at "Syndens løn er død." Da alle mennesker var slaver af den fjendtlige djævel og Satan, gjaldt den åndelige lov som sagde: "Når I stiller jer til rådighed for nogen som trælle, så må I også vise dem lydighed."

Hvilken del af den åndelige lov siger, at den syndefulde menneskehed kan blive tilgivet og opnå frelse? Vi kan finde svaret på dette spørgsmål i "loven om indløsning af land" i Bibelen.

I Tredje Mosebog 25:23-25 står der: "Der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit; I er fremmede og tilflyttere hos mig. I hele det land, I ejer, skal I sørge for, at jorden kan indløses. Når det går dårligt for din landsmand, så han må sælge af sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt." Denne lov blev fastlagt angående transaktioner vedrørende jorden i Israel, og den omhandler også forsynet for mennesket, som er dannet af jordens støv.

Gud delte Kana'ans land og fordelte det mellem stammerne og familierne i Israel, men da alt landet i bund og grund tilhørte Gud, kunne mennesket ikke sælge det efter forgodtbefindende.

Hvis ejeren af landet blev fattig og var tvundet til at sælge, skulle den nærmeste slægtning købe det tilbage og give jorden tilbage til den oprindelige ejer. Det skyldtes, at loven om salg og tilbagekøb af jorden er vejen til frelse for den syndefulde menneskehed. At købe og sælge landet er direkte relateret til mennesket, som er blevet dannet af jordens støv.

I Første Mosebog 3:19 siger Gud til Adam: "I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget." Og i Første Mosebog 3:23 ser vi: "Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af."

Loven om indløsning af land er direkte relateret til dem måde, hvorpå menneske, som er blevet taget af jordens støv og er overgået til den fjendtlige djævels hænder, kan gives tilbage til Gud. Ligesom landet tilhører Gud, gør han det også gældende at Adams autoritet, som i bund og grund tilhører Gud, ikke kan sælges uigenkaldeligt.

Denne lov blev til i overensstemmelse mellem Gud og den fjendtlige djævel, dengang Adam syndede og blev overdraget til den fjendtlige djævel. Så selv om Adam blev træl for denne fjendtlige djævel og blev tvundet til at overdrage sin autoritet, så var den fjendtlige djævel nødt til at levere jorden tilbage, hvis det dukkede et individ op, som opfyldte loven om indløsning af land.

Gud vidste på forhånd, at Adam ville spise af træet til kendskab om godt og ondt. Han forberedte Frelseren, som ville leve op til alle krav i loven om indløsning af landet, og denne frelser var Jesus Kristus. Dette emne vil blive fortsat i næste nummer af Manmin Nyhedsbrev.

Kære brødre og søstre i Kristus. Gud forberedte Jesus Kristus og skjulte sit mysterium allerede før tidens begyndelse. Da den rette tid var inde, kom Jesus ned til denne jord i kød og fuldførte sin pligt som Frelseren. Jeg beder i Herrens navn, om at I vil tro på Jesus Kristus som frelseren, bekende jeres tro på ham og derved opnå frelsen.

Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Gerninger 17:25)
 "Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefonnr.: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com

Email: manmin@manmin.kr

Udgiver: Dr. Jaerock Lee
 Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin



Forkyndelsens frugt i overflod

For de troende, som er blevet frelst, er det ikke kun Guds vilje at udbrede budskabet; det er en dyrebar pligt, som Herren har pålagt os.

Det at prædike budskabet var også Herrens sidste ønske af sine elskede disciple (Matthæusevangeliet 28:18-20).

Apostelen Paulus sagde i Første Korintherbrev 9:16: "At jeg forkynder evangeliet, giver mig ingen grund til stolthed, for jeg er tvunget til det, og ve mig, hvis jeg ikke forkynder det."

Lad os nu se nærmere på, hvordan troens forfædre elskede Gud og bar forkyndelsens frugt i overflod.

For det første:

Helligåndens fylde

I Apostlenes Gerninger læser vi, at Peter fik Helligåndens ildåb efter Herren genopstandelse, og hengav sig til bøn hver dag. Da han prædikede budskabet, blev der reddet omkring 3000 sjæle. Han helbredte en mand, som havde været lam siden fødslen, og manden begyndte at gå og springe omkring. Han forkyndte, at Jesus var Kristus med så stor autoritet, at ypperstepræsterne og de skriftkloge ikke kunne gøre nogen indvendinger mod hans prædiken. Han prædikede frimodigt om det, han havde set og lært, mens han var sammen med Jesus.

Før Peter fik Helligåndens dåb og dåben med ild, fornægtede han Jesus tre gange overfor en tjenestepige af ren frygt. Men da han havde fået Helligånden og kraften, blev han Herrens vidne og prædikede frimodigt om Jesus Kristus overalt, hvor han kom.

Når vi prædiker for andre, fortæller vi budskabet om Jesus Kristus, om korset og om Himmeriget. Det er en åndelig krig, hvorigennem vi vinder Guds børn tilbage, selv om de er blevet taget bort af mørkets kraft på grund af Adams overtrædelser. Så vi skal tage imod Helligånden og lade os fylde af den gennem indtrængende bøn. Først da kan vi frelse mange sjæle gennem gudgiven visdom og kraft.

Nogle mennesker siger, at de ikke er gode til at prædike, fordi de er indadvendte. Men hvis man er fuld af Helligånden, vil man opleve, at man slet ikke kan undlade at forkynde! Så man skal først lade sig fylde af Helligånden, og derefter prædike budskabet med brændende ønsker af hjertets grund.

For det andet:

Helligåndens stemme, tilskyndelse og vejledning

Vi bør prædike budskabet for andre ved Helligåndens gerning og i Guds vilje. Hvis ikke, så er det ligegyldigt, hvor meget vi forsøger at omvende folk. Det vil ikke være muligt for os at bære frugt og vi kan endda komme til at modsætte os Guds vilje. Så for at føre folk til kirken i Guds vilje, skal vi lytte til Helligåndens stemme i vores hjerter og få dens tilskyndelser og vejledning.

Vi behøver ikke at tænke over, om det menneske, vi vil omvende, vil tro på det, vi har at sige eller ej. Vi behøver ikke tænke: "Vil dette være en hjælp for at vejlede ham?" Vi skal bare frimodigt prædike om vores Frelser Jesus og om Gud Skaberens kraft, ifølge Helligåndens vejledning. Det er også vigtigt at modtage visdom fra Gud gennem Helligånden alt efter situationen. Nogle gange er det bedst at prædike om Himlen og Helvede, andre gange skal man hellere tale om de troendes vidnesbyrd om helbredelse og i nogle tilfælde skal man vidne om økonomiske velsignelser. Så vil folk åbne deres hjerter.

Det er først, når vi gennem Helligåndens vejledning prædiker om det, som er mest nødvendigt for det enkelte menneske, at de vil åbne deres hjerter og modtage troen og livet. Det fører os til at bære forkyndelsens frugt. Derfor bliver vi som prædikanter helliget af ord og bøn (Første Timotheusbrev 4:5).

For det tredje:

Et eksemplarisk liv på alle måder

I Titusbrevet 2:7-8 står der: "I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig, din tale skal være sund og uangribelig, så modstanderen beskæmmes, fordi han ikke har noget ondt at sige om os." De troende skal være eksemplariske mennesker, sådan at de kan være frimodige i Guds øjne, og hverken andre mennesker eller Satan har noget at anklage dem for.

Den troende, som ofte prædiker budskabet, vil måske forsøge at udsende en aroma af Kristus og på den måde vinde andre menneskers hjerter. Han vil måske ikke kun vise sin kærlighed med ord og tale, men også i gerninger. Han vil måske udvise et godt eksempel som en elskelig nabo, og hjælpe dem, som er i nød. Han vil måske ønske at tjene andre med ydmyghed og han vil søge andres vinding. Når en sådan troende, som praktiserer en dydig gavmildhed og udviser elskelige gerninger, prædiker budskabet, er det langt mere sandsynligt, at folk til lytte til ham.

Nogle mennesker vil måske lære om Guds vilje ved at betragte prædikerens liv og følge hans eksempel. De vil måske lære om sandheden, vokse i troen gennem ham og blive hvede-lignende troende. Ligesom et barn modnes ved at lære ord og adfærd af sine forældre, kan de nye i troen lære af de mennesker, som har ført dem til kirken. Så vi skal vise et godt eksempel på alle områder.

For det fjerde:

Oprigtig trofasthed med liv

Apostelen Paulus prædikede budskabet under hårde forfølgelser og vanskeligheder, men hans ildhu for sjælenes frelse kølede aldrig af. Jesus sagde: "Jeg tørster", for at udtrykke sit oprigtige hjerte for sjælenes frelse, selv mens han hang på trækors og var ved at dø. Han beder stadig for sjælenes frelse uden at spise noget. Hvis vi mærker hans hjerte, vil vi måske være i stand til at prædike budskabet på samme måde som apostelen Paulus.

I Bibelen var der nogle, der blev hånet og pisket, andre blev bundet og sat i fængsel, og endnu andre blev stenet eller udsultet. Nogle blev halshugget og savet i stykker, eller blev spist af vilde dyr, mens andre blev korsfæstet eller brændt ihjel. Utallige mennesker er blevet martyrer. Gud vil gøre gengæld for den tid og de penge, vi bruger på sjælenes frelse, og han vil udøse sin herlighed ud over vores oprigtige hjerter.

Så lad os gå ind i herligheden, skinnende som solen på himlen, ved at føre mange mennesker til retfærdighed gennem forkyndelse. "Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømmes levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige: Prædik ordet, stå frem i tide og i utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning" (Andet Timotheusbrev 4:1-2).

”Mit syn blev forbedret ved Guds kraft!”

Pastor Geumran Hwang, 54 år, Pastor for den kinesiske menighed, Manmin Centralkirke



I 2014 blev jeg undersøgt med henblik på fornyelse af mit kørekort, og fandt ud af, at mit syn havde forværret sig til 0,5/0,3. Desuden havde mit højre øje en så alvorlig bygningsfejl, at selv brillerne ikke kunne få mig til at se klart. Jeg blev rådet til at gå med briller med flerstyrkeglas, men det fungerede ikke for mig. Tingene så slørede ud og jeg så objekterne dobbelt

eller ligefrem tredobbelt. Det var meget ubehageligt for mig at gå med dem. Men uden briller kunne jeg ikke se underskrifterne på skærmen under gudstjenesterne. Så jeg opgav at læse dem. Jeg bad for mit syn, hver gang jeg modtog Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bøn for de syge efter prædikenen. I juli 2016 sagde Seniorpastoren, at Gud ville helbrede folk med mange forskellige øjensygdomme ved lederskabskonferencen og under Manmin Sommerrefugium. Jeg forberedte mig på at få svar. Den 8. august 2016 under seminaret ved Manmin Sommerrefugium, modtog jeg af hjertet Seniorpastorens bøn for mit syn. Fra da af begyndte jeg at se tingene mere klart og jeg kunne

mærke, at mit syn forbedrede sig. Den 15. november 2016 tog jeg på hospitalet til en medicinsk undersøgelse og opdagede noget forbløffende: Mit syn var forbedret til 1.5/0,9! Jeg var så overrasket, at jeg fik det testet igen, men resultatet var det samme. Jeg så tilbage på tiden efter refugiet. Jeg havde ikke gået med briller, men alligevel havde jeg været i stand til at læse underteksterne på skærmen!

Den 15. november viste en opfølgende undersøgelse, at synet var forbedret fra 0,5/0,3 til 1,5/0,9.

고혈압	수축기 혈압(mmHg)	100	정상	정상	정상	정상
	이완기 혈압(mmHg)	70	정상	정상	정상	정상
시각-청각 이상	시력(좌/우)	1.5 / 0.9	□ 교정	청력(좌/우)	정상 / 정상	

Den 15. november viste en opfølgende undersøgelse, at synet var forbedret fra 0,5/0,3 til 1,5/0,9.

”Jeg blev helbredt for polypper på stemmebåndet! Nu kan jeg prise Gud!”

Broder Hojae Kim, 27 år, Missionen for unge voksne, Manmin Centralkirke

I oktober 2013 blev min stemme hæs. Det var muligvis fordi jeg havde sangtrænet rigtig meget til optagelsesprøven på universitetet. Da jeg tog på hospitalet, sagde lægen, at jeg havde knuder på stemmebåndet, og at jeg skulle undgå at bruge stemmen så meget. Men jeg holdt ikke op med at øve mig. Jeg havde ikke nogen problemer, bortset fra en smule hæshed.

I begyndelsen af 2014 kom jeg ind på universitetet, men min stemme blev værre. Jeg måtte tage fri et semester. Sidst i 2015 blev knuderne så alvorlige, at jeg mistede stemmen. I juni 2016 kunne jeg slet ikke sige noget. Det var så alvorligt, at jeg ligefrem udviklede social fobi.

Jeg fik min stemme undersøgt på en specialklinik. Knuderne på mit stemmebånd var blevet til polypper. Lægen sagde, at det ikke ville hele

af sig selv, og at det var nødvendigt at operere. Det ville tage lang tid, før det var helbredt.

Men jeg ønskede at forherlige Gud med min lovsang, og jeg fik tro på at Gud, som helbreder alle former for sygdomme og genopliver de døde, ville helbrede mig.

Jeg tog til Mødet for Guddommelig Helbredelse i Manmin Bedecenter og forberedte mig på det

kommande Manmin Sommerrefugium med ordet, anger og bøn.

I august 2016 deltog jeg i Manmin Sommerrefugium 2016. Den første aften modtog jeg Seniorpastor Dr.

Jaerock Lees bøn for de syge. Jeg oplevede store øjeblikke, hvor jeg var fyldt af Ånd og lykke under refugiet.

To uger senere mærkede jeg noget vådt i min hals og løb ud på badeværelset. Da jeg spyttede, kom der blod ud. Jeg gik ud fra, at det var Guds svar, og tog på hospitalet. Min læge sagde: ”Tja, det er næsten umuligt, at der går hul på polypperne af sig selv...” Og han tilføjede, at jeg havde været heldig. Polypperne på stemmebåndet var væk!



Polypper på stemmebåndet, opstået på grund af overdreven brug



Polypperne var væk efter bønnen



”Jeg blev fri for smerter fra cyster på ovarierne!”

Søster Pani Janet Davila Vijanueva, 39 år, Peru Manminkirke



Jeg havde unormale symptomer i adskillige måneder. I starten af 2013 fik jeg en medicinsk undersøgelse, som viste, at jeg havde cyster på ovarierne. Mens jeg tænkte over, hvad jeg skulle gøre, blev jeg ført til Peru Manminkirke af en bekendt. Jeg så, at mange medlemmer oplevede Guds kraft og begyndte selv at længes efter Guds helbredelse.

Jeg havde ikke lyst til at benytte verdslige metoder og længtes efter helbredelse med tro på Gud. I april 2014 modtog jeg en forbøn fra pastoren i min kirke med et lommeørklæde, som Dr. Lee

havde bedt over (Apostlenes Gerninger 19:11-12). Derefter tog jeg på hospitalet for at blive undersøgt igen. Resultatet var nu, at både blødninger og begge ovarier var helt normale, og at mesometrium var helet normalt. Infektionen i æggelederen var også blevet helbredt. Jeg var meget taknemmelig.

Jeg mistede dog hurtigt denne glæde, fordi jeg var bekymret over mit travle liv og mine økonomiske problemer, og jeg følte mig stresset. Så jeg endte med at få cyster på ovarierne igen. Jeg angrede, at jeg ikke havde fastholdt Guds nåde, som

var blevet givet mig kvit og frit, og at jeg havde bekymret mig over livets realiteter. Jeg bad oprigtigt til Gud om at blive helbredt igen.

I juli 2015 afholdt Peru Manminkirke sit 9. jubilæum med gudstjeneste og møde for helbredelse med lommeørklæder. Pastor Heesun Lee, Manmin Verdensvejledningspastor, bad for mig med et lommeørklæde. Jeg følte en usigelig glæde og var overbevist om, at jeg ville blive helbredt. Derefter viste undersøgelser, at jeg var fuldkommen helbredt for cyster på ovarierne.



Telefonnr.: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com