

# Manmin Nyhedsbrev

NR. 53 25. JUNI 2017



## Gennem GCN (Globalt Kristent Netværk) dækkes Helligåndens gerning i over 170 lande, og der er en overflod af vidnesbyrd

Mange GCN seere i over 170 forskellige lande er blevet fornyet ved det hellige budskab og de kraftfulde gerninger. GCN (Globalt Kristent Netværk, [www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)) har produceret og udsendt en lang række programmer med Seniorpastor Dr. Jaerock Lees prædikener, hans kraftfulde virke og de optrædere, der har været i Manmin Centralkirke ved Komiteen for Scenekunst.

I Nordamerika, særligt i USA, bliver GCN udsendt 24 timer i døgnet via New York TV nr. 17, Glory Star Satellit, ROKU og Amazon Fire TV. I Asien, Afrika, Europa og Oceanien bliver GCN udsendt via NSS6, ABS2 og AsiaSat5. GCN udsender sine programmer gennem offentlige kanaler, satellit og kabel TV i samarbejde med mere end 40 TV stationer. GCN sætter også sine programmer til rådighed for forskellige TV stationer: TBN Rusland og CNL TV i de russisktalende områder; Holy God TV i Europa; Love World TV i Storbritannien; Isak TV i Pakistan; Enlace som er den ledende kristne TV station i Latinamerika; JBN i Honduras, CH17 i El Salvador og Christo Vision i Costa Rica.

Søster Christina Perez i New Jersey, USA, fortæller: "Jeg ser GCN på den offentlige kanal 17.

Jeg får indsigt og fred i hjertet gennem Dr. Jaerock Lees prædikener." Søster Samira Tchiko i Chicago, USA ser GCN via satellit Glory Star. Hun siger, at hun glæder sig til Dr. Lees prædikener hele dagen. Mange mennesker længes efter livets ord og udtrykker deres taknemmelighed over prædikerne.

Broder Carlos Gochez i El Salvador siger: "Jeg ser GCN på Enlace TV. Jeg er blevet forbløffet over de bemærkelsesværdige programmer; kraften og godheden har berørt mit hjerte dybt." Broder Carlos Sarmiento siger: "Dr. Lees åndelighed har haft stor indflydelse på mit liv." Søster Virginia Diaz har fået stor nåde gennem GCN's programmer på Enlace. Hun er blevet ført til Columbia Manminkirke. Der har hun modtaget Dr. Lees forbøn, som har helbredt hendes datter for hoftedysplasi.

Broder Anton Begu's familie i Ukraine er blevet fans af GCN efter at have set programmerne på TBN Rusland. Han fortæller, at han har fået mange økonomiske velsignelser i sin virksomhed, efter at han har indset Guds vilje gennem Dr. Lees prædikener og er begyndt at følge den af kærlighed til Gud. Der ud over er der mange besøgende på *In Victory*, en førende hjemmeside for russisktalende kristne ([www.invictory.org](http://www.invictory.org)), der

har sendt forespørgsler om bøn til Dr. Lee over email, og dermed har oplevet helbredelse og fået svar.

Good News TV, som er den førende kristne TV station i Indien, sender GCN's programmer om tilbedelse og bøn i Indien og mange andre lande i både Mellemøsten og Afrika. En hinduistisk kanal ved navn Shubhsandesh TV udsender Dr. Lees prædikener via kabel og satellit. Fra april 2017 er GCN's programmer begyndt at blive sendt på Air Tell TV, som er en satellit TV station. Mange seere har sendt begejstrede reaktioner, og mange af dem er blevet helbredt for deres sygdomme gennem Dr. Lees bøn for de syge efter prædikenen. Søster Kalpana Samaya er blevet helbredt for depression; Søster Tara for søvnløshed og Søster Shoba Shakar for ørepine.

Dr. Lees prædikener og GCN's forskellige programmer udsendes 12 timer om dagen på Arulvaku GCN, Indien. Præsident Abraham Vicent siger: "Vores seere har fået mange forskellige velsignelser gennem Dr. Jaerock Lees bønner for de syge. De er blevet befriet for besættelse af dæmoner og helbredt for kræft, lungesygdomme og lidelser i fordøjelsessystemet. Barnløse par er blevet velsignet til at undfange."



Seniorpastor Dr. Jaerock Lee

# Den hemmelige visdom som Gud havde bestemt før tidens begyndelse

"Hvad vi taler om, er Guds hemmelige visdom, som var skjult, men som Gud allerede før tidernes begyndelse havde bestemt skulle føre os til herlighed" (Første Korintherbrev 2:7).

Før tidens begyndelse planlagde Gud den menneskelige kultivering og forberedte den vej, hvorigennem alle menneske på denne jord ville blive frelst. Og han holdt denne plan hemmelig indtil tiden var inde. Så hvad er den hemmelige plan for frelsen, som Gud skjulte før tidens begyndelse?

## 1. Vejen til menneskeheds frelse var planlagt på forhånd

Efter Adam og Eva blev fristet af slangen og blev forbandet for at have spist af kundskabens træ, profeterede Gud om menneskeheds frelse. I Første Mosebog 3:15 siger han: "Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen."

I åndelig forstand står "kvinden" her for Israel, mens "hendes afkom" symboliserer Jesus Kristus, som ville komme fra israelitterne (Johannesåbenbaringen 12:5). Gud

profeterede vedrørende korsfæstelsen af Jesus Kristus, som ville stå frem mellem israelitterne, ødelægge den fjendtlige Satans magt og forløse hele menneskeheden. Da Satan var klart over dette, var han altid desperat efter at finde den kommende Frelser.

Da Jesus blev født i en by ved navn Betlehem i Israel for omkring 2000 år siden, forsøgte den fjendtlige Satan at få ham slået ihjel ved at opildne kong Herodes, som regerede over Israel på daværende tidspunkt. Herrens engel viste sig for Josef i en drøm, og han flygtede derfor til Egypten med Jesus. Satan forsøgte konstant at få Jesus slået ihjel ved at opildne farisæernes og præsternes ondskab, men Gud beskyttede ham altid.

Da det tidspunkt, som Gud havde valgt, var inde, blev Jesus dog taget til fange af de onde mennesker og døde en frygtelig død på korset. Satan troede at alt nu var løst, idet Jesus var død, men heri lå Guds hemmelighed. Den fjendtlige Satan havde slået den syndfri Jesus ihjel, og var dermed i sidste ende blev et instrument til at opfylde Guds forsyn.

## 2. Jesus blev korsfæstet og genopstod

Ifølge den åndelige lov, som findes i Romerbrevet 6:23, hvor der står at "Syndens løn er død", kan dødens straf kun gælde for syndere. Ikke desto mindre slog den fjendtlige djævel den syndfri Jesus ihjel, og endte dermed med at bryde loven i det åndelige rige. Prisen for denne overtrædelse var, at djævelen måtte afgive sin magt til at regere over mennesket og påføre død.

Selv om Jesus døde på korset, overvandt han døden og genopstod, for han havde ingen synd. Alle, som tror på Herren, der døde på korset og genopstod, vil derfor blive fri for den fjendtlige Satan og dødens magt, og få mulighed for at komme i himlen (Romerbrevet 5:18-19). Desuden blev Guds ord opfyldt, som det står i Første Mosebog – "Hendes afkom skal knuse dit hoved" (Første

Mosebog 3:15).

Hvis den fjendtlige djævel havde kendt til korsets forsyn, ville han ikke have fået Jesus fanget og slået ihjel (Første Korintherbrev 2:8-9). Men Jesus, som er et med Gud, kendte forsynet, så han døde på korset i lydighed overfor Guds vilje og fuldførte dermed forsynet for frelsen.

Som der står i Romerbrevet 10:10: "For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse." Den, der bliver et med Herren gennem troen, kan blive frelst ved Guds nåde.

## 3. Vi bliver frelst, når vi tror på Jesus Kristus og efterligner ham

Hvad betyder det, når man siger, at man "bliver et med Herren gennem troen"? I Johannesevangeliet 6:56 siger Jesus: "Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham." At spise Menneskesønnens kød og drikke hans blod, henviser til at gøre hans ord til vores brød og leve ved det, hvorved vi beviser vores tro. Så bliver vi i Herren og Herren i os.

Det er naturligvis ikke let at adlyde sandhedens ord og leve ved det straks efter, man tager imod Herren. Men når man af hjertet stræber efter at adlyde Gud ord, vil Gud anerkende disse gerninger som tro. At gøre Guds ord til vores brød og efterligne vores Herre er vejen for os til at blive et med Herren i troen.

I Første Johannesbrev 1:7 står der: "Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renses os for al synd." Når vi går i Guds ord, som er lyset, vil Jesu blod rense os for alle vores synder. Desuden vil vi være i stand til at tage del i genopstandelsens herlighed og leve et lykkeligt liv i det evige himmelrige.

## 4. Vi bliver Guds sande børn, når vi går i lyset, efter vi er blevet født igen

I Johannesåbenbaringen 3:20 siger

Herren til os: "Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig." Hvem som helst, der åbner døren til sit hjerte og tager imod Herren, vil vores Herre tilgive og være hos.

At åbne døren til vores hjerter kræver, at vi åbner døren til vores tanker. Når vi lytter til Guds budskab, må vi ikke holde fast i vores egne tanker og viden, men tage imod hans ord. Først da vil Helligånden komme ind i vores hjerter og give os styrke til at leve ved den sande tro på ordet.

På denne måde bliver vi født igen ved vand og Helligånden, og hvem som helst, der fødes igen på denne måde, er Guds barn, hvis navn bliver nedfældet i Livets Bog i himlen, hvor vedkommende vil bo. Ligesom der er regler og retningslinjer, der skal adlydes og følges i denne verden, er der himmelske love, som findes i Gud Faders ord. Når vi vandrer i lyset, vil vi ikke blive opildnet af den fjendtlige Satan. I stedet vil vi leve under Guds beskyttelse og i hans overflod af velsignelser, indtil den dag vi når himlen.

Kære brødre og søstre i Kristus, i Apostlenes Gerninger 16:31 står der: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst." Kærlighedens Gud forberedte Jesus Kristus, sådan at alle mennesker kan opnå frelse ved troen.

Gud holdt det hemmeligt, og på det udvalgte tidspunkt åbnede Herren vejen til den menneskelige frelse ved at acceptere at blive hængt på korset i kærlighed til menneskene. Gud gjorde det muligt for alle, som tror på Jesus Kristus at få Helligånden, blive frelst og genopstå, hvorved de vil leve det evige liv i Himlen.

Jeg beder i Herrens navn, om at du vil mærke Gud kærlighed, opnå et oprigtigt hjerte i troens faste sikkerhed, og derved komme i den evige Himmel som Guds barn.

## Trosbekendelse

1. Manmin Centralkirke tror, at Bibelen er Guds Ord, som er fuldendt og fejlfrit.
2. Manmin Centralkirke tror på Gud Treenighedens enhed og virke: Gud den Hellige Fader, Gud den Hellige Søn, og Gud Helligånd.
3. Manmin Centralkirke tror, at vi kun bliver tilgivet vores synder ved Jesu Kristi forløsende blod.
4. Manmin Centralkirke tror på Jesu Kristi genopstandelse og himmelfart, hans genkomst, Tusindårsriget og den evige himmel.
5. Medlemmerne af Manmin Centralkirke bekender deres tro gennem "Apostlenes Trosbekendelse" hver gang de mødes, og de tror på det bogstavelige indhold af bekendelsen.

"Det er ham [Gud], der giver alle ting liv og ånde og alle ting." (Apostlenes Gerninger 17:25)  
 "Og der er ikke frelse ved nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Apostlenes Gerninger 4:12)

Manmin Nyhedsbrev

Danish

Udgivet af Manmin Centralkirke

Adresse: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389  
 Telefonnr.: 82-2-818-7047  
 Fax: 82-2-818-7048  
 Web: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
 Email: manmin@manmin.kr  
 Udgiver: Dr. Jaerock Lee  
 Chefredaktør: Seniordiakonisse Geumsun Vin





# Helligåndens nåde

Helligånden hjælper os med at få viden og forståelse for Gud, som er Ånd, og for det åndelige rige, sådan at vi kan tro og bekende, at Jesus er vores eneste Frelser (Galaterbrevet 4:6; Første Korintherbrev 12:3).

Lad os takke og ære Fader Gud ved at dykke ned i Helligåndens nåde i forbindelse med Pinsedag søndag d. 4. juni 2017.



## Helligånden udøser nåde som et vandfald



Som der står i Første Korintherbrev 12, giver Helligånden os flere forskellige gaver. En af dem er at tale i tunger. De af jer, som har bedt i tunger, må have mærket den åndelige glæde og himmelske lykke. Med synets gave kan man måske se Himlen eller de åndelige væsener, såsom engle.


Vi fyldes med gudgiven glæde, når vi lovpriser Gud, beder til ham og arbejder for ham i Helligåndens fylde.

Gennem Helligånden kraftfulde gerninger kan vi mærke den åndelige verden, hvor alt er muligt, og som er forunderlig og fuld af mysterier. Ved Åndens gerninger vil vi få sikkerhed om Bibelens endegyldighed, sådan at vi kan skille os af med vores tilknytning til verden og føre et lykkeligt liv fuldt af

håb om Himlen.

Helligånden ransager Guds dybder (Første Korintherbrev 2:10), så den lader os kende Guds hemmelige forsyn og hjælper os med at forstå Guds hjerte og vilje. Gennem denne hjælp kan vi forstå, hvor stor Guds kærlighed er, og hvor dyb Guds godhed er.

Helligånden lader os ikke kun indse Guds kærlighed, men også hans retfærdighed. Den lader os vide, hvordan vi kan leve velsignede liv uden at blive involveret i ulykker i denne hårde verden. Gennem Helligånden udøser Gud sin nåde som et vandfald. Vi skal være taknemmelige over, at Helligånden tager bolig i os og giver os nåde i overflod.



## Helligånden går i forbøn for os med udsigelige sucke




Helligånden er sandheden (Første Johannesbrev 5:7), og når Guds børn følger sandheden, glæder Helligånden sig i høj grad. Når Helligånden fryder sig i os, vil vores hjerter også blive fulde af glæde. Omvendt klager Helligånden i os, hvis vi følger usandheden. Når Helligånden klager, vil vores hjerter være fortvivlede. Hvis vi dermed angrer og følger sandheden, vil vores fortvivlelse forsvinde, og fred og glæde vil komme over os.

Selv om vi måske begår alvorlige synder på grund af vores svaghed, går Helligånden i forbøn for os med udsigelige sucke, og den beder til Gud, sådan at Gud vil tilgive os og lade os få den nødvendige styrke til at omvende os fra synden.

Hvis vi ikke lytter til Helligåndens stemme, vil den banke på døren til vores hjerte, sådan at vi igen kan åbne det og adlyde.

Helligånden ved, at denne slægt er fuldt af synd, og at folks hjerter er onde her i den sidste tid. Derfor beder den konstant for vores tilgivelse, sådan at vi kan få stadig flere chancer. Helligånden opgiver ikke engang de sjæle, som selv har givet op. Han klager i dem, går i forbøn for dem, og leder dem til den rette vej, sådan som Gud Fader vil.

Vi skal være dybt taknemmelige for Helligåndens kærlighed og dens ønske om at føre os til Ny Jerusalem i Himlen, selv om vi har mange fejl.



## Helligånden kender altid vores hjerte og hjælper os til enhver tid og på ethvert sted



Helligånden fungerer på mange forskellige måder i vores liv, sådan at vi kan mærke Guds kærlighed. Den trøster os, opmuntrer os og hjælper os.

På vanskelige tidspunkter, når ingen kender dit hjerte, kan du føle dig trøstet ved synet af en regnbue på himlen, for du tror på, at Gud har lavet denne regnbue netop til dig. Til tider trøster og opmuntrer han os gennem folk omkring os. Nogle gange får vi det, vi gerne vil have, fra andre mennesker. Eller måske får vi en ekstra indkomst på netop det beløb, vi helt akut havde brug for. Så kan tårerne vælde op i os, og vi kan blive berørt over Guds blidhed og venlighed, idet han kender alle vores omstændigheder.

Vi kan nogle gange føle, at indholdet af en prædiken er beregnet netop på os. Når vi synger lovsange, kan der være særlige dele af teksten, som berører os dybt. I vores bønner beder vi måske for

det nødvendige, som om Helligånden havde lagt os ordene i munden. Når ledere eller pastorer, som er fulde af Helligånden, går i forbøn for os ved bønnemøder, kan de læse vores tanker, som om de havde været dybt inde i vores hjerter.

Så kan du mærke den dybe kærlighed og tænke: "Gud Fader kender mit hjerte. Han opmuntrer mig til at gøre, hvad jeg kan. Han opmuntrer mig til at komme til Ny Jerusalem." Alle disse ting sker ved Helligånden, som kender og forstår vores hjerter. Helligånden kender ikke kun vores ord og gerninger, men også vores hjertes grund og de omstændigheder, som andre ikke kender.

Husk kun, at der er nogen, som ser dig med Gud Faders øjne, favner dig med Guds Faders hjerte, og som altid er med dig. Det er Helligånden. Anerkend dens gerning og sæt din lid til den for at gå frem mod Ny Jerusalem med stor energi.



## ”På baggrund af din hjernescanning virkede det umuligt, men nu er du normal!”

Jeg havde ikke sand tro, selv om jeg gik til gudstjenester efter min kones ønske. Jeg havde hørt mange gange, at jeg skulle læse Seniorpastor Dr. Jaerock Lees bog *Budskabet fra Korset*, idet den indeholder grundlaget for kristendommen, men det gjorde jeg ikke. I begyndelsen af april 2017 oplevede jeg en større forandring, end jeg nogensinde havde forestillet mig, mens jeg læste bogen.

Gennem denne bog indså jeg, hvorfor jeg kan blive tilgivet mine synder og opnå frelse gennem Jesu korsfæstelse; hvorfor sygdomme kommer af synder; og hvorfor jeg bør gå i kirke. Disse emner, som ingen andre kristne bøger klarlægger, blev alle sammen dækket. Jeg blev oppe sent om natten og læste bogen tre gange. Jeg fandt ud af, at jeg havde levet mit liv forkert. Jeg fik nu ønske om at tro på Gud af egen vilje, i stedet for kun at efterkomme andres ønsker.

Den 8. april var det lørdag. Om morgenen havde jeg kvalme og hovedpine. Jeg troede, jeg havde fordøjelsesproblemer, men det blev værre. Jeg kunne ikke sove på grund af den alvorlige hovedpine. Og jeg var svimmel, da jeg gik ud på badeværelset, så jeg støttede mig til væggen.

Søndag morgen d. 9. april vaklede jeg på vej til kirken. Min krop svajede til venstre. Min kone bad mig om at tage på hospitalet, men jeg ville sætte min lid til Gud. Da jeg kom til kirken, måtte jeg dog lægge mig ned. Folk sagde, at det kunne være et slagtilfælde, og tog mig hen til Seniorpastoren, sådan at han kunne bede for mig. Han gik i oprigtig forbøn, og lagde sine hænder på mit hoved.

Om morgenen den 10. april havde jeg kvalme og kastede op, så jeg tog til lægen. Han sagde, at min lillehjerne var blevet beskadiget på grund af en blodprop i hjernen, og at det ville få følger. Lillehjernen spiller en vigtig rolle i forhold til kroppen motoriske kontrol, så da min var kommet til skade, ville jeg ifølge lægen snart blive ramt af lammelse. Jeg blev overflyttet til intensivafdelingen. Da mine testresultater var klar, sagde lægen: ”På baggrund af din hjertescanning skulle det ikke være muligt for dig at tale og være klar i hovedet. Men du taler og er normal. Det er virkelig forbløffende.” Han spurgte



Broder Seungwoo Lee, 56 år, sogn 10, Manmin Centralkirke med sin kone diakonisse Jeongye Jeong, datter, barnebarn og svigersøn

ville tage hjem fra hospitalet, men lægen lod mig ikke gøre det. Han sagde: ”Det kan være farligt. Lad os observere dine fremskridt lidt længere.” Jeg blev overflyttet til en almindelige afdeling. Jeg havde ikke nogen problemer overhovedet med at gå, spise eller tale. Lægen blev ved med at sige, at det var første gang, han havde set denne situation, men jeg tog hjem fra hospitalet den 2. maj. Jeg begyndte at arbejde igen. Nu kan jeg arbejde, gå ture og dyrke sport. Jeg har det godt, og er sund og rask.

Havde det ikke været for Seniorpastorens bøn, ville jeg leve med handicaps på grund af blodproppen, som havde beskadiget lillehjernen. Jeg er så taknemmelig over, at jeg lever et normalt liv uden eftervirkninger. Jeg takker og ærer Gud.



MRI: Blodprop i venstre lillehjerne



Broder Seungwoo Lee dyrker sport

## ”Jeg blev helbredt for diabetes og forhøjet blodtryk”

Diakonisse Delma Dungug, 70 år, Cebu Manminkirke, Filippinerne



Jeg led af diabetes og forhøjet blodtryk gennem ti år. Nogle gange faldt jeg om, og mine ben var hævede. Mit liv var ikke let.

I august 2011 førte mit barnebarn, Immanuel Japra (til venstre i billedet), mig til Cebu Manminkirke. Han havde brugt al sin tid på at drikke alkohol og spille computerspil, men efter at han var begyndt at komme i kirken, var hans liv blevet totalt forandret. Da jeg begyndte at gå i kirke, forandrede det også mit liv. I kirken følte jeg fred, og alle mine bekymringer var væk.

Jeg fik stor nåde gennem Seniorpastor Dr. Jaerock Lees

prædikener på GCN og blev forbløffet over hans kraftfulde gerninger. Jeg begyndte at holde Herrens dag hellig og bede. Den 7. februar 2014 skælvde jeg pludselig under Daniel Bønnemødet på grund af mit høje blodtryk, og til sidst mistede jeg bevidstheden. Det var et kritisk øjeblik. Men pastor Rosetta Sung bad for mig med et lommeterklæde med kraft (Apostlenes Gerninger 19:11-12) og sprøjtede Muan ferskvand over mig (Anden Mosebog 15:25). Jeg kom straks til bevidsthed og blev normal igen.

I juni 2016 kom jeg til skade med mit ben. Det var betændt, og der var et væskende sår. Benet begyndte snart at hæve alvorligt. Det var meget smertefuldt, og jeg kunne hverken gå eller sove ordentligt. Da luften var meget varm

og fugtig, kunne insekterne lugte infektionen, og de blev tiltrukket. Så jeg måtte binde en bandage om det. På grund af min diabetes var der ingen forbedring i tilstanden, og bandagen blev ved med at være fugtig på grund af det væskende sår.

Jeg angrede, at jeg ikke havde forstået, at jeg havde fordømt og havde haft konflikter med andre mennesker. Jeg følte mig urolig. Så jeg sendte en forespørgsel om bøn til Centralkirken i Korea for at få Seniorpastorens forbøn. Søndag d. 2. oktober modtog jeg forbønnen med tro. Såret begyndte at tørre, og smerterne forsvandt. Jeg begyndte at gå og sove godt igen. Jeg blev også helbredt for diabetes og forhøjet blodtryk. Nu er jeg sund og rask igen. Halleluja!



Telefonnr.: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
webmaster@gcnetv.org



Manmins Internationale Seminar

Telefonnr.: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
manminseminary2004@gmail.com



Verdensomspændende Netværk Af Læger

Telefonnr.: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
wcdnkorea@gmail.com



Urim Bøger

Telefonnr.: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
urimbook@hotmail.com