

Manmin Nieuws

NR. 1 3 FEBRUARI, 2013

Dr. Jaerock Lee's Boeken hebben sleutels tot geestelijke groei en zegening

Met verwachting en met een trillend hart hebben wij het Nieuwe jaar, 2013 verwelkomd. Zelfs in ons leven met vele onverwachte dingen, kunnen wij genieten van vrede en zegen, door de wil van God te zoeken en het uit te oefenen. In het nieuwe jaar, 2013 hopen wij dat u zal opgroeien in geloof en dat u altijd overwinning zal bereiken in uw leven door de boeken van Dr. Jaerock Lee aan te schaffen, die beschikbaar zijn in vele talen, als uw geestelijke mentor.

Dr. Jaerock Lee's preken zijn niet alleen gericht op het onderwijzen van Gods woord als kennis. Zij leggen er ook de nadruk op dat echt geloof gepaard gaat met daden. Dat betekent, dat echt geloof handelt naar woord van God en ook Gods liefde diep in de harten van mensen plant. Zijn boodschappen worden gekenmerkt door het brengen van het Woord van God gebaseerd op de gehele Bijbel. Ondanks dat zij geestelijk, diepe inhoud bedekken, zijn ze toch voor iedereen gemakkelijk te begrijpen, ongeacht de opleiding die iemand heeft gevolgd, de leeftijd, of hoelang iemand Christen is.

Al zijn boeken die tot nu toe, gepubliceerd zijn, zijn gegrond op het Woord van leven dat hij ontvangen heeft door de



inspiratie van de Heilige Geest, welke genade en echt leven geven, aan de lezers en hen helpt om geestelijk op te groeien. Bovendien, geven de boeken ook oplossingen voor de problemen in ons leven en brengen het werk van bekering en zelfs genezende werken tot ons.

Dus, speelt het publiceren, welke een hoofdmiddel is in de bediening van Dr. Lee's een belangrijke rol in het verspreiden van de liefde van God.

Beginnend met zijn getuigenis

Het Eeuwige Leven Smaken voor de Dood wat uitgegeven werd op 17 april 1987, heeft Dr. Jaerock Lee meer dan 80 boeken gepubliceerd in het Koreaans. Onder zijn Koreaanse boeken, zijn er *De Boodschap van het Kruis*, dat gedrukt werd in 38 talen en een bestseller werd; *De Hemel I & II*; *De Hel*; *De Mate van Geloof*; *Geest, Ziel en Lichaam*; en *Wordt Wakker Israel*.

Op verzoek van de gemeenteleden in het buitenland, werden de 201 delen van zijn

veeltalige boeken gepubliceerd in 44 talen, zoals Engels, Chinees, Duits, Russisch, Frans, Spaans, Arabisch en Hebreeuws. Ook zijn er 218 delen van zijn boeken beschikbaar in elektronisch formaat in 36 talen.

De boeken zijn onlangs gepubliceerd door meer dan 20 uitgeverijen in de U.S.A., Canada, Italië, Taiwan, Oekraïne, Egypte, India, Indonesië en Maleisië. Ze zijn verkocht in vele boekenwinkels en op Amazon.com, welke de grootste online

boekenwinkel is, en ook in de ebook winkel. De e-books worden ook actief verspreid in een poging om de huidige trend bij te houden.

In 2013, hopen wij dat u zichzelf zal 'voeden' met het Woord uit de boeken van Dr. Lee die rijk zijn aan geheimenissen om te groeien in de Heilige Geest en zegen te ontvangen en een goed voorbereid vat te worden in deze snelle geestelijke stroom van tijdperk van het Kanaän heiligdom.

Boeken van Dr. Jaerock Lee in het Nederlands

■ *Mijn Leven, Mijn Geloof I*



Een zeer geestelijk geurend aroma weergegeven van het leven dat bloeide met een onmetelijke liefde voor God, te midden van de donkere golven, koude juk en in de diepste wanhoop.

■ *De Boodschap van het Kruis*



Een krachtige boodschap die alle mensen wakker maakt die geestelijk slapen! In dit boek zult u de reden terugvinden waarom Jezus de enige Redder is en de echte liefde van God.

■ *Wordt Wakker Israel*



Waarom God Zijn ogen op Israel heeft vanaf het begin van de wereld, tot op deze dag? Wat voor soort voorziening Hij heeft voorbereid voor Israel in de laatste dagen, die wachten op de Messias?



Urim Books: 822-837-7632

Verkrijgbaar op Amazon.com en iBookstore

Informatie: urimbook@hotmail.com

Waarom is Jezus onze enige Redder?

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12)



Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

1. Mensen die in de dood vallen dat is het loon der zonde

Nadat God de eerste mens Adam en Eva schiep, zei Hij in Genesis 2:17, “Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” Maar Adam en Eva werden verleid door de slang en aten van de boom der kennis van goed en kwaad. Hierdoor, kwam de zonde in de mensheid en Adam stierf zeker mede door de zonde. Dat is de vloek van de wet die zegt, “Het loon van de zonde is de dood” en die kwam over hen. Hier betekent “sterven” niet alleen de dood van ons fysieke lichaam, maar ook geestelijke dood, wat betekend “naar de hel gaan.” De vloek eindigde niet bij Adam, maar het werd overgedragen op zijn nakomelingen. Romeinen 5:12 zegt, “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.” Alle mensen als nakomelingen van Adam, die gezondigd had, werden zondaren en eindigden in de dood. Op welke manier kan de gehele mensheid dan redding ontvangen? Het is mogelijk wanneer iemand de prijs betaald voor de zonde van zondaren. Dat betekent echter niet dat iedereen een redder kan zijn, zelfs niet wanneer hij de doodstraf ontvangt namens de zondaren. Handelingen 4:12 zegt, “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” Zoals geschreven staat in dit vers, alleen Jezus die gekwalificeerd is als Redder, kon de Redder van de gehele mensheid worden. Waarom is Jezus dan onze enige Redder?

2. De kwalificaties die de Redder moet bezitten

1) De Redder moet een mens zijn

1 Korintiërs 15:21 zegt, “Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.” Door de eerste mens, Adam, kwam de zonde en de dood in de mens, welke het loon van de zonde is. Daarom moest ook een mens de prijs van de dood betalen. Engelen of dieren kunnen mensen niet verlossen van hun zonden. Jezus verlostte ons in één keer, van al onze zonden door aan het kruis te sterven. Dat is Jezus die naar deze aarde kwam in de vorm van een mens om de gehele mensheid te verlossen van al hun zonden. Johannes 1:14 beschrijft Jezus als het Woord dat vlees werd, en onder ons heeft gewoond.

De geschiedenis bewijst ook dat Jezus naar de aarde kwam in de vorm van een mens. De kalender van vandaag gebruikt Jezus geboorte als de standaard datum. De geschiedenis van de mensheid is onderverdeeld in V.C. wat betekent: “Voor Christus” en A.D. wat betekent: “Anno Domino,” namelijk, in het jaar van de Heer. De reden waarom Jezus, Die Gods Zoon is, geboren werd in de vorm van een mens is om deze kwalificatie te verkrijgen als de Redder.

2) De Redder mag geen nakomeling van Adam zijn

Alle nakomelingen van Adam erven de zondevolle natuur van hun ouders of voorouders, dus worden zij allen geboren als zondaren. Omdat zij zondaren zijn, kunnen zij anderen niet verlossen van zonden. Figuurlijk gesproken, kan een persoon met grote schuld, niet de schuld van iemand anders betalen.

Alleen Jezus is geen nakomeling van Adam. Jezus werd gedefinieerd als een Mens, maar Hij werd niet geboren door een combinatie van het sperma van een man en een eicel van de vrouw. Matteus 1:18 zegt, “De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.” Jezus werd verwekt door de Heilige Geest en gebruikte alleen de baarmoeder van Maria. Het is enkel Jezus, Die een Mens is en tegelijk geen nakomeling van Adam is.

3) De Redder moet kracht hebben om de mensheid te redden

Om de gehele mensheid te redden, die onder de autoriteit van de vijand duivel en Satan was, door de zonde van eerste mens, Adam, zou de Redder kracht moeten hebben. Met andere woorden, om de krachten die gevangen genomen worden tijdens de oorlog te redden, zou

het leger genoeg kracht moeten hebben om de vijand krachten te verslaan. In de wereld van God, Die Geest is, betekent het hebben van geen zonden, kracht. Zonde is onderverdeeld in oorspronkelijke zonde en zelfgepleegde zonde. De oorspronkelijke zonde wordt geërfd van ouders of voorouders. Zelfgepleegde zonde, zijn degene die mensen zelf hebben gedaan, vanaf het moment dat zij geboren zijn. Jezus had totaal geen zonde. Hij had geen oorspronkelijke zonde, omdat Hij geen nakomeling van Adam was. En Hij had ook geen enkele zelfgepleegde zonde, omdat Hij enkel handelde, op deze aarde overeenkomstig Gods Woord.

Hebreeën 7:26 zegt ons dat Jezus “heilig, zonder schuld of smet” was. 1 Petrus 2:22 zegt dat Hij “die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden.” Zoals geschreven staat in dit Schriftgedeelte, omdat Hij in het geheel geen zonde had, kon Hij de autoriteit van de dood van de vijand duivel en Satan vernietigen, en worden opgewekt na de dood aan het kruis.

4) De Redder moet liefde hebben

De Redder moet straf ontvangen namens de gehele mensheid, welke bestemd is voor de dood. Bovendien, zou Hij ellendig aan het kruis moeten hangen, en al Zijn water en bloed moeten vergieten. Als Hij geen echte liefde heeft, hoe kan Hij dan, met dankbaarheid het lijden en de dood aan het kruis aanvaarden voor zondaren, die vijanden van God zijn, en hen met vreugde verdragen?

Galaten 3:13 zegt, “...Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.” Om mensen te verlossen van de vloek, moest Jezus vervloekt worden en aan een hout hangen namens hen, overeenkomstig de Wet van God, die Geest is. Dat is de reden waarom Jezus vervloekt werd namens alle mensen en aan een houten kruis hing.

Waarom moest Hij dan Zijn bloed vergieten? Dat komt omdat zonden enkel vergeven kunnen worden door het vergieten van bloed. Leviticus 17:14 zegt, “want de ziel van alle vlees is het bloed” Hebreeën 9:22 zegt, “En zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.” Maar dat betekent niet dat ieders bloed tot vergeving leidt. Enkel met het bloed dat geen oorspronkelijk zonde en zelfgepleegde zonde heeft, is er vergeving. Alleen Jezus' bloed is rein bloed zonder zonde.

Jezus is Een met God, de Oorsprong. Hij die de Schepper en Meester van de gehele schepping is, droeg de ellendige straf van de dood, namens de zondaren. Hij verdroeg minachting, verachting en lijden die zondaren niet hadden

ontvangen. Jezus hield van ons, zelfs toen Hij, Zijn hele leven volledig offerde en stierf aan het kruis.

3. Redding wordt gegeven wanneer wij geloven dat Jezus onze Redder is

Romeinen 6:23 zegt, “Het loon van de zonde is de dood.” Maar de vijand duivel en Satan spoorden slechte mensen aan om Jezus te doden, die in het geheel geen zonde had gedaan. Daarom kon Jezus, die geen zonde had gedaan de autoriteit van de dood verbreken en opstaan uit de dood. In tegenstelling, moesten de duivel en Satan de prijs van de zonde betalen omdat zij de onschuldige Jezus hadden gedood. De prijs was dat iedereen die Jezus zou aannemen als zijn of haar redder, vrij zou zijn van de autoriteit van de dood.

Daarom zegt Romeinen 5:18, “Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.” Degenen die Jezus geloven, Die de autoriteit van de dood verbrak en opgewekt werd als hun Redder kunnen vergeven worden van al hun zonden en het recht verkrijgen om Gods kinderen te worden. En hun namen zijn opgeschreven in het Boek des Levens in de Hemel. Dit is de voorziening die vastzit aan het kruis. 1 Korintiërs 2:7 spreekt over de voorziening, zeggende, “Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.” De vijand duivel en Satan dachten dat hun autoriteit voor eeuwig zou bestaan, als zij Jezus maar zouden doden. Het gevolg was echter het tegenovergestelde van hun gedachten. Door Jezus te doden kwamen zij eerder in de vernietiging. Hierdoor werd de voorziening van redding vervuld.

God verborg dit geheimenis totdat Zijn aangewezen tijd kwam. Toen de tijd er was, werd de deur tot redding wijd geopend voor de mensheid, door Jezus kruisiging. Als de vijand duivel en Satan dit geheimenis hadden gekend, zouden zij Jezus niet gedood hebben. God plande deze voorziening en vervulde het, is Zijn wijsheid niet ontzagwekkend?

Geliefde broeders en zusters, ik hoop dat u de volmaakte redding zult bereiken met geloof door Jezus Christus goed te kennen. Ik spoor u ook aan om Gods ware kinderen te worden, die antwoorden ontvangen op alles wat zij vragen in de naam van Jezus Christus, door Gods woord te praktiseren.



Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org



Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com



Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com



Tel: 82-70-8240-2075
urimbooks.com
e-mail: urimbook@hotmail.com



Tekenen en wonderen

In de Manmin Central Church, zijn er sinds de oprichting, vele wonderlijke tekenen, wonderen en krachtige werken gebeurt. Verschillende soorten regenbogen zijn verschenen, overal waar Gods werken werden gedaan door de naam van Manmin alsook de gemeente en zijn branche kerken, welke het bewijs zijn dat God met deze gemeente wandelt. Door de Senior voorganger Dr. Jaerock Lee, regende het in hele droge gebieden, tyfoons en orkanen namen af en verdwenen, de blinden gingen zien, de stomme gingen spreken, en ongeneselijke ziektes werden genezen. De gemeente heeft glorie aan God met zulke krachtige werken.



Liefdadigheidswerken

De leden van de Manmin Central Church hebben zichzelf toegewijd tot vrijwilligers werk en het brengen van het evangelie aan de mensen die genegeerd worden of het misschien moeilijk hebben. De gemeente heeft leefgeld aan oudere mensen die alleen wonen en studiegeld aan de studenten die het nodig hebben. Het zijn de leden van de Luke Medicine Mission die ook dokters zijn en zichzelf hebben toegewijd om de welvaart van de gemeenschap te verbeteren door mensen gratis te onderzoeken.

**De Manmin
Central Church
heeft het
voorbeeld van de
Eerste Gemeente
gevolgd**



Gebed en lofprijs

De leden bidden elke nacht vurig, tijdens de Daniel gebedsamenkomst voor Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Ook, de leden van de Performing Arts Committee hebben glorie gegeven aan God met hun speciale voorstellingen, tijdens elke samenkomst en in de buitenlandse campagnes. Zij hebben de kern waarden laten zijn van de Christelijke cultuur.



Opwekking en Zendingswerken

De Manmin Central Church heeft voortdurende opwekking ervaren en is gegroeid tot een mega kerk die 12000 registraties heeft op de lijst en 10000 dochter- en geassocieerde gemeenten heeft. De gemeente heeft het evangelie gepredikt door verschillende media vormen zoals het internet, boeken en nieuwsbrieven. Het programma van GCN (Global Christian Network) TV is gevuld met geestelijke boodschappen en de kracht van God, welke wordt uitgezonden via 3300 uitzenders in ongeveer 170 landen.

Als de Europese directeur van the association of evangelical gospel assemblies, verspreidt Dr. Liliana Van Heulen actief het evangelie in Europa



Rev. Dr. Liliana Van Heulen

heeft het evangelie van Jezus Christus verspreidt in Europa. Omdat zij de kracht van de Heilige Geest heeft ervaren tijdens de Wonder Genezingscampagne in Estonia in 2010, heeft zij vol passie haar bediening gedaan om vele Europese gemeenten wakker te schudden waar het vuur dan de Geest is uitgedoofd. Hieronder is een interview met haar over haar bediening en getuigenis.

Q. Pastor, hoe hebt u uw bediening geleid?

Ik ben de Europese directeur van AEGA (The Association of Evangelical Gospel Assemblies) welke een Christelijke organisatie is met ongeveer 800.000 leden in 63 landen. Het Europese Hoofdkantoor is gelegen in Nederland, en er zijn leden in Zweden, London, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Polen en Denemarken.

We geven leiders, pastors en bedieningen officiële aanstellingen om hun bediening uit oefenen. Wij geven aanstellingen en certificaten en ondersteunen hun bedieningen. We zijn ook betrokken bij nationale medische hulp en geven een helpende hand aan de armen. Daar waar nodig is, steunen wij hen ook financieel. Wij hebben Bijbelscholen en seminaries geopend in vele landen zoals in India, Afrika, Singapore, Maleisië, Amerika,.. en ook Christelijke scholen opgericht. We spaarden onze krachten niet in het verspreiden van het evangelie en het onderwijzen van mensen.

Q. Hoe is het christendom op dit moment in Europa?

Onlangs, zijn vele kerken gestopt, omdat het vuur van de Heilige Geest gedoofd is. Allerlei onderwerpen in de massa media en politiek of sociale factoren hebben Christelijke opwekking verhinderd. Maar de leden van onze organisatie hebben het vuur opnieuw aangestoken door gebed en gebed dat ook andere kerken vurig zouden worden door hun geloof.

Q. Waarom bent u naar de Wonderen en Genezingscampagne gekomen in Estonia in 2010?

Pastor Guy Davidts van de Manmin Kerk in Brussel, België heeft mij geïntroduceerd aan de Manmin Central Church en aan de Senior Pastor Dr. Jaerock Lee. Hij liet mij weten dat Dr. Lee een Wonderen en Genezingscampagne zou houden in Estonia, in oktober 2010. Ik ben naar de campagne gegaan met een verlangend hart omdat ik gehoord had van Gods krachtige werken die gemanifesteerd werden door Dr. Lee.

Q. Wat hebt u daar gezien en ervaren?

Ik zag het werk van de Heilige Geest en er gebeurden wonderen. De lammen stonden op uit hun rolstoelen, en begonnen te wandelen en te springen en vele

mensen werden genezen van verschillende ziektes zoals kanker en leukemie. Wij moeten geloven dat God bestaat. Zonder geloof, kon mijn echtgenoot geen genezing ontvangen en zou ik Dr. Lee niet hebben ontmoet.

Q. Heeft uw man genezing ontvangen door het gebed van Dr. Lee?

Ja. Mijn man had een hartziekte, maar zijn conditie veranderde plotseling heel snel en werd slechter. Zijn hart functioneerde maar voor 20 %. De dokter zei dat hij niet lang meer zou leven.

In die tijd, vroegen wij de Manmin Central Church om gebed van Dr. Lee. Hij heeft bijna doodervaringen overleefd door Dr. Lee's gebed die boven tijd en ruimte gaat. Voor de Wonderen en Genezingscampagne in Estonia, hoorde ik de stem van de Heilige Geest tot mij zeggen, "Wanneer u en uw man Dr. Lee zien, zal uw man genezen zijn." We verlieten Nederland om naar Estonia te gaan. Op dat moment was mijn man afhankelijk van een rolstoel.

Tijdens de campagne stond mijn man op uit de rolstoel, na het gebed van Dr. Lee ontvangen te hebben. Hij werd gezond genoeg, zodat hij opnieuw auto kon rijden. God verlengde zijn leven en gaf hem de tijd die hij nodig had. In 2011 is hij gestorven. Op het moment dat hij naar zijn verblijfplaats in de Hemel ging, was hij omringd door engelen en er was een zachte glimlach op zijn gezicht. Hij blies zijn laatste adem alsof hij aan het slapen was.

Q. Hebt u ook goddelijke genezing ervaren?

Ik had een bloeduitstorting in mijn onderrug, zo ernstig dat de kleur ervan zwart was. Mijn dokter zei dat het mij invalide zou maken. Maar ik ontving het gebed van Dr. Lee, voor de Estonia campagne. Op dat moment, kwam het vuur op mij en ik was volkomen genezen.

Q. Wat is uw visie die u koestert?

Ik wil het koninkrijk van God uitbreiden. Het zou geweldig zijn als AEGA samen zou werken met Dr. Lee. Wij hebben geestelijke ondersteuning van hem, zodat de voorgangers echt geloof krijgen. Ik ben er zeker van dat het evangelie van heiligheid en de kracht van God een belangrijke factor zijn. Vanaf nu, zal ik ze beiden ijverig verspreiden in Europa.

De geloofsbelijdenis

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is.
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God de Heilige Zoon en God de Heilige Geest.
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus Christus.
4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer wanneer zij samenkomen hun geloof door "De Apostolische geloofsbelijdenis" en geloven de inhoud van de woorden.

"[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen." (Handelingen 17:25)

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden." (Handelingen 4:12)

Dutch

ManminNieuws

Gepubliceerd door Manmin Central Church

Adres: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Telefoon: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english

Email: manminministry@gmail.com

Uitgever: Dr. Jaerock Lee

Hoofdredacteur: Senior Diacones Geumsun Vin