

Manmin Nieuws

NR. 3 7 APRIL 2013

GCN TV op de 2013 NRB Conventie & Tentoonstelling



De programma's van GCN TV bevatten de intense liefde van God, die verlangt dat alle mensen worden gered. De Stand van GCN TV tijdens de NRB tentoonstelling en de NRB President Dr. Frank Wright (rechts)

Als een omroep, die de kracht van God en de liefde van Jezus Christus verspreidt in ongeveer 170 landen, nam GCN TV deel aan de 70ste NRB (Nationale Religieuze Omroep) Conventie & Tentoonstelling, welke de grootste jaarlijkse vergadering is van Christelijke communicators. Deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden in het Gaylord Opryland Hotel & Convention Center in Opryland, Nashville, Verenigde Staten van 2 tot en met 5 maart 2013.

De NRB President, Dr. Frank Wright, sprak over de geestelijke "recessie" in het Christendom in de Verenigde Staten en de groeiende beperkingen met betrekking tot religieuze vrijheid, waarbij de nadruk werd gelegd op de Christelijke omroepen in samenwerking met de NRB Conventie tijdens de opening van algemene vergadering op 2 maart 2013. Pastor Paul Ries en Dr. Tony Evans spraken over

de belangrijkheid van heiliging en het in de praktijk brengen van het Woord van God in het echte leven.

Op de stand van GCN TV (www.gcntv.org) werden de preken, geproduceerd in HD technologie, de 3D video presentatie met de titel "De Hemel", Manmin Central Church 30ste verjaardagsviering, en de Paasvoorstelling van de Raadsvoorzitter en Senior Pastor van de Manmin Central Church, Dr. Jaerock Lee uitgesteld. De boeken van Dr. Jaerock Lee en Muan zoete water van kracht trok veel aandacht van bezoekers. (Nadat het water van een bron werd veranderd van zout water naar drinkbaar zoet water, door het gebed van Dr. Jaerock Lee, is het Muan Sweet Water, water waardoor genezende werken kunnen gemanifesteerd worden en ook zijn er antwoorden ontvangen door geloof.) Met een intense belangstelling, stroomden omroepen en gasten toe naar de stand.

We waren in staat om de kracht van de Manmin omroep bediening te laten zien, toen de auteur, spreker en Bijbel profetie expert Dr. John McTernan tijdens zijn bezoek aan de GCN TV stand zei, "Het bewijs van het vereren van God, is om geheiligd te worden, en de sleutel tot het oplossen van de problemen van geestelijke recessie en moeilijkheden die met mensen gebeuren is ook in heiliging."

Pastor Edgar Cajés van Radio Vision (AM 540) zei, "Ik heb geluisterd naar het heiligheid evangelie met mijn gemeenteleden, door deel te nemen aan de Manmin Central Church diensten via de Enlace TV." Dr. Manuel Ferreira, President van de Radiostation WFHL (FM 88.1) toonde zijn verlangen om de Manmin Sweet Water te introduceren aan zijn luisteraars via zijn radio programma, nadat hij hoorde over de antwoorden en zegeningen die zich hebben voorgedaan door het Muan Zoete water.

Een specifiek punt was, toen het NRB leiderschap hun dankbaarheid toonden aan Dr. Jaerock Lee, en de Manmin leden voor hun actieve deelname en medewerking.

Door dit evenement tekende GCN TV omroep samenwerkingsovereenkomsten met acht omroepen inclusief Life Zone TV, New York in U.S.; Credo TV, Rumania; Radio Vision; en Jehovah TV. Dr. Slobodan Krstevski of Shining Light Ministries, die op non-actief was gezet in het Balkan Peninula hebben over de bediening in Oost-Europa gesproken en de zendingsoogingen in hun buurlanden en locale gebieden.

De GCN TV medewerkers vertelden over deze zendingsooging het volgende: "Het is zo geweldig om het woord van leven effectiever te kunnen delen met meer mensen, op elk tijdstip door de Mobiele tech-gadgets, zoals smartphones."

■ *Mijn Leven, Mijn Geloof I*



Een zeer geestelijk geurend aroma weergegeven van het leven dat bloeide met een onmetelijke liefde voor God, te midden van de donkere golven, koude juk en in de diepste wanhoop.

■ *De Boodschap van het Kruis*



Een krachtige boodschap die alle mensen wakker maakt die geestelijk slapen! In dit boek zult u de reden terugvinden waarom Jezus de enige Redder is en de echte liefde van God.



Urim Books: 822-837-7632 Verkrijgbaar op Amazon.com en iBookstore Informatie: urimbook@hotmail.com

De belangrijkheid van geestelijke liefde

“Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak,
maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had,
zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het,
dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.” (1 Korintiërs 13:1-3)

Het 13^{de} hoofdstuk van de Eerste brief aan de Korintiërs wordt het “hoofdstuk van liefde” genoemd. Het legt een nadruk op de belangrijkheid van liefde over de gedetailleerde uitleg van geestelijke liefde. Ondanks dat we voldoende voedsel, kleding, onderdak en geen gebrek hebben; als we geen liefde hebben, zijn al onze hoop en redenen om te leven weg. Met andere woorden, liefde is de meeste belangrijke factor in ons leven.

1 Korintiërs 13:13 zegt, “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.” Zelfs wanneer wij zo mooi als engelen spreken, de gave van profetie hebben, het geloof bezitten dat bergen verzet, al onze bezittingen geven om de armen te voeden en zelfs onze lichamen geven om te worden verbrand, hebben wij echte liefde nodig om al onze daden perfect te maken.

1. Zelfs al sprak ik met tongen van mensen en van engelen

Hier verwijzen “de tongen van mensen” niet naar de gave van tongen die een van de gaven van de Heilige Geest is, maar naar alle talen die worden gebruikt op de aarde, zoals Engels, Chinees, en Russisch. Wanneer we zien hoe de menselijke beschaving is toegenomen en doorgegeven aan de nakomelingen door taal, kunnen we de enorme kracht van woorden zien.

Talen hebben de kracht om de harten van mensen te bewegen, zodat we vele dingen kunnen bereiken. Als we enkel goede woorden zouden spreken met mooie stemmen zoals engelen doen, hoe ontzagwekkend zou dat zijn!

Wanneer wij met tongen van mensen en engelen spreken, maar geen geestelijke liefde hebben, worden wij als schallend koper of een rinkelend cimbaal. Een gong maakt geluid wanneer het leeg of licht is. Op gelijke wijze zijn wij net als kaf wanneer wij leeg en zonder geestelijke liefde zijn. Alleen wanneer wij vol zijn van liefde, als Gods kinderen die op Hem gelijken, kunnen we waardevol zijn als koren voor God, Die de mensheid heeft ontwikkeld. Wanneer wij iets zeggen, zouden wij leven moeten geven aan de luisteraars en denken, “Met welk woord kan ik hem/haar bemoedigen?” en “Hoe kan ik hem/haar helpen om in de waarheid te komen?”

In het boek van Johannes hoofdstuk 8, brachten de schriftgeleerden en farizeeers een vrouw voor Jezus die betrapt was op overspel en zeiden tot Hem, “In de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?” Als Hij hen had gezegd om haar te stenigen, zouden ze hebben gezegd dat Hij geen liefde had. Als Hij had gezegd om haar te vergeven, dan zouden ze hebben gezegd dat Hij de Wet negeerde. Jezus begon hun zonden een voor een op te schrijven op de grond. Ziende de lijst van hun zonden op de grond, werd hun geweten bezwaard en zij verlieten de plaats. Alleen Jezus en de vrouw bleven daar. Jezus zei tot haar, “Ook Ik veroordeel u niet. Gaat heen en zondig niet meer.”

Woorden met geestelijke liefde, hebben kracht om levens op te wekken. Maar wanneer u probeert om uw ideeën aan anderen op te dringen of de zonden van anderen aan te wijzen met woorden, kunt u ze niet echt veranderen of hen echt leven geven, zelfs al zijn uw woorden volkomen juist.



Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

2. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette

Over het algemeen, is profetie het spreken van dingen die zullen gaan gebeuren. In de Bijbel, profeteerden mensen dat iets zou gebeuren door het hart van God te ontvangen, door de inspiratie van de Heilige Geest, voor bepaalde doelen. Het kon niet worden gedaan door de wil van mensen, maar mensen konden door de inspiratie van de Heilige Geest profetie van God ontvangen (2 Petrus 1:21).

Maar hier verwijst “de gave van profetie” in het hoofdstuk van de liefde” niet naar de gave die specifiek aan zulke mensen is gegeven. Hier gaat het om de voorkennis en proclamatie dat geredde zielen zullen worden opgenomen in de lucht, wanneer de Here in de lucht komt en dan zullen zij het Zevenjarige Bruiloftsmaal hebben, terwijl de ongeredde zielen zullen lijden tijdens de zevenjarige Grote Verdrukking en naar de Hel zullen gaan na het Grote Oordeel van de Witte Troon.

Hier verwijzen “geheimenissen” ook naar de geheimenissen die verborgen zijn van voor het begin, dat is, de boodschap van het Kruis. De boodschap van het kruis is Gods voorziening die voorbereid was van voor de grondlegging der wereld om de mensheid te redden. God wist dat de mensen zouden zondigen en de weg van de dood zouden gaan, dus bereidde Hij Jezus voor, die onze enige Redder is, van voor het begin. God hield het verborgen als een geheimenis, want als Satan het geheimenis had geweten, had het niet kunnen worden volbracht vanwege de verstoring van Satan.

De vijand duivel en Satan dachten dat zij hun autoriteit konden behouden die aan hen was gegeven door de zonde van Adam, als zij Jezus zouden doden. Dus spoorden zij slechte mensen aan en veroorzaakten dat zij Hem kruisigden. In tegenstelling tot hun verwachting, werd de weg van redding echter geopend doordat zij Jezus hadden gedood, die in het geheel geen zonde had. Ondanks dat wij dit ontzagwekkende geheimenis kennen, als wij geen geestelijke liefde hebben, en erover preken, is het volkomen nutteloos.

Hetzelfde geldt voor kennis. “Alle kennis” betekent niet

alleen maar academische kennis, maar ook de kennis van de waarheid die staat opgeschreven in de Bijbel. Wanneer wij God kennen, zouden wij Hem moeten geloven vanuit ons hart door Hem te ontmoeten en te ervaren. Anders, is onze kennis enkel kennis en het speelt zelfs een rol in onze standards van oordelen en veroordeling van anderen. Dus, kennis zonder geestelijke liefde is ook nutteloos.

Wanneer wij “al het geloof” hebben om zelfs bergen te verzetten, maar geen liefde hebben, zijn wij niets. Petrus wandelde op het water voor een tijdje met geloof, toen Jezus op het water liep. Maar hij had geen geestelijke liefde en uiteindelijk toen zijn leven werd bedreigd, verloochende hij Jezus, omdat hij de Heilige Geest nog niet had ontvangen en nog niet geheiligd was.

Wanneer wij God ervaren, kan geloof groeien, maar, geestelijke liefde groeit echter alleen in ons wanneer wij proberen om de zonden te verwerpen. Het betekent niet dat geloof en liefde niet aanwezig zijn. Het is door geloof dat wij de zonden willen verwerpen en God liefhebben.

3. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand

Degenen die de armen helpen, om op te scheppen, zullen arroganter worden wanneer zij geprezen worden. Zij denken onterecht dat ze rechtvaardig zijn, dus zij proberen ook niet om hun harten te besnijden. Het is schadelijk voor hen. Maar degenen die de armen helpen uit liefde, maken zich er niet druk over of iemand hun daden nu wel of niet erkent. Dat komt omdat zij geloven dat God, die over hen waakt in het verborgene, hun daden zal vergoeden, en hen zal belonen overeenkomstig hun daden (Matteus 6:3-4).

Het is ook zo met offeren. Om “mijn lichaam te geven om te worden verbrand” betekent volledig je zelf offeren. Natuurlijk, kunnen wij onszelf offeren wanneer wij liefde hebben. Maar wij kunnen offers brengen, zelfs wanneer wij geen liefde hebben. Met andere woorden, wij klagen na getrouw gewerkt te hebben, of we voelen ons ongemakkelijk wanneer niemand onze pogingen, toewijding, tijd, of financiële bijdrage erkent. We oordelen anderen die niet getrouw werken, denkende, “Hoe kunnen ze nou niets doen, terwijl ze zeggen dat ze van God houden?” Met harten zoals dit, voelen wij onszelf bedrukt en brengen onvrede met anderen. Dus, het offer heeft geen enkel nut.

Waarom brengen wij offers zonder liefde, ondanks dat we geloof hebben? Dat komt omdat we geen gevoel van eigendom hebben dat “datgene wat van God is, van mij is en datgene wat van mij is, van God is.” Wanneer onze harten gevuld zijn met geestelijke liefde, kunnen we onszelf toewijden aan de Here, of iemand ons nu wel of niet ziet en erkent.

Geliefde broeders en zusters, ik bid in de naam van de Here dat u geestelijke liefde zal verkrijgen door ruimhartig aan anderen te geven, zoals een kaars die kan branden terwijl het zichzelf offert, om de duisternis te verwijderen en de omgeving te verlichten.



Tel: 82-2-824-7107

www.gcntv.org

e-mail: webmaster@gcntv.org



Tel: 82-2-818-7334

www.manminseminary.org

e-mail: manminseminary2004@gmail.com



Tel: 82-2-818-7039

www.wcdn.org

e-mail: wcdnkorea@gmail.com



Tel: 82-70-8240-2075

www.urimbooks.com

e-mail: urimbook@hotmail.com

Ik wil de levende God ontmoeten

Q Ik wil mijn goede Vader ten alle tijden ontmoeten en Hem ervaren als Zijn kind. Wat moet ik doen om de levende God te ontmoeten?

A Het grondbeginsel en belangrijkste ding om God te ontmoeten is dat wij er ernstig naar moeten verlangen om Hem te willen ontmoeten, zoals geschreven staat in Spreuken 8:17. God heeft ons boven alles lief en Hij zoekt ons eerst. God zal ons echter niet dwingen om onze harten te openen, zodat Hij kan komen en ons kan ontmoeten. Hij werkt overeenkomstig Zijn gerechtigheid. Hij kan in onze harten komen en ons ontmoeten, alleen maar wanneer wij onze harten gewillig openen (Openbaringen 3:20). Ons verlangen om God te ontmoeten zal ernstig worden, wanneer wij arm van geest zijn. Nadat wij het ernstige hart hebben om God te ontmoeten, moet u naar de plaats gaan waar God is. Ik zal u nu de vier wegen laten zien om God te ontmoeten, Die in het licht, de waarheid, goedheid en liefde verblijft.

1 U kunt God alleen ontmoeten door Zijn Woord te gehoorzamen

De 66 boeken van de Bijbel vertellen ons wie God is en wat Zijn wil voor de mensheid is. Het zegt ons vooral hoeveel God ons liefheeft. Door de Bijbel, kunnen wij deze dingen gaan begrijpen, en tot diezelfde mate groeit ons geloof in God op. De reden waarom u naar de kerk gaat en het Woord van God leert, is om God te ontmoeten door het Woord.

De Bijbel is geschreven door de inspiratie van de Heilige Geest (2 Timoteus 3:16), dus wij zouden de echte betekenis

moeten begrijpen door de hulp van de Heilige Geest. Dan zal het Woord levend zijn en actief om door te dringen in de onderverdeling van onze ziel, geest en vaneen te scheiden het merg en de gewrichten zoals geschreven staat in Hebreëen 4:12.

Wanneer u het Woord van God gehoorzaamt, die u zegt om te doen, niet te doen, te bewaren of bepaalde dingen te verwerpen, zullen verschillende levensproblemen worden opgelost en zullen de zegeningen over u komen.

2 U kunt God ontmoeten door het met ernst uit te roepen in gebed

Wanneer wij ernstig tot God bidden in de naam van Jezus Christus, zullen wij geïnspireerd worden door de Heilige Geest, en zullen wij het hart en de wil van God begrijpen dat in het Woord is opgenomen. Wij zullen ook de kracht ontvangen om het Woord van God te volgen.

Gebed is geen monoloog. Het is een gesprek met God. Wanneer Zijn kinderen bidden, hoort God naar hen en raakt hun harten aan of geeft hen besef of begrip. Op deze manier kunnen wij met God, de Vader communiceren. Dat betekent dat we persoonlijke gemeenschap met God kunnen hebben. Bovendien, wanneer wij bidden naar de wil van God, zal Hij ons antwoorden overeenkomstig de wet van gerechtigheid. Door deze gelegenheden, kunnen wij zeker God ontmoeten en ervaren.

We weten wat de blinde Bartelomeüs deed om Jezus te ontmoeten, door Marcus 10:46-52 te lezen. Hij ontving antwoord van Jezus door Jezus ernstig te zoeken met een luide stem. Toen de andere mensen hem bestrafden om stil te zijn, verhief hij zijn stem nog meer. Dat kwam omdat zijn wanhoop zo groot was. Uiteindelijk ontmoette hij Jezus en zijn ogen werden geopend, net zoals hij ook verlangde.

Vele profeten zoals Elia en Petrus riepen het ook uit in hun gebeden. Jezus bad ook met al Zijn kracht en Zijn zweet veranderde in bloeddruuppels die op de grond vielen. Wanneer u met zo'n ernstig hart het uitroept, wanneer u bidt, kunt u geen enkele ijdele gedachte of slaperigheid hebben. Dus, wanneer u bidt, hoop ik dat u zult bidden met heel uw hart en het zult uitroepen met de vastberadenheid dat u zeker God zult ontmoeten (Jeremia 33:3).

3 U kunt God ontmoeten door te prijzen met uw hart

De levende God heeft veel welgevallen in lofprijs. Het is net zoals geschreven staat in Psalm 69:30-31, "Ik zal de naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang; dat zal de HERE meer behagen dan een rund, dan een stier met horens en hoeven."

Wanneer Zijn kinderen Hem verhogen met mooie lofprijs, gaan Gods hart, ogen, en oren uit naar Zijn kinderen. Dat is de reden waarom wij gevuld zijn met vreugde en emoties wanneer wij lof zingen.

In de Bijbel kunnen wij zien, dat de vaders van geloof ook God prezen van tijd tot tijd. Een van de meest opvallende figuren is David.

David genoot ervan om lof te zingen, toen hij alleen de kudde hoedde, of toen hij offers bracht aan God toen hij koning was. God hield van David en was altijd met hem in de lofprijs.

De lofliederen die door David werden gezongen bevatten ook de kracht van licht. Toen David de harp speelde, gingen de boze geesten die Saul kwelden weg, zoals beschreven staat in 1 Samuel 16:23. In 2 Koningen 3, werd Elisa door God bewogen en ontving het Woord van God, toen de minstrel speelde. Wanneer wij Gods goedheid, liefde en kracht op deze wijze prijzen, aanvaardt Hij onze lofprijs met vreugde en toont Zijn overvloedige liefde aan ons terug.

4 U kunt God ontmoeten door te aanbidden in geest en in waarheid

De voorvaders van het geloof, beginnend met Abraham, Isaak en Jakob in het Oude Testament, communiceerden met God door offers. Koning Salomon ontmoette en ervaarde de God van wijsheid en van wie alle zegeningen neerkomen, door duizend offers te brengen. Deze offers zijn te vergelijken met de hedendaagse aanbiddingsdiensten in het Nieuw Testamentische tijdperk.

In Johannes 4:24 zegt Jezus, "God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid." Eenvoudig gezegd, verwijst het aanbidden in Geest naar een aanbidding waarbij wij het Woord van God "tot Brood des levens" maken in onze harten door de inspiratie van de Heilige Geest. En in waarheid,

verwijst naar aanbidding die geofferd wordt in het juiste verstaan van God, met heel ons lichaam, hart, wil, en toewijding en met liefde voor God, en met vreugde, dankbaarheid, gebed, lofprijs, daden en offers.

Genade zal over ons komen van boven, wanneer wij aanbidden met heel ons hart in geest en waarheid. Wij zullen overstromen met hoop voor de hemel, vreugde en vrede. Dit is het bewijs dat u God hebt ontmoet, die de bron van leven en vrede is. Wanneer wij dit soort van genade goed bewaren in onze levens, kunnen wij altijd God voelen, die ten allen tijden met ons is. We kunnen God elke dag ontmoeten.



Broeder Bokho Han's familie en Senior Diaconesse Hyunju Oh; van links, Broeder Bokho Han, zijn dochter Eunhye, zijn vrouw Zuster Kushuchen, Senior Diaconesse Hyunju Oh, zijn zoon Eunsu

Mijn familie is een multi-culturele familie, en mijn vrouw van Maleisia en ik zijn beiden doof en stom. We trouwden in 2008 en hebben een dochter en een zoon. Gelukkig, hebben zij normale gehoorsmogelijkheden. Het is de genade en liefde van God.

Mijn ongeboren baby zou waarschijnlijk sterven of in een vegetatieve staat leven

Ik kreeg geloof door de zachte liefde van God te ervaren in het proces waarbij mijn tweede kind genezen werd van zijn ziekten.

Het gebeurde in 2011, toen mijn vrouw zes maanden zwanger

Broeder Bokho Han (Doof-stomme zending)

“Door het gebed van kracht, werd mijn zoon opgewekt en al zijn ziekten genezen”

was. Er werd een echografie genomen en mijn dokter zei dat hij een vermoeden had dat er sprake was van een middenrifbreuk bij de feetus. Een middenrifbreuk is het uitsteeksel (of herniavorming) van het bovenste deel van de maag in de borstkas, door een scheur of zwakheid in het middenrif. Hij vertelde mij dat ik naar een groter ziekenhuis moest gaan. We brachten hem naar een universitair ziekenhuis en kwamen in allerlei diepgaande medische onderzoeken terecht. Het resultaat was als een donderslag bij heldere hemel.

“Zijn hernia is in een zeer ernstige toestand dat het zijn hart misplaatst en de hernia tegen zijn long drukt. Hij is nu in een gevaarlijke toestand en zal dus waarschijnlijk sterven in de baarmoeder of zelfs als je vrouw de baby veilig ter wereld brengt, zal de baby waarschijnlijk als een plant leven.”

Mijn vrouw en ik kwamen thuis en waren dagen in een shock en huilden. Toen, gaf de vice begeleidende docent van de Doof-stomme zending ons pastoraat. Hij legde ons uit dat we de Sabbat moesten heiligen en onze gehele tienden moesten geven. Hij vertelde ons ook waarom God onze baby niet kon beschermen.

In die tijd, heiligde ik de Sabbat helemaal niet, noch gaf ik mijn tienden. Maar ik bekeerde mij van mijn verleden nadat ik hem had ontmoet en begon de Sabbat te heiligen. Ik maakte een schatting van de tienden van wat ik had verdiend in 2011 en offerde het aan God. En ik ontving het gebed van Dr. Jaerock Lee.

Op 22 augustus 2011 werd mijn zoon Eunsu veilig geboren. Maar hij moest geopereerd worden mede door de hernia en lieshernia, dus hij moest in een couveuse blijven.

In oktober 2011 mocht Eunsu uit het ziekenhuis, maar hij had nog steeds last van kinderastma, voortdurende pulmonale hypertensie, hyperbilirubinemie, patent ductus arteriosus, linker

long hypoplasie, en membraan hyaline ziekte. Voor ons als doof-stommen was het niet gemakkelijk om hem op te voeden.

Hij werd gezond door de kracht van God

Senior Diaconesse hyunju Oh, die vrijwillig deelnam aan de Doof-stomme zending, wist van onze situatie af. Ze ging gedurende een jaar naar de Manmin Gebedscentrum samenkomsten samen met Eunsu en bad voor zijn genezing met liefde en toewijding. Mijn vrouw en ik baden tijdens de Daniel Gebedssamenkomsten.

Eunsu overwon verschillende crisissen door het gebed van Dr. Lee en het zakdoeken gebed (Handelingen 19:11-12). We hadden hartpijn, dat wij geen goede ouders konden zijn, door onze ziekte. Maar we waren heel dankbaar, omdat Senior Diaconesse Oh heel goed voor hem zorgde.

Uiteindelijk, werd de gezondheid van Eunsu volledig herstelt door het gebed van Dr. Lee, en hij werd van allerlei soorten ziekten genezen. Uiteindelijk gaat hij nu vanaf 8 maart 2013 naar de kleuterschool. We geven alle dank en glorie aan God, die onze zoon die gedoemd was tot de dood, heeft opgewekt.



De zoon van broeder Bokho Han had geen enkele overlevingskans, maar hij werd van al zijn ziekten genezen door het gebed van Dr. Jaerock Lee en hij groeit nu goed op en is in goede gezondheid.

(De foto hierboven is van Eunsu net na de geboorte)



Buitenlands nieuws

Zakdoeken genezingscampagne gehouden in Nairobi Manmin Holiness Church, Kenia

Een driejarig kind, die niet kon lopen, kan nu lopen!

Op 24 Februari 2013, werd er een zakdoeken Genezingscampagne gehouden in Nairobi Manmin Holiness Church Kenia met Bishop Dr. Myobgho Cheong (Voorzitter van de United Holiness Church van Jezus Christus, Afrika). Hij legde de zakdoek van kracht op de zieke mensen en bad voor hen. Een groot aantal mensen werden genezen van slecht gezichtsvermogen, kanker, AIDS, verlamming, malaria, hartziekten en versleten wervels.

Onder hen, was een driejarig kind, wiens benen te zwak waren om te lopen, deze werden versterkt en hij begon zelf te wandelen nadat hij gebed had ontvangen. Degenen die aanwezig waren gaven glorie aan God met een vreugderoep.

Zijn naam is Ren Opio van Makongeni, een plaats 7 km van de kerk. Ean Ata, zijn 14 jarige broer had zijn broer naar de kerk gebracht en nam ijverig deel aan de zondagschool. In tussentijd, woonde hij de Zakdoeken genezingscampagne bij met een verlangend hart met zijn broer, en hij zorgde ervoor dat zijn broer gebed ontving. Zijn burens waren verwonderd toen zij de jonge jongen zagen lopen, die niet in staat was geweest om te lopen, en zeiden verbaasd, “Wat is er met deze jongen gebeurt?”

De geloofsbelijdenis

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is.
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God de Heilige Zoon en God de Heilige Geest.
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus

Christus.

4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer wanneer zij samenkomen hun geloof door “De Apostolische geloofsbelijdenis” en geloven de inhoud van de woorden.

“[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen.” (Handelingen 17:25)

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12)

Dutch

ManminNieuws

Gepubliceerd door Manmin Central Church

Adres: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)

Telefoon: 82-2-818-7047

Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english

Email: manminministry@gmail.com

Uitgever: Dr. Jaerock Lee

Hoofdredacteur: Senior Diacones Geumsun Vin