

Manmin Nieuws

NR. 67 5 AUGUSTUS 2018

“Manmin Festival” presenteerde Manmin Ministries welke vol is van Gods liefde en kracht!



Van 14.00 u – 16.00 u op 16 juni 2017, werd het “Manmin Festival” gehouden naast het Yeouido Park Intersection tegenover het Nationale Assembly gebouw. De thema’s van het evenement waren: *“Manmin verklaart de levende God! Manmin oefent de liefde van de Here uit in daden en waarheid! Manmin verspreidt het heiligheid evangelie! En Manmin manifesteert de kracht van God!”*

Zelfs voor het evenement officieel begon verscheen er een grote en levende cirkelvormige regenboog en bleef in de lucht boven het Yeouido Park als bewijs van Gods tegenwoordigheid. Bovendien was er geen fijne stof, het weer was aangenaam en soms brak er een verkoelende wind uit.

Lofprijnsleidster Rose Han, Vice Voorzitter van het Uitvoerend Kunst Comité, was er trots op. Het begon met de video presentatie die vele genezingen liet zien van Gods kracht door Dr. Jaerock Lee, Senior Pastor

van de Manmin Centrale Gemeente. Daarna voerden het Miracle-team van het Uitvoerend Kunst Comité, solist Diacones Sungkyul Ju en het Power Worship Dansteam, presentaties uit met het strijkkwartet, speciale liedjes en een prachtige waaierdans.

Rev. Dr. Soojin Lee, Voorzitter van de Voorgangersvereniging zei, “De meeste Manmin leden hebben God ontmoet en ervaren, en er zijn talloze mensen die genezen zijn van hun ziekten over de hele wereld door het gebed van Dr. Jaerock Lee en een ontelbaar aantal heeft de Heer aangenomen. Het heeft gediend als gelegenheden om ons land wereldwijd bekend te maken bij de mensen.”

Ze ging verder met vertellen dat de gemeenteleden elke avond samen komen tijdens de Daniel gebedsdienst en bidden voor de nationale ontwikkeling en politiek en economische stabiliteit. Ze verwees naar de internationale bediening van de gemeente die de

ationale status en prestige verhoogden door de artiesten van de kerk die werden uitgenodigd voor het 70-jarig jubileumevenement van Israël, als VIP’s en talloze gasten uit het buitenland die Korea bezochten om deel te nemen aan de gebeurtenissen van Manmin.

Haar boodschap werd opgevolgd door de tweede videopresentatie over het liefdadigheidswerk van de gemeente, welke plaatsvindt zoals de Bijbel zegt, “Heb uw naaste lief als uzelf.” We hebben voortdurend de liefde van de Here uitgeoefend, een rol gespeeld als het licht en het zout van de wereld, en vele mensen geholpen om opnieuw hoop te verkrijgen en geluk in het leven. Hun getuigenissen werden in de video gepresenteerd en met name het nieuws over de steun van de kerk voor de behandeling van tandheelkundige implantaten van ongeveer 220 ouderen in nood.

Opnieuw werden de elegante aanbiddingsdans en krachtige dans

op het lied “JESUS” getoond, door het Power Worship Dansteam. Tussen hun voorstellingen werd een prachtige voorstelling gegeven door de Brass Ensemble (Koperen Blaasinstrumenten). Als laatste leidde Lofprijnsleidster Rose Han de gezamenlijke loftprijs onder begeleiding van het Heavenly Voice Koor. De aanwezigen zongen hand in hand en etsten Gods voorziening voor de eindtijd in hun harten welke alle mensen van alle naties tot redding leidt door het heiligheid evangelie en de krachtige werken.

Een politiemann van het politiebureau van Yeongdeungpo verklaarde: “Ik heb veel vergaderingen en bijeenkomsten gezien, maar het is mijn eerste keer dat ik zo’n ordelijke en voorbeeldige bijeenkomst als deze zie. Bedankt dat jullie alles op een ordelijke, vreedzame en goed geplande manier hebt uitgevoerd, inclusief de auto- en beveiligingsaangelegenheden.”



Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

Mensen zonder redding ondanks hun geloofsbelijdenis (2)

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan...”
(Matteüs 7:21).

“...There is a sin leading to death; I do not say that he should make request for this” (1 John 5:16).

•••

Wanneer mensen de Here hebben aangenomen, plaatsen zij als uiterste doel om echte redding te ontvangen en de Hemel binnen te gaan. Wanneer zij zeggen, “Here, Here!” maar zij kunnen de Hemel niet binnengaan, hoe jammer zou dat zijn! Laat ons eens naar een paar gevallen kijken waarin mensen ondanks hun belijdenis van geloof niet in staat zullen zijn om redding te ontvangen en de Hemel niet binnen zullen gaan.

Geval 1: Lasteren tegen, bemoeien met en spreken tegen de Heilige Geest

“Lasteren tegen,” “bemoeien met” en “spreken tegen” de Heilige Geest verwijst naar de woorden gesproken en de daden die uitgevoerd worden in tegenstelling tot Gods werken (Matteüs 12:31-32; Marcus 3:20-30; Lucas 12:10). In tegenstelling tot vervolging van de kerk door ongelovigen die God niet kennen, komen deze woorden en daden van mensen die hun geloof in God belijden en de waarheid kennen. Er is geen redding voor zo’n mensen omdat ze willens en wetens Gods werken tegenwerken door hun slechtheid te volgen.

Na getuige te zijn van de genezingen van ziekten en kwalen en demonen die uitgedreven werden door Gods kracht, wanneer een persoon dan nog steeds lastert tegen, zich bemoeit met en spreekt tegen de Heilige Geest, door de werken te labelen als “werken van satan”, hoe kan hij dan een kind van God worden geacht? Door getuige te zijn van een werk van God, welke niet gedaan kan worden door menselijke bekwaamheid, kan een

goedhartig gelovige in God niets anders doen dan dank en glorie aan God geven.

In plaats daarvan zijn boosdoeners snel om werken van de Heilige Geest te ontkennen en zich tegen God te verzetten. Slechte geesten bezitten niet de kracht om mensen te genezen van hun ziekten of zwakheden. En ze zullen de mensen zeker niet toestaan om God te verheerlijken door boze geesten uit te drijven en de zieken te genezen! De leiding gegeven betreffende het lasteren kan ook worden toegepast bij het zich bemoeien met de bediening van Gods dienstknechten die Zijn kracht laten zien. Een dergelijke bemoeienis is hetzelfde als rechtstreeks tegenover God staan omdat ze alleen dienen om een man van God te verloochenen evenals de werken van de Heilige Geest die door hen worden gemanifesteerd.

Tijdens de Exodus, toen de Israëlieten niets hadden om te eten, beschuldigden ze Mozes en Aäron en morden tegen hen. Mozes zei tegen hen, “Omdat de Here het gemor waarmede jij tegen Hem gemord hebt, gehoord heeft – wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Here” (Exodus 16:8). In de eerste vijf verzen van Handelingen 5 is een verhaal van Ananias en zijn vrouw Saffira. Ze hadden beloofd om een deel van hun eigendom te verkopen en de opbrengst aan God te geven. In hun hebzucht, hielden ze echter een deel van de opbrengst voor zichzelf en brachten slechts een deel van de opbrengst naar Petrus. Ze deden alsof ze de gehele opbrengst gaven die ze hadden gekregen. Omdat het echtpaar niet Petrus had bedrogen, maar de Heilige Geest en zij tegen God zelf hadden gelogen, vielen zij dood neer, zonder dat ze enige kans kregen om zich te bekeren (Handelingen 5:1-11).

Geval 2: Gods Zoon openlijk ten schande brengen door Hem opnieuw te kruisigen

We lezen in Hebreëen 6:4-6, “Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomstige eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgefallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.” Deze verzen verwijzen

naar mensen die, ondanks dat ze de Heilige Geest ontvingen, Gods genade hebben ervaren, geleerd hebben over het bestaan van de Hemel en de Hel, en gehoord hebben over en geloofden in het woord van de waarheid, toch worden misleidt, God verlaten, terugkeren naar de wereld en openlijk werken om te voorkomen dat Gods glorie wordt geopenbaard.

Satan zal echter ijveriger werken tegen al degenen die teruggekeerd zijn naar de wereld zelfs, nadat zij Gods genade hebben ervaren te midden van de werken van de Heilige Geest omdat de duisternis zelfs nog groter zal worden in hen. Ze zullen grotere zonden begaan dan ongelovigen, de genade die ze eens ontvingen verloochenen, en zelfs het speerpunt van vervolging van de kerk en gelovigen worden. Mensen die onze Heer openlijk tot spot brengen, zullen niet in staat zijn om de geest van bekering te ontvangen, dus zij zullen uiteindelijk de dood bereiken.

Denk alleen maar aan Judas Iskariot, die op een moment een van Jezus’ discipelen was. Hij was eerstehands getuige van Jezus’ bediening, maar zocht zijn eigen belang, verraadde uiteindelijk Jezus voor 30 zilverstukken. Blijkbaar, niet in staat om zijn wroeging en spijt te overwinnen, pleegde Judas zelfmoord, zonder de gelegenheid te hebben om zich te bekeren van wat hij had gedaan.

Geval 3: Opzettelijk zondigen nadat men tot erkenning der waarheid is gekomen

Hebreëen 10:26-27 “Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkenning der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspanningen zal verteren.” Dit Schriftgedeelte wijst specifiek naar mensen die de waarheid kennen en geloven, maar toch blijven zondigen tegen datgene waar God ons voor waarschuwde.

Zoals 2 Petrus 2:21-22 ons herinnert, “Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: ‘Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug

naar de modderpoel,’” dat mensen die opzettelijk zondigen zich bewust zijn dat ze hebben gezondigd. Ze bekeren zich van datgene wat ze hebben gedaan, maar keren daarna terug naar hun zondevolle levenspatroon.

Er was een tijd toen koning David verleid werd voor een tijdje en een vreselijke zonde van moord beging. Toen de profeet het aanwees, was de koning echter snel om zich te bekeren en zich van zijn wegen af te keren. Toen hij onderworpen werd aan Gods beproevingen vanwege zijn zonden, kon David dit door nederigheid overwinnen, welke ervoor zorgde dat hij de zondige houding uit zijn hart kon ontwortelen en volmaakt werd in Gods ogen. Het verhaal van koning Saul, echter, was volkomen anders. Zelfs toen de profeet Samuël kwam, en hem aan zijn zonden herinnerde, gaf de koning alleen maar een excuus en bekeerde zich niet.

Dit geldt ook vandaag nog. Wanneer een persoon die zijn geloof belijdt en de waarheid kent, zondigt, dan moet hij zijn hart in bekering scheuren, in het licht wandelen, en goede vrucht dragen terwijl de Heilige Geest zelf voor hem bidt met verzuchtingen die te diep voor woorden zijn en hem herinnert aan zijn wandaden. Wanneer hij opzettelijk zondigt, zal God echter Zijn aangezicht van hem afkeren, en in zo’n geval, zal de persoon niet in staat zijn om de geest van bekering te ontvangen en zal de Heilige Geest uiteindelijk in hem worden gedooft (1 Tessalonicenzen 5:19).

Geliefde broeders en zusters in Christus, ondanks dat onze namen werden opgeschreven in het Boek des Levens, toen we de Here aannamen, tenzij wij ons voor God bekeren en de muur van zonde vernietigen, zullen de namen worden uitgewist (Openbaring 3:5).

Bovendien, zelfs als een overtreding die we hebben begaan niet “een zonde is die leidt tot de dood”, zonder het weg te gooien en er berouw van te hebben, zullen we nooit vervuld worden met de Heilige Geest, en zullen zelfs verleid worden door satan en gedwongen worden om “een zonde te leiden” tot de dood, en de redding zal een schande zijn. Daarom, bid ik in de naam van de Here, dat u tot bloedens toe zult vechten tegen de zonden en zult afrekenen met elke vorm van slechtheid (Hebreëen 12:4; 1 Tessalonicenzen 5:22).

De geloofsbelijdenis

1. De Manmin Central Church gelooft dat de Bijbel het Woord van Gods adem is dat volmaakt en onberispelijk is.
2. De Manmin Central Church gelooft in de eenheid en het werk van God de Drie-eenheid: God de Heilige Vader, God de Heilige Zoon en God de Heilige Geest.
3. De Manmin Central Church gelooft dat wij enkel vergeven zijn van onze zonden, door het verlossende bloed van Jezus Christus.
4. De Manmin Central Church gelooft in de opstanding en de Hemelvaart van Jezus Christus, Zijn Tweede komst, het Duizendjarige Rijk en de eeuwige Hemel.
5. De leden van de Manmin Central Church belijden elke keer wanneer zij samenkomen hun geloof door “De Apostolische geloofsbelijdenis” en geloven de inhoud van de woorden.

“[God] Zelf geeft aan alle mensen leven en adem en alle dingen.” (Handelingen 17:25)

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Handelingen 4:12)

ManminNieuws

Dutch

Gepubliceerd door Manmin Central Gemeente

Adres: 29, Digitale-ro 26-gil, Guro-Gu, Seoul, Korea, 08389
Telefoon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english/www.manminnews.com
Email: manminen@manmin.kr

Uitgever: Dr. Jaerock Lee
Hoofdredacteur: Geumsun Vin

“Ik werd door de kracht van God genezen van diabetes!”

Oudste Songyeol Ryu, 48 jaar, deelgemeente 11, Manmin Centrale Gemeente

Ik had een chronische huidaandoening welke de achter- en binnenkanten van mijn dijen aantastte. In de zomer van 2017, werd het zo ernstig dat ik niet kon slapen van de jeuk. Ik verloor mijn eetlust en dronk veel water, omdat ik vaak dorst had.

Ondertussen, kreeg ik mijn reguliere medische controle in September 2017, en het liet zien dat mijn vaste suikerwaarde 257mg/dL was. Het was veel te hoog in vergelijking met het normale waarde 100mg/dL. De arts raadde me aan om extra onderzoeken te doen voor de diagnose van diabetes en zei dat ik er medicijnen voor moest nemen. Mijn ernstige jeuk en dorst werden veroorzaakt door de diabetes.

Ik begon ernstig te bidden met vertrouwen op God en dacht na over de reden waarom de ziekte was gekomen. Ik dacht dat ik goed bezig was in mijn gelovig leven, maar beseftte dat ik op sommige delen toch lui was geworden. Ik viel soms in slaap tijdens de aanbiddingsdiensten of gebedsdiensten. Ik vervulde soms mijn God-gegeven verplichtingen vanuit plichtsgevoel. Ik probeerde de liefde van God in mijn hart te ertsen en veranderde mijn slechte gewoonten, inclusief de eetgewoonten.



Ik nam geen medicijnen. In plaats daarvan, ontving ik het gebed voor de zieken van Senior Pastor Dr. Jaerock Lee met geloof tijdens elke aanbiddingsdienst en Daniel gebedsdienst. Drie weken later, waren mijn vaste suikerwaarden drastisch verlaagd van 257mg/dL naar 150mg/dL, en later naar 138. Nadat ik het gebed ontving met de zakdoek van Pastor Heejin Lee (Handelingen 19:11-12), zakte het zelfs naar 128. Ik was zo dankbaar dat God in mij werkte. Terwijl ik mijn best deed om mezelf te vernieuwen, werd de

waarde zelfs 105, welke bijna een normale waarde is.

Ik geloofde dat God mij volledig zou genezen, werkte nog ernstiger, en deed mijn best om mezelf te veranderen om een onveranderlijk hart het hebben. In mei 2018, werden de vaste suikerwaarden eindelijk normaal. Ik werd niet alleen genezen van diabetes, maar ook van hoge bloeddruk en chronische dermatitis. Halleluja!

Bovendien, zegende God mijn ziel om voorspoedig te zijn. Ik beseftte dat alle dingen die gebeurden, kwamen door de liefde van God.

Mijn dochter Seungri is een leerling van groep 8. Toen ze vijf was, had ze ernstige atopische dermatitis over haar hele lichaam. Ze zag eruit alsof ze was verbrand. Haar huid vervelde, en ik moest haar op mijn rug dragen omdat ze niet kon wandelen door de wonden. Maar nadat ze het gebed van Dr. Lee had ontvangen, werd ze volkomen gezond. Nu heeft ze een mooie huid en is opgegroeid in de Here. Mijn vrouw, senior diakones Hee Sung werkt ook getrouw als een leider van de Vrouwen zending en koorlid.

Ik geef alle dank en glorie aan God, die mij genezen heeft met de kracht en ons gezegend heeft om een gelukkig gezin te zijn.

“Ik werd genezen van een blindedarmontsteking”

Diaken Sangchul Shim, 48 jaar, deelgemeente 8, Manmin Centrale Gemeente



Diaken Sangchul Shim, 48 jaar, voelde een ondragelijke pijn in zijn onderbuik op 2 maart 2018. De echografie liet zien dat het blindedarmontsteking was. Toen hij zich bekeerde van het niet leven naar Gods Woord, nam de pijn af. Na het

ontvangen van het gebed met de zakdoek waarover Dr. Jaerock Lee had gebeden (Handelingen 19:11-12), ging ook de overgebleven pijn weg. Op 3 maart liet de echografie het resultaat zien dat zijn blindedarm die gezwollen was en op het punt stond om te barsten, in een nacht normaal was geworden.

“Ik werd genezen van huiduitslag door onbekende oorzaak!”

Zuster Seungyeon Jung, 26 jaar, jong volwassen zending, Manmin Centrale Gemeente



Zuster Seungyeon Jung, 26 jaar, had huiduitslag op 19 mei 2018. Haar huid werd rood en gezwollen en haar nek en gezicht zwellen ook op. De uitslag verspreidde zich zelfs tot haar vingers en armen en benen. Echter, ze vertrouwde op God en

bad onveranderlijk en vervulde haar God-gegeven plicht. En ze ontving het gebed van Dr. Jaerock Lee's gebed opgenomen op het automatisch antwoordapparaat en de zakdoek waarover gebeden was. Ze herstelde snel en haar gezicht werd ook normaal. Op 27 mei, waren zelfs alle sporen helemaal weg.

“Ik werd genezen van gastritis en darmzweren!”

Diacones Yunhee Lee, 50 jaar, Kanaan Zending, Manmin Centrale Gemeente



Diacones Yunhee Lee, 50 jaar, kreeg de diagnose eroderende gastritis en zweren aan de twaalfvingerige darm op 15 december 2017. Er werd verteld dat ze medicijnen moest innemen in het ziekenhuis, maar nam geen medicijnen in en

ontving Dr. Jaerock Lee's gebed om genezing te ontvangen door geloof op 17 december 2017. Nadien, verdwenen de symptomen, en werd ze zeker over haar genezing. Op 14 februari 2018, zei de dokter dat haar maag en twaalfvingerige darm schoon waren gebaseerd op de gastroscop resultaten.

Echografie



▲ Voor het gebed: zijn blindedarm was ongeveer 0,81 cm dik door de ontsteking.
▶ Na het gebed: zijn blindedarm werd normaal.

Voor het gebed



Gastroscop foto



▲ Voor het gebed: diepe en ernstige twaalfvingerige darm op één uur richting.
▶ Na het gebed: twaalfvingerige darm werd schoon zonder medicijnen.



“De kracht in de zakdoek is ontzagwekkend!”

Diaken Moti Chand, 39 jaar, Delhi Manmin Gemeente, India



Ik had een droom. Het was om de zakdoek waarover Dr. Jaerock Lee gebeden had terug te brengen naar haar geboorteplaats, Gorakhpur in Uttar Pradesh en verspreidde het heiligheid evangelie en de kracht van God. Toen de Delhi Manmin Gemeente werd geopend in oktober 2012, gaf Pastor John Kim deze prachtige visie aan mij die zich als eerste lid van de kerk registreerde.

Ik had medelijden met het feit dat er veel mensen waren die het evangelie niet hadden gehoord sinds mijn geboortestad, een landbouwgebied is 1.000 km ver weg van Delhi. Ik bereidde mijzelf voor met het Woord door de boodschappen van Senior Pastor Dr. Jaerock Lee.

In feite was er altijd grote angst in het leven geweest, omdat ik mijn ouders op jonge leeftijd had verloren en geen goede opleiding had genoten. Gelukkig veranderde mijn persoonlijkheid na een tijdje, terwijl ik het evangelie preekte om Zijn genade voor mijn genezing van mijn ernstige rugpijnen, door zijn gebed terug te betalen. Ik had geen angst meer en ik werd zelfs een persoon die anderen ging leiden.

In mei 2018, bezocht ik mijn

geboorteplaats voor een bruiloft van een bekende. Het was een gouden kans om mijn droom te realiseren nu de bruiloft een paar dagen zou duren



▲ Seema werd genezen van linker hemiplegie na het gebed met de zakdoek.

en er veel mensen zouden komen. Ik bracht een bezoek aan de huizen van de bruiloftsgasten en de plaatsen van mijn familieleden en bracht de boodschap over God de Schepper over, de redenen dat Jezus onze enige Redder is en hoe vergeving van zonden te ontvangen. Ik sprak ook over de authenticiteit van de Bijbel en zei dat zelfs vandaag de dag ontzagwekkende dingen van de Bijbel kunnen gebeuren. En ik toonde de video

presentatie van krachtige werken van God en bad voor hen met de zakdoek in de naam van Jezus Christus. Na het gebed, gebeurde er iets ontzagwekkends!



▲ Ankush ging wandelen na gebed.

Een vrouw genaamd Seema, 35 jaar, foto #1, kon niet wandelen en kon de laatste twee jaar niets anders doen door linker hemiplegie. Maar nadat ik gebeden had met de zakdoek terwijl het opgenomen was op het antwoordapparaat, hief ze haar linkerarm op welke ze niet had kunnen bewegen. Bovendien, nadat ze het gebed met de zakdoek twee keer had ontvangen, begon ze te wandelen!

Ook kwam er een man naar mij toe.

Hij zei dat hij had gehoord over de wonderen die tot uiting kwamen in mijn gebed en vroeg me om te bidden voor zijn zoon Ankush, leeftijd 3, foto #2. Vanaf zijn geboorte, had hij geen geluid gemaakt noch gewandeld. Geen enkele medische behandeling had voor hem gewerkt. Maar nadat ik voor hem had gebeden in de naam van Jezus Christus, met de zakdoek, begon hij te bewegen en hij begon ook geluid uit zijn mond te maken. Vijf dagen later wandelde hij door zich vast te houden aan de muur of andere dingen en later kon hij zelfstandig wandelen. Bovendien werden vele mensen bevrijd van pijn, niet alleen in hun borst, ogen, maar zelfs hun hele lichaam.

Nadat de mensen in mijn geboorteplaats zo'n ontzagwekkende werken zagen, bekeerden ze zich en namen de Here aan. Ondanks dat er nog geen kerk is, komen ze toch elke week samen om te kijken naar de Manmin aanbiddingsdienst via GCN in de Hindi taal. Ik geef alle dank en glorie aan God die mij heeft toegestaan om te getuigen van de Here Jezus Christus door de genade van God en de kracht van de herder.

“God genas me van de bijwerkingen van een post herseninfarct!”

Diaken Guemsung Lee, 61 jaar, Chinese deelgemeente 1



Op 2 januari 2018 om 15:30 u, voelde mijn hoofd zwaar aan en voelde ik mij misselijk. Mijn lichamelijke conditie was niet goed. Ik ging vroeger naar huis van mijn werk. Terwijl ik de trappen op

ging naar mijn huis, welke op de tweede verdieping is, voelde ik mij duizelig en mijn handen en voeten voelden zwak. Ik verloor mijn balans en stortte in.

Na een tijdje, voelde ik koude in mijn taille en kwam op de trappen terecht. Ik besepte dat ik ongeveer 20 minuten buiten bewust zijn was geweest. Ik probeerde mezelf op te drukken, maar had geen kracht meer om dat doen. Ik kon amper mijn huis binnen kruipen. Net op het juiste moment, belde mijn huisgroep leider mij. Terwijl ik haar vertelde om voor mij te bidden, verloor ik opnieuw mijn bewustzijn. Het was moeilijk om te ademen. Ik kon amper praten of zelfs maar iets zeggen.

Avonds brachten de voorganger van mijn deelgemeente, de vice-voorganger van de deelgemeente en een paar anderen mij een bezoek, en baden een gebed van bekering namens mij. Mijn deelgemeente voorganger bad voor mij met de zakdoek waarover Senior Pastor Dr. Jaerock Lee had gebeden (Handelingen 19:11-12). Ik wilde “Amen” zeggen, maar kon mijn mond niet meer open krijgen en ik zag het beeld van een soort varken dat mijn mond gesloten hield.

Gelukkig, toen mijn deelgemeente voorganger gebeden had in de naam van Jezus Christus, voelde ik iemand mijn handen vasthouden en ik kon “Amen” zeggen. Mijn lichaam werd weer krachtig

en ik voelde mij goed. Mijn bewustzijn herstelde volkomen. Toen ik rondkeek naar de mensen die er bij mij waren, voelde ik zo'n dankbaarheid en huilt.

Drie dagen later, ging ik naar het ziekenhuis en kreeg een MRI scan. De dokter zei dat ik geen overgebleven problemen had. Bovendien, zei hij zelfs dat er geen sporen meer waren van mijn vorige herseninfarct en bloeding en het was zijn eerste keer om zoiets te zien. Twee jaar daarvoor, had ik ook een zwaar gevoel in mijn hoofden pijn aan de achterkant van mijn hoofd, alsof iemand mij met een hamer had geslaan. Maar na het gebed, voelde ik mij fris in mijn hoofd. Ik voelde alsof ik kon vliegen.

Ik geef dank aan mijn Here Jezus Christus die mij redde, en ik geef mijn hartelijke dank aan de Senior Pastor die altijd bid voor de gemeenteleden zodat ze niet ziek worden.

MRI scan (na het gebed)

• Het aangetaste deel door het infarct was open en bloed werd geabsorbeerd. Geen achtergebleven spoor.



Tel: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
e-mail: webmaster@gcntv.org



MIS
Manmin International Seminary

Tel: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
e-mail: manminseminary2004@gmail.com



Tel: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
e-mail: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Tel: 82-70-8240-2075
urimbooks.com
e-mail: urimbook@hotmail.com