

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 1 16 FEBRUARI, 2014

Bära fram vittnesbörd till Herren genom Andens kraft

Församlingen Manmin Central Church 31-årsjubileum sedan församlingen startades



1. Invigingsmöte den 25 juli 1982
2. Från Dr. Jaerock Lees tolfte mötesserie med speciella väckelsemöten under två veckor
3. New York Empire State Building där GCN TV:s tv-sändare finns
4. Platsen för sötvattnet i Muan där havssaltvatten förvandlades till sötvatten genom kraften i bön
5. Mäktiga helandeverk manifesterade i kampanjer inom landet och utomlands
6. Ovanliga regnbågar i olika former
7. 2009 års United Israel-kampanj i Jerusalem
8. 2002 års United Indien-kampanj med tre miljoner mötesdeltagare
9. Översikt över den planerade helgedomen Kanaan utifrån fågelperspektiv

Den 25 juli 1982 höll församlingen Manmin Central Church sitt invigningsmöte med 13 troende, däribland några barn, i en kyrksal på ungefär 33 kvadratmeter (Foto 1). Nu har församlingen vuxit till en megastor församling med fler än 10 000 församlingsgrenar och associerande församlingar över hela världen. Den starka motivationen härstammar från huvudpastorn Dr Jaerock Lees livfulla budskap som han har tagit emot efter att ha offrat upp en myriad av böner och fasteperioder, och genom de tecken, under och Guds kraftfulla gärningar som vittnar om den bibliska tillförlitligheten.

Liksom den första församlingen i Apostlagärningarna har församlingen sedan starten upplevt märkvärdiga tecken och under som hållregn som plötsligt upphör, tyfoner och orkaner som ändrar kurs, döda som uppväcks och blinda som får sin syn, allt genom Dr. Lees böner.

År 1993 blev Manminförsamlingen utvald och placerad på listan över världens 50 främsta församlingar av den amerikanska tidskriften *Christian World*. Fram till 2004 höll Dr. Lee speciella väckelsemöten under två veckor i rad varje år i maj. Mötena var fulla av helandeverk och bönesvar från Gud.

Något mycket märkligt skedde i mars 2004. Saltvattnet från en brunn i Manminförsamlingen i Muan Gun, Jeonnamprovinsen, förvandlades till sötvatten, fullt drickbart, genom Dr. Lees böner. Många av dem som drack sötvattnet från Muan och tog det i tro har blivit botade från sina sjukdomar och fått uppleva välsignelser i sina hem, på arbetsplatserna och i företagen.

Under församlingens kampanjer utomlands har den Helige Andes häpnadsväckande gärningar visat sig, i länder som Pakistan, Kenya, Indien, Ryssland, USA och Israel. Det har lett till att många sjukdomar som cancer och AIDS har botats. Många blinda har fått sin syn, stumma har talat och döva har fått sin hörsel. Icke-kristna har konverterat till kristendomen. Ofattbara helandegärningar har skett och svar har kommit ner från ovan genom näsdukar som Dr. Lee har bett för (Apostlagärningarna 19:11-12).

Sådana kraftfulla gärningar har fastslagit den bibliska äktheten i arbetet både nationellt och internationellt. Allt som har hänt har hela världen kunnat ta del av genom det kristna tv-bolaget GCN TV (www.gcntv.org) som når ut till mer än 170 länder, Dr. Lees böcker som har publicerats i 57 språk och det världsomspännande nätverket för kristna läkare World Christian Doctors Network (WCDN) som medicinskt validerar de gudomliga helanden som har skett, och detta har gjort att oräkneligt antal själar i världen har blivit väckta.

Församlingsmedlemmarna har bett utan uppehåll under de senaste 31 åren och nu har de börjat bli andlig frukt genom att följa med det hastiga andliga flödet. De håller på att fullborda Guds omsorgsfulla plan för den sista tiden genom att bygga helgedomen Kanaan och den Stora helgedomen.

Varför är Jesus vår ende Frälsare?

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

1. Människor som föll in i döden vilken är syndens lön

Efter att Gud hade skapat de första människorna Adam och Eva, sade Han i 1 Mosebok 2:17, ”men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö.” Men Adam och Eva blev frestade av ormen och åt från trädet med kunskap om gott och ont. På grund av detta kom synd in i mänskligheten och Adam dog verkligen på grund av synden. Det berodde på att lagens förbannelse som säger ”Syndens lön är döden” kom över dem.

Här betyder ”döden dö” inte bara vår fysiska kropps död utan också andlig död, nämligen att ”hamna i helvetet”. Förbannelsen tog inte slut i och med Adam utan följde med till hans efterkommande. Romarbrevet 5:12 säger, ”Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.” Eftersom Adam syndade har alla hans efterkommande, dvs. alla människor, blivit syndare och går emot döden.

Hur kan då mänskligheten ta emot frälsning? Det är möjligt när någon betalar priset för syndarnas synd. Men det betyder inte att vem som helst kan bli en frälsare, även om han tar på sig dödsstraffet i syndares ställe. Apostlagärningarna 4:12 säger, ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” Som det står i denna vers kunde bara Jesus som är kvalificerad till Frälsare bli hela

mänsklighetens Frälsare. Varför är det då så, att Jesus är vår ende Frälsare?

2. Villkoren för att vara Frälsare måste uppfyllas

1) Frälsaren måste vara en människa

I 1 Korinterbrevet 15:21 står det, ”Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa.” Genom första människan Adam kom synd in i människan och död som är syndens lön började. Det ska alltså vara en människa som betalar priset för döden. Änglar eller djur kan därför inte återlösa människorna från deras synder.

Jesus återlöste oss från alla våra synder en gång för alla genom att dö på korset. Jesus kom alltså till jorden som en människa för att återlösa hela mänskligheten från deras synder på en och samma gång. Johannes 1:14 beskriver Jesus som Ordet som blev kött och bodde mitt ibland oss.

Även historien bevisar att Jesus kom till denna jord som en människa. Den moderna kalendern använder Jesu födelse som utgångspunkt för dagens datum. Mänsklighetens historia är uppdelad i f Kr som betyder ”före Kristus” och e Kr som betyder ”Efter Kristus”. Orsaken till att Jesus som är Guds Son föddes som människa är för att uppfylla ett av villkoren för att bli Frälsaren.

2) Frälsaren får inte vara Adams efterkommande

Alla efterkommande från Adam har ärvt den syndfulla naturen från sina föräldrar eller förfäder, därför föds de alla som syndare. Eftersom de är syndare kan de inte återlösa andra från deras synder. Bildligt talat kan inte en person som har en stor skuld betala någon annans skuld.

Men det är bara Jesus som inte är en efterkommande från Adam. Jesus var sann människa men Hans födsel berodde inte på att en mans sperma och en kvinnas ägg förenades. I Matteus 1:18 står det, ”Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande.” Jesus blev avlad genom den Helige Ande och lånade bara Marias livmoder. Det är endast Jesus som är människa och ändå inte Adams efterkommande på samma gång.

3) Frälsaren måste ha styrka för att frälsa mänskligheten

För att frälsa hela mänskligheten som var lagd under fienden djävulens och Satans auktoritet på grund av den första människan Adams synd, måste Frälsaren ha styrka. Om en armé ska kunna rädda sina styrkor som tillfångatagits av fienden i krig måste den med andra ord vara tillräckligt stark för att kunna besegra fiendens styrkor. Att inte ha synd betyder i Guds värld, Gud som är Ande, att man har styrka.

Synd delas upp i arvsynd och självbegången synd. Arvsyndens ärvs från föräldrar eller förfäder. Självbegångna synder är de som människan själv har begått sedan hon föddes. Jesus hade ingen synd alls. Han hade ingen arvsynd eftersom Han inte var Adams efterkommande. Och Han begick ingen egen synd eftersom Han enbart handlade utifrån Guds Ord på denna jord.

Hebreerbrevet 7:26 säger oss att Jesus var ”helig, oskyldig, obefläckad.” I Petrus brev 2:22 säger att ”Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” Som det står i dessa skriftställen kunde Han förgöra dödens makt som fienden djävulen och Satan hade, och uppstå efter döden på korset på grund av att Han inte hade någon synd alls.

4) Frälsaren måste ha kärlek

Frälsaren måste ta emot straff för hela mänskligheten som var förutbestämd till att dö. Han skulle också i plågor hängas upp på korset och utgjuta allt sitt vatten och blod. Om Han inte har sann kärlek, hur skulle Han kunna acceptera lidandet och döden på korset med tacksamhet för syndare som är Guds fiender och uthärda detta med glädje?

Galaterbrevet 3:13 säger, ”...Förbannad är var och en som är upphängd på trä.” För att återlösa människorna från förbannelsen var Jesus tvungen att bli förbannad och upphängd på trä i deras ställe i enlighet med lagen från Gud som är ande. Det var därför som Jesus blev förbannad i alla människors ställe och upphängd på träkorset.

Men varför måste Hans blod utgutas? Det beror på att det endast finns förlåtelse för synder genom blodsutgjutelse. 3 Mosebok 17:14 säger, ”Ty varje kropps liv är dess blod.” Hebreerbrevet 9:22 säger, ”Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgutes ges ingen förlåtelse.” Men det betyder inte att allas blod leder till förlåtelse. Bara genom blodet som inte har någon arvsynd och självbegången synd, finns det förlåtelse. Bara Jesu blod är rent blod utan synd.

Jesus är ett med ursprungets Gud. Han som är Skapare och Herre över allt skapat tog det fruktansvärda dödsstraffet å syndarnas vägnar. Han uthärdade den förakt, ringaktning och det lidande som syndare skulle ha fått. Jesus älskade oss även när Han offrade sitt liv och dog på korset.

3. Frälsningen ges när vi tror att Jesus är vår Frälsare

Romarbrevet 6:23 säger, ”Syndens lön är döden.” Men fienden djävulen och Satan uppeggade människor till att döda Jesus som var syndfri. Därför kunde Jesus som inte hade någon synd, bryta dödens makt och uppstå. Istället fick djävulen och Satan betala syndens pris eftersom de dödade den oskyldige Jesus. Priset var att släppa var och en fri från dödens makt som accepterar Jesus som sin Frälsare.

Det är därför det står i Romarbrevet 5:18, ”Alltså: liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv.” Alla som tror på Jesus som bröt dödens makt och uppstod som deras Frälsare kan bli förlättna alla sina synder och få rätten att bli Guds barn. Och deras namn skrivs i Livets Bok i himlen. Detta är den omsorgsfulla planen dold i korset.

1 Korinterbrevet 2:7 talar om denna plan på följande sätt: ”Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss.” Fienden djävulen och Satan trodde att deras makt skulle vara i evighet om de bara dödade Jesus. Men konsekvensen blev den direkta motsatsen. När de dödade Jesus ledde det snarare till deras egen förgörelse. Genom detta blev frälsningsplanen uppfylld.

Gud dolde denna hemlighet tills Hans förutbestämda tid var inne. När tiden var inne öppnades vägen till frälsning på vid gavel för hela mänskligheten genom Jesu korsfästelse. Om fienden djävulen och Satan hade känt till denna hemlighet skulle de inte ha dödat Jesus. Gud planerade denna omsorgsfulla plan och uppfyllde den, är inte Hans vishet förunderlig?

Kära bröder och systrar, jag hoppas att ni kommer att nå den fullkomliga frälsningen med tro genom att verkligen lära känna Jesus Kristus. Jag uppmanar er också att bli Guds sanna barn som tar emot svar på vad ni än ber om i Jesu Kristi namn genom att praktisera Guds Ord.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminministry@manmin.org
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

”Jag fann den största lyckan i Manmin Central Church”

Låt oss ta del av några av de vittnesbörd som kom in från människor som besökte Manmin under församlingens 31-årsjubileum.



Jag lärde mig hur en herde ska älska hjorden

Rev. Jeeva Solomon Raj, Huvudpastor i församlingen All Nations Church på Sri Lanka

Tack vare att jag blev omvänd från hinduism till kristendom blev jag ivrigare att sprida evangeliet till avgudadyrkare. En av mina vänner, pastor Nishan Cooray, presenterade Manmin Central Church för mig och sedan dess har jag tagit emot stor nåd genom budskap fyllda av auktoritet från Dr. Jaerock Lee som tydligt och andligt förklarar Guds Ord ända från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken.

Trots att mitt besök i Manmin var kort lärde jag mig hur en herde ska älska hjorden och betjäna den. Dr. Jaerock Lees kärlek till själarna och hans ödmjukhet berörde mitt hjärta djupt. Han ledde var och en av församlingsmedlemmarna med kärlek. De kände också hans kärlek och följde honom med sina hjärtan.

Jag blev så imponerad av den skinande och rena kyrksalen och församlingsmedlemmarna som tillber i ande och sanning, oupphörligen ber, och strävar efter att bli helgade. Till min förvåning fick jag uppleva Guds helandeverk i mina knän, där jag hade artros, när jag besökte platsen för Muans sötvatten där havssaltvattnet blev förvandlat till sötvatten genom Guds kraft. På grund av smärtan i mina knän hade jag inte kunnat knäböja, men nu har jag inga som helst problem med mina knän. Halleluja!



Genom församlingsmedlemmarna förstod jag vad ett heligt liv är

Dr. Anel Guadarrama Perez, barnkirurg från Mexico

Jag medverkade i den kristna internationella läkarkonferensen i Kenya som hölls i Nairobi, Kenya och arrangerades av World Christian Doctors Network. Jag blev berörd av de helanden som gjorts genom Andens verk. Sedan dess har jag tagit emot stor nåd när jag har lyssnat på Dr. Jaerock Lees predikningar över Internet. Jag besökte Manmin Central Church denna gång för att personligen få lära mig vad ett heligt liv är. När jag observerade medlemmarna i lovsångsgudstjänsterna och i bönerna, och lade märke till deras inställning, attityd och hur man betjänade och hade omsorg om varandra, lärde jag mig och fick uppleva vad ett liv i helgelse är.

Det kändes som om jag var i himlen när jag tittade på uppträdandena under firandet av 31-årsjubileumet. Ljussättningen, dräkterna och rekvisitan förstärkte den himmelskliknande skönheten och väckte upp hoppet om himlen. När jag såg de kraftfulla gåringarna som manifesterades genom Muans sötvatten och akvariet där saltvattenfiskar och sötvattenfiskar lever tillsammans, fick jag tron med vilken allt är möjligt om Gud är med mig.

Det var fantastiskt att se Daniels bönemöte som hölls varje natt och fredagens bönenatt som pågick hela natten. Med beundran såg jag tusentals församlingsmedlemmar som bad och offrade detta möte från sen kväll till gryningen och jag blev berörd i mitt hjärta. Jag arbetar som frivillig med medicinsk vård i min församling. Jag är nu överväldigad av glädje när jag tänker på att sprida evangeliet om helighet som är fullt av tro, hopp och kärlek till alla mina församlingsmedlemmar!



Uppträdandena under jubileumsfirandet gjorde mig upplivad!

Dr. Lyubka Tancheva, professor vid neurobiologiska institutet på Bulgarian Academy of Sciences

Det kristna livet som Manmins medlemmar lever förvånade mig. De lever helt och hållet efter Bibeln så deras tro är den bästa tron av allas. Jag tror att deras leverne härstammar från det korrekta innehållet i den undervisningen som Dr. Jaerock Lee ger utifrån Guds Ord.

Det som imponerade mig mest var att det finns en respekt, tjänstvillighet och kärlek mellan Dr. Lee och församlingsmedlemmarna. Jag blev också berörd över att Dr. Lee trots sitt fulltecknade schema tog sig tid för att möta oss och betjäna var och en av oss med generositet och ödmjukhet.

Församlingens uppträdande under jubileumsfirandet var mycket spännande. Det var intressant och var väldigt professionellt utfört. Den andliga kvaliteten var anmärkningsvärd och Anden rörde väldigt mycket vid mitt hjärta. Uppträdandena hade inte skapats genom någon mänsklig fantasi, utan hade Gudagivet innehåll och presenterades i stor kärlek till Gud.

Evangeliet om helighet förändrar folket i bergsstammen Lahu

Pastor Nananikom Kaseng, Niran Manmin Church i Thailand



Jag kom i kontakt med Manmins församling genom pastor Woraphon i Chai Prakan Manmin Church i Thailand. Efter det fick jag möjlighet att översätta Dr. Jaerock Lees böcker *Budskapet om Korset*, *Himlen I & II* och *Helvetet* till Lahu-folkets språk. Böckerna uppenbarar hemligheterna i Guds Ord och förklarar dem på ett lättförståeligt sätt, så jag blev väldigt berörd när jag översatte dem.

Jag skulle vilja ge ut evangeliet om helighet till Myanmarese-folket och Lahu-folket i Laos. Flera från Lahu-folket som korsade landsgränsen fick tag på boken *Budskapet om Korset* och läste den. De tog emot mycket nåd. Efter det blev jag tillfrågad av många från Lahu-folket om att leda seminarier och jag predikade evangeliet om helighet.

Jag höll ett bönemöte varje natt och undervisade evangeliet om helighet till troende under gudstjänsterna. De försöker verkligen att leva efter Guds Ord och våra möten, lovsång och böner är fyllda av den Helige Andes fullhet. Tidigare gick de till shamaner när de var sjuka men nu har de slutat att gå till dem och tar inte ens mediciner längre. De har blivit helade genom tro.

Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till Dr. Lee som har lett oss till att få tag på sann tro genom de dyrbara budskapen om allt som rör livet. Min önskan är att få översätta alla böcker som Dr. Lee har skrivit till Lahu-språket och ge dem till Lahu-folket i Thailand, Myanmar och Laos.

”Jag kommer aldrig att glömma kraften, Ordet och lovsången! Jag skulle vilja sprida dem till många själar i Bulgarien”

Jag är en allmänpraktiserande läkare som arbetar på läkarpraktik i ”HEMA 18”-sjukhuset i Sofia, Bulgarien. Vår familj accepterade Jesus Kristus som vår personliga Frälsare genom min far som, när han hade avslutat utbildningen till präst i Bulgarien och senare då han arbetade för att få doktorsgrad i Tyskland, blev född på nytt som en kristen. Det var så våra liv i tron började. Fram till 1989 blev vi förföljda och hölls under uppsikt från myndigheterna. Trots det delade vi ut Biblar och många kristna böcker. Vi dubbade även flera kristna filmer och gjorde dem tillgängliga för andra kristna.

Ger min överlåtelse till Herren som en kristen

Min mor var läkare och min far professor i parasitologi. När jag hade tagit examen från gymnasiet funderade jag över min framtid. Jag var vid ett vägskäl – skulle jag fortsätta med medicin eller gå över till datorvetenskap? Jag började be över detta och då svarade Herren mina böner att jag skulle bli läkare som mina föräldrar.

Innan jag skrev intagningsprovet till läkarutbildningen välsignade Gud mig med något väldigt speciellt. I en dröm lät Han mig få veta vilka frågor som skulle komma på provet! Tack vare Herrens hjälp kunde jag börja läkarutbildningen vid Sofia Medical University med goda betyg och efter bara 6 år tog jag examen som den yngste läkaren i universitetets historia. Det var i november 1996.

Fram tills nu har jag levt överlåtet med glädje och uppriktigt tänkt på vad jag kan göra som en kristen läkare. Som president över den kristna läkarorganisationen i Bulgarien har jag lett seminarier om abort, stamceller, kloning, aktiv dödshjälp och ämnen kring kreationism och evolution. Tillsammans med min fru har jag också lett en bibelstudiegrupp och varit konsult när det gäller familjeangelägenheter. Jag har stöttat utdelning av Biblar till våra nationella sjukhus och myndighetsinstitutioner som polisstationer, skolor, brandstationer och lokala myndighetsinstitutioner.

Det största som vi har gjort är Bibelprojektet. Vi delade ut mer än tre miljoner Biblar och kristna böcker för barn. För närvarande är Bulgarien det enda landet som tillåter att man undervisar kristendom bland alla länder i EU.

Jag har mött WCDN

När jag var liten led jag av allvarlig hepatit B.



Dr. Kiril Dechkov Svilenov och hans fru
Irina Svilenova

Profil

- Ordförande i den kristna medicinska organisationen Bulgarian Christian Medical Association
- Allmänpraktiserande läkare på ett sjukhus i Sofia
- Medicinsk konsult och presentatör av ett hälsoprogram, Health TV Journal, på en av Bulgariens tv-stationer "EUROPE"
- Vann utmärkelsen "Årets allmänpraktiserande läkare" – Bulgarien 2007
- Föreläst på WCDN konferens i Bulgarien i april 2012

Då blev jag botad genom mina föräldrars och församlingsmedlemmarnas böner. Många människor nu för tiden säger att det inte finns några mirakler. Tyvärr är det också många läkare som trots att de mycket väl känner till människokroppens mysterier inte tror på Gud.

Den 11 juni 2011 hörde jag talas om WCDN (World Christian Doctors Network) genom Dr. Lyubka Tancheva som deltog i den åttonde internationella kristna läkarkonferensen som hölls i Australien med temat ”Andlighet och medicin”. WCDN är en kristen organisation som består av läkare och andra medicinska professioner. De bevisar att Gud lever och erkänner Guds gudomliga helandeverk genom medicinska data som bekräftar att helandet kommer från Gud. Jag är absolut övertygad om att denna organisation verkligen är till för Guds ära.

Den 15-16 maj 2012 deltog jag i den nionde internationella kristna läkarkonferensen som hölls i Kenya och jag blev överväldigad och mycket berörd. Det var en enorm välsignelse för mig.

Jag har börjat lyssna på Dr. Jaerock Lees andliga budskap

Efter det kunde jag träffa våra uppriktiga bröder och systrar som går i Manmin Central Church där Dr. Jaerock Lee, grundare av WCDN, är pastor. Jag kunde känna renhet och uppriktighet från deras hjärtan, sådan som vi kristna behöver ha. De har presenterat en vision som Dr. Jaerock Lee och Manmin Central Church har där många själar är frälsta.

Trots ett fulltecknat schema har jag efter det lyssnat på några budskap från Dr. Jaerock Lee, ”Föreläsning om 1 Mosebok” och ”Mättet av tro”. Jag har börjat förstå den andliga världen och även att bara ”tro” inte ens är hälften av allt det innebär att vara frälst! Vi måste också börja efterlikna Herrens liv. Hans budskap är så enkla att förstå men samtidigt så djupa och andliga.

Det är framför allt en bok, *Budskapet om Korset*, som har hjälpt oss att förstå den omsorgsfulla planen med den mänskliga kultiveringen och orsaken till att Jesus Kristus kom till denna jord. Jag kan också säga att det är en nödvändig bok för oss för att växa i vår andliga tro. Jag har också tittat på många GCN TV program (www.gcntv.org) genom den ryska kanalen TBN Russia och jag har blivit så fascinerad över den Andefyllda lovsången och uppträdandena av Performing Arts Committee från Manmin Central Church.

Jag har fått en vision om Guds rike

Jag ville besöka Manmin Central Church och Gud välsignade mig med att åka till Korea och besöka Manmin Central Church under församlingens 30-årsjubileum i början av oktober 2012. Under den tid vi var där kunde jag se många församlingsmedlemmar som bad innerligt varje natt och församlingens alla organisationer och avdelningar var ordnade systematiskt.

När jag mötte Dr. Jaerock Lee ansikte mot ansikte kunde jag känna att han är så ödmjuk och ren och även känna hans stora andliga kraft och auktoritet. Jag kunde se att han är en bödens man.

Jag blev också djupt berörd av alla uppträdandena och hur Gud var med dem i deras lovsång och tillbedjan. Dans- och lovsångsteamerna var fantastiska! Till och med min fru, som är lärare vid en konstskola, sa att det var mycket professionella uppträdanden. Jag tror att den församlingen kan växa sig mycket stor eftersom det finns en stor ledare grundad på Jesus Kristus och även stor överlåtelse bland församlingsmedlemmarna.



Personal från WCDN Korea vid huvudkvarteret, Dr. Kiril Dechkov Svilenov och fru, och Pastor Ivan Hazarbassanov och fru Gabriela Hazarbassanova



Besök till platsen för Muan sötvatten där Guds kraft uppenbarades (Muan, Jeonnamprovinsen)