

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 10 23 NOVEMBER, 2014

Tack Gud för att Han inbjuder Manmin till sin himmelska bankett!

Deltagare från 17 länder kom för att fira församlingens 32-årsjubileum



Manmin Central Churchs 32-årsjubileumsföreställning gjorde att medlemmarna från lokala församlingar, församlingsgrenar och besökare från 17 länder växte ännu mer i sin kärlek och förtröstan till Gud. Det ingöt också ökat hopp om himlen i deras hjärtan (Bild: Avslutningen på jubileumsföreställningen "Inbjudan"). Längst upp till höger, Dr. Jaerock Lee visar upp minnestavlan från Helping Hand Coalition; Dr. Mikhail Morgulis, ledare för Spiritual Diplomacy, USA; och israeliska gäster.

Den 12 oktober 2014 firade församlingen Manmin Central Church sin 32:a årliga jubileumsgudstjänst och föreställning. Omkring 200 personer från 17 länder som t ex USA, Israel, Ryssland, Kenya, Peru och Kina deltog och mötena översattes simultant till nio språk: engelska, kinesiska, japanska, ryska, franska, spanska, mongoliska, vietnamesiska och indonesiska.

Under jubileumsgudstjänsten predikade huvudpastorn Dr. Jaerock Lee ett budskap med titeln "Inbjudan", hämtad från 1 Johannes brev 4:16. Han sade att Gud sände sin inbjudan med önskan om att få vara med sina älskade för evigt och betonade att Gud vill att alla folk från alla länder ska kunna acceptera inbjudan genom blir förnyade med hopp om himlen och bli helgade.

Han visade deltagarna den minnestavla han mottog från Dr. Andre Gasiorowski, ordförande i hjälporganisationen Helping Hand Coalition och pastor Daniel Rozen, ledare för den israeliska pastorsorganisationen Crystal

Forum. De besökte Manmin för att fira församlingens 32-årsjubileum och överräckte fyllda av tacksamhet minnestavlan till huvudpastorn Dr. Lee för hans kärlek och oupphörliga stöd till Israel.

Därefter hölls en jubileumsföreställning med titeln "Inbjudan" av Kommitteén för konst och uppträdande (ordförande Rev. Heejin Lee) på en scen designad och utsmyckad med syfte att efterlikna bankettsalen "Kristallklara havet" i Nya Jerusalem. Omkring 400 artister i orkestern Nissi Orchestra och kören United Choir plus 150 övrig personal var engagerade i föreställningen.

Med Rev. Soojin Lee och pastor Dongcho Shin som konferencierer uttryckte föreställningen Guds kärlek i Hans bankettinbjudan som sändes till herden och de troende. Gud hade gett dem åtta nya Manmin-sånger där himlens skönhet blev uttryckt med danser och olika rekvisita.

Inbjudningskortet var skrivet på det språk och med det alfabet som används

i himlen där vi kommer att bo. Kortet visade änglar som välkomnar de inbjudna troende och de troende offrade upp lovsång och dans med tacksamma hjärtan.

Efter föreställningen gav Dr. Lee allt tack och all ära till Gud och Herren först och sade sedan, "Jag kan inte leva utan Gud och Herren. Jag uppmanar er att älska Gud över allt annat. Då kommer Gud älska er och ni kommer ta emot allt ni ber om. Ni kommer också uppleva frid, glädje och utesägligt jubel."

Medlemmarna och gästerna fick njuta av olika maträtter lagade av männens, kvinnornas, Kanaans och de unga vuxnas missionsgrupper. De gick runt och fotograferade också utomhusscenerna som gjorts av medlemmarna i designgruppen Design and Sharon Fellowship.

Två dagar innan jubileet, den 10 oktober under fredagens bönenatt, predikade Dr. Lee budskapet om "Herdens slott" utifrån Uppenbarelseboken 21:2 och Dr. Mikhail Morgulis från USA, ledare

för Spiritual Diplomacy, höll ett gratulationstal.

Han sa, "Dr. Lee är den dyrbaraste gåvan jag har fått i hela mitt liv. Evangeliet om helighet har förnyat mitt liv och även många av mina kollegors. Jag är så förundrad över att allt han profeterade om för fyra år sedan angående världens omvälvningar har blivit uppfyllt."

Under den andra halvan visades en 3D-film med titeln "Herdens slott" för att ge deltagarna ännu mer glädje och upprymdhet. Gud visade upp slottets skönhet för att fira församlingens 32-årsjubileum så att medlemmarna kan längta ännu mer efter att uppnå hel ande och bli kvalificerade att komma in i Nya Jerusalem.

Måndagen den 13 oktober fick de utländska gästerna besöka platsen för sötvattnet i Muan, dricka vattnet och uppleva den andliga världen. De nedsänkte sig själva i poolen med sötvattnet i Muan med all den längtan som fanns i deras hjärtan och tog emot välsignelser av helande och svar.

”Du ska inte göra dig någon bildstod”

”Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud” (2 Mosebok 20:4-6).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Vi får aldrig någonsin göra en avbild av Gud, som är ande, och aldrig någonsin tjäna den som om den vore Gud. En del som tror på Gud gör avbilder och tjänar dem. De tillber till exempel en ikon eller målning av Jesus, eller tillber bildstoder av jungfru Maria eller andra fäder i tron. Sådana bilder av Jesus har gjorts utifrån konstnärns fantasi och är inte något som får tillbes. Om vi tillber eller ber till sådana ting är det avgudadyrkan. Det är bara Gud som är den vi ska tillbe och ge våra böner till.

En del människor hävdar att även korset i kyrkan är en avbild. Men det är en symbol för evangeliet som vi tror på. Vi har korset och ser på det för att komma ihåg Jesu dyrbara blod och nåden i frälsningen. Korset i sig självt är inte ett objekt för tillbedjan eller en avgud.

Det finns målningar med Jesus när Han håller ett lamm eller en målning av den sista måltiden och sådana tavlor är inte avgudar i sig självt. Det är bara målningar som visar att Jesus är den gode Herden och ett uttryck för Hans tjänst. Vi varken tillber eller ber till Jesus i dessa målningar.

Andra säger att till och med Mose gjorde en avbild. De syftar på den gång då israeliterna blev bitna av giftormar efter att ha klagat mot Gud (4 Mosebok 21) och de höll på att dö. Gud sade åt Mose att göra en kopparorm och sätta upp den på ett trästycke framför dem. Genom att lyda Guds ord att fästa blicken på detta trästycke, blev de frälsta. Det är en skuggbild eller typografi på Jesus Kristus som skulle frälsa människan på korset. Precis som israeliterna blev räddade undan döden genom att se upp på kopparormen kan med andra ord människor som går på dödens väg bli räddade och få liv genom att tro på Jesus Kristus som blev korsfäst.

2. Vad är egentligen en avgud i andlig bemärkelse?

Avgudar i andlig bemärkelse är allt sådant som vi älskar mer än Gud. Om vi älskar våra föräldrar, vår make, fru, barn eller oss själva mer än Gud, är det andliga avgudar för oss. Det betyder givetvis inte att vi inte kan älska någon annan än Gud.

Det är uppenbart att vi ska älska våra föräldrar i sanningen, och Gud säger också till oss att hedra våra föräldrar. Men

om vi överträder Herrens dag, sabbaten, för att hedra och behaga våra otroende föräldrar, då betyder det att vi älskar dem mer än Gud. Det kommer inte bara göra Gud besviken, det är inte heller sann kärlek vi visar våra föräldrar. Bara om vi tar med dem till kyrkan så att de kan bli frälsta, kan vi säga att vi verkligen hedrar och älskar dem.

Detsamma gäller föräldrarna. Om vi verkligen älskar våra barn, måste vi älska Gud först och genom Honom älska våra barn. Hur mycket vi än försöker kan vi varken beskydda barnen från fienden djävulen och Satan eller bota dem från obotliga sjukdomar. Bara när föräldrarna fruktar Gud och älskar sina barn genom Herren kommer Gud beskydda dem, ge dem god hälsa och välsignelser på alla områden.

Bara när vi först älskar Gud och älskar alla andra genom Guds kärlek kan vi dela sann kärlek med dem. Vi ska därför inte gå runt och säga att församlingen undervisar att vi bara ska älska Gud och inte våra familjemedlemmar utan att förstå den andliga betydelsen.

Nu för tiden finns det till och med en del troende som älskar pengar mer än Gud och andra som överträder Guds bud för att bevara sitt kändisskap eller sin makt. Det är också andlig avgudadyrkan. Andra tappar fokus på Gud och avleds av kändisar, sportstjärnor eller annat, som också kan betecknas som avgudadyrkan.

3. Välsignelse för lydiga, förbannelse för olydiga

I 2 Mosebok 20:5-6 står det, ”Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.”

Här står det att Gud säger att Han är en nitälskande Gud. Det är inte som mänsklig svartsjuka som är oren, smutsig och skadlig för andra. Hans nitälskan härstammar från Hans stora kärlek. Om troende tillber avgudar vänder Gud bort sitt ansikte från dem och låter fienden djävulen och Satan göra sitt arbete på dem. De får lida av olika prövningar och katastrofer och blir fattiga i hjärtat. Snart inser de vad de har gjort fel, vänder om

från det och återvänder till Gud.

Guds nitälskan är ett uttryck för Hans sanna kärlek som vill förhindra att Hans barn ska hamna på förödelsens väg för att istället leda dem till vägen som leder till evigt liv. Men om någon fortfarande älskar avgudar mer än Gud, är det likställt med att man hatar Honom. Då kommer ett straff över dem, och det drabbar tredje och fjärde släktledet. Många av dem får obotliga sjukdomar medan andra blir handikappade eller få psykiska problem. Men om någon av ättlingarna omvänder sig och söker Gud kommer familjen få Guds barmhärtighet och katastroferna tar slut, även om förfäder har tillbett avgudar.

Det är dock inte lätt att tro på Gud för barn till dem som har samlat på sig så mycket ondska genom att stå emot Gud och tillbett avgudar till det extrema. Även om de accepterar Herren har de en andlig navelsträng till sina förfäder och därför kan de uppleva att det är svårt att leva som kristen. Fienden djävulen och Satan fortsätter också att komma med anklagelser mot dem och stör dem genom att försöka hålla dem borta från tron, allt för att de ska komma tillbaka till dödens väg. Men även i sådana situationer, om de med ett ödmjukt hjärta omvänder sig från sina förfäders synder å deras vägnar och samtidigt gör sig av med sin ondska och ber om Guds barmhärtighet, kommer de kunna bli beskyddade genom Guds nåd.

De som å andra sidan älskar Gud och håller Hans befallningar får Guds nåd som sträcker sig till tusende släktledet. Katastrofer drabbar bara till den tredje eller fjärde generationen, men välsignelserna kommer över tusen generationer. Genom detta kan vi än en gång förstå och känna Guds stora kärlek.

Kära bröder och systrar i Kristus, om ni fruktar Gud kommer ni och era ättlingar bli välsignade. Det betyder inte att alla ättlingar blir välsignade bara för att deras förfäder höll sig till Gud. Bara när de själva älskar Gud, håller sig i sanningen och inte fläckas av avgudadyrkan kan de ta emot alla lagrade välsignelser. Jag hoppas att ni aldrig ska göra eller tillbe någon bildstod utan älska Gud först. Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så ska få njuta av välsignelser som utlovats för tusen generationer.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta

- genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminministry@manmin.org
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



"INBJUDAN"

Föreställningen under församlingens 32:a jubileumsfirande



1. Den himmelska arméns lovsång "Hans härliga namn"
Denna mäktiga sång förmedlar att Gud kommer sända inbjudan till sin bankett, eskorterad av himmelska soldater, till herden och hans folk som ska ha anlänt till herdens slott.



2. Inbjudan "Välkommen"
Denna sång levererar Guds kärlek, längtan och tacksamhet som finns på inbjudningskortet till herden, skrivet med alfabetet i det himmelska språket.

3. Ärkeänglarnas lovsång "Tacksamhet 5"
Ärkeänglarna offrar å våra vägnar sina hjärtan fyllda av tacksamhet till Gud som har inbjudit oss i herdens namn.

4. Änglarnas dans "Dans av tacksamhet"
I denna sång uttrycker änglarna Guds hjärta till oss å Hans vägnar.

5. De inbjudnas dans "Underbar dans"
I denna sång sprids doften från våra hjärtan som är fyllda av tacksamhet till Gud för att Han har inbjudit oss.

6. Lovsång "Tillbe Fadern"
I detta uppträdande upphöjer alla som har samlats i bankettsalen Gud i lovsång.

7. Lovsång "Prisa Hans stora namn"
Alla som har samlats i bankettsalen upphöjer Guds stora namn.

8. Avslutning "Herdens sång"
Denna sång är en kärleksförklaring till vår älskade Gud som demonstrerar hans djupa kärlek till Honom och själarna.





”Manmin var kärlek”

”Det var en fantastisk föreställning. Det kändes som om jag var i himlen!”

Pastor Daniel Rozen, Israel



Jag förundrades över församlingens föreställning under 32-årsjubileumet. Det kändes som om jag var i himlen. Inga ord kan uttrycka vad jag upplevde. Det var fantastiskt, modernt och något helt utöver det vanliga. Vi fick till och med se himmelska bokstäver. De var väldigt lika de hebreiska bokstäverna. Jag blev uppfylld av Guds kärlek när jag såg föreställningen som himlen hade förberett för oss.



”I Manmin flödar Guds nåd och kärlek”

Pastor Justin Clarence, Malaysia

Jag mötte Dr. Jaerock Lee, huvudpastor i Manmin Central Church. Det var en stor upplevelse. Han är en gudsmän och lyder Guds Ord, fylld av kärlek till Honom. Fastän han har stor kraft med många efterföljande bevis på den levande Guden, är han fortfarande väldigt ödmjuk. Jag kan vittna om att Guds nåd flödar i hans liv. Jag tackar honom också för hans underbara tjänst, det kristna doktorsnätverket WCDN (World Christian Doctors Network). Nätverket har inspirerat många kristna läkare eftersom det framlägger bevis på Guds mirakler.



”Många människor har upplevt mirakler genom livets ord”

Mr. Esteban Handal, ledare för tv-bolaget JBN TV, Honduras



JBN TV sänder budskapen från församlingar i Honduras, Nicaragua, Guatemala, Argentina och Chile såväl som kristna nyheter via satellit, kabel-tv och internet. Framför allt under Dr. Lees budskap som sänds en timme varje dag vittnar många människor om att de har upplevt mirakler genom hans program. Jag tackar det världsvida kristna nätverket GCN (Global Christian Network, styrelseordförande Dr. Jaerock Lee) för att de förser världen med livfyllda budskap och kraftfulla gärningar.



”Manmins herde och flock är sammansvetsade av kärlek. Församlingen är en förebild för andra”

Pastor Donald Lee, USA

Dr. Jaerock Lee värdesätter sina församlingsmedlemmar som sitt eget liv och med stor kärlek. Jag kände att hans kärlek var äkta. Som pastor blev jag väldigt berörd och uppmuntrad av det. Jag bestämde mig för att bli en sådan pastor. Och Manminmedlemmarna var som en familj. De ser väldigt lyckliga ut, älskar varandra och älskar att vara tillsammans. Jag tror Dr. Lee har gett en bra undervisning till dem om Herrens kärlek baserat på Bibeln. Mitt besök på platsen för sötvattnet i Muan blev en milstolpe i mitt kristna liv. Det var där miraklet skedde som förvandlade saltvattnet till drickbart sötvatten. Jag tror Dr. Lees böner och tro har manifesterat dessa mirakler.



”Jag fick barnbarn genom hans kraftfulla bön”

Mr. Lazendran David, ledare för förlagshuset Word of the Lord Publishing House, Indien



Jag har ett förlagshus och 18 bokhandlar i Indien. Jag har publicerat och distribuerat Dr. Lees bok *Helvetet* på engelska över hela Indien. Den har fått stora och fina recensioner. Min sons äktenskap var barnlöst men 2010 besökte han Manmin Central Church och tog emot Dr. Lees böner. Efter det fick han en son och en dotter som är så underbara. Dr. Lees budskap förnyar människor och låter dem få leva i Guds välsignelse. Jag tycker att det är så fantastiskt att så många människor, från så många länder kom samman för att fira församlingens jubileum och lovade prisade Gud tillsammans utan nationalitetsgränser eller språkbarriärer.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com