

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER II 28 DECEMBER, 2014

Vacker dekoration av kyrkan gjord av gemenskapsgrupperna Design och Sharon



Det finns troende som med sina talanger utsmýckar kyrkan på ett underbart sátt inför församlingsevent som t ex jul, tacksamhetsöndag, pásk och jubileumsfiranden kárlék till Gud och helgedomen, Kristi kropp. Allt de rör vid förvandlas till vackra bakgrunder för församlingsmedlemmarna och de álskar att ta foton och deras skratt fyller kyrkan.

2014 árs juleljus-ceremoni dá ljusen tánds i församlingen ligger några veckor bakom oss. Detta árs dekoration gick under temat "Himlen" och den kommer att sändas via GCN. Alla medlemmar över hela världen och áven i Korea kommer kánna sig upplyfta och uppleva det som om de var i Nya Jerusalem. För att uppná detta máål har församlingsmedlemmar som álskar Herren dekorerat kyrkan.

Designgemenskapen och Underhållsavdelningen har dekorerat den stora kyrksalen; Unga vuxnas mission har gjort huvudentrén och den tredje kyrksalen; Sarongemenskapen kyrkans utsida; Kanaans mission den andra och sjátte kyrksalen; Barnens söndagsskola, den fjárde; och Studenternas söndagsskola, den femte. Församlingens heltidsarbetare har också hjálpt till i arbetet.

Sárskilt Designgemenskapen och Sarongemenskapen har överlátit sig till att dekorera och utsmýcka kyrkan inför varje kyrkoevent och på sá sátt ára Gud och göra församlingsmedlemmarna glada.

Designgemenskapen startades i september 1994 av medlemmar som hade studerat konst på universitetet eller som arbetade inom det området. De började med att designa och producera scenrekvisita

för olika tillställningar t ex den árliga Jubileumsföreställningen och Julföreställningen. De har dekorerat altargángen och skapat juldekorationer. Under ár 2000 expanderade de till att också dekorera under sommarretreaten och ledarskapsseminarierna.

För närvarande har gemenskapen många medlemmar i olika áldrar, allt från gymnasiestudenter, universitetsstudenter och andra arbetare som ár begávade inom design och konst. Syster Jinsil Lee sade, "Jag ár sá tacksam eftersom jag kan göra något för Gud med min begávnig som tidigare inte verkade vara något alls. Jag kánner mig lycklig áven när jag arbetar på natten och jag ár inte alls trött följande dag. För helgedomen Kanaan har jag designplaner och skulle vilja arbeta som intendent där."

Diakonissa Minkyung Choi, kommande ledare för Designgemenskapen 2015 sade, "Arbetet med design har varit till stor hjálp för mig att växa i tro. Jag har också blivit välsignad med ett erkánande på min arbetsplats och fått se en ökning av försäljningen på det området jag har ansvar för. Andra medlemmar har också blivit välsignade med att klara av vissa prövningar, fá jobb eller stipendium.

Vi tror att dekoreringen av den stora kyrksalen har ett stort inflytande på församlingens profil, sá vi försöker hela tiden lára oss mer om hur vi kan utveckla det."

Sarongemenskapen startades 2001. Sedan dess har de skapat vackra konstverk med blommor och utsmýckningar till församlingens jubileum, julfirande och árliga Muan Sweet Water mirakevents. Áldstebroder Nakhong Yim stödjer dem och de offrar villigt av sin tid, pengar och hjártan för Guds rikes skull. De kánner sig tacksamma bara av att kunna använda sina gudagivna talanger. Senior diakonissa Kyungeun Lee, ledare för Sarongemenskapen, sade, "Vi ár sá lyckliga av att komma tillsammans för vi värdesätter varandra och offrar våra hjártan till Gud genom dessa verk. Gud har välsignat oss på ett överflödande sátt." Senior diakonissa Sukhee Han, bitrádande ledare leddes av Gud till Sarongemenskapen under en 100-dagars lång böneperiod som hon lovat att ge till Gud, och sade, "När jag gladeligen arbetade för Guds rike utökade Han min tro och Han har också uppfostrat mina barn på ett underbart sátt."

Andra medlemmar har också átnjutit materiella välsignelser, blivit

válsignade med att kunna kópa ett hem samt fátt god hálsa. De har också öppnat sina hjártan genom arbetet och på sá sátt har deras sjál haft framgång.

De har förberett mycket inför den kommande Kanaan helgedomens era. För att kunna producera kvalitetskonst som passar för församlingens globala profil har de lárt sig snickeri, blomsterarrangemang, ballongarrangemang, grafisk konst och sá vidare. De försöker hålla sig ájour med moderna trender genom att gå på konstutställningar och gallerier.

På det här sáttet árar gemenskaperna Design och Sharon Gud med sina dyrbara talanger och skánker lycka till medlemmarna. De har också strávat efter att uppná andens hjárta genom att hjálpa varandra i Herrens kárlék. I helgedomen Kanaan kommer de ha mycket mer att göra och de hoppas att deras entusiasm för Herren kommer att bli till vackra juveler i himlen.

Kvinnornas Mission har också vid varje Tacksamhetsöndag dekorerat altargángen med hundratals frön, frukter och grönsaker för att ára Gud som har válsignat oss. Blomsterdekorationsavdelningen berör medlemmars hjártan och offrar upp medlemmarnas hjártans váldoft genom inspirerande blomsterarrangemang.

”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn”

”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn”
(2 Mosebok 20:7).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

I den engelska ordboken Collins English Dictionary definieras ”missbruka någons namn” som att någon visar brist på respekt när de använder någons namn. Så att missbruka Guds namn betyder att man använder Guds heliga namn på ett felaktigt sätt, på ett ogudaktigt sätt.

Gud skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar Hans namn. Låt oss titta noggrannare på tre orsaker varför det är en synd att missbruka Guds namn, och att det är en synd som förtjänar straff.

För det första, det betyder att man inte tror på Gud Skaparen och därför är det en synd

Bland filosofer finns det dem som har försökt ta reda på djupa ting om livet och allt runt omkring oss, och bland dem finns det dem som säger att Gud är död, och andra som vårdslöst säger att Gud inte finns.

En rysk astronaut sade en gång att han under sina rymdfärder inte hade sett någon Gud. Men amerikanska astronauter sade efter deras resa i rymden att de hade känt Guds närvaro. Den ryska astronauten måste ha varit medveten om hur liten del av rymden han själv hade sett och utforskat av hela universum. Men han efter att ha sett en sådan liten del av rymden sade han att Gud, som har skapat universum, inte existerar! Hur dåraktigt är inte det!

Psaltaren 53:1 säger, ”Dåren säger i

sitt hjärta: ’Det finns ingen Gud.’ Onda och vidriga är deras gärningar, ingen finns som gör det goda.” Om vi ser på något med ett ödmjukt hjärta, kan vi upptäcka så många bevis vi vill på den levande Gudens existens (Romarbrevet 1:20).

Många predikanter vittnar dessutom om den levande Guden och Herren Jesus Kristus. Men om någon förhärdar sitt hjärta, förkastar Gud och fortsätter den vägen och missbrukar Guds namn, då är det definitivt en synd som leder till straff.

För det andra, att missbruka Guds namn är att håna Honom, därför är det en synd

Att håna är att behandla någon utan respekt eller att förlöjliga någon. Vem kan anses vara syndfri som vågar håna Gud Skaparen?

Psaltaren 96:4 säger, ”Stor är HERREN och högt prisad, värd att vörda mer än alla gudar.” 2 Mosebok 33:20 säger, ”Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och sedan leva.” Som det står, Gud är stor (1 Timoteusbrevet 6:16).

I Korea kallar vi inte ens våra föräldrar eller personer vi respekterar oaktsamt med deras förnamn. När vi måste tala direkt till dem använder vi hedervärdiga titlar. När Israels folk läser Bibeln får de inte ens uttala Guds namn med sina läppar. När det står ”HERREN Gud” i Bibeln säger de bara ’Adonai’ vilket betyder ”Min Herre”, utan att direkt nämna Guds stora namn.

Idag finns det till och med en del troende som använder Guds namn eller citat från Bibeln för att komma med meningslösa skämt, och det är att håna Gud. Ordet i Bibeln är Gud, så om någon inte har respekt för det, betyder det att de inte har respekt för Gud och hånar Honom.

Att ljuga i Guds namn är också att missbruka Hans namn. Tänk dig att någon kommer på en idé som är hans egna tankar, men han säger att han har hört Guds röst eller blivit manad av Anden. Om någon använder Guds namn på det sättet är det väldigt oförskämt.

Gud känner våra hjärtan, tankar, ord och handlingar och dömer oss efter vad

vi har gjort. Eftersom vi tror på det kan vi inte begå synden att våga missbruka Hans namn och håna Honom.

Vi måste komma ihåg en sak till här. Om vi verkligen ge vördnad till Gud, måste vi se till att vi gör det som har med Gud att göra på ett mycket gott sätt, precis som vi använder Hans namn på ett gott sätt.

När vi läser eller citerar Bibeln måste vi göra det på ett gudfruktigt sätt. Vi måste uppskatta kyrkobyggnader och det som finns där och behandla det varsamt. Om vi har ansvar för församlingens ekonomi måste vi se till att vara mycket noggranna. Om vi av misstag gör sönder en kopp eller ett glas i kyrkan får vi inte bara komma undan med det. Vi är väl medvetna om att även den minsta lilla saken har helgats som Guds ägodel.

När vi talar om någon som Gud har gett sin kraft till, eller om den helige Andes gärningar, måste vi se till att vi inte dömer eller talar vårdslöst utifrån våra egna köttliga tankar. Som sagt, om vi verkligen ge vördnad till Gud, då kommer vi göra vårt bästa för att allt behandla allt som tillhör Gud på ett gudfruktigt sätt.

För det tredje, det är i Guds namn de ljuger

Gamla testamentet visar att falska profeter vilseledde folket genom att profetera något som Gud inte hade sagt och hävdade att det var Guds Ord eller en profetia från Gud. Gud varnade sådana människor i 5 Mosebok 18:20. ”Men den profet som är så förmätn att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.”

Om någon vågar ljuga vid Guds namn är straffet död och sådana människor drar straffet över sig själva (Uppenbarelseboken 21:8). Om de svär vid Guds namn och inte gör det som de har lovat, är det också att ljuga i Guds namn och på så sätt missbruka Hans namn. Det är som 3 Mosebok 19:12 säger, ”Ni skall inte svära falskt vid mitt namn. Då ohelgar du din Guds namn. Jag är HERREN.”

Men idag händer det att till och med troende ljugar vid Guds namn. De har

för vana att säga, ”Jag hörde den helige Andes röst när jag bad” eller ”Gud har gjort det” fastän det inte var Guds verk alls.

Guds barn ska givetvis kunna höra den helige Andes röst och vara ledda av Honom, men inte alla barn kan villkorlöst höra Andens röst. Efter hur mycket man gör sig av med synd och ersätter dem med sanning, kan man höra den tydligare. Även om någon kan höra rösten till en viss grad är man i en träningsprocess för att kunna urskilja exakt ända till man når 100 %. Om vi därför inte kan urskilja tydligt vad som är Andens röst, ska vi därför inte heller utgå från att det är ett verk av Anden eller inte.

Detta gäller även andliga erfarenheter som drömmar och visioner. En del drömmar ges av Gud, men andra kommer från ens egna tankar eller från Satan. Det är inte lätt att säga om våra drömmar kommer från Gud eller inte. När någon säger att den helige Ande har sagt något till honom måste vi vara på vår vakt. Vi ska varken säga att ”det är” eller ”det är inte” den helige Andes röst och vi behöver ha mer urskilningsförmåga.

Andra möter katastrofer på grund av sina egna syndar men de säger, ”Gud har slagit mig.” När saker går som de själva vill säger de, ”Gud har välsignat mig.” Men när samma sak efter ett tag inte går så bra säger de, ”Gud har hindrat mig.” Så här ändrar de på sina ord och har för vana att missbruka Guds namn. Somliga tror att det är en trosbekännelse men att ovarsamt använda Guds namn för att skryta är den totala motsatsen.

De som erkänns av Gud i allt kommer vara mer försiktiga med att låta Guds namn komma över deras läppar, och kommer försöka handla i sanningen.

Kära bröder och systrar i Kristus, om ni ärar Gud från djupet av era hjärtan kommer ni inte missbruka Hans namn och ni kommer göra allt med vördnad till Gud.

Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så också kommer ta emot Guds heder och garant för era ord och gärningar (1 Samuelsboken 2:30) och ledas till de härligaste platserna i himlen.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra syndar enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminministry@manmin.org
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Hemligheter till att ta emot svar från Gud

Som Matteus 7:11 säger, ”Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom?” vill kärlekens Gud ge sina barn allt de ber om. Men för att kunna ta emot från Honom måste de uppfylla vissa kriterier, som presenteras nedan. De följande fem kontrollpunkterna är hemligheter till att ta emot svar från Gud. Låt oss kontrollera oss själva med dessa som grund och genom det ta emot överflödande välsignelser som Guds barn.

1. Tror du på Jesus Kristus och litar på Honom?

Jesus gick runt i alla städer och byar och predikade evangeliet om riket och bekräftade sitt ord med tecken. De lama gick, spetälska blev rena, blinda fick sin syn, döva kunde höra och demoner drevs ut. Nyheterna om Hans tjänst spred sig vida omkring och folket samlades vart Han än gick.

En dag närmade sig Jesus Jeriko och en blind man satt vid vägen. Mannen fick höra att Jesus var på väg förbi och ropade, ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” (Lukas 18:38). Han hade hört talas om Jesu tjänst och trodde i sitt hjärta att Jesus kunde öppna hans ögon.

Mannen kallade Jesus ’Davids son’. Det visar att hans tro på Jesus hade utvecklats till att se Jesus som Frälsaren; alla judar visste mycket väl att deras Frälsare skulle komma ur Davids släkt. Om vi precis som den blinde mannen gjorde, tror och litar på Jesus Kristus från våra hjärtan, kommer svaren från Gud ges till oss.

2. Ropar du ut i bön och följer Guds rättvisa?

Den första människan, Adam, levde i välstånd i Edens lustgård trots att han inte slet hårt, eftersom Gud gav honom allt han behövde. Men efter att han i olydnad ätit från trädet med kunskap om gott och ont kom synden in i världen; och från och med då kunde människan bara äta genom sitt anletes svett, under hela sitt liv (1 Mosebok 3:17).

Detta är den regel som Gud har fastställt, och den kallas Guds rättvisa. På grund av den måste människor arbeta hårt för att kunna producera något. På samma sätt måste vi kämpa i bön genom att ropa med hela våra hjärtan så att vi kan få glädjen att få svar från Gud.

Jesus var en god förebild. Lukas 22:44

säger, ”Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden.” När Han uppväckte Lasarus, som hade varit död i fyra dagar, ropade Han också med hög röst, ”Lasarus, kom ut” (Johannes 11).

Även Lukas 23:46 berättar att Jesus ropade med hög röst just innan Han tog sitt sista andetag på korset, ”Far, i dina händer överlämnar jag min ande.” Då är det definitivt så att vi, som är enkla skapade varelse, ska ropa ut högt i bön om vi vill ta emot svar, särskilt när vi vill lösa ett specifikt problem som inte kan lösas med mänsklig kraft.

3. Visar du din tro genom handlingar på ett fullkomligt sätt?

Låt oss ta en andra titt på den lame mannen beskriven i Lukas 18. När han ropade talade man skarpt till honom att vara tyst, men han bara fortsatte att ropa och det högre, ”Davids son, förbarma dig över mig!” Istället för att bli tyst ropade han med ännu större iver. Han visade sin tro genom handlingar utan att tveka oavsett vad som mötte honom.

Hade han känt sig sårad eller förlägen och blivit tyst som han blivit tillsagd att vara, skulle han inte ha fått sin syn. Men eftersom hans tro var stark och inte tvekande, trodde han att det var genom Jesus som han skulle få sitt svar, så han gav sig inte utan fortsatte att be och gick inte miste om chansen.

Jeremia 33:3 säger, ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Som det står, om vi vill ta emot svar från Gud ska vi ropa ivrigt till Honom med en ödmjuk attityd i alla omständigheter.

4. Lyder du och kastar av dig din mantel?

I Markus 10 står det om en blind tiggare vid namn Bartimeus. När han hörde att Jesus gick förbi, började han ropa till Jesus med hög röst. Jesus stannade och sade, ”Kalla hit honom.” Då kastade han av sig sin mantel, hoppade upp och kom fram till Honom (Markus 10:50).

En tiggares mantel är smutsig och stinker men det är samtidigt en väldigt nödvändig sak för en tiggare. Det är hans enda ägodel. Bartimeus hörde och visste att Jesus är helig och ren och Han gav nåd till människor, botade sjuka och gav hopp till fattiga och sjuka. Så han tänkte utifrån sitt samvete att han inte kunde komma till Jesus i en sådan smutsig och stinkande mantel. Han lydde sitt samvetes röst och kastade direkt av sig sin mantel.

Andligt sett betyder det att vi måste göra oss av med alla smutsiga och stinkande synder för att möta vår helige Gud. För att ta emot Guds svar måste vi först omvända oss från våra tidigare synder helt och hållet med den helige Andes hjälp, rena våra hjärtan från allt sådant och sedan lyda det den helige Ande manar oss att göra utan att tveka.

5. Bekänner du din tro med dina läppar?

När den blinde mannen i Lukas 18 ropade på Jesus med tro svarade Han honom, ”Vad vill du att jag ska göra för dig?” Han visste i själva verket vad den blinde mannen hade för längtan i sitt hjärta men frågade ändå honom vad han ville att Han skulle göra. Varför gjorde Han det?

Han gjorde det för att vi måste bekänna vår tro med våra läppar för att ta emot svar från Gud. Guds rättvisa är sådan att ett svar bara kommer när vi bekänner vi tro med vår mun. I enlighet med rättvisan uttryckte den blinde tiggaren sin tro genom orden som kom från hans läppar, ”Herre, gör så att jag kan se igen!” och det skedde som han hade sagt (Lukas 18:41-43).



Den ryska kampanjen Russia United Crusade 2003

”Min församling växer tack vare helighetens evangelium!”

Pastor Sergey Stagneev, 43 år,
församlingen Bread of Life Church, Ryssland



Jag brukade gå till den ryska ortodoxa kyrkan på grund av min mormor, men det var bara av slentrian. 1994 accepterade jag till slut Herren när jag började gå till en kristen församling och jag tog emot den helige Ande. Då blev jag fullständigt

botad från magsår som inte hade kunnat läkas ens med operation. Halleluja!

I början av 1995 studerade jag teologi och 1996 flyttade jag till Gatchina och startade kristna möten i mitt hem. Omkring tio personer samlades. Jag var

väldigt brinnande och predikade ivrigt evangeliet. Då fortsatte församlingen att växa.

2003 deltog jag i Dr. Jaerock Lees ryska kampanj (Russia United Crusade). Jag var så glad över att se så många bli botade genom hans böner – fastän han bad från scenen – och de ärade Gud med sina vittnesbörd. Därefter ville jag lära mig mer från honom. Jag läste hans böcker, såg på hans tv-program på TBN Russia varje kväll och lyssnade på hans budskap på församlingens webbsida www.manmin.org.

När jag lyssnade på hans budskap om himlen blev jag fylld av hopp om att komma till himlen. När jag läste hans bok *Måttet av Tro* blev jag andligt chockerad över att det finns olika boplatser för var och en utifrån personens mått av tro. När jag lyssnade på hans predikningar i många ämnen växte min tro och mitt hjärta blev tröstat. Från den tiden kämpar jag för att växa upp i tro.

I detta började jag längta efter att besöka Manmin Central Church. Jag fick höra talas om möjligheten att besöka församlingen genom pastor Vladimir Osipov, ordförande i församlingen United Holiness Church of Jesus Christ i Ryssland under ett pastorsseminarium för ryska pastorer. Kan du tänka dig så lycklig jag var!

2001 åkte jag äntligen till Manmin Central Church. Under hela denna resa blev jag fylld av Anden. När jag välkomnades av medlemmarna på flygplatsen, när jag lovsjög och när jag bad i församlingens möten förblev

jag fylld. Under lovsångsgudstjänsterna kände jag till och med ett starkt känslorus.

Huvudpastorn Dr. Jaerock Lee har omkring 10 000 församlinggrenar och associerade församlingar i världen och uppvisar stor kraft från Gud. Men han var väldigt ödmjuk och vänlig. Jag kunde se att han verkligen är en gudsmän. Jag kände hans ändlösa kärlek för själarna. Jag tog emot hans förbön om väckelse i min församling. Efter besöket och hans bön har antalet församlingsmedlemmar dubblats. Jag försöker också ha honom som förebild när det gäller ödmjukhet och hans djupa kärlek för själarna. När jag började undervisa mina medlemmar med sådan kärlek, började de även växa i tro.

I juni 2014 kom Rev. Soojin Lee, ledare för pastorsorganisationen i Manmin Central Church, till St. Petersburg i Ryssland där hon ledde pastorsseminarium och mirakelhelandemöte med näsdukar (Apostlagärningarna 19:11-12).

Hennes predikningar var baserade på Dr. Lees bok *Måttet av Tro* och hon gav detaljerade förklaringar och exempel som än en gång påminde mig om vikten av att bli helgad. När hon bad med näsdukarna som innehöll kraft, kom eld ner över mig och den smärta jag haft i ryggen under sex månader försvann!

Jag vill uttrycka mitt tack från hjärtat till Dr. Lee som proklamerar Guds och Jesu kärlek till omkring 7,2 miljarder människor över hela världen. Jag tackar Gud och ger Honom äran.

”Jag är fri från nervöst sammanbrott och depression!”

Jag accepterade Jesus Kristus i Kina år 2000 men jag förlitade mig inte helt på Gud. Därför led jag fortsättningsvis i många problem. För 5 år sedan började jag plågas av nervösa sammanbrott och depression. Jag fick högt blodtryck och angina också. Trots att jag tog mediciner för depression försvagade det bara symtomen men de gjorde mig inte bättre. Jag hade sådan hemsk smärta.

I december 2002 flyttade jag till Korea. Jag gick till flera församlingar men inget av budskapen berörde mitt hjärta. Jag bad om att jag skulle finna en församling som följer Guds vilja och letade efter en.

I september 2005 leddes jag av en bekant till Miryang Manmin Church som leds av pastor Taekyn Min. Där såg jag huvudpastorn Jaerock Lees kraftfulla gärningar och fick tillsammans med hopp om helande tro för att bli botad från mina

sjukdomar. Men om jag hoppade över att ta medicinerna brukade mitt hjärta rusa, jag fick huvudvärk och feber, och det kände som om jag ville slå något, slå mitt huvud mot något och springa fram och tillbaka impulsivt. Jag kunde inte klara av att sluta ta dem med den tro jag hade.

I augusti 2014 deltog jag i Manmin sommarretreat 2014. Under det gudomliga helandemötet efter det första kvällsseminariet fick många människor tillbaka sin syn och ställde sig upp från rullstolar och började gå genom Dr. Lees bön. Jag såg dem och kände mig ledsen inför Gud över att jag inte hade blivit helad på ett så mäktigt sätt.

Jag tänkte, ”Herdens kraft har botat många människor från deras sjukdomar. Nu är det min tur att visa tro.” Jag bestämde mig och omvände mig för att jag hade tillbett avgudar innan jag lärde mig sanningen och att jag inte hade levt efter Ordet ens



Diakonissa Jungkeum Lee (61) med sin make daikon Dongjo Ji, Miryang Manmin Church, Korea

efter att jag accepterat Herren. Sedan slutade jag ta medicinen. Jag blev nervös och smärtan kom. Men jag försökte övermästra det med bön och tro.

På den sjunde dagen hade jag som svårast. Jag läste Bibeln, lovsjög och lyssnade på predikningar, men jag kunde inte kontrollera det. Medan jag rullade över hela mitt rum utan kontroll såg jag Dr. Lee i mina

tänkar och han bad för oss med tårar.

Jag bad uppriktigt till Gud i mitt hjärta och sade, ”Jag vill övervinna detta. Hjälp mig!” Sedan kände jag något som steg upp genom mina vener på båda sidorna om halsen upp till pannan. Jag tänkte ”Vad händer?” I den stunden möttes det och slog emot varandra och det hördes ”Bang”. Det kände som om något brast.

Och jag kände hur jag piggnade till och blev sval och huvudvärken var borta. Tårar strömmade nerför mina kinder. Efter det var den olustiga känslan borta och jag fick frid och blev positiv. Jag började få en tillförsikt att jag kunde göra vad som helst.

Många människor runt omkring mig sade att jag såg yngre och bättre ut än förut. Jag är så tacksam till Gud. Mörkret försvann och nu är jag så lycklig i friden från Herren. Halleluja!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com