

# Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 17 28 JUNI 2015

”Manmins historia är här”

## Manmin Nyhetsbrev, nu utgivet på 32 språk, firar 28-års jubileum!

Manmin Nyhetsbrev har spridit ordet om Gud Skaparens kraft, Jesu Kristi evangelium, och den helige Andes gåringar över hela världen. I år, 2015, är det 28 år sedan första publikationen. Den första utgåvan hette ”Manmin Joong-ang Nyhetsbrev” och trycktes den 17 maj 1987. Det började som en månatlig publikation. I oktober 1991, började det ges ut varannan vecka. Den första engelska upplagan kom ut i januari 1991, vilket har följts av upplagor på många andra språk.

I samband med den 400:e utgåvan den 11 oktober 2009, vilket var 27 år sedan församlingen startade, döptes det om till Manmin Nyhetsbrev och sedan dess har det getts ut varje vecka. November 2012 lanserades Nyhetsbrevet på internet (www.manminnews.com). Nyhetsbrevet översätts för närvarande till 31 språk: engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, spanska, ryska, tagalog, franska, tamil, indonesiska, hindi, portugisiska, mongoliska, japanska, thailändska, cebuano, arabiska, estniska, hebreiska, ukrainska, vietnamesiska, urdu, holländska, bulgariska, finska, danska, svenska, burmesiska, nepali, tyska, italienska, singalesiska. Människor över hela världen kan läsa det flerspråkiga nyhetsbrevet på internet.

Manmin Nyhetsbrev kommer att fortsätta att sända ut nådefyllda budskap om evangeliet om helighet samt om missionsarbetet, allt till Guds ära och för själarnas frälsning.

*17 maj 1987: den första månatliga utgåvan av nyhetsbrevet "Manmin Joong-ang Nyhetsbrev"*

Syftet med att ge ut Manmin Joong-ang Nyhetsbrev var att sprida ordet om den levande Guden och Hans kraftfulla gåringar. På förstasidan på den första upplagan stod församlingens nyheter med rubriken ”Den andra väckelsemöteserien, full av Ordet och Nåd.” Det rapporterades att över 4 000 personer hade deltagit i mötet och många människor blivit botade från sina sjukdomar genom Dr. Jaerock Lees bön. Nyheten om utgivningen av hans första bok *En Smak av Evigt Liv före Döden* togs också med.



*Mängder av vittnesbörd från troende*

Allt sedan församlingens start har mängder av människor blivit botade från sjukdomar, tagit emot lösningar på problem och fått sann lycka genom Dr. Lees budskap och bön. Deras vittnesbörd har blivit en betydelsefull och dyrbar källa för Manmin Nyhetsbrev. De troende har mognat i tron och blivit trogna medarbetare i det att de fått uppleva tecken, under och kraftgärningar.



*Deltagande i kristna tillställningar i Korea, särskilda väckelsemöten samt kampanjer utomlands*

Det har rapporterats om församlingens breda deltagande i kristna tillställningar i nyhetsbrevet, som till exempel kampanjen World Holy Spirit Explosion Crusade and Peaceful Re-Unification Jubilee Crusade in 50th Anniversary of Independence som hölls 1992. Även nyheter om Dr. Lees tvåveckors speciella väckelsemöten och hans kampanjer utomlands i Uganda, Pakistan, Indien, USA och Israel har det skrivits om och nyheterna har spridits över hela världen.



*Församlingens internationella tillställningar och intervjuer med utländska gäster*

Manmin Nyhetsbrev har rapporterat om församlingens globala satsningar och missionsarbete i världen såsom Manmin Sommarretreat; den aktiva tjänsten över hela världen; tv-tjänsten; och tidningar och böcker som kommit genom mediatjänsten. Många människor som har besökt församlingen har också gett sina vittnesbörd i intervjuer med Manmin Nyhetsbrev. Även tjänster inom Manmin som pastorsseminarier och helandemöten med näsdukar har det rapporterats om i nyhetsbrevet.



# ”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”

”Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa” (2 Mosebok 20:16).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

En del säger med fast övertygelse att de inte ljuger. Men från Guds synvinkel, Han som är sanningen själv, ljuger de flesta människorna ofta. Det är precis som när en mycket liten smutsfläck eller den minsta prick blir synlig när ett starkt ljus skiner på det, något som i mörker inte skulle kunna ses. Så låt oss nu ta en titt på vad falskt vittnesbörd är.

## 1. Att säga att du gjorde något du inte har gjort och att säga att du inte gjorde vad du faktiskt gjorde

Under en rättslig process blir det tydligt hur ett falskt vittne kan få en väldigt allvarlig påverkan på utgången. I rättegångar påverkar vittnens ord domen på ett direkt sätt. En oskyldig person kan bli dömd på grund av ett falskt vittnesmål, ja till och med dömd till döden, allt på grund av vittnesmålet.

Bibeln säger att både vittnet och domaren måste vara väldigt noggranna. Den säger oss att man inte bara ska lyssna till ett vittne, utan efter två eller tre personers vittnesmål kan var sak avgöras. Vi förstår också att ett falskt vittne borde straffas (5 Mosebok 19:15-20).

Bibeln menar att Guds barn inte ska tala lögn överhuvudtaget, oavsett hur oskyldig den kan verka vara. Och om man håller tyst när man skulle ha sagt sanningen är det också samma sak som att vara falsk. Det är t ex om vi hör någon bli felaktigt anklagad för ett misstag vi själva har gjort och så förblir vi tysta. Eller, om vi köper något i affären och kassörskan av misstag ger oss för mycket växel tillbaka och vi bara tar emot det utan att säga något, då kan vi inte hävda att vi är sanningsenliga människor.

Gud vill inte bara att vi ska ”avhålla oss från att ljuga.” Han vill att våra hjärtan ska vara sanna och våra ord och handlingar ska vara sanningsenliga.

Det händer att folk kommer med ”vita lögn.” Om någon t ex frågar dig om du har ätit ännu, så kanske du, av hänsyn till personen, säger att du redan har ätit trots att du inte har gjort det. I en sådan situation är det ändå bättre att ärligt säga, ”Nej, det har jag inte, men jag vill inte ha något heller.”

Låt oss ta en titt på ett sådant fall i Bibeln. När Saul försökte döda David, gömde Jonatan David på fältet och berättade inte sanningen för Saul, sin far. Istället sade han att David hade gått för att träffa sina bröder. Det var inte det bästa valet, men han försökte göra sitt bästa för att rädda David.

Som vi kan se i det här fallet fördömer inte Gud oss direkt för den lögn som sades om vi ljuger med goda intentioner där syftet med lögnen inte är att skaffa oss själva fördelar. Men om vi når en högre nivå av godhet kommer en sådan här situation inte ens behöva dyka upp och vi kommer inte bli pressade till att komma med en ”vit lögn.” Gud verkar på ett sådant sätt att vi kommer undvika sådana situationer. Eftersom Gud till och med känner vårt inre hjärta, och det går inte att lura Honom, behöver vi först se till att vi har sanningsenliga hjärta, ta emot vishet från ovan, och alltid talar goda och närrika ord.

## 2. Lägga till eller utelämna något med ens egna tankar och känslor

När någon förmedlar ett meddelande från en person till en annan händer det ofta att de lägger till något eller utelämnar något. Om man gör det med goda intentioner är det inte så illa. Men om det görs med onda intentioner kan det orsaka missförstånd mellan personerna. Det är ett problem. Även om han har återberättat med exakt samma ord, kan betydelsen förändras beroende på hur han nyanserar och betonar orden.

Genom att till exempel säga ”Varför?” med en bekymrad ton och sedan ”Varför?” med en arg och föraktfull ton får vi två helt olika betydelser. Det är givetvis väldigt svårt att återge någons meddelande exakt likadant som det sades, som om man hade spelat in det. Men vi måste ändå försöka återge det med det ursprungliga syftet som den som först sade orden hade, så exakt som möjligt.

Det kan också vara så att även om vi skulle kunna lyckas att förmedla intentionen korrekt så ska vi inte återge vad som har sagts om meddelandet inte är fyllt av nåd eller uppbyggelse utan av osanning. Om

vi skulle återge meddelandet med goda intentioner, kan åhörarens hjärta blir krossat, och det resulterar i att man skapar fiendskap mellan människor.

I Matteus 12:36-37 står det, ”Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas.” Jag hoppas att du enbart ska tala nådefyllda och uppbyggande ord så att du kan bli erkänd som en rättfärdig människa av Gud.

## 3. Att tala ord som dömer och kritiserar någon utan att man egentligen känner hans hjärta

Det händer ofta när någon ser en annan persons ansikte eller handlingar, eller hör dem, att han börja döma personens hjärta utifrån hur man själv tänker och känner. Din vän går förbi dig utan att han lägger märke till dig. Kanske hans syn är dålig eller kanske han var upptagen på annat håll i sina tankar. Men du kanske tänker, ”Han struntade i mig” eller, ”Är han arg på mig eller nåt?”

Trots att vi kan vara snabba på att läsa av hur någon som vi står väldigt nära känner sig, är det ändå svårt att helt kunna förstå personens hjärta. Så många människor missförstår, dömer och har en negativ inställning; de skvallrar och kritiserar andra och det är bara för att de använder sin egen personliga standard som standard. Så är det med ”falska vittnen” eftersom de sprider något som kommer utifrån deras eget omdöme även om det inte är sant, och det kan vara något helt annat än vad personen verkligen hade i sitt hjärta. Om vi hänger på när någon annan fördömer någon är det en dåraktig handling och innebär att är delaktig i att bära falskt vittnesbörd.

De flesta köttliga människor tror att andra kommer vara lika elaka som de själva har varit mot någon annan i samma situation. En person med ett lögnaktigt hjärta kommer därför att tvivla på andras intentioner och tror att de lurar honom. En person som struntar i andra tror att andra kommer att strunta i honom i en given situation. Därför ska vi aldrig döma eller fördöma andra utifrån vår egen standard.

Om någon talar om andras fel och kritiserar dem, behöver han inse att han gör en ondare handling än den som gjort fel (Matteus 7:1-5). Vi kan bara urskilja fel som andra har gjort när vi själv gör oss av med vår ondska och blir helgade. Fast faktum är att när vi har gjort oss av med all ondska kommer vi inte vilja se andras fel. Då

kommer vi istället bara kunna se det goda i dem och övertäcka deras fel.

Jakobs brev 4:11 säger, ”Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare, utan dess domare.” Det säger oss att det är en stor ondska att fördöma och döma andra. Det är att försöka vara som Gud, som är den ende Domaren.

En sak till som vi behöver komma ihåg är att vi inte får döma Guds Ord med våra egna tankar. Gud kan göra sådant som är fullständigt omöjligt för människan att göra. Därför får vi inte tänka eller säga något fel eller inkorrekt om Ordet.

Även om man inte har onda intentioner är det ändå så att många ljuger. Man överdriver eller underdriver något. Någon kanske säger att en annan har ätit ”mycket” av en viss maträtt. Men en annan kanske säger att personen ”ät upp allt.” Någon kan säga att ”det finns ingenting kvar” trots att det finns en liten summa kvar. Man kanske hör, ”alla är överens” fast det egentligen bara var några som höll med.

Somliga återger ett specifikt antal av något trots att de inte vet hur många det var. Trots att de inte menar att ljuga, är det ändå att ljuga. Här är ett exempel på någon som förde vidare ett budskap blandat med sina egna tankar. Det var en överordnad som åt middagsbord och sade, ”Det ser lite torftigt ut på bordet.” Någon hörde det och sade till en annan, ”Han sa att det inte finns något kött på bordet.” Det kan verka trivialt, men det är ändå att lägga till eller dra ifrån något.

Om ens hjärta är fyllt med bara sanning kommer man inte lägga till eller dra ifrån något. Man lägger inte till sina egna känslor eller tankar. Om du därför saknar sanningsenlighet i dina ord, behöver du inse att du fortfarande har falskhetens natur i dig, även om det verkar vara små ting det handlar om. Om du inte har gjort dig av med falskhetens rot, kan det hända att du, i en väldigt desperat situation, ljuger om något så att det skadar andra. Därför uppmanar jag dig att göra dig av med det helt och hållet.

Kära bröder och systrar i Kristus, som Guds barn som är Ljuset, uppmanar jag er att ta emot ett rent hjärta som är fritt från falskhet i minsta detalj. Jag ber i Herrens namn att Gud ska skina på era vägar, bli en sköld mot era svårigheter, och utgjuta goda ting i överflöd över era liv i det att ni vandrar i sanningsenligheten (Psaltaren 84:11).

## Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

## Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848  
 Telefon: 82-2-818-7047  
 Fax: 82-2-818-7048  
 Hemsida: [www.manmin.org/english](http://www.manmin.org/english) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)  
 E-post: [manmin@manmin.kr](mailto:manmin@manmin.kr)  
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee  
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



### ”Jag blev botad från sjukdomar när jag delad ut *Manmin Nyhetsbrev*”

Diakon Pilkyung Jeong,  
67 år, Parish 31, Sydkorea

*Manmin Nyhetsbrev* har fört med sig god hälsa och motivation i tron till mig. Jag besökte hus och affärer och delade ut 500-600 *Manmin Nyhetsbrev* varje vecka. Jag känner mig så belönad. Jag har orsaker till varför jag gör det.

Jag brukade förfölja min dotter diakonissa Songyi Cheong för att hon gick till kyrkan. Jag roade mig med världsliga nöjen och drack mycket alkohol. Men, efter min dotters tårefyllda böner och övertalning klev jag in i Manmin Central Church i oktober 2007. Jag fick erfara Guds kraftfulla gärningar varje vecka. Jag kunde inte annat än att erkänna den levande Guden. Jag ville ge tillbaka Herrens nåd genom att bära frukt i att fortsätta omvända mig inte bara med läpparna utan med riktiga gärningar.

Det var därför jag började dela ut *Manmin Nyhetsbrev*. Efter en kort tid kom något häpnadsväckande över mig. Jag blev botad från diabetes som jag hade haft i 30 år. Jag tog också emot styrka i min vänstra handled som hade blivit kraftlös efter en skada. Då kunde jag börja använda min vänstra handled helt och fullt. Halleluja!

Min fru har också hjälpt mig att dela ut *Manmin Nyhetsbrev*. Då fick hon också uppleva Guds helandeverk. Hon brukade känna av ångest, så illa att hon inte ens kunde åka hiss ensam. Men nu har hon ingen ångest längre. Hon fick till och med bättre syn och tog emot helande från pollakiuria som hade plågat henne i 30 år.

Jag tackar Gud som har botat och välsignat oss med kärlek.

Jag har gjort en urklippsbok av *Manmin Nyhetsbrev*. Det är inte lätt att få tag på den koreanska utgåvan av *Manmin Nyhetsbrev* i USA. Jag laddar ner den senaste upplagan från Manmin Central Church webbsida [www.manmin.org](http://www.manmin.org) varje fredag eller söndag. Jag beväpnar mig själv med budskapet som finns i det.

Huvudpastor Dr. Jaerock Lees budskap hjälper mig att växa andligt liksom det varierade utbudet av berättelser, artiklar och vittnesbörd från hela världen. Eftersom jag arbetar på dagarna har jag inte så mycket tid att läsa och studera Guds Ord. Istället laddar jag ner *Manmin Nyhetsbrev*, lägger det i en speciell mapp, och läser det när jag har tid.

En natt hade jag en dröm. I drömmen bad jag. En röst hördes som sade, ”Det är gott att samla på *Manmin Nyhetsbrev*, men det är mycket bättre om du praktiserar det du lär dig i det.” Jag vaknade och kom till stor insikt. Sedan dess har jag försökt praktisera budskapet och inte bara ha det som kunskap.

### ”*Manmin Nyhetsbrev* är min källa till glädje och det drar mig till Gud”

Senior diakonissa Sunghee Kwon,  
60 år, Manmin Missionscenter,  
Kalifornien, USA



### ”Min taxis smeknamn är ’Springande evangeliebilen’”

Jiang Fu Sheng, 55 år,  
Taiwan Manmin Church



I januari 2008 fick jag celluliter på mitt högra ben. Men medan jag offrade upp söndagsgudstjänsten via GCN TV, tog jag emot Dr. Jaerock Lees bön och tog emot helande. Sedan dess har jag under mitt arbete som taxichaufför ihärdigt spridit helighetens evangelium.

Min taxi är en ”evangelie-bil.” Jag ville vittna om den levande Guden så jag har lagt *Manmin Nyhetsbrev* och många vittnesbörd inne i bilen och på utsidan så att alla kan läsa dem. När amerikanerna åker med mig ger jag *Manmin Nyhetsbrev* på engelska till dem; till koreaner den koreanska utgåvan, och till japaner den japanska utgåvan. De har blivit glada och förvånade.

*Manmin Nyhetsbrev* ges ut på många språk och det är jag väldigt tacksam för. Jag har också Dr. Lees böcker i min bil och sprider helighetens evangelium till mina passagerare. Förra året åkte en kvinna med min taxi och jag berättade om Guds kraftfulla gärningar som manifesterats genom Dr. Lee. Hon var visade stort intresse. Efter det kom hon till vår kyrka och började gå på bibelstudium. Efter att ha lyssnat på Lektioner i 1 Mosebok, sade hon att hon har lärt sig Guds djupa andliga budskap och sade tack.

Jag vill att många fler själar ska nå frälsningen genom *Manmin Nyhetsbrev* som innehåller de goda nyheterna och jag sprider det med glädje i tid och otid. Halleluja!

Efter att jag blivit anställd vid ett stort företag blev jag väldigt stressad på grund av arbetet. Det ledde till extrem ångest, allvarlig depression och ett ringande i mina öron. En dag såg jag *Manmin Nyhetsbrev* i en springa i en grannes dörr. Jag tog det och läste det. Det stod om många helandeverk som hade skett genom Muan sötvatten. Jag blev förvånad och ringde församlingen med det telefonnummer som stod i nyhetsbrevet där det står beskrivet om hur man kan ta sig dit. Efter det började jag gå till Manmin Central Church.

I församlingen kunde jag leva ett ordentligt kristet liv. Jag kunde känna Guds kärlek. Jag återfick god hälsa och hade inga problem på jobbet längre. Nu arbetar jag som konsult på Ernst & Young Global Limited som är ett multinationellt företag som ger service till företag och de har sitt huvudkvarter i Storbritannien. Det är en av ”de Fyra Stora” revisorsbyråerna. Jag är så tacksam till *Manmin Nyhetsbrev* för att det har lett mig till att lösa mina problem med utanförskapet och andra arbetsrelaterade problem.

### ”Jag blev botad från extrem ångest, depression och ringande i mina öron”

Diakon Dongho Kang,  
41 år, Parish 10, Sydkorea



# ”Jag fann en nyckel till välsignelser i *Manmin Nyhetsbrev*”

*Manmin Nyhetsbrev* är en tidning som innehåller livets ord och Guds kraft. Genom att läsa det har många människor blivit botade och fått ta emot svar och välsignelser. Här kommer några vittnesbörd. Låt oss ge äran till kärlekens Gud som har gjort detta för dem med Andens gärningar.



## ”Jag blev botad från onaturlig trötthet och min familj njuter av god hälsa och välsignelser”

Senior diakonissa Youngnim Oh,  
54 år, Gwangju Manmin Church,  
Sydkorea

I februari 1992 födde jag mitt första barn. En tid senare fick jag problem med ett påfrestande handikapp under sju år. Vad som var ännu värre var att vi hamnade i en stor skuld eftersom min man hade gått in i ett avtal som sedan gick snett. Hans lön kunde inte ens täcka räntan.

I april 1999, hittade jag *Manmin Nyhetsbrev* som låg framför mitt hus. Tidningen annonserade om Manmin Central Churchs huvudpastor Dr. Jaerock Lees speciella väckelsemöten. I maj gick jag till mötet och blev fullständigt helad från onaturlig trötthet i hela min kropp.

Mina barn blev ofta sjuka, men eftersom jag hade mött den levande Guden och de började leva kristna liv behövde vi inte längre någon medicinsk behandling. Min man blev också mild och trogen. I januari 2015 blev han befordrad till chef över sin avdelning på Korea Rural Community Corporation.

2004 var jag pastor för en församling i Daejeon. På vägen hem från besök hos församlingsmedlemmar fann jag *Manmin Nyhetsbrev* vid ingången till min lägenhet. I vittnesbördsdelen vittnade människor om hur de blivit helade från obotliga sjukdomar genom bönen. Jag blev så förvånad! Jag besökte Manmin Central Churchs webbsida [www.manmin.org](http://www.manmin.org) och tog emot mycket nåd. Medan jag lyssnade på Dr. Lees Lektioner i 1 Mosebok, blev jag fascinerad av det andliga budskapet som avslöjade hemligheterna med Skapelsen.

Efter det gick jag på besök i församlingen och köpte hans böcker *Budskapet om Korset, Himlen och Helvetet*. Jag köpte också kassetter med predikningar, ”Trosnivåer”, ”De onda andarnas värld” och ”Gud mäter vår tro.” Jag studerade dem ivrigt. Jag tog emot stor nåd från alla budskapen och min andliga törst blev tillgodosedd.

Det ledde till att jag kom till församlingen och nu tjänar jag lyckligt som en av församlingens assisterande pastorer. Jag älskar *Manmin Nyhetsbrev* som ledde mig till att möta den sanne herden.

## ”När jag såg den kraftfulla tjänsten fann jag vägen till att bli en sann pastor”

Pastor Shinhyun Mun,  
62 år, vice församlingsspastor i  
Parish 15, Sydkorea



## ”Genom obestridliga konkreta bevis mötte jag den levande Guden”

Diakonissa Chie Hara, 52 år,  
Iida Manmin Church, Japan



När jag gick till Iida Manmin Church för första gången fick jag *Manmin Nyhetsbrev*. Där fanns ett vittnesbörd som fångade min uppmärksamhet. Det var diakonissa Kumakai Sonokos vittnesbörd. Hon hade äggstockscancer som hade spridit sig till bukhinnan. Det var meningslöst att operera. Det enda hon kunde göra var att få anticancer-behandling. I den situationen åkte hon till Dr. Jaerock Lee i Korea med offer precis som Naaman gjorde i Bibeln. Efter att ha fått hans bön blev hon fullständigt botad.

Ärligt talat hade jag mina tvivel om det verkligen kunde vara möjligt att sådant kunde ske. Men tvivlen skingrades när jag träffade henne och fick höra om hennes erfarenhet. Då kom stor nåd över mig. Jag hade hört talas om helandegärningar som manifesterades genom Dr. Lee, men när jag faktiskt mötte personen och visste att det hade hänt med någon här i Japan, fick jag tro.

Genom *Manmin Nyhetsbrev* fick jag möjlighet att höra om Gud och förstå Honom som jag hade varit okunnig om. Jag bestämde mig för att leva efter Hans Ord.

Min man och jag får *Manmin Nyhetsbrev* varje vecka här i bergsområdet i Kangwonprovinsen. När vi får det tänker vi på mina söner och min dotter som går till Manmin Central Church. Vi läser det med glädje. Vi har blivit särskilt överraskade och tacksamma när vi har läst många människors vittnesbörd som blivit botade från sjukdomar genom Dr. Lees bön.

I april 1996 fann min dotter diakonissa Youngsuk Ju *Manmin Nyhetsbrev* på gatan och tog upp det. Efter att ha läst det gick hon till Dr. Lees speciella väckelsemöte och där blev hon botad från inflammation på synnerven som hon hade haft i 20 år.

Vi har också läst Dr. Lees vittnesbörd i hans memoarer *En Smak av Evtigt Liv före Döden* tills den blev sönderläst eftersom vi blev så berörda. För närvarande läser vi *Budskapet om Korset* och vi ser på GCN, och på så sätt växer vår tro. Vi tackar Gud och kärlekens Herre för detta.

## ”Jag är alltid full av frid och lycka tack vare nyheterna om Svar och välsignelser”

Diakonissa Kyongsuk Chung,  
59 år, Gangwonprovinsen,  
Sydkorea



Telefon: 82-2-824-7107  
[www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)  
E-post: [webmaster@gcntv.org](mailto:webmaster@gcntv.org)



Telefon: 82-2-818-7334  
[www.manminseminary.org](http://www.manminseminary.org)  
E-post: [manminseminary2004@gmail.com](mailto:manminseminary2004@gmail.com)



Telefon: 82-2-818-7039  
[www.wcdn.org](http://www.wcdn.org)  
E-post: [wcdnkorea@gmail.com](mailto:wcdnkorea@gmail.com)



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075  
[www.urimbooks.com](http://www.urimbooks.com)  
E-post: [urimbook@hotmail.com](mailto:urimbook@hotmail.com)