

# Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 20 27 SEPTEMBER 2015

## ”Goda nyheter gör att lyckan överflödar!”



Manmin Nyhetsbrev har spridit nyheterna om Gud Skaparen och Jesu Kristi evangelium till alla folk i alla nationer och förnyat mängder av människors liv.

### Manmin Nyhetsbrev, ger liv till människor, Publicerade sin 700:e upplaga på koreanska

Manmin Nyhetsbrev, som för närvarande ges ut på 32 språk, har hjälpt själar över hela världen att leva liv fyllda av Guds kärlek. Manmin Nyhetsbrev på koreanska har just publicerat den 700:e upplagan.

Med sina livfyllda innehåll har Manmin Nyhetsbrev hjälpt församlingsmedlemmar som längtar efter att deras tro ska växa likväl som att sprida Guds nåd till de som inte känner Gud.

Den första sidan innehåller nyheter om församlingens kraftfulla tjänst som till exempel kampanjer utomlands, pastorsseminarier och helandemöten med näsdukar och annat som ägt rum i församlingen. På sidan två finns huvudpastorn Dr. Jaerock Lees predikningar som presenterar vägen till svar och välsignelser. Sidan tre innehåller en specialartikel om hur sanningen kan kultiveras i hjärtat och hur man övervinner världen. Och, den fjärde sidan innehåller vittnesbörd från Manminmedlemmar över hela världen som har upplevt Guds kärlek.

Manmin Nyhetsbrev har lett mängder av själar i världen till frälsningens väg. I juli 2014 fick syster Wijei Loximi i Indien Manmin Nyhetsbrev på tamil från hennes granne och hon läste det. Trots att hon var hindu tänkte hon att

om innehållet var sant, så lever Gud verkligen och även hon skulle kunna ta emot allt hon längtade efter i sitt hjärta. Därför besökte hon Chennai Manmin Church och började lyssna på budskapen i församlingen. Hon tog också emot Dr. Lees bön för de sjuka. Då blev hon välsignad med lösningen på ett problem som hade med hennes hem att göra och att betala sin skuld, och hennes son blev botad från en hudsjukdom.

Hon konverterade till kristendomen och även hennes man började gå i kyrkan. Nu smakar de lyckan i Herrens kärlek som de inte aldrig ens hade upplevt eller känt till tidigare. Förutom dem finns det ett stort antal människor som mött och upplevt Gud genom Manmin Nyhetsbrev och som lever förnyade liv.

Senior diakonissa Eunkyung Park i Gwangju Manmin Church sade, ”När jag stod på busshållplatsen för att åka hem var det någon som stod där med Manmin Nyhetsbrev i sin hand. Hon gav det till mig och bad mig läsa det. Nu vet jag att det var Herrens hand som sträcktes ut till mig som led i denna hårda värld.”

Senare läste hon Dr. Jaerock Lees vittnesbörd i memoaren *En Smak av Evigt Liv före Döden* och lyssnade på hans predikoserie ”Budskapet om Korset”. Då började hon ta emot många

välsignelser; hon blev botad från en hjärtsjukdom och magproblem och nu lever hon sitt troende liv utan några bekymmer. Hon delar också med sig av Herrens kärlek till andra genom att sprida Manmin Nyhetsbrev.

Många församlingsmedlemmar använder Manmin Nyhetsbrev på ett bra sätt. De ber utifrån och tänker på livets ord och de vittnesbörd som står i nyhetsbrevet och på så sätt växer deras tro. Diakonissa Iwamoto Yoko sade, ”Jag har sådan nytta av Manmin Nyhetsbrev. När jag sprider evangeliet till andra är vittnesbörden i nyhetsbrevet till stor hjälp. Och när jag möter en prövning blir jag påmind om vittnesbörden, och därför kan jag övervinna den med tro. De välorganiserade budskapen är väldigt användbara och livets bröd är så värdefullt. Jag delar tidningskolumner, vittnesbörd och församlingsnyheter från tidningen på mitt Facebook-konto. Det har fått mycket god respons.”

Lina Dabbagh (Israel) som översätter Manmin Nyhetsbrev till hebreiska sade, ”Jag har lärt mig mycket nödvändiga och viktiga punkter genom Livets Ord om att leva ett kristet liv. Och vittnesbörden i nyhetsbrevet berör verkligen mitt hjärta eftersom jag själv också har sett min son uppleva Guds mirakulösa helande genom Dr. Lees bön som inte begränsas av tid eller rum.”

Manmin Nyhetsbrev ges ut på 32 språk – koreanska, engelska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, ryska, spanska, tagalogiska, japanska,

franska, hindu, tamil, portugisiska, holländska, danska, finska, estländska, bulgariska, ukrainska, hebreiska, urdu, thailändska, vietnamesiska, mongoliska, indonesiska, visayan, burmesiska, svenska, arabiska, nepaliska, tyska, italienska och singalesiska. Det används av församlingar och pastorer över hela världen som längtar efter helighetens evangelium och de kraftfulla gämingarna.

Pastor Grace Lee i Nepal sade, ”Jag sprider Manmin Nyhetsbrev till människor på gatan och ger till pastorer och medlemmar i våra församlinggrenar. Det händer att andra församlingars medlemmar och icke-kristna ringer oss och visar sitt intresse. Jag är glad över att se att mina församlingsmedlemmar är glada över Manmin Nyhetsbrev.”

Manmin Nyhetsbrevs första upplaga gavs ut den 17 maj 1987 under namnet ”Manmin Joong-ang News”. I oktober 2009 döptes den om till ”Manmin Nyhetsbrev”. Det har spelat en stor roll i förlagstjänsten genom att den finns tillgänglig på internet och i pappersform. Manmin nyhetsteam har utvidgat sitt nätverk över hela Korea och över hela världen för att så fort som möjligt få nyheter fulla av nåd och vittnesbörd från alla församlinggrenar och associerade församlingar.

Manmin Nyhetsbrev ger sant liv och glada nyheter som inget annat i världen kan ge oss, med hopp om att läsarna ska växa i tro, få stor glädje och få uppleva den helige Andes gäringar.

# Att kultivera fullkomlig godhet

”Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom”  
(1 Johannes brev 1:5).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

För det mesta när folk ser någon som håller tillbaka sina dåliga känslor, tycker de att han är en bra person. Men det är inte fullkomlig godhet i Guds ögon. Godhet som erkänns av Gud innebär att man inte har några negativa känslor alls gentemot någon som gör ont mot oss och att man dessutom berör deras hjärtan med goda ord och gärningar. Gud vill i tillägg till detta att vi ska kultivera fullkomlig godhet där vi kan ge våra liv för våra fiender.

Låt oss nu ta en titt på tre kontrollstationer för att som Guds barn kunna uppnå fullkomlig godhet.

## 1. Du måste kontrollera om du försöker ge ditt liv för andra eller om du trycker ner dem

I Johannes 6:63 står det, ”Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som har talat till er är Ande och liv.” Anden ger liv. Den ger styrka till andra att fylla dem med Anden, och låta dem förändras och få evigt liv.

Jesus bröt inte av ett brutet strå, inte heller släckte Han en tynande veke. Han avslöjade inte människors ondska: kvinnan som hade begått äktenskapsbrott; Judas Iskariot, som skulle förråda och sälja Honom; eller fariséerna och de skrifflärda som hela tiden försökte attackera Honom. Han bara öppnade vägen till att ge liv till dem. Det är Herrens goda hjärta.

Men de som inte är godhjärtade kommer bryta av ett brutet strå bara för att de inte ser bra ut. De släcker tynande vekar så att de inte ska sprida rök och sot. De insisterar

på att deras egna åsikter ska gälla och ignorerar och trycker ner andra så att de också gör så.

När du gör dina uppgifter kommer du att stöta på människor med olika personligheter. Kommer du då att välja att ge liv till dem eller försöka trycka ner dem med dina egna åsikter? Tänk dig att du håller i ett möte och en av deltagarna ofta går emot din åsikt. Då kanske du känner dig obekväm och tänker, ”Hon är alltid emot vad jag säger. Är det att hon ser ner på mig, eller?” Så utan att ha hört hela hennes åsikt kan det hända att du direkt avfärdar henne.

Och om du inte har kultiverat godhet i ditt hjärta kommer du försöka trycka ner andra samtidigt som du låtsas att du ger liv. Om du till exempel ofta har konflikter med andra församlingsarbetare på grund av att ni är olika och din pastor en dag frågar dig hur det står till med den andra personen.

Då kanske du utan att tveka svarar, ”Pastor, jag har faktiskt tänkt prata med dig om henne. Jag tycker synd om henne. Hon kommer inte på bönemötena och har alltid konflikter med andra. Därför tycker människor runt omkring henne att det är jobbigt att vara nära henne. Det kanske är svårt för henne också. Pastor, snälla hjälp henne.” I själva verket är det du som har en konflikt med henne, men du tar inte på dig skulden utan bara lägger den på henne och talar till och med om andra.

I sådant fall kanske du bara vill att församlingens pastor ska få henne att böja sig och förändra sig. Men om du inte inser att det är så du känner, kanske du tror att du har talat ord av godhet, av omsorg för den andra personen. Jag hoppas att du ska kunna kontrollera dina ord och handlingar och se om de verkligen ger liv till andra eller om de får dem att underordna sig dig.

## 2. Du behöver kontrollera om du vill ta åt dig av äran, trots att du säger att du arbetar för att Gud ska få ära

1 Korinterbrevet 10:31 säger, ”Alltså: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” De som har tro äter och sover för att få styrka till att arbeta för Guds rike och för att ära Honom. Om de har ett sådant hjärta kommer Gud acceptera deras väldoft även fastän de bara äter och sover.

Men andra människor arbetar hårt på utsidan, men på insidan söker de sin

egen ära, och därför kan de inte få några himmelska belöningar.

Den uppgift som du har, att hjälpa de behövande, predika, och att ha omsorg om själarna, är en mycket värdefull uppgift. Om själar blir frälsta och välsignade genom ditt hårda arbete, och när det blir väckelse, kommer du ge äran till Gud och få ta emot välsignelser för både ande och kropp. Men i denna trofasthet uppmanar jag dig att kontrollera om det inte är så att du i själva verket skulle vilja ha äran själv.

Låt oss säga att du har någon du ska evangelisera för och du har offrat upp böner och fastat för henne. Ibland gav du henne vad hon behövde och tjänade henne helhjärtat. Till slut öppnade hon sitt sinne och var på väg att följa med dig till kyrkan. Men en dag är det en annan församlingsmedlem som tar med henne till kyrkan och hon blir registrerad som medlem under den andres namn. Har du då negativa känslor och tänker, ”Hur kan hon göra så? Hon vet hur mycket jag har arbetat för att få henne till kyrkan, och så tar hon åt sig all ära”. Om du har godhet skulle du inte tänka så.

Låt mig ge dig ett annat exempel. En cellgruppsledare gör sitt bästa för sin cellgrupps skull och det blir väckelse och medlemmarnas tro växer. Men en dag görs en omorganisation. Hennes cellgrupp delas och några flyttas över till en annan cellgruppsledare. Om du bara söker Guds ära och har omsorg för själarna, vad skulle du då tänka och göra? Du skulle hjälpa medlemmarna att lära känna den nya ledaren. Men om du i stället föraktar henne och tänker, ”Det här är min frukt. Jag har uppfostrat dem genom hårt arbete, och det jag har gjort har varit förgäves. Min cellgrupp blir mindre”, betyder det att du söker din egen ära.

Om du söker din egen ära kommer din trofasthet att kunna förändras när som helst. Om du inte ser någon frukt direkt, eller om du inte kan ta äran för de goda frukter som kommit, kommer du att känna dig trött och passionen kommer att svalna. Jag hoppas att du inte kommer söka din egen ära alls, utan i stället söka Guds ära och enbart den. Bara då kommer all din trofasthet bli belönad med eviga belöningar och ära.

## 3. Du behöver kontrollera om du bryr dig om andra, eller om du vill att andra ska bry sig om dig

Apostlagärningarna 20:35 säger, ”Det är saligare att ge än att ta.” När du gör dina uppgifter kommer det vara naturligt för dig att ge än att ta. Du kommer bry dig om själarna som är svaga och som har problem, precis som du skulle ta hand om din egen familj. Men om Andens fullhet kommer ner en stund, kommer du känna längtan av att vilja ta emot. Du kanske tänker något som, ”Varför får inte jag ta emot några välsignelser trots att jag har arbetat så hårt?” Dina köttliga tankar blir större och större och du tänker, ”Jag har arbetat hårdare än alla andra men ingen vet om det.” Du tänker nu mer på dina egna problem, när du i stället skulle ha tänkt på själarnas problem i första hand.

Du kanske tänker, ”Ber församlingens pastor för mig? När andra gick igenom prövningar besökte hon dem ofta och fastade till och med för dem, men hon verkar inte göra någonting för mig!” Om någon annan ger dig rådet att bli mer trofast kanske du känner dig nere och tänker, ”De håller bara på att peka ut mina fel utan att förstå min situation.”

Trots att du har arbetat som ledare i församlingen och har hört budskapen om godhet under en lång tid, kommer till slut ditt verkliga hjärta bli uppenbart om du inte har kultiverat godheten i dig. För i stället för att bry dig om vad andra behöver, vill du att andra ska förstå dig och tjäna dig.

Jesus hängdes upp på ett kors trots att Han var oskyldig. Inte ens då klagade Han över den smärta Han hade. Han försökte med Guds hjärta att trösta de som sörjde och bedja för själarna som var kvar. Du kan bara komma in i hel ande snabbt när du försöker se andras smärta i stället för din egen. Du borde försöka förstå andras hjärtan och hjälpa dem.

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud är det fullkomliga Ljuset som inte har någon ondska eller mörker. Han vill att vi ska vara fullkomliga som Hans barn, liksom Han är fullkomlig. Jag uppmanar dig att kontrollera ditt hjärta, dina ord och gärningar och låta din tro växa snabbt. Jag ber i Herrens namn att du genom att göra så kommer att kultivera fullkomlig godhet, och inte köttlig godhet som kommer från kunskapen eller självrättfärdigheten.

### Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna

- genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och ande och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

### Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848  
Telefon: 82-2-818-7047  
Fax: 82-2-818-7048  
Hemsida: [www.manmin.org/english/](http://www.manmin.org/english/) / [www.manminnews.com](http://www.manminnews.com)  
E-post: [manminen@manmin.kr](mailto:manminen@manmin.kr)  
Utgivare: Dr. Jaerock Lee  
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Fortsättning från sidan 4

## Diakonissa Virgina, Foreigner's Parish, DR Kongo



Sommaren 2002 fick jag mycket tråkiga nyheter. Min mor, som bodde i Paris, Frankrike, hade fått diagnosen leukemi. Hon tog mediciner och gick igenom olika behandlingar för att bli frisk, men det blev bara värre. Hon kunde inte äta ordentligt och kräktes ofta. Hon blev snabbt svag. Hon gick ner från 100 kg till 38. Till slut började hon förbereda sig på att dö och sände sitt testamente och sina värdesaker till mig i Korea.

I maj 2004 gick jag på Dr. Jaerock Lees speciella väckelsemöten och han bad för hennes foto. Efter det samlade jag på mig trosgärningar för hennes skull. Mot slutet av 2006 fick min mor styrka och började gå upp i vikt. Det var ett mirakel. I juni 2007 visade undersökningar att det inte längre fanns några cancerceller kvar.

## ”Jag blir glad när jag tänker på min mamma som blev botad”

Halleluja!

Nu är det augusti 2015 och min mor är fortfarande frisk (till höger). Hon går till Manmin Central Churchs gudstjänster via internet och har tagit emot så mycket nåd genom Dr. Lees böcker och *Manmin Nyhetsbrev*. Jag blir så glad och tacksam till Gud av att bara tänka på min mamma som blev botad och som fortfarande är i god form.

Sedan dess har min tro vuxit och jag har levt ett lyckligt kristet liv. Nu tolkar jag kvällsgudstjänst på söndagar till franska och hjälper församlingens pastorer att prata med människor som talar franska. Jag ger min tacksamhet och ära till Gud som hela tiden ger det allra bästa till sina älskade barn.



## Diakon City Bav, Chennai Manmin Church

## ”Min familj arbetar nu troget för Gud”

Innan jag accepterade Herren var jag beroende av alkohol och droger. Min familj var rädd för mig. Jag var full varje kväll och höll en kniv mot min fru och mina söner och hotade att döda dem och jag brukade slå dem. Men om jag inte drack alkohol fick jag fruktansvärd huvudvärk och mina händer skakade, så jag kunde inte annat än att dricka.

Min familj fick lida mycket psykiskt på grund av mig (till vänster och längst bak). De blev också fysiskt sjuka. Min fru hade sköldkörtel- och hjärtsjukdomar och svårt att andas. Hon hade också problem med vattenkastningen. Min första son hade huvudvärk och dålig syn. Min andra son var sömngångare om natten.

Men i november 2007 leddes jag till Chennai Manmin Church. Och jag kunde sluta att dricka alkohol som jag hade varit beroende av i 20 år och slutade också ta droger som jag hade tagit i 10

år. Min fru och mina söner blev botade från sina sjukdomar. Efter det var det som att vända helt på handen. Jag lever nu ett ivrigt troende liv och kör taxi (rickshaw taxi) för att tjäna pengar. Jag är lycklig och min familj likaså.

Mot slutet av 2014 ledde jag också min far och min brors familj som hade tillbett hinduism, till församlingen. Vi lever alla kristna liv tillsammans. Så tacksam!

Hela min familj arbetar i församlingen. Jag är ordförande i männens missionsgrupp och min fru är ordförande i kvinnornas missionsgrupp och lärare i barnens söndagsskola samt medlem i kören. Min första son tillhör unga vuxnas missions- och lovsångsteam.

Jag ger all tacksamhet och ära till Gud som har välsignat oss med att acceptera Herren och ta emot stora välsignelser till ande och kropp.



## Diakon Seokheon Kim, Masan Manmin Church

## ”Alla prövningar och svårigheter var Herrens kärlek till mig”

När jag var ung kunde jag inte handskas med pengar särskilt väl. Men jag var full av ambitioner och drömmar. Jag använde kreditkort utan utskiljning, gick i borgen för andra, och startade ett eget företag. Jag hamnade i ekonomiska svårigheter.

Under 2001, tog jag ett kreditlån till och med efter att jag hade gift mig, och investerade i aktier för att kunna betala av mina skulder jag redan hade. Men det ledde bara till större skulder. Jag slutade på mitt jobb och betalade av en del av min skuld med de pensionsförmåner jag fick. Jag startade sedan ett eget företag för att tjäna mer pengar. Jag startade en hälsokostaffär.

Affärerna gick bra och blev stabila. Då investerade jag i aktier igen och hamnade återigen i stor skuld. I november 2008 bröt en brand ut runt byggnaderna där jag hade min affär. Det var förundransvärt att affären bredvid brann upp men inget hände med min affär. Grannaffären var bara 8 cm bort från min affär, men Gud beskyddade den.

Den händelsen fick mig att se tillbaka på mitt liv och omvända mig. Trots att Gud hade lärt mig nycklarna till välsignelser genom huvudpastorn Dr. Jaerock Lee, hade jag struntat i det och bara levt som jag själv ville med girighet. Jag hade inte gått på den rätta vägen, och jag omvände mig från allt detta. Sedan fick jag ett arbete i Seoul Joongang Asset, Masan branch. Eftersom jag hade gått igenom värdefulla prövningar ville jag hjälpa dem

som var i nöd och gav av det jag hade till Guds rike med ett ivrigt hjärta.

Då välsignade kärlekens Gud mig. Den första månaden kom jag på andra plats som försäljare i företaget. Jag betalade tillbaka all min skuld inom ett år och blev befördrad. Ju mer jag gav till Gud, desto mer välsignelser tog jag emot.

I maj 2015 fick jag chansen att upptäcka ondska som fanns djupt nere i mitt hjärta och att sträva efter ett andligt hjärta. Min femårige son Jihun fick lunginflammation och hade hög feber i sju dagar. Han kunde varken äta eller sova. Han yrade och blev uttorkad. Hans läppar var så torra och de blödde. Han hostade så mycket att det gjorde hans röst hes. Lunginflammationen spred sig till mellangärdet och leverproverna steg fyra gånger så mycket än vad som var normalt.

Min fru och jag började fasta. Vi insåg att vår nitälskan hade svalnat och vi hade blivit andligt arroganta. Jag tyckte det var mitt fel och omvände mig noggrant. Efter det försvann hans höga feber och han blev fullständigt botad. Efter det började jag ivrigt arbeta på ödmjukheten, tacksamheten och överlåtelsen. I juni 2015 blev jag välsignad av att uppnå andligt hjärta.

Alla prövningar och svårigheter kom utifrån Herrens kärlek. Jag ger all tacksamhet och ära till Gud som tålmodigt väntade på mig tills jag blev en andlig människa.



# ”Mitt liv förnyades efter att jag mötte Herren!”



Det har varit med många vittnesbörd i *Manmin Nyhetsbrev* under de 700 upplagor av den koreanska utgåvan. Vi gör en återblick i arkivet och ser efter hur det har gått med dem som gav sina vittnesbörd. De lever fyllda av välsignelser genom Guds nåd. Låt oss ära Gud genom dem!

Senior diakonissa Hyunsuk Cho, Lärare och vägledare i Kanaan Missionsgrupp, ordförande i kvinnornas missionsgrupp, Sydkorea



1991 upptäckte jag att min två månader gamla dotter hade en hjärtsjukdom som kallades supraventrikular takykardi. Jag fick höra att det var obotligt och att även om operationen lyckades skulle hon inte leva längre än till sin 18-årsdag, om ens så länge. I början av 1993 gav en av mina grannar Dr. Jaerock Lees predikan på kassetband ”Budskapet om Korset.” När jag lyssnade på det kände jag mig mycket upplyft. Och när jag tog emot hans bön för sjuka i slutet av kassetten kände jag en kyla från hjässan till tårna, som om jag åt en mintkaramell. Jag blev botad från smärta i mina ögon, allergisk rinit och eksem som hade varit så jobbigt för mig.

Den 3 maj 1993 skyndade jag mig till Manmin Central Church med min dotter för att vara med på Dr. Lees speciella väckelsemöte. Jag tog emot mycket nåd från budskapet, omvände mig grundligt varje kväll och beslutade mig för att leva efter Guds Ord.

Den 30 maj 1993 hade hela min familj registrerats som medlemmar. Och när vi tog emot huvudpastorns bön för de sjuka efter hans predikan, blev min dotter fullständigt botad från sin hjärtsjukdom och nu är hon 25 år och fortfarande frisk. Min

## ”Jag är glad över att leva ett liv som ger Gud ära”

man och jag arbetade ivrigt för Herren med tacksamhet till Guds nåd. Ibland har vi gått igenom svåra tider men vi har tackat Gud och tänkt på huvudpastorns budskap om liv och sett tillbaka på vår tro. Det har blivit till en välsignelse för våra själar och det står väl till med dem.

Min son, broder Seungcheol Song, brukade driva omkring i världen med sina världsliga vänner. Men efter att han insåg herdens kärlek blev han snabbt förnyad. Nu arbetar han för församlingen som en levitisk arbetare (heltidsarbetare) och som ordförande i Unga vuxnas missionsgrupp. Min dotter, pastor Jihyung Song, blev pastor och har gett ut den nåd och kärlek hon tagit emot från Herren till andra själar. Min make, äldstebroder Seokgil Song, tjänar som ordförande i Männens missionsgrupp och är lärare och ledsagare för Unga vuxnas missiongrupp och jag är ordförande i Kvinnornas missionsgrupp och lärare och ledsagare för Kanaan missionsgrupp.

Om vi inte hade mött livets herde skulle min familj inte varit så här. Jag ger all tacksamhet och ära till Gud som har välsignat och lett oss till att uppnå ett andligt hjärta och hel ande och vi lever enbart för att ära Gud.

Diakon Jaewoo Park, ordförande i 2-3Männens missionsgrupp, Sydkorea

Under 1998 började jag gå till Manmin Central Church. Genom Dr. Jaerock Lees predikningar har jag fått frid i sinnet och blivit botad från mag-tarmproblem och ryggsmärta.

På den tiden hade min fru och jag varit gifta i två år. Vi var oroliga över att vi inte hade fått barn än. Men en natt kom huvudpastorn till mig i en dröm och han bar på ett barn i sin högra arm och han gav barnet till mig. Och han sade, ”Kalla henne Yerim”. Efter det kände min fru något konstigt i kroppen och åkte till sjukhuset. Hon var i sjätte

veckan.

Gud sände oss sedan fler döttrar och en son och vi lever ett lyckligt liv. Mina barn har vuxit upp och mår bra. De är friska och trevliga. När jag har hållit sabbaten, gett tiondet och varit ivrig med att offra har Gud gett mig fler välsignelser så att jag inte har saknat någonting.

Jag ska ha omsorg över själarna i min missionsgrupp och cellgrupp med samma hjärta som herden har och återgälda den nåd jag har fått ta emot. Jag ger tacksamhet och ära till Gud som ger svar och välsignelser.

## ”Min familj är glada tack vare Guds nåd”



Syster Sophie Atien, Nairobi Manmin Church, Kenya



I april 2013 hörde jag talas om de goda nyheterna när jag var i sjunde veckan. Senare fick jag höra från sjukhuset att min baby var en pojke. Fast egentligen ville jag ha en flicka.

Den 5 januari 2014 lyssnade jag på Dr. Jaerock Lees predikan och han talade om återskapelseverk. Då blev jag övertygad om att pojken i min livmoder kunde förändras till en flicka genom Dr. Lees kraft. Så jag bad med tro och tog emot hans bön för sjuka under fredagens bönenatt den 17 januari. Trots att det bara var några dagar kvar tills

beräknat förlossningsdatum trodde jag helt och fullt att pojken hade förvandlats till en flicka. Kväll efter, klockan 23, födde jag mitt barn. Det var en underbar och frisk flicka som vägde 3600 g.

Min dotter är frisk och springer runt. Hon älskar att prisa Gud och dansa så när jag visar henne videon från den andra delen av fredagens bönenatt slutar hon gråta och skiner upp av lycka. Jag har också fått ta emot välsignelser och leder lovsången i församlingen. Jag ger all tacksamhet och ära till Gud som lever och verkar i enlighet med vår tro.

/Fortsätter på sidan 3



Telefon: 82-2-824-7107  
www.gcntv.org  
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
E-post: urimbook@hotmail.com