

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 22 22 NOVEMBER 2015

Församlingens 33-årsjubileum och firande med uppträdanden

Människor från 21 länder blev förundrade och ärade Gud med glädje



Manmin Central Church hade sitt 33-årsjubileum och firande med uppträdanden. Församlingen tackade Gud som har varit med dem genom den Helige Andes gåringar. Bild 1, Dr. Jaerock Lees predikningar mellan 9-11 oktober (fredag till söndag), Bild 4, 7: Jubileumskvällens händelser och uppträdanden, Bild 3 och 6, besökare från utlandet tog emot nåd genom mötet och uppträdandet, Bild 2, 5, de fick också ta del av glädjen i firandet genom de evenemang som ägde rum utomhus.

Klockan 15 den 11 oktober 2015 startade Manmins 33:e jubileumsgudstjänst och firande med uppträdanden under söndagens kvällsmöte.

Omkring 200 personer kom från 21 länder som USA, Israel, Egypten, Spanien, Mexiko och Kenya. Bland dem fanns många pastorer, missionärer och andra från politiska och finansiella sektorer. Gudstjänsterna och evenemangen simultantolkades till nio språk, däribland engelska, ryska och spanska.

Som en fortsättning på jubileumskvällen dagen innan och söndagens morgongudstjänst predikade Dr. Jaerock Lee budskapet med titeln, "Manmins historia", med utgångspunkt i Hebreerbrevet 2:4. Han gav förklaringen till Manmins kraftfulla tjänst som är full av tecken, under och skapandegärningar och sade att många människor har förts in på frälsningsvägen genom församlingens arbete.

Efter hans predikan framförde

gruppen the Performing Arts Committee där pastor Heejin Lee är ordförande, ett uppträdande med titeln "Manmins historia." Framträdandet direktsändes via tv-bolaget Global Christian Network som når ut till 170 länder, och också över internet. I framträdandet tänker medlemmarna som har kommit till Nya Jerusalem, den bästa bopplatsen i himlen, tillbaka på Manmins historia; de är med på banketten och offrar glädje och tacksamhet till Gud. Allt detta blev uttryckt på ett underbart sätt genom gudagivna sånger.

Gruppen Performing Arts Committee från Manmin Central Church framförde ett högkvalitativt framträdande med hjälp av många professionella sättare för ljus, ljud, video och specialeffekter.

Dr. Sergei Martinuk (USA) sade, "Jag har aldrig sett ett sådant vackert uppträdande. Det kändes som om änglars sånger spreds och jag kunde känna den Helige Andes närvaro. En outtrycklig frid, lycka och känsla fyllde atmosfären."

Pastor Yonas Tsegaye Gebrewold från

Förenade Arabemiraten sade, "Jag har varit på många olika kyrkoevenemang i Australien och Europa, men jag har aldrig sett något så magnifikt och stort som detta. Församlingsmedlemmarna betjänade varandra och det gjorde stort intryck på mig, och jag kunde känna godhetens väldoft från Dr. Lee."

Framme vid första raden i kyrkan fanns en utställning med vackra bilder som dekorerats i temat Trädgårdens säsonger i herdens slott. Medlemmar, gäster, inbjudna familjemedlemmar och släktingar tog bilder och hade det trevligt vid de olika utställningarna med bilder på våren, sommaren, hösten och vintern. Även de nyrenoverade Publicity Hallway hade också färdigställts så att man där kunde se en utställning om Manmins 33-åriga historia. Det drog till sig mycket uppmärksamhet.

Den 9 oktober hölls en jubileumskväll med firande och uppträdandet "Blommornas festival" under den andra delen av fredagens bönenatt. De underbara instrumentala styckena

och danserna uttryckte festivalen i Blommornas trädgård i herdens slott i Nya Jerusalem. Det gav åskådarna ännu större hopp om himlen.

Den 12 oktober fick gästerna från utlandet besöka Muan Manmin Church där brunnen med havssaltvatten som står framför kyrkan förvandlades till drickbart sötvatten genom Dr. Lees bön. Vid denna plats där stor kraft finns, fick besökarna uppleva den bibliska händelsen då bittert vatten vid Mara förvandlades till sötvatten (2 Mosebok 15:25).

Sedan församlingen först offrade Invigningsmötet den 10 oktober 1982, har Manmin under dessa 33 år vuxit till en megastor internationell församling med omkring 10 000 församlinggrenar och associerade församlingar. När det tredje steget nu är på väg att tas med stor iver kommer nationell evangelisation och världsmision kunna uppnås på ett mycket större sätt genom det femfaldiga evangeliet om helighet och kraftgärningar.

Frukten kärlek

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot” (Galaterbrevet 5:22-23).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Saligprisningarna” i kapitel fem i Matteus, ”andlig kärlek” i kapitel tretton i 1 Korinterbrevet och ”Den Helige Andes nio frukter” blir tillsammans vägmärken som hjälper oss att undersöka var vi befinner oss i tron. Låt oss nu ta en titt på den Helige Andes frukter och göra en djupdykning i en av dem, kärleken.

1. Vad är den Helige Andes frukt?

Frukt är resultatet som man får när man har sått ett frö, när sprickningen och blomningen är färdig. På ett liknande sätt är frukterna från den Helige Ande sådant som kommer ut när den Helige Ande kommer in i våra hjärtan.

Gud ger dem som accepterar Herren den Helige Ande som gåva in i deras hjärtan. När de tar emot den Helige Ande blir den döda anden upplivad. Den Helige Ande låter oss få veta vad synd, rättfärdighet och dom är. Han hjälper oss att göra oss av med synder och laglöshet och att leva i rättfärdighet. Han leder oss till ett leva ett liv i Kristus genom tro och vi får hopp om att få komma till himmelriket. När vi lyder den Helige Andes ledning i vårt kristna liv börjar vår ande att växa.

Inte alla som har tagit emot den Helige Ande bär frukten från den Helige Ande. Vi kan bara bära dessa frukter när vi lyder den Helige Andes ledning. Den Helige Ande är som en generator. När generatoren är igång produceras elektricitet. Om glödlampan då är kopplad till generatoren kommer den att börja lysa. Mörkret försvinner eftersom ljuset har kommit. När den Helige Ande på samma sätt verkar i oss kommer sådant som hör till mörkret och köttet försvinna. Ljuset

kommer in i våra hjärtan och vi kommer att bära den Helige Andes frukter.

Men vi måste komma ihåg att glödlampan inte bara börjar lysa för att den är ihopkopplad med generatoren. Generatoren måste också vara igång. För att generatoren ska kunna sättas på måste vi vara på alerten och be ivrigt. Vi måste också lyda Hans ledning och handla i enlighet med sanningen.

Det är på detta sätt som vi följer det som den Helige Ande söker. När vi är noggranna med att följa det kommer vi få den Helige Andes fullhet. När vi är fulla av Anden kommer våra hjärtan att förändras genom sanningen och efter hur mycket vi förändras kommer vi också bära den Helige Andes frukt. Men när vi försöker följa det som den Helige Ande söker finns det ett annat slags begär som hindrar oss. Det är köttets begär. Köttets begär försöker följa det som är tväremot det som den Helige Ande söker efter. Det leder oss till att följa köttets begär, ögonens begär och högmodet över livets goda. När vi följer köttets begär suckar den Helige Ande inom oss. Det är därför vi lider av ofrid i våra hjärtan.

Det är därför som Galaterbrevet 5:16-17 säger, ”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot Anden, och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill.” Om vi gör det som köttet vill kommer konsekvensen bli synd, laglöshet och köttliga gärningar. Om vi begär köttliga gärningar kommer vi så småningom falla bort från vägen till frälsning (Galaterbrevet 5:19-21). Vi kan bara skörda frukten evigt liv när vi följer den Helige Ande (Galaterbrevet 6:8).

2. Kärlek, den första frukten av den Helige Ande

Människor i världen som inte tror på Gud använder också ordet ”kärlek” mycket. Men världsliga människors kärlek är en köttlig kärlek som förgår och förändras. Men den kärlek som tillhör Gud är raka motsatsen, det är andlig kärlek som är full av sanning och som aldrig förändras.

När Gud skapade Adam var den kärlek som Han gav till Adam andlig kärlek. Men Adams ande dog eftersom han var olydig mot Guds Ord. Han fördärvades och blev kött. Från den stunden och vidare började människors kärlek att förändras till köttlig kärlek.

En lång tid har gått sedan dess och idag är

det väldigt svårt att finna sann andlig kärlek. Det finns så många människor som bedyrar sin kärlek till någon, men deras kärlek förändras allt eftersom tiden går. De har enbart köttlig kärlek med vilken de söker sitt eget bästa och följer sina egna begär.

Så är det också med kärleken mellan man och hustru. I början säger de att de kommer älska varandra för evigt och att de inte kan leva utan varandra. Tidigare försökte de göra vad den andre önskade, men nu, om inte den andre gör som de vill, gör de livet tufft för honom eller henne. Idag är skilsmässa vanligt förekommande. Snart gifter de om sig med någon annan. Ändå så hävdar de hela tiden, varje gång, att de verkligen älskar den andra personen.

På samma sätt är det med kärleken mellan föräldrar och barn. Eftersom världen blir ondare och ondare är det sällsynt att finna föräldrar som är villiga att offra sina liv för sina egna barn. Om något inte går som de har tänkt kan föräldrar och barn till och med bli varandras fiender.

Detsamma gäller kärleken mellan syskon eller vänner. När allt går bra och de tycker likadant älskar man varandra. Men när förhållanden förändras, förändras också kärleken. Detta betyder att de bara hade ett begär efter att få. Allt detta är köttlig kärlek.

Vad är då andlig kärlek? I 1 Korinterbrevet kapitel 13 kan vi se vad sann kärlek är. Det är denna sanna kärlek som Gud verkligen vill att vi ska ha.

Den kärlek som är frukt från den Helige Ande är på en högre nivå än den andliga kärleken som det står om i 1 Korinterbrevet 13. Det är kärleken som innehåller en uppoffrande kärlek som är så stark att man till och med kan ge sitt liv. Med denna kärlek kan man ge sitt liv till Gud, för Hans rike och rättfärdighet. Den högsta nivån av kärlek är den kärlek då man till och med ger sitt liv för ens fiender som hatar en.

3. För att kunna bära frukten kärlek

Gud är den som först gav oss denna kärlek. Vår Herre har också älskat oss till den grad att Han gav sitt liv för oss medan vi ännu var syndare. Om vi förstår denna kärlek, inte bara som något vi vet men som vi inser i hjärtat – vilken slags kärlek Gud gav till oss, kan vi också i sanning älska Gud tillbaka.

Om vi har sann kärlek till Gud, kommer vår kärlek och förtröstan på Gud aldrig att förändras, oavsett vad som händer. Det är samma kärlek vi också visar andra själar. Vi kommer älska andra själar med sann kärlek

om vi har sann kärlek till Gud (1 Johannes brev 3:16).

Vi kommer inte vilja söka vårt eget bästa. Vi kommer inte vilja ha något tillbaka ens om vi ger bort allt vi har. Men den här sortens sanna kärlek kan bara växa i dig efter hur mycket du gör dig av med ditt kött.

I Bibeln kan vi läsa vilken slags kärlek som patriarkerna kultiverade. Mose ville rädda Israels söner även om det betydde att hans namn skulle strykas ut från Livets bok (2 Mosebok 32:32). Aposteln Paulus sade i Romarbrevet 9:3, ”Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.” När Stefanus blev stenad bad han med orden, ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!” (Apostlagärningarna 7:60)

Hur mycket av denna kärlek finns i dig? Hur mycket älskar du Gud, Herren och syskonen i Kristus? En gång proklamerade jag inför er, ”Om jag kunde rädda ett tusen människor skulle jag vara villig att hamna i helvetet i deras ställe.” Jag är mycket väl medveten om vad helvetet är för en plats. Men om jag kan rädda själarna som är på väg till helvetet, är jag villig att fatta det beslutet.

Precis som Jesus dog för oss kan jag ge mitt liv för dessa människor. Jag älskar inte med ord. Jag ger mitt liv och all min kraft till dem varje dag för att leda dem till frälsning eftersom jag älskar dem mer än mitt eget liv. Det enda jag tänker på är hur jag kan predika evangeliet på fler platser; hur jag kan få fler själar att tro på Gud genom att visa ännu större kraft; hur jag kan få dem att förstå att världen är meningslös och i stället få dem att ta tag i bättre himmelska boplatser.

Hur mycket av Guds kärlek, som gav sin enfödde Son, finns inristad i ditt hjärta? Om du är fylld med den kärleken kommer du också att älska Gud. Du kommer älska själarna med ditt sanna hjärta.

Kära bröder och systrar i Kristus, jag uppmanar er som Guds barn att göra er av med all köttlig kärlek som bara söker sitt eget, som vill få något tillbaka och som förändras. Kultivera i stället den andliga kärleken som är sann och genom vilken man villkorlös kan ge sitt liv som ett offer i någon annans ställe.

Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så ska ta emot ett hjärta som Herrens och fullkomlig kärlek; att ni ska komma in i Nya Jerusalem och få ta del av evig kärlek med Gud för evigt.

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminen@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

”Min tjänst har blivit förnyad genom helighetens evangelium”

Pastor Sergey Bocharnikov, Spirit of Life Church i Nasaret, Israel

När jag lyssnade på predikan ”Manmins historia” blev jag försäkrad om att Gud själv har lett huvudpastorn Dr. Jaerock Lees tjänst. Han har blivit en god förebild på hur en pastor ska vara genom att enbart leva efter Guds Ord.

När jag mötte honom kunde jag se att han har gett hela sitt liv till Gud. Det är därför som Manmins medlemmar också kan fortsätta i det fulla hoppet om himlen och leva efter Guds Ord. Jag tackar alltid Gud för Hans nåd och kärlek när jag ber, för att Han har låtit mig få möta denna andliga herde.

Helighetens evangelium uppmanar oss att leva ett heligt liv och att sprida det. Nyckelkonceptet i

helighetens evangelium är att Hans gärningar kommer följa oss när vi lever efter Guds Ord. Därför har jag försökt förnya mig själv i Guds Ord och lärt ut det till mina församlingsmedlemmar.

Manmins 33-årsjubileum och firandet med uppträdanden var underbart. Det representerade himlen och förökade hoppet om himlen i oss. Jag tackar Manmin Central Church som återigen har välkomnat oss med stor kärlek.



”Dr. Jaerock Lees böcker på arabiska var verkligen fantastiska!”

Pastor Gerges Morgan Poktor, Ordförande i pingströrelsen i Egypten

Första gången jag hörde talas om Manmins tjänst var 2004 och jag tog emot stor nåd. 2014 deltog jag i ett pastorsseminarium och helandemöte med näsdukar som hölls av pastor Taesik Gil i Egypten. Jag fick se många helandeverk ske när pastor Gil bad med näsdukarna som Dr. Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag tackar och ärar Gud som än i dag gör sådana gärningar.

Jag läste Dr. Lees böcker *En Smak av Evtigt Liv före Döden*, *Budskapet om Korset* och *Måttet av Tro* på arabiska. Särskilt *Budskapet om Korset* förklarade tydligt orsaken till varför Gud skapade mänskligheten och varför Jesus är vår ende Frälsare. Det berörde

mig djupt. *Måttet av Tro* förklarade också för mig att tron växer genom lydnad, och det hade stor påverkan på mig.

Jag blev väldigt glad över att än en gång få träffa Dr. Lee under detta

besök. När jag ser hans tjänst känns det som att jag ser Herren betjäna, Han som tjänade själarna på ett uppoffrande sätt och i lydnad. Han är en förebild för pastorer. Jag tackar Herren som har lett mig till att möta Manmin Central Church.



”I herdens rymd blev jag beskyddad från farliga rånare”

Pastor Paul Musafiri Nalwango, styresman i kabinettet, vice premiärministers kontor, DR Kongo

När Dr. Jaerock Lee höll en kampanj i DR Kongo 2006 predikade han Ordet med makt och myndighet och manifesterade många kraftfulla gärningar från Gud. Människor blev botade från sina sjukdomar och tog emot svar från Gud. Efter att jag mött honom blev mitt liv förvandlat. Genom helighetens evangelium fick jag lära mig att be och leva efter Guds Ord. Jag kunde börja växa andligt.

För fyra år sedan var jag på väg hem och bakom min bil dök en grupp med fem rånare upp. De hade vapen och två av dem ställde sig framför mitt hus och tre runt min bil. Jag lade omedelbart min hand på huvudpastorn Dr. Lees foto och bad, ”Herdens Gud, beskydda mig!” Sedan gick jag ut ur min bil.

En av rånarna riktade sitt vapen mot mig men jag gick närmare honom och sade, ”Det finns ingen orsak för dig att döda mig.” När rånaren tog ett steg bak från mig ramlade han och vapnet avfyrades.

Alla rånarna sprang därifrån. Jag hade fått uppleva herdens rymd.

Under detta besök kände jag återigen huvudpastorns kärlek och uppoffring för själarna. Jag fick en önskan att sprida helighetens evangelium över hela Afrika med sådan kärlek. När jag såg uppträdanden fick jag en stark önskan att verkligen nå fram till staden Nya Jerusalem. När jag åkte till Muan Manmin Church där Dr. Lees böner förvandlade saltvattnet från havet till drickbart sötvatten, kände jag Herrens närvaro. När mina andliga ögon öppnades såg jag en vit herrgård full av vackra blommor som gavs till alla som var med i visionen. Jag kände mig så lycklig.



”Genom tv-sändningar och böcker har jag funnit min sanne herde som bor på andra sidan jordklotet”

Syster Beatrice Cornibe, Mexiko

Under tio år letade jag efter en andlig pastor. År 2010 fick jag höra talas om Dr. Jaerock Lee genom tv-bolaget Enlace TV. Hans predikningar fick mig att känna att han är den andligaste personen i världen. Med stor längtan hoppades jag att jag skulle få höra hans predikningar.

Jag hittade Manmin Central Church webbsida och lyssnade på två eller tre predikningar varje dag. Under ett år lyssnade jag på fler än 500 av hans predikningar och det förde med sig stora förändringar i mitt liv. Jag läste många av hans böcker på spanska och franska och gick på varje möte och Daniels bönemöte över internet. I augusti 2015 fick jag uppleva herdens rymd i Mexiko! Trots att det var över trettio år sedan jag flyttade till Mexiko hade jag aldrig sett trollsländor där. Men den dagen 2015 då

Manmin Sommarretreat hölls i Seoul kom tre trollsländor in genom ett fönster i ett hus.

Jag besökte till slut Manmin Central Church under dess 33-årsjubileum. Jag hade längtat efter att få träffa Dr. Lee. När jag såg honom i egen hög person blev jag rörd till tårar. Jag kunde känna en särskild kärlek från honom som jag aldrig känt från någon pastor eller kristen förut. Han var väldigt vänlig mot alla. Jag kände inte någon i församlingen med församlingsmedlemmarna betjänade mig med kärlek och det berörde mitt hjärta. Framträdandena var också underbara.



Manmins tjänst förvandlar människors liv med kärlek och kraft



För att fira Manmins 33-årsjubileum kom omkring 200 personer från 21 länder till kyrkan. De fick lära sig om helighetens evangelium och uppleva Guds kraft genom församlingens kampanjer utomlands, tv-tjänst och bokförlagstjänst.

De hade många vittnesbörd att dela med sig av. Här följer några av dem.

”Församlingen ber brinnande och ivrigt!”

Pastor Misael Argeñal Rodríguez, Ministerio Internacional La Cosecha, Honduras



2002 predikade Dr. Jaerock Lee under kampanjen Honduras United Crusade. Han ledde också välsignelskampanjen Blessing Crusade i min församling La Cosecha Church. Sedan dess har

församlingen blivit upplivad och antalet har ökat från tio tusen till tjugofem tusen.

Jag åkte till Manmin Central Church för att fira

församlingens 33-årsjubileum tillsammans med dem och bygga en närmare relation till församlingen. Församlingen är väldigt andlig och jag kände att huvudpastorn Dr. Lee och församlingsmedlemmarna var förenade i kärleken.

Jag var med på Daniel Bönemöte där jag såg många församlingsmedlemmar be ivrigt. Jag insåg att kraften i deras böner har ett stort inflytande på församlingens väckelse.

I Honduras hade jag hört talas om koreanska kyrkor. Under mitt besök kunde jag se koreanernas entusiastiska böner och kände tacksamhet till Gud.

”Kristna i Betlehem har funnit hoppets ljus”

Pastor Nihad Salman, Immanuel Evangelical Church i Betlehem, Palestina



Betlehem är den stad där Jesus föddes men nu är 99 % av befolkningen muslimer. Därför har vi kristna fått uppleva stor press på många områden. Unga kristna fick inga arbeten och var tvungna att flytta

utomlands för att få jobb. Inga bröllopslokaler uppläts till kristna, inte heller begravningsplatser. Vi hade inget hopp. Men jag hade tro för att Gud planerade ett stort verk i Betlehem och började predika evangeliet.

Det var i december 2007. Dr. Jaerock Lee besökte Betlehem under julen när vi firade Jesu födelse och hade möte. Innan mötet bad jag honom visa sådana mirakler som det står om i Bibeln och mirakel skedde verkligen. Jag blev förvissad om Guds vilja gällande

Betlehem.

Efter mötet frågade Dr. Lee mig om det fanns något vi behövde. Jag talade med honom om den de kristnas svåra situation i Palestina och att kristna inte fick begravningsplatser. När han hörde det sade han att han skulle hjälpa oss att köpa mark som kunde användas som begravningsplats. Genom detta blev kristna i Palestina uppmuntrade och fyllda med Herrens kärlek. De kände stor tacksamhet till honom.

I september 2009 höll Dr. Lee kampanjen Israel United Crusade i Jerusalem och proklamerade ett kraftfullt budskap som på ett tydligt sätt förklarade tron. Sedan bad han för sjuka och många människor blev botade från sina sjukdomar. Jag var så tacksam till Gud för Hans gåringar.

Jag vill från mitt hjärta uttrycka min stora tacksamhet till Dr. Lee som har stöttat oss så att Guds rike kan stå stadigt i Betlehem.

”Det var ett under att en väldigt stark orkan försvann”

Pastor Vitaliy Fishberg, Power and Wisdom of God Manmin Church i New York, USA



Innan jag åkte till Manmin Central Church skrev jag en e-post och bad Dr. Lee be för orkanen Joaquin. Orkanen Joaquin hade vuxit i styrka till kategori 4 och den hade redan slagit hårt

mot fyra stater och orsakat stor skada. Nu var den på väg mot New York. Det var ett väldigt allvarligt läge.

Under söndagens morgonmöte den 4 oktober 2015 bad Dr. Lee för den. Då försvann plötsligt orkanen och vädret som tidigare hade varit väldigt kallt förändrades till bra väder. Det var fantastiskt.

För några år sedan drabbades New York av en annan orkan och det orsakade översvämning i många hus i staden. År 2013 förstördes mitt hus vid kustrensan av en orkan och vi var tvungna att söka skydd. Ibland kan en orkan döda människor, särskilt när den är av kategori 4 eller 5. Men genom huvudpastorns böner försvann den starka orkanen Joaquin! Halleluja!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com