

# Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 3 27 APRIL, 2014

## ”Jag har ett friskt barn tack vare Guds nåd”

### Barn som före födseln diagnostiserades med Downs syndrom föddes friska genom Dr. Jaerock Lees böner



Diakonissa Sungjin Yun, 38 år, utökade sin tro när hon födde ett friskt barn genom Guds verk i november 2013. När hon var i femte månaden visade ett prenatalt genetiskt screeningtest (identifierar graviditeter som är i riskzonen för att få ett barn med genetisk utvecklingsstörning) att det var stor risk att hennes barn hade Downs syndrom. Men hon fick förbön av huvudpastorn Dr. Jaerock Lee och födde ett friskt barn.

Oavsett hur modig man är, om man före sitt barns födsel får höra att det har Downs syndrom måste man känna sig hopplös. Downs syndrom (DS) är en genetisk utvecklingsstörning som gör att personen har tre exemplar av kromosom 21. Det kännetecknas av sen tillväxt, specifika ansiktsdrag och allvarlig intellektuell funktionsnedsättning. De flesta med Downs syndrom lever med dessa abnormiteter.

Men i Manmin Central Church har ett stort antal människor sedan 1982, då församlingen startade fram tills nu, fått uppleva att barn som under graviditeten diagnostiserats med en hög risk för Downs syndrom blivit helade genom Dr. Jaerock Lees böner.

I sin fjärde graviditetsmånad för 16 år sedan fick senior diakonissa Heeyoung Yang, 56 år, veta att man misstänkte att hennes barn hade Downs syndrom. Men hon oroade sig inte alls. Det berodde på att hennes man diakon Hyungju Park hade blivit helad från ryggsmärta som under 10 år hade plågat honom, och hon hade blivit helad från en utväxt på stämbanden genom Guds kraft. De åkte till Dr. Jaerock Lee och tog emot hans böner med tro. Sedan födde hon en frisk pojke.

För hennes andra barn identifierades än en gång hög risk för Downs syndrom när hon var i tredje månaden, men än en gång födde hon en frisk son efter att ha fått Dr. Jaerock Lees förbön. Hon och hennes man har lärt sina barn att inte glömma bort Guds nåd genom vilken de föddes och de har idag vuxit upp och mår bra. De tackar Herren för detta.

Många vittnesbörd har kommit in från människor som har beskyddats från risk för fosterskador under graviditeten genom Dr. Jaerock Lees böner som spränger gränserna för tid och rum.

Diakonissa Eunjin Park, 35 år, i Calgary Manmin Church (foto 5) gjorde ett ultraljud under graviditeten med sitt första barn 2008. Hennes doktor rekommenderade att hon skulle göra fler tester vilket förde med sig fler än 10 test på olika sjukhus. Hon fick veta att hennes barn hade en fläck eller ett hål hjärtat, att ena njuren inte var färdigutvecklad och att risken var stor att barnet skulle ha Downs syndrom. Hon kunde inte göra annat än att offra böner under tårar till Gud tillsammans med sin man diakon Juncheol Kwon. Det var inte förrän de bad Dr. Jaerock Lee att be för dem och tog emot hans böner som de fick vissheten om att de skulle

få ett friskt barn. Frid kom också över dem. Fyra månader senare födde hon ett friskt barn som vägde 3,6 kg och som nu växer och mår bra.

Förutom dessa finns det många vars barn har diagnostiserats med risken att födas med Downs syndrom men som föddes helt friska genom Dr. Lees böner som t ex diakonissa Hyesuk Kim (foto 1), Kyuhee Yim (foto 2), Hyunhee Kim (foto 3), Aemi Song, Sundeok Kim, Junghee Kim, Myungsuk Yu, Songhee Shin, Jaesuk Choi, Jinhyung Cho, Yunhee Kim, Sunguk Lee, Ohrye Park, och Hyojung Kim, senior diakonissa Suhee Yim, och syster Miyoung Kim.

Dr. Gilbert Chae, president över WCDN (World Christian Doctors Network) kommenterade dessa vittnesbörd så här, ”En spermie eller ett ägg (könszell) produceras med en extra kopia av kromosom 21; denna cell har därför 24

kromosomer och det är det som orsakar Downs syndrom. Embryocellen blir till ett foster genom celledelning och embryot har 47 kromosomer, med tre exemplar av kromosom 21 var. Även med modern medicin är det omöjligt att förändra ett så stort antal celler till friska celler med normal kromosomuppsättning. Jag är överväldigad över tanken att Dr. Jaerock Lees skapelsekraft kan ta bort den extra kromosomen från



Diakonissa Eunjin Park och hennes make i Kanada besökte Korea för att uttrycka sina tacksamma hjärtan till Dr. Jaerock Lee när deras dotter Yeji var tre månader gammal. Yeji som brukade börja gråta inför främlingar log sött när hon såg Dr. Lee. Hon är nu sex år (fotot nedan).

biljoner celler på så kort tid.”

Orsaken till Downs syndrom härstammar framför allt från förfäders eller föräldrars begångna synder som leder till död som till exempel allvarlig avgudadyrkan eller hädelse, att man gör motstånd eller förnedrar Anden (Ref: 1 Johannes brev 5:16). Om därför föräldern omvänder sig från sina synder innan barnet ska födas och tar emot bön om skapelseunder, blir syndromet möjligt att bota eftersom fostren själva inte har begått några synder. Kärlekens Gud längtar efter att hela tiden ge goda ting till sina barn. För att ta emot svar från Honom behöver man visa en miniminivå av troshandlingar. Det är att helga sabbaten helt och hållet, ge helat tiondet och leva efter Guds Ord.





# Vandra i ljuset

”Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” (1 Johannes brev 1:6-7)



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Kan du med säkerhet säga att du har gemenskap med Gud? ”Gemenskap” är inget som kan frammanas av en själv. Att känna någon innebär inte att man har gemenskap med honom. Medborgare i ett land känner till exempel mycket väl till vem som är landets ledare eller president. Betyder det att de faktiskt har gemenskap med presidenten? Oavsett hur väl de känner honom kan de inte säga, om presidenten inte känner dem särskilt väl, att de har gemenskap med honom.

Samma princip tillämpas på vår relation med Gud. Eftersom Gud kan gensvara på vad vi än ber om, kommer allt gå väl med oss och vi kan leva välsignade liv, om vi har gemenskap med Gud den Allsmäktige.

## 1. De som har gemenskap med Gud som är Ljuset

Djupet i gemenskapen skiljer sig från person till person. En del relationer är på nivån man känner igen den andres ansikte eller så kanske man säger hej till varandra. Andra är så nära att man kan dela med sig av sina hemligheter. Det är på samma sätt med relationen till Gud. När Gud känner, litar på och erkänner dig, då kan du säga att du har sann gemenskap med Honom.

Bibeln talar om David. David hade en stadig och nära relation till Gud. Gud erkände honom som en man efter sitt hjärta. David älskade Gud och fruktade Honom och förlitade sig fullständigt på Honom i alla omständigheter.

Som det står i 2 Samuelsboken 5:19

frågade David HERREN, han sade: ”Skall jag dra upp mot filistéerna? Skall du då ge dem i min hand?” Och HERREN svarade David: ”Drag upp! Jag skall ge filistéerna i din hand.”

Det står vidare i 2 Samuelsboken 5:23-24, ”När David då frågade HERREN svarade han: ’Du skall inte dra dit upp. Gå runt dem bakifrån och kom över dem från det håll där bakaträden står. Så snart du hör ljudet av ett marscherande i bakaträdens toppar, skall du genast rycka fram, ty då har HERREN dragit ut framför dig för att slå filistéernas här.’”

Gud var väldigt noggrann med vad David skulle göra för att vinna seger varhelst han drog ut. Om vi har en sådan gemenskap med Gud som David hade, då kan vi också ta emot svar på alla våra böner. Men om du inte tar emot svar och välsignelser, trots att du är Guds barn, behöver du granska ditt liv och tänka till, ”Har jag verkligen gemenskap med Gud?”

Många människor praktiserar inte Guds ord utan har det bara som huvudkunskap. Ändå tror de, ”Jag känner Gud och har gemenskap med Honom.” Är detta korrekt tänkande? Det är givetvis viktigt att kunna Guds ord, men det är ännu viktigare att handla i enlighet med det. Bara när vi sätter det i handling kan vi ta emot styrka från Gud och snabbt ta emot svar på våra böner från Honom.

För att ha en djupare gemenskap med Gud måste vi omskära våra hjärtan. Tänk dig två medlemmar. En arbetar ihärdigt utan att omskära sitt hjärta och den andra arbetar troget samtidigt som han omskar sitt hjärta. Dessa två skiljer sig åt markant. Den första förändrar inte sitt hjärta utan arbetar bara utifrån egen styrka och nit. Därför bär han fortfarande på en negativ inställning mot dem som inte ser hur hårt han arbetar. När det blir svårt och jobbigt överväger han till och med att sluta med det han gör.

Den andra personen arbetar troget på att omskära sitt hjärta. Han gör sitt bästa för att bevara friden med andra även om de gör något som inte stämmer överens med hur han själv tänker. Även om han möter svårigheter fortsätter han att uppfylla Guds gärningar genom att förlita sig på Gud och att be.

## 2. Vi måste omskära våra hjärtan

Om du har gemenskap med Gud som är Ljuset måste du uppnå rätten, barmhärtigheten och troheten i ditt hjärta (Matteus 23:23). Som det står i Matteus 23 tillrättavisade Jesus de skriftlärderna och fariséerna för att de inte hade omskurit sina hjärtan trots att de gav sitt fulla tionde, till och med av små plantors löv. Vad är det då som hör ihop med rätten, barmhärtigheten och troheten?

’Rätten’ är att göra sig av med synder, hålla Guds Ord och lyda Gud i tro, ’barmhärtighet’ är att utföra sina uppgifter, och ’trohet’ är att få del av gudomlig natur. För att kunna vandra i Ljuset och ha gemenskap med Gud måste vi därför bli helgade genom att omskära våra hjärtan och uppnå heliga hjärtan inom oss.

Efter den grad vi omskar våra hjärtan kommer Gud att svara på våra böner och välsigna oss snabbare. Det är beviset på vår gemenskap med Gud. När vi gör oss av med osanningen och vandrar i Ljuset genom att handla på Ordet, kommer våra hjärtan att bli renade. När vi ser till att inte göra det Gud som säger åt oss att inte göra, gör oss av med sådant vi ska göra oss av med och praktiserar sanningen när Han befäller oss att hålla och uppnå något, då gör vi oss av med osanning. Denna process av att göra oss av med sådant som är smutsigt i våra hjärtan och istället fylla våra hjärtan med sanning kallas att omskära hjärtat.

Gud säger till exempel åt oss att inte hata varandra. När du gör dig av med hat från ditt hjärta och fyller ditt hjärta med kärlek är det att omskära ditt hjärta. Även om du redan har tagit emot den Helige Ande, kan omskärningen av ditt hjärta inte ske över en natt eller som ett resultat av ett isolerat försök. Du måste fortsätta att omskära ditt hjärta tills du helt och hållet har gjort dig av med köttets gärningar och det som har med köttet att göra (den syndfulla naturen) från ditt hjärta. Du måste först göra dig av med köttets gärningar (synd i handling). Låt oss säga att du röker och dricker. Du måste först sluta att röka och dricka. Eller om du har hett temperament och lätt hamnar i diskussioner med andra, måste du sluta att göra så.

När du har gjort dig av med köttets gärningar måste du göra dig av med det som har med köttet att göra som finns i ditt hjärta och dina tankar. De syns

inte utåt, men om du fortfarande har hat, avundsjuka, svartsjuka, girighet, själviska motiv och ett otuktigt sinne i ditt hjärta måste du dra ut dem också. Det kan göras när du tar emot hjälp från den Helige Ande och nåden och styrkan från Gud genom stark bön och fasta.

## 3. Vi kan bli renade genom att vandra i Ljuset

I 1 Johannes brev 1:7 står det, ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” När vi handlar efter Guds Ord som är sanningen, kan vi säga att vi har gemenskap med Gud och blir Hans sanna barn. Hur kan då Jesu, hans Sons, blod rena oss från alla våra synder?

Låt oss ta en titt på Johannes 6:53-54 där det står, ”Jesus svarade: ’Amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.’”

Ordet ’Människosonen’ handlar om Jesus. Hans kött betyder Guds Ord eftersom Ordet blev kött och Jesus kom till jorden i köttet i enlighet med Johannes 1:14. Att därför äta Människosonens kött handlar om att göra de 66 böckerna i Bibeln till vår andliga mat. Att dricka Hans blod handlar om att handla i enlighet med Guds Ord.

Bara när vi gör Guds Ord till vårt bröd, kan Bibelns sanning fungera som näring i oss och den syndfulla naturen rinner ut från våra hjärtan. Då kan vi bli människor av sanningen. Det är de människor som kan säga att de har gemenskap med Gud. Genom denna gemenskap kan vi bli andliga människor som vandrar i Ljuset.

Världen är fläckad av synd och ondska. Det är väldigt svårt att finna godhet och kärlek i denna värld eftersom den håller på att bli becksvart andligt sett. Det är min förhoppning att ni i denna sista tid noggrant ska göra Guds Ord till ert andliga bröd för era själar och sätta det i handling. Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så ska komma in i en närmare gemenskap med Gud och ta emot överflödande välsignelser från Honom.

## Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.

4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning. Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

## Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848  
 Telefon: 82-2-818-7047  
 Fax: 82-2-818-7048  
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com  
 E-post: manminministry@manmin.org  
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee  
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



## ”Varför måste vi ropa när vi ber?”

**F** Jag har under en lång tid trott att stilla bön är helig och respektfull inför Gud. Men i Bibeln uppmanar Gud oss att ropa när vi ber. Varför ska vi ropa när vi ber?

**S** Jeremia 33:3 säger, ”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.” Gud lovar oss svar när vi ropar till Honom i bön. Det beror på att vi då inte kan ha lata tankar eller bli dåsig och vi kan be utifrån våra hjärtan när vi ber och ropar till Honom i bön.

Det är givetvis så att när vi ber just innan mötet eller hemma på kvällen behöver vi be stilla så att vi inte stör våra grannar. Men förutom dessa tillfällen bör vi ropa när vi ber. Det är Guds vilja.

**Ropa när man ber: Gud har behag till det och svarar det**

I Lukas 22:44 kan vi se att Jesus ropade när Han bad. Hur ihärdigt bad Han eftersom Hans svett blev till blodsdroppar som föll på marken?

Bibeln berättar om många fäder i tron förutom Jesus som ropade till Gud i bön. När trons förfäder som Mose, Samuel och Stefanus gjorde det, svarade Gud dem. (2 Mosebok 15:22-25, 4 Mosebok kapitel 12, 1 Samuelsboken 7:7-10, Apostlagärningarna 7:54-60).

I 1 Kungaboken 17:17-24 står det att när änkan i Sarefats son dog, ropade Elia till HERREN och sonen fick liv igen. Jona ropade också från fiskens buk och kom tillbaka till livet igen (Jona kapitel 2). En blind tiggare vid namn Bartimeus blev välsignad med att få sin syn tillbaka när han ropade till Jesus (Markus 10:46-52).

När vi ropar i bön visar det att vi har ett enträget hjärta som gör att vi ropar med hög röst. Genom sådan bön kommer vi bli fyllda

med den Helige Ande och fienden djävulen och Satan kommer drivas bort. Vi kommer också att kunna ta emot svar och uppleva andliga ting. Då kan vi bli Jesu Kristi sanna vittnen och till och med manifesteras den Helige Andes gärningar.

**Ropa ut i bön: En nyckel till att ta emot svar i enlighet med Guds lag**

Den första människan Adam åt från trädet med kunskap om gott och ont och blev förbannad på grund av sin olydnad, vilket ledde till att alla människor fick börja äta markens frukter i sitt anletes svett (1 Mosebok 3:17-19). De blev givetvis fria från alla förbannelser genom Herrens korsfästelse och uppståndelse, men så länge de fortfarande är i köttet kan de bara äta i sitt anletes svett. Därför säger 2 Tessalonikerbrevet 3:10, ”... den som inte vill arbeta inte heller skall äta”. Det är därför vi ber så ihärdigt att vi svettas när vi ber.

Och vi måste komma ihåg en sak. Gud känner djupet av våra hjärtan, men änglar gör det inte. Det är därför vi måste göra ljud från våra munnar när vi ber. Det är för att änglar lyssnar på våra böner och ger det till ärkeänglarna och ärkeänglarna samlar våra böners väldoft och håller det i böneskålar runt Guds tron. När vi alltså ropar i bön, kommer bönerna upp inför Guds tron och vi kan ta emot svar från Honom.

**Den andliga betydelsen av ”När du ber, gå in i din kammare”**

Somliga undrar varför vi måste

ropa i bön när det i Matteus 6:6 står, ”Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

Jesus bad på berget hela natten som det är nedskrivet i Lukas 6:12 och Han bad på en enslig plats på morgonen, som det står i Markus 1:35. Han bad inte i en kammare. Daniel bad med fönstret öppet i riktning mot Jerusalem (Daniel 6:10), Petrus bad på taket (Apostlagärningarna 10:9), och aposteln Paulus bad på ett böneställe (Apostlagärningarna 16:13-16). De gjorde så för att kunna ropa ut i bön med hela sitt hjärta och sinne.

Vad menade då Jesus när Han uppmanade oss att gå in i vår kammare och be? I Bibeln symboliserar ’ett rum’ andligt sett människans hjärta. Vi kan stänga ute den yttre omgivningen när vi stänger dörren till rummet som är avskild och stilla. På samma sätt ska vi kunna stänga ute våra lata tankar, oro och bekymmer och be med hela våra hjärtan.

Jesu budskap gjorde att människor blev less på det sätt som fariséerna och prästerna bad på, med hög röst på gatorna för att visa upp sig själva. Jesus ville genom detta budskap lära folket att Gud inte tar emot sådana böner. Med andra ord lärde Han oss att be från djupet av våra hjärtan.

Eftersom Gud känner vårt inre hjärta och omständigheterna och kan ge oss allt vi ber som mästaren över allt, ska vi be till Gud med våra hjärtan och sinnen och inte stoltsera med att vi ber mycket.

### Biblisk terminologi

#### ◆ Vad är det att tala i tungor?

Som det står i 1 Korinterbrevet 14:5 vill Gud att alla Hans barn ska kunna tala i tungor som är en av den Helige Andes gåvor som det står om i 1 Korinterbrevet 12:10. När vi talar i tungor, talar vi hemligheter genom Guds Ande. Det gör att fienden djävulen och Satan inte kan störa oss i vår bön och bönerna är till hjälp för vår andliga tillväxt.

När vi ber i tungor ber den Helige Ande, som bor i oss, själv för oss och därför kan vi be Gud om vad vi inte ens känner till och vad vi behöver mest i Hans ögon. Vi kan också ta emot fullheten i den Helige Ande så att vi kan övervinna trötthet i vår fysiska kropp och driva iväg eller stoppa provningar och lidanden genom bönen. Vi kan också kommunicera tydligare med Gud och till och med få veta vad som ska ske i framtiden efter den grad vi uppnår ett andligt hjärta eftersom den Helige Ande rannsakar djupen i Gud. På detta sätt kommer ett ännu större hopp om himlen ges till oss och vi kommer uppfyllas av tro när vi ber i tungor. På det sättet kommer det stå väl till med vår själ.

Men när vi bara ber i tungor är vårt sinne fruktlöst, står det i 1 Korinterbrevet 14:14. Det är därför vi ber både med anden och med sinnet. Att be i tungor är att be med anden vilket enbart handlar om själens välmående. Men att be med sinnet inkluderar att söka Guds rike och Hans rättfärdighet först och att be om det som hjärtat längtar efter som lösningar på problem i familjen, på arbetsplatsen, i företaget, mm. Därför hoppas vi att du kommer att bli en kristen full av kraft som ber både i tungor och med sinnet.



# ”Evangeliet om helighet är en välsignad väg som leder oss till Gud”

Jag föddes i Etiopien och när jag var 18 år flyttade jag till Ukraina för att studera. Efter min examen 1998 accepterade jag Herren genom min väns predikan, och 2007 gifte jag mig med Angela. När min fru funderade över livets frågor och sanna mening accepterade hon Herren, men hon har alltid känt en andlig törst.

## Börja förstå Guds hjärta genom Dr. Jaerock Lees budskap

2009 installerade hon och jag en satellitantenn för att kunna titta på kristna kanaler, lyssna på många pastorers budskap och tydligt förstå Guds vilja. En dag råkade jag lyssna på Dr. Jaerock Lees predikan på den ryska tv-kanalen TBN Russia. Jag kände Guds stora kärlek, värme, förståelse, omtanke och goda hjärta. Jag blev väldigt berörd.

Jag blev framför allt förvånad över att höra om de himmelska boplatserna som kommer vara olika beroende på hur mycket vi tagit emot Herrens hjärta. När jag lyssnade på hans tydliga budskap kände jag glädje över att jag hade mött en sann herde som jag så ihärdigt hade letat efter. Dr. Lees ögon är också så fyllda av godhet och jag kan känna den kärlek han har för själar och det berör mitt hjärta.

På den tiden sändes Dr. Lees program vid midnatt och det var en energikick för våra liv. Vi skulle egentligen sova vid den tiden efter att ha arbetat hela dagen, men vi väntade på programmet med förväntansfulla hjärtan och antecknade. Genom hans bön för sjuka som sändes efter budskapet, tog vi emot Andens eld och tröttheten lyftes av.

Vi längtade efter att höra fler budskap från honom, så vi köpte en dator och fick tillgång till Manmin Central Churchs hemsida. På hemsidan fanns det möten tillgängliga på många språk som engelska, japanska, kinesiska, franska och spanska. Det fanns också på ryska och det gjorde oss mycket glada.

Vi började lyssna på olika budskap som ”Måttet av tro” och ”Budskapet om Korset” när vi ville. Hemsidan har också ljudfiler och transkriberingar av predikningar såväl som videofiler, så vi studerade dem i skrift och delade nåden med många människor. Vi fick också njuta av fantastiska kristna kulturuppträdanden och lyssna på vittnesbörd från många människor som hade fått uppleva Guds kraft.

När det står väl till med min själ, står det väl till med mig

Dr. Jaerock Lee förändrade mitt hjärta och lärde mig hur man blir välsignad i ande och kropp. Jag vill berätta om ett sådant exempel. Det hände strax efter att jag hade öppnat en affär där jag sålde läderprodukter och moderiktiga accessorärer. Då öppnades en annan affär med samma sorts produkter som jag mindre än 10 meter från mig. Jag kände en negativ inställning, ’Hur kunde ägaren göra så?’ och bad till Gud att affären skulle läggas ner.

Men Dr. Lee tog en sådan situation som ett exempel under sin predikan. Han sade att Gud inte svarar på böner där man ber honom om att ge problem till andra människor. Han gav rådet till



Broder Antone och hans fru Angela  
(Kharkov i Ukraina)

”Dr. Jaerock Lees undervisning var tydlig och tillräcklig för att tillfredsställa min andliga törst.

Jag var väldigt glad över att möta min herde som jag länge letat efter.”

troende att offra upp böner som hör till godheten. Jag kände mig generad och ledsen och omvände mig inför Gud. Efter det bad jag att det skulle gå bra för den affären och fortsatte att ha god kontakt med ägaren.

Hans undervisning fick mig också att inse att det är Guds stora kärlek som visar sig i att Han säger åt oss att göra, hålla, inte göra, och göra oss av med något som Guds Ord instruerar. Jag tillämpade dessa ord ett efter ett i mitt liv och mitt liv förvandlades på ett förundransvärt sätt.

Tidigare hade jag alltid avskedat anställda om de gjort något fel, men nu gjorde jag inte det längre. Jag såg först tillbaka på mig själv, tackade Gud, och försökte bredda mitt hjärta och ha godhet och kärlek i mitt hjärta. Om en anställd gjorde ett misstag tillrättavisade jag inte utan behandlade honom med godhet och kärlek och gav istället gåvor till honom. Jag började också hata ondskan i mitt hjärta så jag offrade böner med fasta och försökte göra mitt bästa för att leva ett liv som sprider Kristi väldoft.

Då utgöt Gud välsignelser över mitt företag. Jag driver nu tre affärer och mitt tionde har stigit från 100-200 dollar till 500-1000 dollar. Halleluja!

Till slut besökte vi Manmin Central Church som vi hade drömt om och registrerade oss

Jag och min fru förberedde oss med böner under flera år för att möta huvudpastorn Dr. Jaerock Lee. Den 12 februari 2014 besökte vi till slut Manmin Central Church som vi så länge hade drömt om, och stannade i Korea i nio dagar.

Jag var ledsen över att inte kunna träffa huvudpastorn eftersom han var i bönehuset på berget, men Gud gav oss utsäglig nåd och känsla. Vi gick på olika möten som söndagens morgongudstjänst och kvällsgudstjänst, fredagens nattmöte, Manmins bönecenters gudomliga helandemöte och Daniels bönemöte som hölls varje kväll. Under tiden tog jag emot Andens fullhet och fylldes av Guds kärlek.

Församlingsmedlemmarna så väldigt städade och trevliga ut. De offrade upp möten och böner med hela sitt hjärta. De var enade med hoppet om himlen och kärleken och levde lyckliga kristna liv. Till råga på allt insåg vi vikten av att be varje dag utan uppehåll för att uppnå helgade hjärtan. Under Daniels bönemöte bad Mrs. Boknim Lee, president över Manmins bönecenter för min fru och mig. Den Helige Andes eld kom över oss och frid och överväldigande känsla kom över våra hjärtan.

Under onsdagens möte den 19 februari 2014 registrerade min fru och jag oss som medlemmar i Manmin Central Church. Vi välkomnades av många Manmin-medlemmar och kände oss så lyckliga. Det var en kort resa, men jag kunde se, höra, lära mig och uppleva väldigt mycket. Nu är jag tillbaka i Ukraina, men jag är fylld av glädje och frimodighet när jag tänker på Guds kärlek som är med oss.

Jag vill uppnå Herrens hjärta än mer och sprida evangeliet om helighet till människor i Ukraina. Jag tackar och ärar Gud som har låtit mig möta den sanne herden i denna sista tid som är full av ondska och synd och för att Han har förändrat mig med livets ord.



Telefon: 82-2-824-7107  
www.gcnetv.org  
E-post: webmaster@gcnetv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334  
www.manminseminary.org  
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039  
www.wcdn.org  
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075  
www.urimbooks.com  
E-post: urimbook@hotmail.com