

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 30 24 JULI 2016

”Mitt liv som troende och min tjänst förnyades!” Filippinska pastorer besökte Manmin



Välkommen till Manmin Central Church



Den 21 maj 2016 landade många pastorer från Filippinerna på Koreas internationella flygplats Incheon International Airport. De deltog i Manmins gudstjänster och bönemöten. De gick en rundvandring i kyrkan och tog emot mycket nåd. Många av dem blev botade från sina sjukdomar och tog emot svar på böner genom Dr. Jaerock Lees bön (Bild 1, 2 och 7). Nästan alla hade varit med förra årets Manmin Sommarretreat 2015 och fått uppleva tecken, under och kraftfulla gärningar (Bild 3, 4, 5 och 6).

Manmin Central Church har fått besök av många pastorer och troende både från Korea och också utlandet – ja, från hela världen. Den 21 maj 2016 kom pastorer från Filippinerna på ett sju dagar långt besök till församlingen.

De hade lyssnat på huvudpastorn Dr. Jaerock Lees predikningar och läst hans böcker. Genom dem hade de fått uppleva förnyelse och välsignelser i sina liv och nu längtade de efter att förstå hur Manmins tjänst fungerar.

Under detta besök träffade de Dr. Lee och tog emot hans bön om välsignelse. De deltog även i gudstjänster och Daniel Bönemöten.

De fick se den fantastiska plats där havsvattenfiskar och sötvattensfiskar lever tillsammans i samma vatten vid Muans sötvattenakvarium. De fick en rundvandring på tv-bolaget GCN som når ut till fler än 170 länder (www.gcntv.org). De deltog i Manmins Bönecenters möte och hade tid att träffa centrets ledare fru Boknim Lee.

♦
Pastor Emmanuel Gonzales, 49 år, Ledare för Makarios pastorsorganisation i Laguna City

”Efter att ha lyssnat på Dr. Jaerock Lees budskap blev mitt böneliv bättre



och jag växte i tro. Jag fick också ekonomiska välsignelser. Hans böcker *Himlen, Måttet av Tro*, och *Budskapet om Korset* innehåller budskap som jag aldrig hade kunnat förstå på egen hand. De har varit till stor hjälp i min tjänst också. Jag skulle verkligen vilja bli ett med Manmin och sprida hans böcker och helighetens evangelium över hela världen, framför allt till Kina.”

Pastor Gonzales har förmedlat Dr. Lees predikan ”Budskapet om Korset” till andra pastorer. Han tillade, ”Jag har fått uppleva den Helige Andes kraftfulla gärningar när jag förberett mig för lektionerna och lärt ut detta budskap till pastorerna. Många människor älskar det.”

♦
Pastor Jelmar Fain, 47 år, vice biskop i Maranatas församlingsorganisation

”Under söndagsgudstjänsten den 22 maj tog jag emot Dr. Jaerock Lees bön för sjuka efter predikan. Efter bönen blev jag botad från smärta i nacken som plågat mig en månad.”



Det var hans första besök och han sade, ”När jag fick möta Dr. Lee personligen

tänkte jag att han verkligen efterliknar Herren mycket. Jag märkte att han fortsätter att ha en nära relation med Gud och kommunicerar med Honom. Jag blev förvånad när jag såg att havsvattenfiskar och sötvattensfiskar lever tillsammans i Muans sötvattenakvariet. Det är Guds kraft och Hans kärlek.”

♦
Pastor Medelino Trinidad, 54 år, Philippines International Full Gospel Church

”Jag har predikat helighetens evangelium i min församling. Mina församlingsmedlemmar har tagit emot stor nåd och min församling har fått uppleva väckelse,” sade pastor Medelino Trinidad.

Det fick honom att minnas vad han fick uppleva under Manmin Sommarretreat 2015.

”Det var första gången trollsländor landade på mina fingertoppar och min panna. Precis som Gud sände manna och vaktlar till israeliterna, sände Han stora svärmar av trollsländor till retreatplatsen för att medlemmarna skulle uppleva lycka. Jag blev säker på att Dr. Jaerock Lee, som bad om att det skulle hända, är en gudsman.”

Pastor Ellery Garvida, 48 år, Jesus Christ's International Gate of Blessing Church

”Efter att ha varit med på Manmin Sommarretreat 2015 besökte jag platsen för Muans sötvatten där bittert saltvatten från havet förvandlades till drickbart sötvatten efter Dr. Jaerock

Lees bön. Under besöket doppade jag mig i poolen med Muans sötvatten sju gånger. Jag blev botad från 12 års diabetes. Min åttaåriga brorsdotter blev botad från astma när hon drack Muans sötvatten som jag gav till henne. En av mina församlingsmedlemmar låg på sjukhuset på grund av denguefeber (en tropisk sjukdom). Efter att han druckit Muans sötvatten gav febern med sig och han blev utskriven.”

Pastor Raymundo Candelaria vittnade om att hans församlingsmedlemmar hade fått mycket välsignelser genom helighetens evangelium (läs hans vittnesbörd på sidan 4). Andra pastorer sade också att deras liv såväl som deras tjänst hade förnyats genom Manmins tjänst och deras församlingar hade fått uppleva väckelse. Låt oss tacka och ära Gud som har lett Manmin med livets ord och de kraftfulla gärningarna.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” (Galaterbrevet 5:22-23)

Frukten självbehärskning

Men sen glömmen de bort vad de har bett om och talar precis som de vill, och följer sina gamla vanor.

En del personer är snabba till att klaga eller förakta om de möter lite svårigheter eller märker att något är svårt för dem att förstå. Det finns också de som pratar så mycket att de inte kan sluta när de en gång har börjat. De kan inte skilja mellan vad de borde säga och vad de inte borde säga, och därför gör de många misstag.

Frukten självbehärskning, som en av den Helige Andes frukter, handlar inte bara om att hindra oss själva från att begå synder. Självbehärskning är en av den Helige Andes frukter som kontrollerar de andra frukterna i den Helige Ande så att de blir fullkomliga.

När de andra Andens frukter bärs i hjärtat och syns utåt är självbehärskningens funktion att vara som ett högkvarter som etablerar och bevarar harmonin och ordningen. Även när vi gör något gott i Herren, är det myckna inte alltid det bästa. Man brukar säga att för mycket av något är värre än brist på något. I det andliga livet också måste vi göra allt med måtta och följa den Helige Andes längtan.

Om vi till exempel har frukten glädje betyder inte det att vi bara kan uttrycka vår glädje var som helst och när som helst. Även om glädjen över att ha tagit emot frälsningen är så stor, måste vi kontrollera den utefter vilken situation vi befinner oss i. Det är viktigt att även ha självbehärskning när vi är trofasta mot Gud. Särskilt när du har många uppgifter måste du avsätta ordentligt med tid så att du kan vara där du behöver vara i rätt tid.

Det är detsamma med alla frukter från den Helige Ande, även kärlek, barmhärtighet, godhet osv. När frukterna som bärs i hjärtat visar sig i gärningar måste vi följa den Helige Andes

ledning och röst för att göra det lämpligaste i varje situation. Vi kan göra prioriteringar i vårt arbete om vad som behöver göras först och vad som kan göras senare. Vi kan avgöra om vi ska gå framåt eller bakåt. Det är genom denna frukt självbehärskning vi kan ha en sådan urskilningsförmåga.

2. Om vi bär frukten självbehärskning...

För det första kommer vi följa ordningen i allt.

Vi förstår vilken position vi har i ordningen. Vi förstår när vi behöver agera och när vi ska låta bli. Vi vet också när vi ska tala och när vi ska låta bli. Därför diskuterar vi inte med andra eller missförstår. Vi gör inget som är olämpligt eller något som kan överskrida det utrymme vår position har. Men om du inte har självbehärskning kan det hända att du bryter ordningen och överskrider det utrymme du har fått i din position.

Om till exempel en chef för ett företag ber arbetsledaren om att göra något specifikt. Om arbetsledaren är full av passion och känner att han har en bättre idé kanske han ändrar en del utifrån sitt eget tyckande och fullgör det sedan så. Även om han har arbetat med stor passion betyder det att han inte har hållit sig till ordningen på grund av brist på självbehärskning.

För det andra kan vi betänka innehållet, timingen och platsen.

Att ropa ut i bön är till exempel något gott, men om du ropar ut var du än är kan det vanhedra Gud. Och när du predikar evangeliet eller besöker medlemmar för att ge dem andlig rådgivning, behöver du kunna avgöra vilka ord du ska tala. Även om du personligen har tagit emot mycket nåd från innehållen i de andliga

budskapen, får du inte sprida det hur som helst till alla.

Om du ger ut något som inte passar det mått av tro som lyssnaren har kan det göra så att personen snavar eller börjar döma och fördöma. Ibland kan det hända att du träffar på en person som har bråttom och så börjar du dela ditt vittnesbörd. Trots att personen kanske lyssnar på dig, är det förmodligen så att du avbryter personen eftersom han är upptagen och hans tankar är på något annat.

Oavsett hur bra innehållet är är det svårt att beröra en sådan person utan ordentlig självbehärskning i den situationen.

För det tredje kan du handskas med alla situationer med rätt urskilning, inte otåligt utan lugnt.

De som inte har självbehärskning är otåliga och saknar omtanke om andra. När de skyndar sig fram har de mindre förmåga att kunna avgöra vad som är rätt och missar en del viktiga saker. Därför ska vi inte vara otåliga och avbryta andra som pratar. Vi behöver lyssna noga ända till slutet så att vi undviker förhastade slutsatser. Det är dessutom så här vi kan förstå vilka intentioner den andra personen har och kan handskas med det på ett korrekt sätt.

De som har självbehärskning kommer inte så lätt att skakas av vad andra människor säger. De kan lugnt lyssna på vad andra säger och avgöra vad som är sant genom den Helige Andes verk. Om de med självbehärskning utskiljer och ger svar, kan de reducera många misstag som hade kunnat ske på grund av för felaktiga beslut. Efter hur mycket självbehärskning de har kommer de ha auktoritet och tyngd i sina ord, så att deras ord kan ha en tyngre påverkan på andra.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



"Bjälken" får dig att döma och mäta andra

Att "döma" är att kunna skilja mellan det som är rätt från det som är fel. När du "dömer" andra, formar du en åsikt om dem och det är vanligtvis en negativ sådan. Att "mäta" är att gissa och anta något, oavsett om det är sant. Du tror att en person förmodligen gjorde något på grund av att du har förutfattade meningar utan att ha fakta eller någon substantiell sanning i ditt antagande.

De som dömer och mäter andra borde vara medvetna om att de har "en bjälke i sitt eget öga." Om någon har en stor rot av synd och ondska i sitt hjärta, brukar han eller hon vanligtvis avslöja andras brister och peka ut dem.

Det kan visserligen hända att vi ibland behöver säga till någon vilka brister han har för att kunna hjälpa honom att inse det, eftersom vi älskar honom. Men om vi själva har en bjälke i vårt öga, kanske vi pekar ut honom utifrån ondska och till och med sårar honom och får honom att snava istället för att hjälpa honom att komma till insikt.

Om du har en sådan bjälke kanske du inte är medveten om

den och kan inte inse vad det är som du har gjort fel. Även om andra kan försöka få dig att inse det genom att ge dig råd, så tror du inte att det gäller dig. Du kanske bara tänker, "Jag älskar Gud och lever efter Hans Ord. Jag har tro." Men om du har en sådan bjälke är det förmodligen så att du har stängt dörren till ditt hjärta. Då kan du inte upptäcka dina brister och du kanske fortsätter att döma och mäta andra.

Men om du har andlig kärlek kan du älska alla och negativa känslor som hat kommer inte att stiga upp ens om en del visar sig arroganta, skrytsamma eller gör något dåligt. Om du inte har bjälken kan du se deras goda karaktärer, förstå dem utifrån det mått av tro de har, och be för dem med omtänksamhet.

Därför behöver vi veta att om det går att se andras flisa är det ett tecken på att du har en bjälke i ditt eget öga och att du behöver ta bort bjälken ur ditt öga. Då kommer ditt hjärtas ögon att öppnas och du kommer kunna se allt mycket tydligare och kunna urskilja både i anden och i kroppen (Efesierbrevet 1:18-19).

"Att ta ut bjälken" betyder att man drar upp roten till ens syndfulla natur

Om du drar upp en stor rot av något specifikt syndigt karaktärsdrag ur ditt hjärta kommer även de mindre rötterna att försvinna tillsammans med den. Det är som när ett stort träd dras upp, även dess fina rötter dras med. Därför behöver du fokusera din kraft på att dra upp den stora roten till den syndfulla naturen som du har i ditt hjärta.

Om du till exempel drar upp den stora roten "hat" och ersätter den med kärlek, kommer andra syndfulla karaktärsdrag som svartsjuka och avundsjuka också dras upp. Därför kommer du inte behöva fundera över när du kan bli av med alla syndfulla karaktärsdrag i ditt hjärta. Om en bjälke som har använts som bärande pelare i en byggnad tas bort, kommer byggnaden att förstöras. På samma sätt kommer du se att det allra svåraste att bli av med genom intensiv bön och fasta snabbt kommer kunna förändras och du kommer uppnå andligt hjärta när du fokuserar på att göra dig av med den syndfulla naturen.

Om du tar ut bjälken från ditt eget öga kommer du inte döma eller fördöma andra. Även om du ser deras flisa kommer du inte berätta om den för andra. Du kan ge dem råd utifrån sann kärlek och då kommer de bli berörda, inse sina brister och bli förnyade.

Om du tror att det finns något specifikt syndigt karaktärsdrag som är djupt rotat i ditt hjärta eftersom du har begått sådana synder många gånger, behöver du jobba ännu hårdare för att bli av med det. Om du oförändrat fortsätter att göra så kommer du kunna uppleva hur den

syndfulla naturen tas bort genom den Helige Andes kraft.

Tänk dig en bunke full med mörkt och smutsigt vatten. När du fortsätter att hålla rent vatten i den kommer vattnet till slut att bli rent. Det samma gäller när vi gör oss av med syndfulla karaktärsdrag. Om du praktiserar sanning och kärlek hela tiden, kommer den syndfulla naturen helt att försvinna och du kommer kunna uppnå det andliga hjärtat.

Om du håller i både smutsigt och rent vatten i vatten som redan var rent, kan vattnet inte förändras till rent vatten. På samma sätt kommer du inte kunna göra dig av med syndfulla karaktärsdrag om du accepterar osanning samtidigt som du försöker göra dig av med de syndfulla karaktärsdragen i ditt hjärta.

1 Korintierbrevet 2:15 säger, "Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon." De som har tagit ut bjälken ur sina ögon kan inte avslöja någon ondska för andra. De bedömer allt utifrån sanningen, Guds Ord, och dömer eller fördömer inte utifrån ens egna personliga kunskap eller tankar. De kan bedöma allt på ett korrekt sätt med ett hjärta av godhet och kärlek. Därför kan de komma fram till sanna slutsatser, och de kan inte bedömas av någon.

En del onda människor är hatiska och dömer gudsmän men det kommer från deras ondska och har ingenting att göra med Gud (Johannes 3:20). Bara Gud kan döma oss. Vi som är Hans skapelse är bara lagens görare. Om därför onda människor talar emot och dömer lagen bygger de bara en mur av synd mot Gud (Jakobs brev 4:11).

”Genom helighetens evangelium har välsignelser kommit till mina församlingsmedlemmar”

Pastor Raymundo Candelaria, 43 år, Golden Faith Church på Filippinerna

Det var 19 år sedan jag blev en pastor. Men till för två år sedan hade jag upplevt en kamp mellan Guds Ord och den uppfattade verkligheten när jag hjälpte mina församlingsmedlemmar. I februari 2015 berättade pastor Emmanuel Gonzales för mig om ett stort seminarium som skulle hållas och jag gick dit.

Dr. Jaerock Lees berömda predikningar ”Budskapet om Korset”, ”Föreläsningar om 3 Mosebok” och ”Måttet av tro” predikades av pastor Sharon Cho från Cavite Manmin Church. Budskapet var väldigt tydligt. Efter seminariet läste jag Dr. Lees böcker böcker *Budskapet om Korset*, *Fortsätt Vaka och Be* samt *Måttet av Tro*. Innehållet var helt och hållet baserat på Bibeln, vilket berörde mitt hjärta så djupt.

Kärnan i budskapet är svaret på frågan ”Varför är Jesus vår



ende Frälsare?” Och helighetens evangelium betonar hjärtats omskärelse som sker genom att man gör sig av med synder och ondska. Det lärde mig hur man lever ett välsignat liv genom att behaga Gud och det har gett mig hopp om himlen.

I augusti 2015 deltog jag i Manmin Sommarretreat tillsammans med andra pastorer från Filippinerna. Det var just då en våg av väldigt varmt väder låg över hela Korea. Men trots det var det väldigt svalt och uppfriskande där retreaten hölls.

Jag fick uppleva himmelska vindar. Jag såg också svärmar av trollsländor som kom ner och några av dem satte sig på min kropp. Jag blev berörd av församlingsmedlemmarna både från Korea och från utlandet eftersom de var så förenade till ett i kärlek och de betjänade varandra i ödmjukhet.

Jag kände mig så tacksam till Gud som hade lett mig till Manmin Central Church. Åter hemma i Filippinerna förändrades både min församling och jag på ett fantastiskt sätt. Mitt sätt att be har förändrats och ända sedan jag förstätt hur jag skulle beväpna mig själv med Ordet har jag försökt att leva efter Guds vilja.

Jag har dessutom börjat

sprida helighetens evangelium med större frimodighet. Många församlingsmedlemmar har tagit emot nåd och deras kristna liv har blivit förnyade. Sedan dess har de fått njuta av många välsignelser i sina liv. De kände sig mycket lyckliga och när jag såg deras glädje blev också jag lycklig.

I maj 2016 besökte jag än en gång Manmin Central Church med pastorer från Filippinerna. Huvudpastor Dr. Lees liv berörde mig djupt i hjärtat. Han ber alltid, tjänar sina församlingsmedlemmar med sitt liv, sin kärlek och sina offer, och han ger all ära till Gud med ett ödmjukt hjärta.

Jag var med på gudstjänsterna, Daniel bönemöte, och till och med Manmin Bönecenters möte. Jag åkte också till Muan Sötvattenakvariet där havsvattenfiskar och sötvattensfiskar lever tillsammans. Jag kom med min fru. Hon sade att hon kände Guds närvaro under Daniel bönemöte. Hon kände det som om hon hölls i Guds famn. Hon sade att hon bad med tårar i den Helige Andes fullhet medan hon lyssnade på Manmins lovsånger.

Jag vill följa detta underbara exempel som Manmin Central Church har visat oss. Jag tackar och ärar Gud som har låtit mig få möta den sanna läraren i denna sista tid, höra helighetens evangelium, uppleva kraftfulla gärningar och leva för själar.

”Jag förlitade mig på Gud och Han gav mig segern!”

Broder Hyunkyu Kim, 19 år, studenternas söndagsskola, Manmin Central Church

Min mamma registrerade sig som medlem i Manmin Central Church när hon var gravid med mig.

Alltsedan min födsel har jag vuxit upp i Herren och när jag gick i åttonde klass började jag med fäktning. Så fort jag började med det tyckte jag om det. Men när jag var tvungen att träna sent på kvällarna blev jag så utpumpad och ville ge upp. När jag övervann det förbättrades min förmåga och det var belönande.

2016 gick jag 3:an på gymnasiet och skulle ha koncentrerat mig på intagningsprovet till universitetet. Jag ville gå på Koreas sportuniversitet. Jag visste att jag skulle vara tvungen att prestera bra under fäktningmästerskapen och matcherna så att jag skulle kunna bli antagen till universitetet. Genom mängder



av vittnesbörd jag hört visste jag att många församlingsmedlemmar uppnådde sina mål med hjälp av tro. Och därför förlitade jag mig på Gud med tro. Tidigare hade jag trott att jag inte hade någon tid för att be eftersom jag både behövde studera och träna fäktning. Men jag insåg att kärlekens Gud känner mitt hjärta och min situation. Då började jag be när jag låg i sängen och till och med medan jag var ute och promenerade.

I mars 2016 hölls första matchen på året och det 45:e nationella fäktningmästerskapet i Korea. Jag tog emot huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön som spelats in på den automatiska telefonsvararen under hela träningen och under den riktiga matchen. Och jag vann guld! Jag var så lycklig och fick gott självförtroende.

I april hölls det 10:e fäktningmästerskapet för juniorer i Korea. Jag trodde jag skulle

kunna upprepa vad jag hade gjort vid det förra mästerskapet. Men innan matchen sa plötsligt min tränare att vi skulle ge honom våra mobiltelefoner. Så jag kunde inte ta emot huvudpastorns inspelade bön. Jag trodde ett tag att jag kanske kunde låna en mobiltelefon från någon och ta emot bönen, men så tänkte jag att det säkert skulle gå bra eftersom jag hade vunnit guld i den förra matchen. Jag tog det inte på allvar och började tävla. Men jag misslyckades i den 32:a rondan. Jag reflekterade över orsaken till det och insåg att jag hade försökt i egen kraft utan att förlita mig på Gud. Jag var ledsen men samtidigt tacksam eftersom jag kunde inse orsaken till misslyckandet.

Den 7 maj hölls den 54:e nationella fäktningmästerskapet. Det var den sista matchen som kunde ha stort inflytande på intagningsprovet. Jag ville inte behöva ångra mig efter

matchen som jag hade gjort i april. Jag ville lita på Gud helt och hållet. På morgonen tog jag emot huvudpastorns bön för dagen. Jag lyssnade på hans bön för min match om och om igen hela den dagen och sedan gick jag till matchen. Allt gick bra under matchen. Jag kände mig så bra och min kropp kändes så lätt. Jag blev styrkt av något och kunde vara fokuserad väldigt bra.

Jag vann guld i den individuella sabelmatchen för manliga gymnasie studenter, och silver i



Broder Hyunkyu Kim på matchen (till höger)

lagmatchen. Halleluja! Jag tackar och ärar Gud. Jag tackar huvudpastorn som bad för mig.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com