

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 36 22 JANUARI 2017

Nyårsbudskap av huvudpastorn Dr. Jaerock Lee

”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig.
Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.
Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig”
(Jesaja 60:1-3).

Kära bröder och systrar i Kristus:

I sin stora försyn för den sista tiden, har Gud startat Manmin Central Church 1982 och under 2016, när det tredje stadiet av take-off drog igång i full skala, har denna församling blivit erkänd av den treenige Guden som en församling som Fadern älskar, en församling som leder alla människor till frälsning, en församling som är fylld av Faderns härlighet och en församling efterföljs av obegränsad kraft. Låt oss ge all tacksamhet och ära till den treenige Guden!

Det är framför allt under de senaste sex åren, från julen 2010, som Gud har visat sin oändliga kärlek och kraft genom herden, genom vilken många troende har fått nåd, styrka och möjlighet att göra sig av med ondska och få godhet. Resultatet blev att en standard i anden uppnåddes och flödet i den fulla anden har formerat sig. Medlemmarna har också kunnat bygga mer förtroende till herden. Församlingen har dessutom vuxit ännu mer under det här året så att den nu har omkring 11 000 församlingsgrenar och associerade församlingar världen över. Halleluja!

2017 är det sjunde året sedan herden började fylla rättvisans mått och sedan Gud gav oss de fyra böneämnena fyllda av stort hopp. Genom att kort påminna oss om de fyra böneämnena ska vi föreställa oss de välsignelser Han har förberett för den här församlingen.

För det första förändrar och förnyar återskapelsekraften sådant som redan har skapats.

Psaltaren 62:12 säger, ”Ett har Gud talat, två ting har jag hört: Hos Gud finns makten.” Under senare delen av 2000, när det andra stadiet av take-off drog igång, omgav Gud oss med samma ursprungsljus från skapelsen

som det står om i 1 Mosebok kapitel 1. Under de kommande 16 åren har jag blivit tränad i att använda återskapelsekraften som jag har kunnat känna igen själv och jag har gått igenom andlig träning och uppfyllt det mått av rättvisa som krävs. Det är nu sjutton år sedan det började och för 2017 ser jag fram emot den fullkomliga uppfyllelsen av återskapelsekraften som kommer att utföra ofattbara, märkvärdiga gärningar.

När kraften i återskapelsen är fullkomnad kan vi förebygga onormala händelser och förändringar relaterade till klimatet, ovanliga väderfenomen och naturkatastrofer orsakade av mänskligheten för att man har förstört ordningen i naturlagarna och genom produktion orsakat förgiftning. Sådana katastrofer kan minskas genom att temperaturen kontrolleras. Kraften kan inte bara uppliva döda nerver och förtvinade vävnader utan också förnya människors hjärtan som blivit fördärvade av synd och fläckade med ondska och förändra dem till att bli andliga och goda hjärtan. Denna återskapelsekraft är Guds ”hemliga vapen” som kommer göra det möjligt för mängder av människor att frälsas i denna sista tid och många själar att ledas till Nya Jerusalem.

För det andra kommer vi förbereda för att koreanska församlingar och tjänsten utomlands ska kunna leda alla folk till frälsning.

I Timoteusbrevet 2:4 säger, ”[Gud] som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” I och med att världen så snabbt har blivit fläckad av synder och ondska har även många troende och kristna gemenskaper blivit så fördärvade att det behöver adresseras. Det har gjort att många icke-troende undviker kyrkan.

Troende har till och med lämnat Gud i det att antikrists makt har stärkts över hela världen. För att kunna stoppa det här har pastorer arbetat hårt men allt de har gjort var förgäves. De har misslyckats med att förstå Guds kärlek och att ta reda på vad de ska göra för människorna.

För att förbereda sig för den sista tiden har Gud välsignat den här församlingen med kraftfulla gärningar som ingen kan förneka; det andliga ordet som förändrar till och människors hjärtan; andliga krigare som tillsammans utgör en kraftfull tjänst; ekonomiskt stöd till tjänsten; och medlemmar som ber med ett hjärta och som lyder. När den utvalda tiden nu drar sig allt närmare i och med förändringarna som sker i världen, kommer vi förbereda oss på att rena kristna gemenskaper och hela världen med den Helige Andes virvelvind.

För det tredje ska vi bygga en ”Underbar Helgedom” med uppriktiga hjärtan och fullkomlig tro samtidigt som vi står enade i Herren.

Psaltaren 37:6 säger, ”Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen.” Gud vill att troende ska uppnå sanna hjärtan och fullkomlig tro, skina som ljuset över hela världen, och offra upp en ljuvlig doft av lovsång och tillbedjan från djupet av deras hjärtan. Kanaans helgedom och Den stora helgedomen kommer att byggas av troende som uppnår goda och underbara hjärtan. När de är enade i Herren, älskar Gud först av allt och litar på herden, kan de uppnå det med hjälp av den tro som behagar Gud. Den stora helgedomen kommer att byggas som en magnifik symbolisk struktur som visar Guds värdighet och ära över hela världen. Gud kommer bli oerhört ärad genom byggnaden.

För det fjärde kommer ”Herdens frukt” att bäras när de är i enhet med herden i förtröstan och kärlek.

I Psaltaren 126:5-6 står det, ”De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar.” Gud låter oss få skörda vad vi har sått och belönar oss efter vad vi har gjort. På grund av de 34 år som Manmins tjänst har funnits kommer Gud bekräfta oss med dyrbara och överflödande frukter och låta oss skörda de bästa frukterna. Med de bästa frukterna menas Guds sanna barn som har uppnått ett andligt hjärta och hel ande.

Sedan församlingens start 1982 har Gud planterat hopp om Nya Jerusalem, den bästa himmelska boplatsen, i de troendes hjärtan genom herden. Och sedan 2010 har Han fokuserat på att vinna sanna barn genom att låta flödet i anden och hel ande bli en belöning för herdens uppoffring. Han har också lagt betoning på ”förtröstan” till herden under de senaste åren för att ”herdens frukt” ska kunna uppnås, som är fullkomlig enhet i förtröstan och hel ande genom hjälpen från herdens återskapandekraft när de sätter sin förtröstan till Guds kärlek och Herren genom att vittna om herdens tårar och offer.

Kära bröder och systrar i Kristus, till alla medlemmar i Central Church och alla i de 11 000 församlingsgrenarna och associerade församlingar och alla pastorer och församlingsledare, jag ber i Herrens namn att ni ska en nyckelroll i att inte bara leda mängder av själar till frälsning med herden genom hans återskapelsekraft, utan också bli Guds sanna barn och som en frukt till herden som Han ser fram emot att se, och bli värdiga lov, heder, och ära i den underbara himlen för evigt.



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

”Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ” (1 Mosebok 2:7).

1 Moseboks första kapitel beskriver hur Gud skapade himlarna, jorden och allt vad därpå är samt mänskligheten. Det andra kapitlet berättar för oss att Gud skapade Edens lustgård och placerade den första människan där. Låt oss nu ta en titt på varför Gud skapade människan.

1. Människan skapades till Guds avbild

1 Mosebok 2:7 skriver, ”Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.” Medan Gud skapade allting annat i universum genom sitt Ord, formade och skapade Han personligen människan från jordens stoft. Gud skapade människan på ett felfritt sätt, och sedan blev människan en levande varelse efter att Gud hade blåst in livsande i hans näsa.

En del människor kanske tvivlar och säger, ”Hur kan en avbild gjord av jordens stoft röra sig och ha liv?” Men tänk på robotar, datorer, konstgjorda inre organ och konstgjord hud. Människan kan göra sådant, och då är det självklart att Gud också kunde skapa människan. På grund av en begränsning som finns i människans tankar kan hon inte tro på Guds kraft.

Efter att ha skapat Adam och Eva gav Gud Skaparen dem livets säd så att de skulle kunna få avkomlingar. Mannen har sperman och kvinnan har ägget och sperman och ägget innehåller alla deras egenskaper som utseende, personlighet, intelligens,

vanor osv. Därför liknar deras barn dem. Vem liknar då Adam, mänsklighetens fader?

Som vi läser i 1 Mosebok 1:27, ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem” skapades Adam till Guds avbild. Förutom det yttre utseendet kom människans ande från Gud och efterliknar Hans ande. Adam var en levande varelse.

Adams ande, precis som Guds, var enbart fylld med godhet, ljus och sanningen. Efter att Adam ätit av trädet med kunskap om gott och ont och på så sätt syndat mot Gud, blev alla hans avkomlingar indränkta i synd och ondska och förlorade Guds heliga avbild.

2. Orsaken till att Gud skapade och kultiverar mänskligheten

Om vi ska söka efter och försöka förstå svaret på frågan, ”Varför är vi här?” behöver vi kunna svara på frågan, ”Varför har Gud skapat oss, och varför och hur gör Han för att kultivera mänskligheten?” I Bibeln finns det många olika liknelser som handlar om att kultivera marken och att skörda. I Matteus 13 liknade Jesus människans hjärtan med fyra olika sorters åkrar. Med ”liknelsen om vetet och agnarna” i Matteus 3 och ”liknelsen om ogräset” i Matteus 13 berättar Bibeln för oss om den förestående domen.

Med sådana liknelser som vi hittar i Bibeln berättar Gud för oss att Hans försyn i att skapa mänskligheten och styra världshistorien är i mångt och mycket som att kultivera en åker och att skörda frukten från den. Precis som en bonde kultiverar sin åker inför skörden, kultiverar Gud oss i dag.

Gud längtar efter att få sanna barn med vilka Han kan dela sin kärlek. Med sin underbara kraft och som den fruktansvärda domaren Han är, har Gud Skaparen en obestridlig kraft och strikt rättfärdighet å ena sidan. Å andra sidan har Han också mänskliga egenskaper som kärlek, medkänsla, barmhärtighet och annat sådant. Eftersom Gud kan glädja sig, sörja, och klaga precis som människor, ville Han, i stället för att vara ensam ha sådana som Han kunde dela sin kärlek med.

Han hade redan mängder av

himmelska härar och änglar vid sin sida. Men Gud ville ha sanna barn som skulle lyda Honom utifrån sina hjärtan och kärlek till Honom, i deras fria vilja.

Föreställ dig att du har en robot hemma som gör allt du säger till den och så har du ditt barn som ibland ger dig problem, men när han växer upp kommer han till slut vara tacksam till sina föräldrar för deras nåd och kärlek och dela sin kärlek med dem. Mellan dessa två – vem skulle du se som mer värdefull? Oavsett hur lydig roboten är kan det inte jämföras med ditt barn som du kan dela ditt hjärta med. På samma sätt skapade Gud mänskligheten för att Han ville ha barn som skulle lyda Honom och dela sina hjärtan med Honom av fri vilja.

3. Vetet och agnarna

Oavsett hur noggrann en bonde är i sitt arbete kommer han vid tiden för skörden både skörda agnar och vete. Men eftersom agnarna är oätliga och kommer skada vetet om de lagras tillsammans i ladorna, kan det enbart användas till kompost eller brännas upp.

På samma sätt kommer Gud, när den mänskliga kultiveringen är över, skilja vetet från agnarna. I Matteus 3:12 står det, ”Han har sin kastskovvel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.” Här handlar ”eld som aldrig slocknar” om helvetets eld.

I den tid som Gud utväljer, i den här tidsålderns sista dagar, kommer Han att avsluta den mänskliga kultiveringen och döma varje person efter hur han eller hon har levt i den här världen. Vid domen kommer de som är som agnar att kastas i helvetets lågor.

”Vetet” här handlar om människor som har accepterat Jesus Kristus och som lever efter Ordet i kärlek till Gud. De har ihärdigt gjort sig av med synd och ondska och återfått Hans avbild. ”Agnarna” är motsatsen och handlar om de som inte tror på Gud och som inte har accepterat Jesus Kristus som deras Frälsare.

En sak du behöver komma ihåg är att det inte är alla som går till kyrkan som är ”vete.” Om de överger Guds Ord och i stället lever efter sina världsliga begär kommer Gud att se

dem som ”agnar.” Det är därför Jesus sade till oss i Matteus 7:21, ”Inte alla som säger ’Herre, Herre’ till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.”

Gud längtar efter att alla människor ska lära känna Hans hjärta, bli ”vete” och ta emot frälsning (1 Timoteusbrevet 2:4). Därför gav Han oss sin Enfödde Son för att dö för oss på korset.

Trots allt detta kommer de som fortsätter att leva i synd och inte accepterar Jesus som deras Frälsare inte kunna återfå det sanna värdet som människor som blivit skapade till Guds avbild. De är endast som agnarna. Agnarna kan inte samlas in i himlen. Om människor fyllda med hat, avundsjuka, girighet och andra former av ondska skulle tillåtas komma in i himlen skulle den bli fördärvad.

Vad kommer att hända med människor som inte tillåts komma in i himlen? Eftersom anden i varje människa är odödlig kan den inte utplånas. De kommer att samlas tillsammans, bli instängda i helvetet för evigt, och på grund av att syndens lön är döden, kommer var och en ta emot eviga straff i helvetets eld som aldrig slocknar.

Kära bröder och systrar i Kristus, jag ber i Herrens namn att ni ska bli som vete-liknande troende, vilket är Guds sanna barn, som följer Guds exempel och får ett helgat hjärta och kan dela kärlek med Honom och leva för evigt i himlen.



Himlen I utgiven på 26 språk
Himlen II utgiven på 14 språk

URIM BOOKS
www.urimbooks.com

Trosbekännelse

- Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
- Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gåringar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
- Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
- Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
- Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminen@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



Tre punkter för att kontrollera din andliga tillväxt

Kristna behöver växa i tron, liksom en baby växer upp och blir vuxen. De behöver gå igenom nivåerna av "små barn", "barn" och "unga män" och till slut nå stadiet av manlig mognad, som hör till Kristi fullhet (1 Johannes brev 2:12-14; Efesierbrevet 4:13).

Om du känner att din tillväxt har avstannat måste det finnas en orsak.

Låt oss nu titta på tre punkter och snabbt växa genom den Helige Andes styrka.

PUNKT 1

Upprätta din första kärlek

Om din andliga tillväxt verkar ha stagnerat behöver du kontrollera om du älskar Herren med den första kärleken. Uppenbarelseboken 2:3-5 säger till dig att komma ihåg varifrån du har fallit och omvända dig och göra de första gärningarna.

En del tycker att de spenderar mer än 90 procent av sina liv i Herrens gärningar. De verkar älska Gud först av allt. Men de behöver tänka på hur deras första kärlek var. När de älskade Herren med fullheten av deras första kärlek, måste deras hjärtan ha varit 100 procent fyllt av Herren. De var upprymda över att gå till kyrkan, de försökte samlas tillsammans med sina bröder och systrar

i Kristus, och kände sig så lyckliga oavsett vad de gjorde, på grund av deras kärlek till Herren.

Men när man förlorar sin första kärlek till Herren kommer osanning in i ens sinne. Man känner sig uttråkad över att lyssna på predikan som tidigare var söt som honung. Man kanske börjar göra världsliga saker och blir lat när det gäller ens troende liv och säger att man är upptagen med studier eller arbete.

Om du är full av nåd i din första kärlek för Herren kan du göra allt ordentligt i den Helige Andes fullhet. För att offra upp ditt hjärta till Herren 100 procent betyder att du måste ha Herren i ditt hjärta hela tiden, vad du än gör.

PUNKT 2

Gå tillbaka till trons grunder

Trons grunder handlar om gudstjänster och bön. Oavsett hur lång tid du har levt ett kristet liv behöver du kontrollera hur mycket av Guds Ord som har kultiverats i ditt hjärta genom lydnad.

En del människor bortser från gudstjänster och bön och är i stället aktiv i många kyrkoaktiviteter och frivilligarbete.

Bara när du offerar upp gudstjänster på ett ordentligt sätt kan du leva ett riktigt liv i tron. Om du tillber i trötthet eller med lata tankar, kan du inte lyssna på budskapet som predikas och då kan du inte ta emot styrka till att förändras. Men en del av er tänker fortfarande att ni är trofasta i Guds verk och inte har några problem. Det gör att ni misslyckas när det gäller grunderna. Arbetet för Gud kan vara andra saker än det

Gud egentligen vill. Om du inte fyller dig själv med andliga ting, kan du ändå, trots att du gör mycket för Gud, känna dig tom. Om du gör dina uppgifter väl men inte omskär ditt hjärta, är det inte Guds vilja. Det kan ge dig en köttlig känsla av uppfyllelse för stunden.

Om du tror att du arbetar trofast för Gud, behöver du kontrollera om du verkligen gör det efter Guds vilja eller inte.

Du behöver också kontrollera dig själv i din familj. När du är ett gott exempel i familjen, kommer andra familjemedlemmar leva ordentliga kristna liv. Du behöver ha samma attityd både i kyrkan och hemma. När dina familjemedlemmar lever ordentliga troende liv och offerar upp ordentliga gudstjänster och böner, då kan du säga att du har lagt en stadig grund för tro.

PUNKT 3

Återfå Guds avbild

Människan blev skapad till Guds avbild (1 Mosebok 1:26-27). Efter att den första människan Adam hade syndat genom olydnad, kom synd in i världen. Sedan dess har fienden Satan uppeggat människor att ta till sig köttliga ting och sådant som hör till världen. Trots att synd är smutsig har Satan fått människor att tänka gott om det och världen.

Om vi förstår Guds vilja och hjärta genom att lyssna på predikan under gudstjänsterna, kommer vi hata synder och längta efter att leva efter Guds Ord i Hans nåd. Vi ber inte av tvång utan i den Helige Andes fullhet. Då kan vi se ondskan som finns inuti oss och ta emot nåden att göra oss

av med synder. Det är så ett sant kristet liv fungerar. Om du förstår den sanna meningen av detta troende liv, kommer den Helige Ande ge dig tröst och glädje. Då kommer du kunna leva ett lyckligt kristet liv.

Gud vill att Hans älskade barn ska växa i tron, återfå Guds förlorade avbild, och uppnå Herrens hjärta. Det är meningen med att leva ett liv i tro.

Därför måste vi springa mot det fulla måttet i Kristus utan att pausa. Vi behöver ta reda på vad vi har för brister utifrån på Guds Ord och upphörligen löpa mot fullkomlighet. Då, med den Helige Andes hjälp, kan vi bli helgade och trofasta i alla aspekter, och på så sätt komma in i Nya Jerusalem.



”Jag är tacksam för att Han gav sann frid och botade mig”

Syster Jagathesvari, 34 år, Chennai Manmin Church, Indien

Jag är född och uppvuxen på Sri Lanka. Jag blev skild från min bror Antony 1994 när han lämnade Sri Lanka på en flyktingbåt och vi visste inte ens om han levde eller inte. Sexton år senare fick jag höra att han bodde i Chennai i södra Indien. Han var hindu men hade accepterat Herren i Indien och blivit kristen. Han är gift och går till Chennai Manmin Church med sin familj.

Han sade att han ivrigt hade bett till Gud om att få höra nyheter om sin familj på Sri Lanka. I juli 2011 åkte jag till slut till Chennai och träffade honom. I september det året, följde jag med honom till Chennai Manmin Church och mötte en indisk man i oktober och gifte mig.

Den kulturella skillnaden, osämja med min

svärmor, och bråk med min make gjorde livet svårt för mig. När jag var gravid slutade mitt första barns hjärta att slå två gånger. Efter att jag hade omvänt mig från att inte ha levt efter Guds Ord och för att ha hatat andra, kunde jag övervinna de kritiska momenten genom att ta emot näsduksbön från pastor Joseph Han som predikade i Chennai Manmin Church (Apostlagärningarna 19:11-12). I juli 2012 födde jag min son genom Guds nåd.

Under min andra graviditet 2013 berättade läkaren att jag hade ett problem med livmodervattnet. Jag fick höra att både mitt barn och jag var i fara. Men jag tog emot pastor Hans näsduksbön och födde på nytt en frisk pojke.

Under mina barndomsår på Sri Lanka var det krig där. Fragment från en kula trängde in i min kropp. Det gjorde att jag ofta hade

kallsvettningar, hög feber och skakningar i hela min kropp. Jag hade en öroninflammation i mellanörat i 30 år, så ett sår varade från båda mina öron.

I november 2015 tog jag emot näsduksbön från Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor, som besökte Chennai Manmin Church för dess 11:e jubileum. Jag fick uppleva fantastiska gärningar! Såren i mina öron slutade vätska och alla symtom från kulfragmenteten försvann! Halleluja!

Jag var så tacksam till Gud att jag började tjäna i församlingens frivilligarbete som lärare för barnens söndagsskola och i församlingens cafeteria. Min man och barn går också tillsammans till kyrkan nu.

Jag tackar och ärar Gud som lät mig acceptera Herren, få uppleva kraftfulla gärningar och ta emot sann frid och välsignelser.

”Njurstenarna kom ut genom bön för de sjuka på GCN!”

En dag fick jag plötsligt blodiga flytningar. Jag åkte till sjukhuset och fick höra att jag hade njurstenar; den i högra njuren var 3 mm och den i den vänstra var 8 mm. Läkaren sade att eftersom den högra var mindre skulle den komma ut på naturlig väg. Men den vänstra skulle behöva opereras bort. Så jag opererades.

Efter operationen kom inte alla sönderslagna stenar ut med urinen. Min läkare hade sagt att han skulle övervaka hur det hela gick. Det var inte förrän då jag insåg att jag inte hade förlitat mig på Gud eftersom jag bara trott att det var en enkel operation.

Jag hade fått se mängder av tecken, under och kraftfulla gärningar. Jag såg många församlingsmedlemmar bli botade från mängder av sjukdomar. Men när jag själv fick problem visade jag ingen tro. Jag var så ledsen inför Gud. Jag avbokade alla läkarbesök och började lita på Gud och be.

Jag kände smärta under mitt vänstra revben. Jag sade till Gud i bön, ”Fader Gud, bota mig.” Jag tog också emot huvudpastorn Dr. Jaerock Lees



Diakonissa Soonae Lee, 60 år, parish 11, Manmin Central Church

bön med tro som hade spelats in efter predikan.

Den 28 april 2016 höll jag på med hushållssysslor som vanligt. Från 7 på morgonen hade jag så ont att jag inte kunde röra mig. Jag kunde inte göra något och lade mig på soffan och hade GCN på.

GCN visade Huvudpastorns predikoprogram

”Livets Ord.” Efter predikan bad han för de sjuka. Jag lade min hand på min vänstra sida och tog emot bönen. Sedan hade jag ont i större delen av min kropp och kände att något kom ner i urinblåsan och kom ut. Jag kände att det var njurstenarna. Jag gick till toaletten. Stenarna kom ut med urinen. Halleluja!

Efter det fick jag mycket mer tacksamhet och glädje i mitt kristna liv. Jag mådde så bra eftersom smärtan i min vänstra sida var borta. Jag delar med mig om Guds kärlek för mina grannar när jag sprider *Manmin Nyhetsbrev* med tacksamhet för nåden.

Jag ger all tacksamhet och ära till Gud som gav mig större tro genom det. Jag tackar Huvudpastorn som bad för mig.



▲ En 4 mm stor njursten kom ut från diakonissan Soonae Lee efter att hon tagit emot Dr. Jaerock Lees bön



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com