

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 37 26 FEBRUARI 2017

”Sydkorea är min tros hemvist”

Den utländska församlingen, kinesiska församlingen och Herrens kärleks Mission fann lycka i ett främmande land



Många av utlänningarna som har lämnat sina hemländer och slagit sig ner i Korea hävdar att de har problem på grund av kulturella skillnader, sjukdomar och ekonomiska omständigheter. Men de som leddes till Manmin Central Church har löst sina problem genom helighetens evangelium och Guds kraft och har nu sann frid och lycka.

Den utländska församlingen står enad i kärlek

Den utländska församlingen består av församlingsmedlemmar från tio länder och som har slagit sig ner i Korea.

Församlingen består av sex cellgrupper för de som talar engelska, franska, ryska, spanska, japanska, mongoliska, vietnamesiska, etc. Cellgruppsledarna har lärt sig koreanska på kort tid genom Herrens nåd så att blir väl mottagna på sina arbetsplatser och de hjälper församlingspastorer med översättning när de besöker andra medlemmar.

Eftersom de har lärt sig godhet och kärlek genom helighetens evangelium har de fridfulla familjer trots att skilsmässostatistiken i flerkulturella familjer är hög på grund av kommunikationsproblem, kulturella skillnader och konflikter mellan svärmödrar och svärdöttrar. Vietnamesiska cellgruppsledaren diakonissa Riu, 33 år, sade, ”Trots att jag bor i ett främmande land är jag

lycklig eftersom ingenting är omöjligt i Herren. Min cellgrupp har fått uppleva väckelse förra året och jag fick ta emot ett pris som utmärkt cellgruppsledare. Min makes företag är också fyllt av välsignelser. Dessutom har min syn förbättrats när jag har översatt predikningar till andra språk.”

Medlemmarna har olika nationaliteter och ursprung, men de känner herdens kärlek så de stöttar och tar hand om varandra och är enade med samma kärlek som fanns i den första församlingen. Medlemmar i den utländska församlingen drömmer om att sprida helighetens evangelium till sina hemländer.

Den kinesiska församlingen har fått uppleva Guds kraft och löper ivrigt mot Himlen

Den kinesiska församlingen består av två grenar: en består av etniska kineser och den andra av kines-koreaner. Församlingen har sånggrupper och dansgrupper, så de får ansvara för den första lovsången och sjunger särskilda lovsånger i sina möten.

Tidigare hade de mycket problem med sjukdom i sina kroppar och sårade hjärtan, men efter att ha blivit ledda till Manmin har de direkt blivit botade från många sjukdomar och tagit emot lösningar på sina problem. Nu är de fyllda av hopp.

Diakonissa Wolsoon Kim, 80 år, blev botad från åldersrelaterad

maculadegeneration och grön starr, diakonissa Yeonok Kim, 78, från bröstcancer, diakon Chunil Kim, 55, från kronisk astma, diakonissa Soonja Kim, 68, från komplikationer efter magcancer, diakonissa Minhwa Lee, 60, från läckage av ryggmärgsvätska, och senior diakonissa Youngsook Jang, 52, från en klump i bröstet och järnbrist, och diakonissa Ihwa Kim, 80 år, från hjärtsjukdom, depression och social fobi. Vittnesbörden är många i församlingen.

Senior diakonissa Changsoon Won, 63 år, sade, ”Den första dagen jag kom till kyrkan blev jag botad från en funktionell ögonsjukdom och diskbräck genom Dr. Jaeroock Lees bön under mötet. Jag kunde nu läsa små bokstäver eftersom min syn förbättrades.”

Medlemmar i den kinesiska församlingen tar hand om de som är i svårigheter och överlåter sig till att sprida evangeliet och fullgöra sina uppdrag. Därför har deras församling fått uppleva väckelse.

Herrens kärleks mission fann frid och lycka i Sydkorea

Manmins Herrens kärleks mission består av nordkoreanska flyktingar och de har blivit botade från många sjukdomar som hjärninfarkt, grå starr, artrit och smärta i hjärtat blev också botade, likväl som ångestattacker och depression. Församlingens regelbundna stöd hjälper dem att ha ett stabilt och lyckligt liv. Dessutom har tro planterats i deras hjärtan. De håller nu hela Sabbaten och lever lyckliga, fridfulla liv med hopp om Himlen.





Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Försynen i trädet med kunskap om gott och ont

Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö" (1 Mosebok 2:15-17).



De som inte känner till Guds djupa försyn med den mänskliga kultiveringen frågar kanske ofta, "Varför var Gud tvungen att placera trädet med kunskap om gott och ont i lustgården och göra så att människan kom in på förgörelsens väg?"

Kärlekens Gud placerade inte trädet med kunskap om gott och ont i lustgården för att med vilja få människan in på dödens väg. Så varför placerade då Gud trädet med kunskap om gott och ont i Edens lustgård?

1. Välsignelsen och varningen som gavs till den första människan, Adam

Då Adam skapades, den första människan, var han en fysiskt vuxen man, men mentalt var han som en nyfödd. Medan Adam var i Edens lustgård var han därför tvungen att gå igenom lärandeprocessen och få mycket andlig kunskap om det som har med Gud att göra, den andliga världen, sanningen, godhet, ljuset och sådant, likväl som kunskap som behövdes för att kunna styra över hela skapelsen. När den processen var över hade Adam, som herre över skapelsen, fått de nödvändiga kvalifikationerna så att han kunde råda över allt och lägga jorden under sig.

Som Gud sade till Adam i 1 Mosebok 1:28, "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägga den under er" födde den första människan många

barn och blev på så sätt "fruktsamma". Och som herre över allt hade han en enorm makt under en lång tid. Men Gud hade gett människan fri vilja och spärrade av honom från att göra en sak. Gud befallde honom att inte äta från trädet med kunskap om gott och ont. Men efter att en lång tid hade gått kunde Adam och Eva inte komma ihåg Guds befallning och det slutade med att de åt från trädet med kunskap om gott och ont.

2. Processen genom vilken synd kom in i människan

Följande från 1 Mosebok 3:1 utvecklar processen då den första människan Adam begick synden.

Ormen var listigare än något annat av markens djur som Gud hade gjort, och den frestade kvinnan Eva. Orsaken till att de flesta människor tycker att ormen är ett fruktansvärt och avskyvärt djur idag är för att ormen ledde mänskligheten till döden och därför avskyr människan automatiskt ormar.

Vid tiden innan frestelsen var ormen i lustgården, till skillnad från i dag, underbar och behaglig att titta på. Den var också väldigt listig så att den kunde vinna människors hjärtan.

En dag frågade ormen kvinnan, "Har Gud verkligen sagt, 'Ni får inte äta av alla träd i lustgården'? Kvinnan svarade ormen, 'Vi får äta av frukten från träden i lustgården; men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.'"

Fastän Gud tydligt hade sagt, "... skall du att döden dö", sade Eva till ormen att Gud hade sagt, "kommer ni att dö." Genom att inte tänka på och förvansa Guds direktiv lade Eva till och till och med förändrade Guds ord "kommer du att döden dö" till "kommer ni att dö." Ormen förstod att det fanns en öppning här, tog den, och sade till Eva, "Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont."

Nu när Eva hade fallit för ormens frestelse uppeggades köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda och frukten på trädet var gott att se på och det kändes som om det skulle smaka bra. Det slutade med att Eva åt av trädet med kunskap om gott och ont och gav till och med dess frukt till

Adam.

I enlighet med den andliga världens lag som säger, "Syndens lön är döden" (Romarbrevet 6:23), tillämpades Guds Ord "Kommer ni att döden dö" på människan som nu måste betala för sin synd. Det betyder dock inte att Adams och Evas liv tog slut direkt efter att de åt av trädet med kunskap om gott och ont.

När Gud sade, "Kommer ni att döden dö" menade Han inte bara människans fysiska död utan också andens död, den som var herre över människan; vilket innebar att kommunikationen mellan Gud och Adam tog slut, vilket är detsamma som att "Adams ande dog." Alla efterkommande från Adam blev efter hans synd underställda döden, och allt annat på jorden blev också förbannat (1 Mosebok 3:17).

Ormen blev förbannad mer än alla andra djur. Gud sade till ormen i 1 Mosebok 3:14, "På din buk ska du gå, och jord ska du äta så länge du lever." Andligt talat handlar "ormen" här om fienden djävulen och Satan medan "stoft" eller "jord" symboliserar människan som har blivit formad av jordens stoft.

Med andra ord, att säga att ormen skulle äta jord eller stoft betyder att fienden djävulen och Satan skulle styra över och sända prövningar, lidanden och svårigheter över köttliga människor som är nedsödade av synd. Det är därför människor som har fallit av i den här världen lider av alla slags lidanden, som har sänts till dem genom fienden djävulen och Satans auktoritet.

3. Orsaken till att Gud placerade trädet med kunskap om gott och ont i Edens lustgård

Trots att Gud i förväg visste att Adam skulle äta från trädet med kunskap om gott och ont, placerade Han ändå trädet där eftersom Han fortfarande ville ge Adam sann lycka!

Under sin tid i Edens lustgård mötte Adam aldrig några sorger. Det gjorde att Adam inte hade förmåga att känna eller uppleva sann lycka. För att man ska kunna uppskatta det sanna värdet av något, måste man först uppleva motsatsen till detta "något", genom relativiteten.

Om du t ex aldrig har varit sjuk, kommer du inte helt kunna förstå det lidande och den sorg som medföljer sjukdomen, du kan inte heller på djupet

uppskatta den goda hälsan. Bara de som har varit hungriga kan uppskatta överflödet av mat, och bara när det finns ondska och mörker kommer människor på djupet att uppskatta godhet och ljus.

Utän att ha sett någon död i Edens lustgård där det inte fanns någon sorg, kunde Adam inte helt förstå Gud vad Gud menade när Han sade att han skulle dö om han åt från trädet med kunskap om gott och ont. När han fick uppleva lidandet och sorgen associerat med hunger, kyla, hetta, död, separation, synd och ondska i den här världen, kunde Adam till slut inse hur lyckligt och underbart hans liv hade varit i Edens lustgård.

Oavsett hur rikt någons liv kan vara, vem kan säga att han lever ett meningsfullt liv om han inte vet vad sann lycka är? Ett på djupet värdefullt liv skulle vara av den sorten då människan känner lycka fastän hon tillfälligt lider. Det är därför som Gud placerade trädet med kunskap om gott och ont där. Det var för att låta människan förstå och lära känna relativiteten genom att få uppleva sorger och lidanden.

I sin fria vilja åt Adam från trädet med kunskap om gott och ont, och som ett resultat av hans synd har mänskligheten hamnat i lidanden från kyla, hetta, sjukdomar, fattigdom, hunger, separation, död och annat sådant. När vi kommer till Himlen efter att ha lärt oss den här relativiteten och genomgått den mänskliga kultiveringen, kommer vi inse hur underbart livet i himlen är, tacka Gud från hjärtat, och leva i evig lycka och glädje.

Kära bröder och systrar i Kristus, Gud satte trädet med kunskap om gott och ont där, och har kultiverat människor och har förberett en väg för alla människor, syndarna, att ta emot frälsning. Som 2 Korintierbrevet 4:17 säger oss, "Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt" kommer vi njuta av "en evig härlighet som inte kan jämföras med någonting" i den obeskrivligt underbara himlen.

Jag ber i Herrens namn att ni kommer att förstå vägen till frälsning, få glädje och lycka i frälsningen, och till slut kunna bo i den eviga Himlen.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

"han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt." (Apostlagärningarna 17:25)

"Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manmin@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

”Vi är lyckliga i Herren!”

Här följer vittnesbörd från de som blev ledda till Herrens armar när de grät i sin ensamhet. De fick uppleva Guds kraft som räddade deras familjemedlemmar från döden genom bön, och de som känt Guds kärlek som har gjort att allt har samverkat till det bästa.



”Jag hade en depression och hamnade i koma, men jag kom tillbaka och blev frisk i mittpsyke!”

Broder Jaswant Singh, 69 år,
Chennai Manmin Church, Indien



”Min man och jag tog emot ett pris från Skolinspektionen”

Diakonissa Kayoung Park, 34 år,
Parish 17, Manmin Central Church

I november 2014 besökte jag min syster som bodde i staden Chennai i södra delen av Indien och hon tog med mig till Chennai Manmin Church. Jag var uppfylld av sorg eftersom min fru hade dött året innan. Jag hade också svårt att andas när jag lade mig ner och ställde mig upp.

I juli 2016 fick jag diagnosen depression med inslag av självmordstankar. Den 2 augusti hade jag åter svårt att andas och åkte till sjukhuset. Följande dag flyttades jag till intensivvårdsavdelningen. Jag bad min dotter ringa Pastor Joseph Han som var på Manmin Sommarretreat i Korea och bad henne fråga honom om att ta emot Dr. Jaerock Lees bön för mig. På sjätte dagen efter inläggningen på sjukhuset fick jag en hjärtinfarkt och hamnade i koma.

Söndagen den 7 augusti skakade Pastor Han hand med Dr. Jaerock Lee med mitt namn i sin högra hand. I den stunden skedde ett mirakel. Jag kom ut ur koman! Jag flyttades till en vårdavdelning och fick lämna sjukhuset följande dag. Jag var fullständigt botad från depression. Halleluja!

Under mina skolår tog jag emot mycket nåd från Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees föreläsningar om 1 Mosebok och började drömma om att bli en lärare i naturvetenskap som skulle låta studenter få höra talas om Gud Skaparen. Ända tills jag blev lärare på gymnasienivå hade jag jobbat under hög press och konkurrens, men jag övervann allt i tro på grund av Huvudpastorns bön. För att kunna återgälda denna nåd började jag och min man studera på mastersnivå inom utbildning 2016.

Fastän vi inte gjorde så mycket själva för att uppnå det, gav Gud oss en stor välsignelse i slutet av 2016. Min man diakon Sungjin Kim, som är grundskollärare, vann ett pris från Skolinspektionen, vilket var ett erkännande för hans bidrag till utbildningspolicyn. Jag fick två priser från Skolinspektionen och fick beröm för att ha utvecklat kreativa undervisningsmetoder i naturvetenskap för begåvade och duktiga studenter. Vi fick också mastersgraden från utbildningen vid Yonsei University.

Hela min familj blev till på köpet evangeliserad! Alla familjemedlemmar blev församlingsarbetare i olika missioner. Jag ger allt tack och all ära till Gud för Hans kärlek.



”Jag blev antagen till sångcentret vid Seoul National University”

Broder Hyungmin Woo, 20 år,
Busan Manmin Church

Jag led av många olika sjukdomar som ögonsjukdom, höstblåsor och svinkoppor. Men jag blev botad från dem genom Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön och blev frisk.

Jag började lära mig att sjunga när jag gick i 11:e klass eftersom jag tycker om att sjunga Manmins

lovsånger så mycket. Jag visste att jag inte kunde göra det med egen styrka, så jag tog emot Huvudpastorns bön inför sånglektionerna. Jag lade näsduken som han hade bett för i min fick när jag sjöng under tävlingarna (Apostlagärningarna 19:11-12). Jag kunde vinna många stora priser trots att jag inte hade studerat sång så länge och fastän jag tävlade mot andra kompetenta studenter från Konstgymnasiet. Det jag uppnådde överraskade många runt omkring mig.

Gud gav mig tro så att jag kunde komma in på Seoul National University om jag bara vandrade i tro. Det verkade väldigt svårt för mig att förbereda mig för antagningen under en så kort tid jämfört med andra studenter som hade studerat sång sedan de var väldigt unga. Men jag förlitade mig på den Allsmäktige Guden och förberedde mig ivrigt för provet.

Jag drömde flera drömmar där Huvudpastorn dök upp och det gjorde mig ännu mer säker på att jag skulle kunna bli antagen till universitetet. Med frid i sinnen tittade jag på listan över de sökanden som hade blivit antagna. När jag såg mitt namn på listan kunde jag inget annat än att säga, ”Gud gjorde en väg för mig!” Jag vill ge allt tack och all ära till Gud.

”Krossade benfrakturer läktes”

Äldstebroder Seokgil Song, 56 år, ordförande i
Männens missionsgrupp, Manmin Central Church



Den 18 juni 2016 blev jag allvarligt skadad när jag var ute och cyklade. Min läkare sade att mitt högra skulderblad var ur led, och en del av överarmsbenet var krossat. Han sade att jag behövde opereras för att laga de trasiga bitarna med spikar. Några läkare försökte återställa mitt luxerade skulderblad flera gånger, men de misslyckades. Jag tog emot Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka som jag hade sparat på min telefon.

Efter det försökte läkaren ytterligare en gång och då gick skulderbladet tillbaka direkt. De krossade benbitarna kunde också placeras rätt utan operation. Den 3 juli tog jag emot Huvudpastorns bön när han kom tillbaka till kyrkan från bönehuset på berget. Jag kände mig lugn och tillfreds under bönen. Den kvällen tog jag av mig det stöd jag hade haft på mig och kunde börja leva normalt. Halleluja!



Före bönen
På grund av utvändigt skada hade det högra skulderbladet gått ur led och en stor del av överarmsbenet gått sönder i små bitar.



Efter bönen
De brutna benen i överarmsbenet kom tillbaka till rätt plats som om de hade förts samman genom operation och det luxerade skulderbladet kom också tillbaka till sin plats.



”Helighetens evangelium och kraften som har förändrat människor i Moldova”

Broder Aleksandr Tabaranu, 32 år, Moldova

”De i helvetet kommer att lida så som saltet stänker i en upphettad stekpanna!” I oktober 2009 hände det att jag lyssnade på Dr. Jaerock Lees predikan ”Helvetet” på tv-bolaget TBN Russia. Jag blev väldigt chockad och djupt berörd

På den tiden hade jag det svårt eftersom jag fortsatte synda trots att jag var en var med i församlingens musikband och spelade horn och dirigerade också. Budskapet fick mig att känna det som att jag hade stött på en oas mitt i öknen. Jag kände stort välbehag.

Jag lyssnade på, och summerade Dr. Lees predikningar som ”Budskapet om Korset” och ”Måttet av tro” på församlingens webbsida (www.manmin.org), Youtube och In Victory's webbsida (invictory.org). Jag tog emot så mycket nåd att jag slutade dricka och röka. Jag började sprida Manmins tjänst till mina vänner och grannar och de blev också förvånade och tog emot stor nåd.

Min mamma var döende i en hjärt-lungsjukdom men kom tillbaka till livet

I april 2014 samlades nio människor inklusive mig, under namnet ”Manmin” och tillbad tillsammans. Vi var ivriga att sprida helighetens evangelium som ger tydliga förklaringar på Bibeln och som leder människor till Guds vilja. Ännu fler människor började komma. Under tiden fick jag uppleva Guds kraft.

I maj 2014 led min mamma Taziana Tabaranu av en akut hjärt-lungsjukdom (vilket är då den högra hjärtkammaren förstoras och inte kan fungera på grund av det utökade trycket i kärnen eller förhöjt blodtryck i lungorna). Hennes kropp var svullen och hård som barken på ett träd. Hon hade också svårt att andas. Hennes doktor sade att hon hade omkring sex veckor kvar att leva, och rådde mig att ta reda på vad hennes sista vilja var.

Jag skyndade mig att skicka mitt böneämne till Manmin Central Church och Dr. Lee bad för henne under hans bön för de sjuka efter predikan. Förvånansvärt nog gick hennes svullnad ner på två dagar och hon började andas

ordentligt. Hennes hälsotillstånd förbättrades snabbt och hon är fortfarande frisk än idag!

I oktober 2014 hyrde jag en plats där vi kunde ha kyrksalen och började utrusta den med nödvändiga ting. Nu har vi omkring 70 medlemmar inklusive barn. De har blivit förnyade genom helighetens evangelium och lever sina troende liv med hopp om Nya Jerusalem.

Moldoviska folket längtar efter Manmin och Nya Jerusalem

Vi har bönemöte i en timme varje morgon och två timmar varje kväll. På grund av tidsskillnaderna offrar vi upp söndagens morgongudstjänst inspelad från gudstjänsten på GCN och söndag eftermiddagens möte och fredagens bönenatt direktsänt via GCN tillsammans med Manmin



i Korea. Vi sprider Dr. Lees böcker och predikningar till dem runt omkring oss och proklamerar helighetens evangelium och de kraftfulla gärningarna i andra städer också.

I december 2016 besökte jag Manmin Central Church tillsammans med mina församlingsmedlemmar, något som jag drömt om. I den stund vi mötte Huvudpastorn Dr. Lee med ett nervöst hjärta, kunde vi inte sluta gråta och vi var så tacksamma i våra hjärtan. Han välkomnade oss på ett hjärtligt sätt med varm kärlek och vänlighet som en far, och bad för oss.

Vi deltog i gudstjänsten på julaftons kväll och andra möten och gick runt i kyrkan och fick församlingens kärlek och omsorg. Den press och ansvarskänsla jag känt som församlingsledare försvann, och jag var bara så lycklig på grund av herdens kärlek.

Jag har fått starkare tro att ingenting är omöjligt när Gud Skaparen och Jesus Kristus är med mig och jag har helighetens evangelium och de kraftfulla gärningarna.

Jag vill sprida helighetens evangelium i Rumänien likväl som i Moldavien och leda många själar till frälsning. Jag ger allt tack och all ära till kärlekens Gud som har välsignat mig med att få möta den dyrbara herden. Jag ger också tack till Huvudpastorn som leder mig till livets väg.



”Min syn förbättrades, och jag blev botad från virus på balansnerven”

Senior diakonissa Jongsim Baek, 53 år, Parish 12, Manmin Central Church



Min syn brukade vara 0.6/0.4 så jag varit tvungen att ha glasögon. Men jag kunde inte använda dem eftersom jag fick utslag bakom öronen varje gång jag hade på mig dem. Det orsakade mig mycket problem. 2016 sade Huvudpastorn Dr. Jaerock Lee inför Manmin Sommarläger att han skulle be för församlingsmedlemmarna att deras syn skulle förbättras. Då jag förberedde mig med ett längtande hjärta på att bli botad.

Den första kvällen på retreaten, den 8 augusti, tog jag emot hans böner. Efter det kände jag inte längre trötthet, stickningar eller torrhet i ögonen. I början av oktober

var jag och fick min syn kontrollerad och den var 1.0/1.0 (20/20). Jag kunde nu se allting mycket tydligare, och jag hade inga svårigheter ens när jag läste små bokstäver.

I slutet av oktober blev jag plötsligt yr och det varade i två veckor. Jag mätte också illa och förlorade aptiten. Jag blev svag vilket gjorde att det var svårt att göra mina dagliga sysslor. Yrseln satt liksom fast i mig.

Den 10 november åkte jag till sjukhuset för att ta reda på vad som orsakade alla dessa problem. På neurokirurgen gick jag igenom ett ultraljud och jag fick höra att jag hade virus på balansnerven. Följande dag berättade

jag om min sjukdom för böneorganisationen Prayer Devotees' Association som jag är med i. De bad väldigt starkt tillsammans för mitt helande och jag kände att jag fick styrka.

Eftersom jag ville bli helt botad tog jag emot Huvudpastorns bön under fredagens bönenatt. Direkt efter bönen var all yrsel borta och jag var inte längre illamående utan kände mig bra i magen. Jag var fullkomligt helad.

Den 14 november åkte jag till sjukhuset igen och fick höra att allt var normalt och inga problem kvarstod. Jag ger allt tack till Gud som botade mig. Tack Huvudpastorn, för att du bad för mig.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com