

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 4 25 MAJ, 2014

Skapelsekraften som gör allting möjligt!

”Vill du ha en dotter trots att fostret i livmodern är en son?”

Sedan början av 2014 har många vittnesbörd kommit in till Manmin Central Church från dem som upplevt Guds gärningar i form av förändring av ofödda barns kön. I den 367:e utgåvan av Manmin Nyhetsbrev den 29 december 2013 står det om diakon Heeyong Kwaks vittnesbörd som genom Dr. Jaerock Lees böner fick sitt första barn efter att ha väntat i 9 år. Han fick till och med vara med om att könet på fostret förändrades från flicka till pojke. Hans vittnesbörd startade en våg av vittnesbörd från ett stort antal församlingsmedlemmar som allt sedan församlingens start har varit med om liknande upplevelser.

Diakonissa Sungsook Jung (49 år) från Busan Manmin Church blev gravid med sitt andra barn för 22 år sedan. Hennes man ville inte ha barnet om det var en dotter igen. Men hon fortsatte att ta emot huvudpastorn Dr. Jaerock Lees böner för de sjuka under varje möte och bad om att hon skulle få en son. En tidig utredning visade att det skulle bli en flicka och till och med i sjunde månaden sade hennes läkare att det med all säkerhet skulle bli en dotter.

Men diakonissan Jung bevarade friden eftersom hon och församlingsmedlemmarna hade bett om att det skulle bli en son. Som hon hade trott, födde hon inte en dotter utan en son. Hon sade, ”Jag tackar Gud och ger Honom äran som visste att jag var i en desperat situation och Han ändrade dottern till en son genom Dr. Lees böner.”

Människans kön fastställs när en spermie befruktar ett ägg. Det går att



Första bilden från vänster, medurs, Pastor Eunyoung Chos son broder Dohyun Kwon (till vänster); diakonissa Miran Lees andra barn broder Hajin Yoon som förändrades från en flicka; syster Jinju Moon som föddes genom sin mamma senior diakonissa Sunhyo Kims enträgna böner (till höger); syster Heesu Cheong som är diakonissa Hyeyoung Ahns dotter; syster Kayoung Joo som är ett svar på diakonissa Yunyoung Chois tro (andra från vänster); broder Junghyun Park som är son till diakonissa Sungsook Cheong.

med ultraljud se fostrets könsdelar från ungefär 13-14:e graviditetsveckan och därför kan könet fastställas. Under den sjunde till den nionde graviditetsmånaden utvecklas ett kvinnligt foster till en flicka och ett manligt foster till en pojke.

Pastor Eunyoung Cho, 49 år, fick veta när hon var i den sjunde månaden 1995 att hennes andra barn också skulle bli en flicka. Hon bad till Gud, ”Låt mig få en son så att jag kan leda mina svärföräldrar till kyrkan.” Och hon tog emot Dr. Lees böner.

Ett ultraljud som gjordes dagen innan förlossningen visade att hon skulle få en dotter men hennes tro vacklade inte. Pastor Cho berättade, ”Min läkare i förlossningsrummet sa, ’Det är en dotter igen! Nej, det är en son! Det är verkligen en son!’ Och hon blev oerhört förvånad. Detta gjorde att min familj och jag växte i tro och mina svärföräldrar blev evangeliserade.” I början av 2013 fick även diakonissa

Miran Lee, 39 år, uppleva att en dotter förändrades till en son genom Dr. Lees böner för de sjuka under gudstjänster.

Diakonissa Yunyoung Choi (49 år) i Yamagata Manmin Church, Japan, kunde inte få barn på grund av en hjärtoperation hon hade gått igenom. Men genom böner från Dr. Jaerock Lee tog hon emot välsignelsen att bli gravid på samma sätt som kvinnan i Sunem fick ett barn genom Elisabets böner. Efter det blev hon gravid med sitt tredje barn. Hon ville ha en dotter men undersökning visade att det skulle bli en son till. Hon tog emot Dr. Lees böner och sa, ”Min huvudpastor, min läkare berättade för mig att fostret i min livmoder är en pojke, men jag tror att om du ber för mig kommer Gud förändra könet och göra det till en flicka.” Hon födde en dotter precis som hon hade trott.

Förutom dessa finns det många fler som fått uppleva ett barn som förändrats till en dotter. Senior diakonissa Sunhyo Kim, 46 år, födde sin första son för 19 år sedan, och senare blev hon gravid igen. Hon ville ha en dotter men sjukhuset berättade något annat än vad hon förväntade sig. Hon sa, ”Jag hörde i femte månaden att det var en son. Jag bad med tro och åkte till sjukhuset i nionde månaden. Men min läkare sa återigen att det var en son.” Hon bekände i tro och sade, ”För Gud är ingenting

omöjligt. Jag tror att Han kommer förändra pojken i mig till en flicka.” Och hon bad enträget. Hon valde några flicknamn som hon skulle ge sitt barn och tog emot Dr. Lees böner för de sjuka under varje gudstjänst. När hon kände födslosmärten åkte hon till sjukhuset och födde en vacker dotter.

Diakonissa Hyeyoung Ahn, 47 år, ville ha en dotter men fick veta att hennes foster var en pojke. Hon sa, ”Runt sjunde eller åttonde månaden tog jag emot Dr. Jaerock Lees böner om att få en dotter, och det slutade med att jag födde en dotter. Jag blev väldigt lycklig.”

I Psaltaren 127:3 står det, ”Se, barn är HERRENS gåva, livsfrukt en lön.” Barn är gudagivna, dyrbara gåvor. Genom gåvorna har de som gett sina vittnesbörd fått uppleva Guds kraft, ty för Gud är ingenting omöjligt. Så tacksamma de känner sig!

Skapelsegärningar förändrade flickfostret eller pojkfostret som redan hade skapats till flicka eller pojke genom Guds rättvisa. Sådana gärningar bottenar i Guds djupa och stora kärlek som önskar att plantera tro i många själar och frälsa dem genom att låta dem få möta och uppleva Honom eftersom det nu är den sista tiden då människor inte kommer att tro om de inte får se tecken och under (Johannes 4:48).

Kvinnor har två likadana könskromosomer (XX) och män har två olika könskromosomer (XY). Om kromosomen X och Y blir befruktad blir fostret en pojke och om kromosomen X och X blir befruktad blir det en flicka. Att förändra en pojke till flicka sker genom ett skapelseunder då kombinationen XY förvandlas till XX istället.

Källa:
Departementet för hälsa och välfärd (Ministry of Health and Welfare), Journal of Korean Medical Science

Välsignelser när man vandrar i Ljuset

”Men om vi vandrar i Ljuset, liksom han är i Ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd” (1 Johannes brev 1:7).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Gud är allsmäktig. Han är Skaparen som skapade universum och allting, och Han styr över mänsklighetens liv och död, lycka och olycka. Han kan lösa vilka problem du än har, och Han har makt att svara på vilken bön du än offrar upp. Han kan bota obotliga sjukdomar, och Han kan lösa alla slags problem.

Men för att få uppleva sådan kraft från Gud, måste du först möta Gud. Det är bara genom att möta Gud som man inte bara tar emot välsignelser eller lösningar på problem på denna jord, utan framför allt frälsning och evigt liv.

Vad behöver vi då göra för att kunna möta Gud och få uppleva Hans kraft?

1. Att möta Gud som är Ljuset

1 Johannes brev 1:5 säger att Gud är Ljus. Han är det fullkomliga Ljuset som inte har något mörker alls. Eftersom Gud är Ljuset och bor i Ljuset, måste vi komma in i Ljuset för att kunna möta och uppleva Gud. Om vi vandrar i mörkret kan vi inte säga, ”Gud, jag vill möta Dig. Snälla möt mig här.” Vad handlar detta ljus och mörker andligt sett om?

Man kan inte säga, ”Gud jag vill möta Dig. Snälla möt mig här”, medan man fortfarande vandrar i mörker. Vad handlar detta ljus och mörker andligt sett om?

Ljuset är Guds Ord själv som finns i Bibelns 66 böcker och ”att vandra i Ljuset” betyder att vi lyder Guds Ord i våra liv. Mörker är å andra sidan alla synder, ondska, orättfärdighet och laglöshet.

För att vara mer specifik, i Bibeln finns det befallningar som säger åt oss vad vi ska göra, inte göra, hålla och att

vi måste göra oss av med vissa saker. Det finns befallningar som ’mörda inte’, ’begå inte äktenskapsbrott’ och ’tillbe inte avgudar’. Gud säger också till oss vad vi måste göra oss av med sådant som hat, lusta, avundsjuka, svartsjuka, stolthet, negativ inställning, vrede, lömskhet, girighet osv.

Det finns befallningar som säger åt oss att vi ska göra något, som att älska varandra, be, bevara friden och också sådant som vi ska hålla som ’helga sabbaten’. Om vi överträder sådana ord är det att vandra i mörker och om vi lyder sådana ord är det att vandra i Ljuset. Om vi därför reflekterar över oss själva med Bibeln som måttstock kan vi lätt avgöra om vi vandrar i Ljuset eller i mörkret.

Men om vi har hårda känslor eller en negativ inställning till andra på grund av något de har sagt eller gjort, och om vi berättar om någons fel för andra, är det då ljus eller mörker? Om man verkligen arbetar hårt och försöker men när vi inte få något erkännande från människor förlorar vi entusiasmen, är det ljus eller mörker?

Om vi med kunskapens hjälp kan avgöra vad som är ljus och mörker, är det Ljuset då? Nej, det är det inte. Det är för att om vi vet vad som är sant men inte gör det, då är vi fortfarande i mörker. Att göra det som är sant och inte bara veta vad som är rätt är att ’vandra i Ljuset’. Det är också så som vi kan möta och uppleva Gud.

2. Att ha gemenskap med Gud som är Ljuset

De som vandrar i Ljuset tillhör Gud, och Gud har utövar kontroll över deras liv. Motsatsen är att vara kontrollerad av fienden djävulen och Satan som har makten över mörkret. Satan har kontroll över dem som vandrar i mörkret. Bland dem som går till kyrkan finns det många som ännu inte kommit in i Ljuset, utan fortfarande vandrar i mörkret. Sådana människor är fortfarande under fienden djävulens och Satans kontroll. Med sina läppar kallar de Gud för ”Fader”, men i själva verket har de ingen gemenskap med Gud och de kan inte ta emot någon hjälp från Honom.

1 Johannes brev 1:6 säger också, ”Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.” Vers 7 säger också, ”Men om vi vandrar i Ljuset, liksom han är i Ljuset, så har vi gemenskap med varandra...” När vi väl

har kommit till kyrkan och accepterat Herren måste vi lämna synderna och ondskan. Vi har endast gemenskap med Gud när vi lämnar mörkret och kommer ut från mörkret in i Ljuset.

Har du gemenskap med Gud? Beroende på hur mycket du vandrar i Ljuset kan du vara säker på det. Det finns olika nivåer av gemenskap. Om bara den ena personen känner den andra kan det inte anses vara ”gemenskap”. Bara för att du vet vem som är president i ditt land betyder det inte att du har gemenskap med honom eller henne. Man kan bara säga att man har gemenskap med någon när båda parter känner varandra. Det finns också en del som man bara är ytligt bekant med och andra som man bara hälsar på när man möts. Men det finns en djupare gemenskap där man kan lita på den andre och dela med sig av allt med varandra.

Så är det med vår gemenskap med Gud också. Vi kan inte bara säga att vi tror, Gud måste också erkänna vår tro. Bara när Gud säger, ”De lyder mitt Ord, och de är mina barn”, kan vi då säga att vi har sann gemenskap med Gud. Bevis kommer att följa dem som har sann gemenskap med Gud. Sjukdomar, katastrofer, missöden och olyckor kommer att försvinna och de kommer att bli beskyddade från allt. De kan ta emot svar på vad de än ber om från Gud när de ber med tro. Oavsett om de behöver hälsa, social status eller rikedom, kan det ges till dem efter hur stor deras gemenskap är med Gud.

De kan uppleva det som står i 3 Johannes brev 1:2, ”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ”, och i Matteus 9:23, ”Allt förmår den som tror.” De tar också emot välsignelserna som det står om i 5 Mosebok 28, att de ska vara välsignade oavsett om de går in eller ut och de kommer att vara långivare istället för låntagare, och vara huvud och inte svans.

Ibland kan det givetvis hända att de måste genomgå förföljelse för Herren som aposteln Paulus och Petrus fick göra. Men även i de tillfällena kommer tecken och under alltid att följa dem. När dessa män bad för själarna i Jesu Kristi namn lämnade sjukdomarna, onda andar flydde, och mörkret försvann. På det här sättet syns alltid bevisen på att de som vandrar i Ljuset har gemenskap med Gud.

3. Välsignelser när man vandrar i Ljuset

Om du sätter på Ljuset i ett mörkt rum kommer rummet omedelbart att bli ljust. Innan Ljuset tändes var rummet fyllt av mörker, men så fort Ljuset kom, försvann mörkret. På samma sätt är det i andevärlden. Om du lever efter sanningen och blir Ljuset, kommer mörkret tvingas lämna ditt liv. Katastrofer, prövningar och tester, fattigdom och sjukdomar kommer från Satan. Men det kan inte komma nära dessa Guds barn som lever i Ljuset.

Det finns givetvis olika styrkor på Ljuset. Det finns starkt solsken och dämpat månsken. Varje stjärna har också sin ljusstyrka. Andligt sett, ju starkare ljus man har desto lättare är det att driva undan mörkret. Det är också så med vår andliga auktoritet och kraft att beroende på hur starkt vårt ljus är, kan vi driva undan mörkret till viss grad. Även om en del har mycket kunskap om Guds Ord och höga positioner i kyrkan, kommer de fortfarande att tillhöra mörkrets makter om de lever i synd och vandrar i mörkret, och då de inte heller ha kraften att driva undan mörkrets makter. Även om de befäller i namnet Jesus Kristus kommer fienden djävulen och Satan inte röra sig en millimeter. Å andra sidan händer det så att situationen förändras för dem som en gång har genomlevt prövningar och tester för att de inte kände till sanningen men sedan accepterar Herren och kommer ut i Ljuset. Efter hur mycket de gör sig av med mörker och lever efter Ordet, kommer katastrofer och olycka att lämna dem och välsignelser komma över dem. Den onde kan inte heller röra vid dem som handlar efter Guds vilja (1 Johannes brev 5:18).

1 Johannes brev 3:21-22 säger också, ”Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud, och vad vi än ber om, det får vi av honom...” Det står alltså att för dem som inte syndar utan fullständigt lever i sanningen, kommer mörkret inte att kunna komma nära. Fienden djävulen och Satan kommer att bäva av fruktan inför auktoriteten i Ljuset. När man är älskad av Gud till det yttersta, kommer man ta emot allt man ber om och då förhållig man Gud. Min förhoppning är att ni i allt ska kunna avgöra vad som är Ljus och mörker och vandra i Ljuset och jag ber i Herrens namn att ni alla ska leda många människor till Herren genom att göra så.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminministry@manmin.org
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Vad är tro i kristendomen?

Fråga & Svar

Fråga: Det var inte länge sedan jag började gå till kyrkan. Jag har fått lära mig att "skatternas skatt" är tro. Jag skulle vilja vet mer om tron i kristendomen i detalj.

Svar: Det är många s.k. "kyrkobesökare" som bara går till kyrkan på söndagarna. De lever som de själva vill under sex dagar och går till kyrkan ett tag på söndagen. De lever slentrianmässiga kristna liv. Det finns andra som besöker många kyrkor och bara lyssnar på budskapen.

Trots att dessa människor går till kyrkan på söndagen har de fortfarande problem med sjukdomar, ekonomin och familjelivet. Varför är det så? Det beror på att de inte har någon sann tro som är värd att bli erkänd av Gud. Låt oss se på vad "sann tro" är i kristendomen.

Tro: Tro på Gud Skaparen och Jesus Kristus vår Frälsare

S

I Hebreerbrevet 11:3 står det, "Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt." Det är den tron på att Gud har skapat himlarna och jorden och allt som finns på dem med sitt Ord.

Gud skapade allt i hela universum och oss människor. Han uppenbarade sig själv genom att visa bevis från sin skapelse i allt som skapades, som det står i Romarbrevet 1:20. När vi öppnar våra hjärtan och ser denna naturliga värld, kan vi känna beröringen från Gud Skaparen. Vi kan också känna att Gud lever genom Bibeln, Hans ord. Vi kan, inte bara tro på, men verkligen tro på den levande Guden genom de kraftfulla gärningarna som har manifesterats igår och idag genom olika gudsmän.

Kristna måste tro att Jesus Kristus är deras Frälsare och ta mot den Helige Ande som en gåva. När vi tror från djupet av våra hjärtan att Jesus öppnade vägen till

frälsning och återlöste mänskligheten från synden och gav oss evigt liv och hopp om Himlen, kommer vi ta emot den Helige Ande, bli Guds barn och komma in i Himlen.

Som det förklarats ovan, i kristendomen är "tro" att acceptera Jesus Kristus som Frälsaren och bli Gud Skaparens barn. Om vi lever efter Ordet i Bibeln kan vi ta emot svar på vad vi än ber om. Vi kommer också att göra vårt bästa för att ännu mer försöka bli Guds sanna barn som uppnår Herrens hjärta. Det resulterar i frälsning som det står om i 1 Petrusbrevet 1:9, och att vi kommer få njuta av ett evigt liv, välsignelser och glädje i Himlen.

Tro: Få rätten att bli Guds barn och förändras genom sanningen

S

Många människor går till kyrkan och lever ett riktigt

kristet liv, men från början hade inte alla av dem sann tro. Om vi omvänder oss från våra synden, accepterar Jesus Kristus och tar emot Anden, kommer vi givetvis få rätten att bli Guds barn. När vi förstår vem Gud är, varför Jesus Kristus är vår Frälsare och tror på att Himlen och helvetet existerar, är det början på tro. Sedan måste vi göra det som Guds Ord som säger oss att göra, inte göra, hålla och göra oss av med, som det står i Bibeln. När vi kan göra det har vi fått sann tro som blir erkänd av Gud.

Tänk dig en person som har varit kristen under en väldigt lång tid. Om han fortfarande ännu inte försöker helga sabbaten, inte ger sitt fulla tionde, han hatar andra och diskuterar, kan man säga att han inte har sann tro än. Han måste göra sig av med varje form av ondskan genom att finna synden och ondskan i sig, och be enträget (1 Tessalonikerbrevet 5:22). Att förändras i enlighet med sanningen i Bibeln är en genväg till att få sann tro, vilken är skatternas skatt.

Tro: En övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser

S

Oavsett hur mycket naturvetenskapen och läkarvetenskapen har utvecklats idag, finns det ett antal

problem som människan inte kan lösa, där människan är begränsad, särskilt när det gäller nyligen upptäckta sjukdomar och fruktansvärda katastrofer som drabbar mänskligheten. Alla dessa problem kan lösas genom Guds kraft, och det sker genom sann tro. Bibeln förklarar om tron i Hebreerbrevet 11:1-2, "Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd." Det är alltså så, att det man inte ens kan hoppas på, det kan ske genom tro på Gud Skaparen. Sådant som människor inte kan se blir synligt

genom att man ser det med tro. Så fantastiskt det är för dem som får uppleva något sådant! Med Gud den Allsmäktiges kraft kan vi göra allt som verkar omöjligt i verkligheten.

De som har sann tro som är erkänd av Gud blir inte modfälda eller känner sig besvikna när de möter en verklig situation som skulle kunna göra dem ledsna. De tänker hellre på Guds kärlek som de kan känna och tackar Honom för att de kan förstå Guds djupa kärlek som vill ge dem svar och välsignelser. Det resulterar i att de kan ta emot svar på vad de än ber om eftersom de bekänner utifrån tro.

Tro: Hur mycket kärleken och fullständig förtröstan man har till Gud

S

I Matteus 7:21 står det, "Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den

som gör min himmelske Faders vilja." Människor säger, 'Herre, jag tror på Dig', men många av dem lever sina kristna liv efter hur det passar dem och vad de kan få ut av det. De har inte ens tänkt på om Gud vill kännas vid dem och om Han litat på dem. Men sann tro är måttet på den kärlek och förtröstan man har till Gud.

En sann förtröstan är en förtrolig relation som aldrig korrumpas, oavsett vad som händer. Vi får inte bygga upp begränsningar i förtroendet genom att säga, "Jag kan acceptera det så här långt, men om det blir mer än

det kan jag inte hantera det." Bara när vi spränger dessa begränsningar kan vi visa fullkomliga lydnadshandlingar. Bara när vi älskar Gud med vårt hjärta och samlar på oss mängder av lydnadshandlingar utifrån att vi förstår Hans hjärta, kan vi ha tro som behagar Honom. Därför är "tro" grunden i en kristens liv, genvägen till frälsning, och det som krävs för att få svar och välsignelser. Vi hoppas att ni kommer att få tro som behagar Gud, får njuta av auktoritet och välsignelser som Gud Skaparens barn och bo i den skinande härligheten likt solen i den eviga Himlen.

”Fostrens kön förändrades!”



Sedan Manmin Central Church startades 1982 har församlingen bekräftat att Gud lever och att Bibeln är sann genom tecken, under och kraftgärningar. Bland dem finns det många som har upplevt att könet på deras foster har förändrats efter böner, vilket har planterat stor tro i människor. Det är ett verk av omskapande i Guds rättvisa som har ändrat ett pojkfoster till ett flickfoster som redan tidigare var skapat som en flicka eller en pojke. "Kraften i omskapandet" handlar om "kraften som förändrar sådant som redan har skapats och förnyar dem". Jesus uppväckte Lazarus som hade varit död i fyra dagar och Josua fick kraft att göra så att solen och månen inte flyttade sig. Sådana gärningar kan göras med kraften som omskapar. Dessa gärningar är inte bortom Guds rättvisa och kan ske än i dag, eftersom Gud säger att ingenting är omöjligt för den som tror (Markus 9:23).

Senior diakonissa Eunsuk Kim (45 år, Kommundel 3-32 i Sydkorea)

”Genom läkarundersökningar fick jag veta att jag skulle få en dotter, men jag fick en son!”



Jag började gå till Manmin Central Church tillsammans med min vän senior diakonissa Moonhee Choi i mars 1998. Jag födde min första dotter i februari 1998. År 2000 ville jag ha en son, så jag skrev, 'Att få en son' som ett av mina böneämnen för år 2000. Så blev jag gravid och under min femte graviditetsmånad åkte jag med min yngre syster, som också var gravid, till en välkänd orientalisk medicinsk klinisk. Utifrån pulsslagen och ultraljudet kunde man se att vi skulle få döttrar båda två.

Både min syster och jag ville verkligen ha söner, så vi åkte till sjukhuset och gjorde en ny ultraljudsundersökning. Men resultaten var likadana. Varje gång jag träffade Dr. Jaerock Lee med mina församlingsmedlemmar eller missionsmedlemmar tog jag emot hans böner om att få en son. Jag trodde att det omöjliga skulle bli möjligt med Dr. Lees böner och hörde att fantastiska tecken, under och kraftgärningar hade skett genom hans böner.

Den 4 maj 2001 gjorde Gud något i mig genom Dr. Lees böner. Jag födde till slut en son. Halleluja! Det var fantastiskt! Min svärmor blev väldigt glad och sa, "Gud! Tack så mycket! Tack så mycket!"

Men min syster som hade gått igenom undersökningen samtidigt som jag födde en dotter vid samma tid, precis som läkaren hade sagt. Genom detta kunde jag se att undersökningsresultaten inte varit felaktiga och det bekräftade att det var Guds verk. Jag var så tacksam till Gud att Han gjorde detta genom Dr. Lees kraft när jag förlitade mig på vad jag hade sett, hört och lärt mig från Guds Ord.

Min son Jinsung föddes i Gud Faderns kärlek som alltid vill ge sina barn goda ting, och han är nu 14 år. Han växer och är en företagsam och ärlig pojke. Han studerar även om jag inte säger åt honom att göra det, och han ser inte på TV eller spelar dataspel. Han lyder mig och sin pappa och ber varje dag.

Jag tackar Gud och ger Honom äran som gav mig denna dyrbara pojke som min son.

Syster Seohyun Kim (12 år, Kommundel 2-10 i Sydkorea)

”Jag förändrades till en dotter i min mammas mage trots att jag var en pojke”



Jag har ofta hört av min mamma att det var nära att jag föddes som en son, men Dr. Jaerock Lees böner för de sjuka gjorde att jag förändrades till en dotter. När jag först hörde det lät det som något påhittat. Men jag har fått se många människor bli botade genom Dr. Lees böner så jag började acceptera det som något naturligt.

Min mamma hade fött min äldre bror, och efter en lång tid blev hon gravid med mig. Det var flera gånger som hon var nära missfall, men hon och jag räddades eftersom hon tog emot Dr. Lees bön från altaret. Först ville hon bara att hennes baby skulle vara frisk, oavsett vilket kön det hade. Men när kom in i femte månaden började hon hoppas på en dotter. Men hon fick höra något som hon inte önskade, hennes läkare sa att det skulle bli en son och hon kände sig ledsen.

En dag fick hon höra goda nyheter. Det fanns några som hade upplevt att deras döttrar hade förändrades till söner genom Dr. Lees böner. Min mamma hade inte tänkt få fler barn efter mig så hon ville verkligen ha en dotter. Då fick hon tro för att få en dotter och tog emot Dr. Lees böner för de sjuka vid varje gudstjänst.

I den sjätte månaden frågade hon återigen sin läkare efter ultraljudsundersökningen om det var en son eller en dotter. Läkaren som tidigare hade sagt att det var en son sa nu, "fostret har samma kön som du". Nästa ultraljud visade också att det var en dotter. Hon var så lycklig över att ta emot Guds svar.

Den 8 augusti 2003 föddes jag frisk i Guds nåd. Jag är klassledare i min skola och också en gruppleddare i församlingen. Jag kommer väl överens med mina vänner. Jag vill bli läkare. Jag vill bota dem som lider av olika sjukdomar. Jag vill genom WCDN (världsvida nätverket för kristna läkare, World Christian Doctors Network) låta människor få veta vilka helandeunder som har skett genom Dr. Lee. Halleluja!



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com