

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 40 28 MAJ 2017

”Gud längtar efter att leda alla folk till frälsning”

Predikoserierna ”Himlen” och ”Helvetet” förändrar mängder av själar över hela världen



Efter döden begravs vår kropp, men vår ande är odödlig och kommer leva för evigt på en annan plats. Vi kommer antingen att bo i den vackra himlen eller i det hemska helvetet.

I maj 1984 gav Gud Huvudpastor Dr. Jaerock Lee en detaljerad förklaring om himlen. Den handlade om livet i himlen, Edens lustgård och väntrummet i himlen. Boplatserna ges till var och en efter personens mått av tro, allt från Paradiset för de som med nöd och näppe tagit emot frälsningen till Nya Jerusalem för de som blir helgade och på alla områden arbetar troget, blev tydligt uppenbarade. Dr. Lee predikade budskapet om himlen två gånger, trettio predikningar den första gången och 59 predikningar den andra.

Gud gav honom dessutom en fullständig beskrivning om helvetet också. Efter det har predikoserierna ”Himlen” och ”Helvetet” spridits till hela världen genom böcker, tv och internet. Det har väckt upp mängder av själar som befunnit sig i andlig slummer och lett dem till frälsning.

Syster Cheisusun, 35 år, från Taiwan Manmin Church sade, ”Jag leddes till kyrkan och lyssnade på predikningarna om himlen och helvetet. Då insåg jag att jag skulle hamna i helvetet om jag fortsatte att söka världsliga nöjen som jag ville. Jag gjorde mig av med mina begär efter världen och försökte desperat att be. Jag fick frid i sinnet och hopp om himlen.” Hon har delat med sig av Guds kärlek som har gett henne sann lycka, till sin familj och lett dem till kyrkan. Hennes far som hade en allvarlig form av demens, blev botad och blev normal igen genom Dr. Lees bön för hans fotografi.

Broder Aleksandr Tabaranu, 32 år, i Moldova, såg på Dr. Lees predikan om helvetet på TBN Russia och fick uppleva förändringar i sitt liv. Han sade, ”Jag har tillbringat flera dagar i smärta eftersom jag förstått att jag har begått synder trots att jag trodde att jag levde ett kristet liv. När jag hörde att människor i helvetet skulle bli saltade med eld blev jag mycket chockad. Efter det letade jag rätt på Dr. Lees predikningar på internet och lyssnade på dem. Jag blev en sann

kristen som gör sitt bästa för att uppnå hjärtats helgelse och har nu lett många människor.”

Hans mor, Tatiana Tabaranu, var döende i en akut hjärt-lungsjukdom och blev botad efter att ha tagit emot Dr. Lees bön som var inspelad under en gudstjänst.

Diakonissa Soonja Cho, 63 år, som bor i Florida, USA, blev väldigt överraskad över att se hur väl innehållet i predikan ”Helvetet” stämmer med vad som står i Bibeln. Efter det lyssnade hon på Dr. Lees predikningar på Manmin Central Church’s webbsida och blev fylld av den Helige Ande. Hon bekände, ”Om jag inte hade mött Dr. Lee skulle jag fortsatt att tro att jag var på väg till himlen trots att jag inte var det.” Hon har spridit Dr. Lees predikningar till sina amerikanska vänner och bekanta och delat livets bröd med dem.

Gud har gett fler och fler detaljerade förklaringar till himlen och helvetet varje år. Förklaringarna som Dr. Lee fick har samlats ihop i två böcker. Det finns två volymer av *Himlen I & II* och *Helvetet*. *Himlen del I* har översatts och spridits på 32 språk

och *Himlen II* på 21 språk. Boken *Helvetet* finns nu på 34 språk.

Böckerna finns tillgängliga över hela Korea via Kyobo Book Center, Youngpoong Book Store och Yes24. De finns också tillgängliga på amazon.com vilket är en av de största bokaffärerna i världen; Baker & Taylor, en detaljhandlare i USA; och Anchor, en kristen detaljhandlare. Böckerna har distribuerats över hela världen. Böckerna i form av e-bok finns tillgängliga på Kindle, iBooks och Google Play Book forms.

En läsare skriver följande på webbsidan för bokrecensioner, goodreads.com, ”Från den stund jag öppnade boken fascinerades jag av det kraftfulla och fantastiska budskapet. Jag kände att Dr. Jaerock Lee har en djup relation med Gud och han kunde förklara i detalj om Edens lustgård; de himmelska boplatserna som ges till var och en efter personens mått av tro; och livet i himlen, miljön och bekvämligheterna som t ex den gyllene vägen, molnbilar och änglar som betjänar de himmelska medborgarna.”



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Varför är Jesus vår ende Frälsare? (2)

”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta” (Apostlagärningarna 4:12).

I förra utgåvan av Manmin Nyhetsbrev sade jag att i enlighet med lagen om markens återlösning (3 Mosebok 25:23-27) måste mänsklighetens Frälsare först och främst vara en människa med ande, själ och kropp; och för det andra får Han inte vara en efterkommande till Adam som syndade.

Idag ska vi undersöka det tredje och fjärde villkoret och orsaken till att enbart Herren Jesus kunde uppfylla dem för att bli vår Frälsare.

1. Det beror på att Jesus har den andliga makten att besegra fienden djävulen.

Att befria ens egna soldater som har tagits till fånga på ett slagfält kräver styrka för att besegra fienden. På samma sätt krävs det andlig kraft som kan besegra fienden när det gäller att rädda mänskligheten, som alla har blivit slavar till fienden djävulen. I den andliga världen kommer kraften av att vara syndfri. Precis som mörker drivs bort av ljuset kan människor som bor helt och hållet i ljuset utan någon synd, övervinna onda andar som hör till mörkret.

Det finns två slags synder: arvsynnen och självbegångna synder. ”Arvsynnen” handlar om syndfulla karaktärsdrag som vi har fötts med från Adam och våra föräldrar, och ”självbegångna synder” är synder som människor själva begår under deras livstid i den här världen. Människor i den här världen hävdar

att det inte spelar någon roll hur ont någons hjärta är, så länge det onda hjärtat inte producerar onda handlingar anses den personen inte vara en ”syndare”. Men i andliga termer är en person redan en syndare om han har synd i sitt hjärta (Johannes 3:15; Matteus 5:28). En individ som har syndat i handling eller i hjärtat en enda gång har inte kraften att rädda mänskligheten.

Alla människor som föddes efter att Adam hade syndat är födda med arvsynnen och begår synder under deras livstid. Jesus å andra sidan blev avlad genom den Helige Ande och är inte en efterkommande till Adam. Därför kunde Jesus födas utan den nedärvda arvsynnen och i det att Han helt och hållet lydde Guds Ord från den stund Han föddes, begick Jesus inga synder under sin livstid på jorden (Hebreerbrevet 7:26; 1 Petrus brev 2:22).

Jesus har därför kraften att frälsa mänskligheten från fienden djävulen och är inte bunden av lagens förbannelse som säger att ”syndens lön är döden” (Romarbrevet 6:23). Eftersom Han var syndfri kunde Jesus frälsa alla syndare, och med sin andliga auktoritet kunde Han styra över allt i universum.

Denna tillgång genom lagen i den andliga världen gäller inte bara Jesus, utan alla Guds barn som tror på Jesus. Den som älskar Gud och lever efter Hans Ord har den andliga kraften så när han driver ut fienden djävulen och Satan i namnet Jesus Kristus kan de inte stå kvar framför Honom utan måste underordna sig och lämna.

Jag har fått vara med om så mycket, så många gånger. Innan jag trodde på Gud kämpade jag alltid med att betala läkemedelsräkningarna och sjukhusbesöken då jag led av ett antal sjukdomar under sju år. Men efter att jag tog emot Herren har jag levt efter Ordet och hela min familj har bevarats och varit friska utan att ens behöva åka till sjukhuset.

Och när jag befallde och bad i namnet Jesus Kristus blev människor som led av alla slags obotliga sjukdomar och livshotande tillstånd som cancer, leukemi, AIDS och många andra botade, mängder av blindas, döva och stumma har blivit hela, kolmonoxid-gas har drivits ut

och onda andar har drivits bort.

Inte en enda i mänsklighetens historia – förutom Jesus – kan uppfylla villkoren för att bli Frälsaren. Alla människor som Buddha, Konfucius och Sokrates födde med arvsynnen som Adams efterkommande; bara Jesus är kvalificerad att bli mänsklighetens Frälsare.

2. Det beror på att Jesus har kärleken som gör att Han kan offra sitt liv

Om en person är på väg att bli straffad av lagen för att han inte har kunnat betala sin skuld, kan han undvika straff om hans rika äldre bror betalar tillbaka skulden åt honom. Broderns rikedom skulle dock inte betyda ett dugg om han inte älskade sin bror. Brodern kan bara betala av skulden när han älskar sin bror tillräckligt för att betala skulden, även om det skulle innebära att han skulle gå med förlust också.

Mark kan enbart återlösas i enlighet med lagen om markens återlösning när den släkting som står närmast den som har sålt marken i sin kärlek är villig att hjälpa honom. Det samma kan sägas om att återlösa mänskligheten från deras synder.

Fastän Jesus uppfyller de tre första villkoren för att bli Frälsaren, skulle Han inte ha kunnat återlösa syndarna från deras synder om Han inte hade haft kärlek. För att bli mänsklighetens Frälsare krävs att Han genomgår väldigt mycket lidande och kval som kallas ”straff med döden” för alla syndare. Mot slutet blev Jesus behandlad som om Han var den värsta och den ondaste av alla brottslingarna, och fick gå igenom allt slags hån och förakt, Han blev korsfäst på korset och utlämnad till att utgjuta allt sitt vatten och blod.

Det finns många sätt att avrätta brottslingar på, men i enlighet med lagen i den andliga världen måste Frälsaren som skulle återlösa syndarna från deras synder inte bara dö, utan måste hängas upp på ett träkors och blöda till döds. Galaterbrevet 3:13 säger, ”Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en

som är upphängd på trä.”

Här handlar ”lagens förbannelse” om en andlig lag som står i Romarbrevet 6:23, ”Syndens lön är döden.” På grund av att döden, lagens förbannelse, kom över en syndare i enlighet med lagen i den andliga världen måste det sätt som Frälsaren som skulle frälsa mänskligheten från deras synder också vara i enlighet med lagen i den andliga världen. Det betydde att Frälsaren måste hängas upp på ett trä å alla förbannade syndares vägnar.

Detsamma gäller om att Frälsaren måste blöda till döds. 3 Mosebok 17:14 säger, ”Ty varje kropps liv är dess blod” medan Hebreerbrevet 9:22 påminner oss, ”Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” Eftersom ”blod” är det samma som ”liv” i andliga termer, var Frälsarens blod nödvändigt för syndare att bli förlättna och ta emot liv.

Ändå kunde människan inte bli återlöst från sina synder genom blodet från vilken människan som helst som hängdes upp på trä, utan av en vars blod var rent och fläckfritt, utan något spår av något syndfullt karaktärsdrag. Men varför skulle en syndfri människa dö en så brutal död för någon annan?

Ett sådant offer kan bara ges när personen älskar den andra mer än sitt eget liv. Han kan bara bli Frälsaren när Han älskar syndarna så mycket att Han kan ta det hemska lidandet på korset för deras skull. Genom att visa mänskligheten sådan kärlek blev Jesus vår Frälsare (Romarbrevet 5:7-8).

Bröder och systrar i Kristus, Guds kärlek förändras inte och söker inte sitt eget. Genom den kärleken har Gud gett sin Enfödde Son till syndare som inte ens var lydiga. Det är en sann kärlek som Jesus har som gjorde att Han kunde offra sitt eget liv till och med för de syndare som hånade och korsfäste sin egen Frälsare.

Jag ber i Herrens namn att var och en av er ska se tydligt att endast Jesus är vår Frälsare, ta emot Jesus Kristus och inte bara ta emot frälsning utan också sann tro, och leda mängder av andra tillbaka till frälsningens väg.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds uttandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gåringar från Treenheden: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminen@manmin.kr
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Ingenting är omöjligt med tro!

Gud vill ge det allra bästa till sina älskade barn.

Många troende har vittnesbörd eftersom de har trott och förlitat sig på Guds kraft.

”Jag blev botad från lungsäcksinflammation orsakad av lunginflammation”

Diakon Kwangwoo Lee, 44 år, Parish 11, Manmin Central Church



Den 9 februari 2017 kände jag smärta i min västra armhåla. Det blev bara värre. Jag kunde inte röra min kropp när jag tog ett djupt andetag och hostade. Den 11 februari var smärtan så allvarlig att jag varken kunde sitta eller ligga. Jag var vaken hela natten. Efter att ha tagit emot Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön som var inspelad på den automatiska telefonsvararen (ARS) släppte smärtan lite.

När jag tog emot Rev. Heesun Lees bön med näsduk den 12 februari, som Dr. Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12), kände jag något kallt där det hade gjort ont. Den natten kunde jag sova gott och hade nästan ingen smärta.

Den 13 februari åkte jag till sjukhuset och undersöktes med datortomografi. Läkaren sa att jag hade haft lunginflammation för tio dagar sedan och det hade fått en lungsäcksinflammation att utvecklas. Han sa att jag måste behandlas på sjukhuset. Han sa att det kunde vara farligt för mig om jag inte stannade kvar eftersom lungsäcksinflammation inte läker så lätt utan medicinsk behandling. Jag var beslutsam och ville bli helad genom tro.

Den kvällen åkte jag till Daniel bönemöte. Jag omvände mig från att jag inte hade förstått andra och att jag hade känt mig obekvämt och negativ och hatisk mot andra. Jag omvände mig med tårar. Efter det försvann smärtan helt och jag kunde leva utan några svårigheter.

Den 17 februari var jag på en kontroll igen. Läkaren sa, ”Det finns ingen lunginflammation och ingen lungsäcksinflammation. Det finns inget spår efter lungsäcksinflammation.” Han sa att jag var frisk. Halleluja!



▲ Onormal bild i genomskärning av lunghålan, revbenen och diafragma



▲ Normal bild i genomskärning

”Jag blev botad från allvarlig depression”

Diakonissa Cynthia McMillan, 57 år, Sydney Manmin Church, Australien



I slutet av juli 2016 blev jag deprimerad efter att ha blivit lurad på en stor summa pengar. Det smärtade mig och jag kände mig mycket stressad. Jag omvände mig från min dårskap och bad dag och natt med tårar. Jag kunde inte sova på grund av den djupa sorgen och smärtan. Jag gick ner i vikt och mitt hjärta började slå snabbare.

Medan jag funderade på hur jag skulle hantera mitt problem gav pastor Peter Bae i min församling mig rådet att besöka Korea och träffa Huvudpastor Dr. Jaerock Lee. I början av oktober åkte jag och besökte Manmin Central Church under den 34:e jubileumsgudstjänsten. Tack och lov kunde jag skaka hand med honom. Det kändes som om jag var i himlen eftersom firandet på mötet och händelserna var så fulla av nåd.

När jag kom tillbaka till Australien insåg jag att depressionen som hade plågat mig hade försvunnit. Jag fick frid och led inte längre av sömnproblem. Jag tog emot ekonomiska välsignelser och kunde betala tillbaka en stor del av min skuld. Jag lever lyckligt med hopp om himlen. Halleluja!

”Jag började höra efter 42 år”

Senior Diakonissa Jeongnim Kwak, 64 år, New Gwangju Manmin Church



När jag var 21 hade jag en knuta i nacken. Den togs bort genom operation. Under operationen blev nerver i nacken och öronen skadade. Det började ringa i mina öron dag och natt. Sjukhuset sa att när nerver har skadats är det omöjligt att laga dem.

Jag försökte härda ut i ensamhet men verkligheten såg så mörk ut. Trots att jag inte kunde höra ordentligt visade jag inte min smärta

för något utan bar den bara själv.

I mars 2016 åkte jag till Seoul för att vara med på Central Churchs kvinnomissions överlåtelsemöte i kyrksalen. Medan jag lyssnade på Dr. Lees predikningar hörde jag plötsligt ljudet av en mygga i mitt vänstra öra! Jag frågade diakonissan jämte mig om hon hade hört ljudet av en mygga. Hon sa att det inte kunde vara någon mygga där inne så jag trodde att jag har hört fel och tog det inte på allvar. En stund senare hörde jag ljudet igen. Jag viftade min hand nära mina öron för att jaga bort myggan.

Det hände en tredje gång, samma ljud som jag hört förut. Plötsligt blev det tyst runt omkring mig och strax efter det kände jag att mitt öra var hade öppnats. Jag började höra Huvudpastorns röst klart och tydligt. Min hörselförmåga hade återställts till det normala efter 42 år. Halleluja!

”Jag blev fri från andnöd och hepatit C”

Broder Chendsuren, 36 år, Mongoliet Manmin Church



2011 fick jag diagnosen hepatit C och jag led av nedsatt funktion i njurarna, hjärtat och mjälten. Jag kallsvettades över hela min kropp och hade stickande smärta i hjärtat. Jag tappade lätt andan när jag gick i trappor. Jag hade många problem i mitt vardagsliv. Jag fick medicinsk behandling på sjukhuset och gick på en strikt diet. Inget förändrades.

Under tiden, i november 2015, när jag börjat gå till Mongoliet Manmin Church, blev jag botad från den plötsliga andnöden. Under 15 år hade jag haft svårt att andas varje natt. Jag levde i fruktan och smärta. När jag tog emot bön med näsduk som Dr. Jaerock Lee hade bett för från pastor Botzorig (Apostlagärningarna 19:11-12) blev jag botad från det direkt. Eftersom jag fick uppleva Guds kraft direkt efter att ha börjat gå till kyrkan fick jag tro på den levande Guden. Medan jag lyssnade på Huvudpastorns budskap på GCN insåg jag att jag hade begått många synder.

I december 2016 gav jag ett löfte och offrade up pen 31-dagars fasta och bön. Blod kom ut ur min mun men jag övervann svårigheterna med tro. Efter fastan kom blod ut ibland men jag oroade mig inte.

Den 28 januari 2017 tog jag emot bön i församlingens näsduksmöte för helande. Efter det kom det inget mer blod. Det var ännu mer fantastiskt att den medicinska undersökningen på sjukhuset visade att jag var botad från hepatit C och njurarna, hjärtat och mjälten var normala. Halleluja!



”Jag leddes till den bästa vägen genom Guds nåd”

Äldstebröder Jangseok Ahn, 57 år,
Parish 18, Manmin Central Church



Efter att jag hade arbetat för LG som chef under 23 år flyttade jag över till ett japanskt företag och jag arbetade där som utvecklingschef. I september 2016 när jag hade arbetat där i 9 år blev jag uppsagd eftersom de inte kunde förnya kontraktet med mig. De bestämde sig för att byta ut cheferna eftersom Koreas ekonomi gick i en sådan riktning att det var negativt för företaget.

Jag talade med min Huvudpastor Dr. Jaerock Lee om det. Han bad för mig om att ledas till den bästa vägen. Jag bestämde mig för att söka hjälp från det sociala nätverket jag hade byggt upp och från chefsrekryterare. Jag var väldigt upptagen med att göra planer och utföra dem. Till skillnad från vad jag förväntade mig kom det inga erbjudanden jag ville ha. Från januari 2017 började jag arbeta som VD på ett riskbolag som en bekant hade drivit. Men eftersom det inte var mitt område var jag inte tillfredsställd med det. När jag ser tillbaka tror jag att jag försökte ordna det på egen hand i stället för att be Gud om hjälp

genom bön. Under tiden började speciella Daniel bönen möten den 20 februari. Jag bad brinnande om att bära välsignelsens frukt och offrade upp min bön under alla 42 dagar. Efter ett möte fick jag jobberbjudanden från två företag men de tänkte att min arbetslivserfarenhet var för stor för dem. Erbjudanden drogs tillbaka av oväntade orsaker.

Jag trodde Gud skulle leda min väg som Huvudpastorn hade bett för mig och jag bad och förlitade mig ännu mer på Gud. På den 40:e dagen i den sista veckan av speciella Daniel bönen fick jag ett jobberbjudande som chef vid LG Electronics dotterbolag som heter KOSDAQ. De har en omsättning på 100 miljoner dollar. VD:n bad mig säga till honom vad jag önskade, och han accepterade mina önskemål. Jag insattes i positionen den 1 april. Halleluja!

Jag ger allt tack och all ära till Gud som lärde mig vad det är att förlita sig på Honom och ledde mig till den bästa vägen.

”Jag blev mamma efter en bön om att bli gravid som övergår tid och rum”

Syster Kavita, 25 år, Delhi Manmin Church, Indien

Jag gifte mig i mars 2013 och njöt av mitt liv som nygift. Men efter att jag fått ett missfall kunde jag inte bli gravid hur mycket jag än försökte. Jag gick på en kontroll och läkaren sa att jag inte skulle kunna bli gravid. Han kunde inte säga orsaken till det. Det var så smärtsamt för mig.

Min man tröstade mig och föreslog att jag skulle gå till mer erfarna läkare. Jag träffade många läkare men deras svar var detsamma.

Min dröm slogs i bitar och jag hade inget hopp längre. Vi spenderade

mycket pengar på fertilitetskliniker och blev skuldsatta. I denna beklagliga situation grät jag hela tiden. Det gav mig till och med kronisk huvudvärk.

Under tiden fick jag höra goda nyheter av en bekant. Hon talade om kraftfulla gärningar som manifesterades genom Dr. Jaerock Lee, huvudpastor i Manmin Central Church. Hon sa att om jag tog emot hans bön skulle jag kunna bli gravid.

På den tiden var jag så svag att jag ofta svimnade. Jag kunde inte äta ordentligt heller. Vintern 2013 åkte jag till Delhi Manmin

Church för första gången med hjälp av min familj. Jag tog emot bön med näsduk från pastor John Kim (Apostlagärningarna 19:11-12). Förvånansvärt nog kunde jag börja äta ordentligt direkt efter det och min hälsa förbättrades. Jag började leva normalt.

Tack vare nåden försökte jag leva efter Guds Ord och sprida Guds och Herrens nåd och kraftfulla gärningar som manifesterades genom Dr. Lee. Min familj och släktingar leddes till församlingen.

Efter det fick jag en maning i mitt hjärta att ta emot

Huvudpastorns bön.

I mitten av mars 2016 sände jag mitt böneämne om att bli gravid till Manmin Central Church för att ta emot Huvudpastorns bön. Mindre än en månad efter att han hade bett för mig blev jag gravid och den 19 januari 2017 föddes en frisk och vacker flicka. Halleluja!

Det var inte allt. Min man fick pengarna från sin arbetsplats som han inte hade fått. Vi kunde betala av hela skulden. Jag ger all tack och ära till Gud som förändrade desperationen till hopp. Jag tackar också Huvudpastorn som bad för mig.



▲ Syster Kavitas familj (längst till vänster) med sin syster, sväger och systersöner och systerdöttrar

”Jag blev botad från amblyopi, kronisk huvudvärk och dålig syn”

Diakon Seongkyu Kim, 46 år,
Parish 2, Manmin Central Church

I tjuugoåren arbetade jag med att laga bilar och en svetsgista flög upp i mitt högra öga. Efter det försämrades min syn. När jag såg på avstånd såg det ut som om luften skimrade i mitt högra öga. Det fick mig att få allvarlig huvudvärk. Mitt vänstra ögon sviktade också så min syn var 0.8/0.2.

Jag var tvungen att ha på mig glasögon när jag körde bil. Skillnaden i synen fick mig att få huvudvärk. Det var svårt för mig att fokusera på något, även att läsa böcker. När det blev mörkt blev det ännu svårare att se.

Jag ville verkligen bli botad från det. I augusti 2016 under Sommarretreaten, tog jag längtansfullt emot Huvudpastor Dr. Jaerock Lees bön för de sjuka och fick tro för att min syn skulle förbättras. Efter det offrade jag upp gudstjänsten som vanligt men rubrikerna på skärmen såg tydligare ut än de gjort tidigare. Jag började se bra redan den kvällen.

Den 21 oktober visade syntestet att min syn hade förbättrats till 1.2/0.7. Jag ger allt tack och all ära till Gud.



▲ Hans syn förbättrades från 0.8/0.2 till 1.2/0.7.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
E-post: webmaster@gcnetv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com