

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 5 22 JUNI, 2014

Guds kraftfulla gärningar bekräftade av modern medicin Sänt över hela världen via GCN:s program "WCDN"



Nu är det den sista tiden då människor inte tror på Gud om de inte får se tecken och under precis som Jesus sade. Guds kärlek visar fortfarande Hans stora och förundransvärda kraftgärningar för att frälsa hela världens befolkning som uppgår till ca 7,2 miljarder.

I Manmin Central Church har mängder av tecken, under och kraftgärningar från Gud skett genom huvudpastorn Dr. Jaerock Lee. Gärningarna har också bekräftats genom tv-bolaget WCDN som startats av församlingen, vilket bevisar Bibelns autenticitet och världen har fått ta del av det genom GCN:s sändningar.

GCN är ett kristet tv-bolag som sprider Guds kraft och evangeliet om helighet till jordens ändrar (www.gcntv.org). Programmen bidrar till själs frälsning.

Bland programmen finns det ett som heter "WCDN" som presenterar fantastiska gudomliga helanden till Guds ära. Förundransvärda gärningar som det står om i de fyra evangelierna och Apostlagärningarna sker fortfarande idag och berättas om i programmet; döda kommer tillbaka till

livet, blinda ser, stumma talar, döva hör och lama går.

WCDN (World Christian Doctors Network) är en global organisation för kristna läkare som bekräftar Guds kraftgärningar med medicinska data. De har årliga internationella konferenser på olika platser under huvudtemat "Andlighet och medicin".

Dr. Gilbert Chae, president över WCDN, är programmets värd och det hade premiär den 16 december 2013. Det har nu visats i 13 avsnitt. Baserat på medicinska data visar Dr. Chae en mängd olika fall av helande där människor blivit helade från sina sjukdomar genom Dr. Jaerock Lees böner, och det har gett stor respons bland tittarna.

Dr. Jaerock Lee har överlåtit sig själv till att predika

evangeliet om helighet till jordens alla hörn och hjälper människor över hela världen att möta den levande Guden, ha sann tro, och leva det kristna livet på ett lämpligt sätt. Genom kraftfulla böner som inte begränsas av tid och rum har mängder av människor blivit botade från olika obotliga sjukdomar som till exempel cancer, leukemi och aids. Ett stort antal har blivit friska från andra sjukdomar och handikapp och kan nu gå och hoppa, de som har haft dålig syn eller hörsel har återfått förmågan att se och höra normalt, och till och med ofrivilligt barnlösa har blivit välsignade med graviditet.

Manmin Nyhetsbrev kommer att berätta om sju av de fall som presenterades via GCN med respektive medicinska data (mer på sidan 4).

1 → Hjärnblödning botad genom bön för ett fotografi

Broder Hanjin Lee, 53 år, halkade och ramlade på en isfläck och fick en fruktansvärd huvudvärk. Den medicinska undersökningen visade att han hade fått en subaraknoidalblödning på höger sida av hjärnan. Han kunde inte röra sig så hans familj tog med ett fotografi till Dr. Jaerock Lee för att få förbön. Men han blev inte bättre, utan drabbades av lunginflammation, vilket ledde till att man var tvungen att lägga honom i respirator med livsuppehållande åtgärder trots att han redan var intuberad. Hans familj insåg att de och han hade en mur av synd mellan sig och Gud och omvände sig grundligt från sina egna och hans överträdelser inför Gud. Sedan tog de emot Dr. Lees böner igen och begränsningarna från tid och rum sprängdes och han blev botad från lunginflammationen och hjärnblödningen.



Före bön: Hjärnblödning på höger sida Efter bön: Ingen hjärnblödning



2 → Förkalkad senhinneinflammation botad, genom bön med näsduk

Syster Lucy Hwang, 25 år, hade en hemsk smärta i sin handled. Hon kunde inte tvätta ansiktet, kamma håret eller sätta på sig kläderna själv. Röntgen och magnetkameraundersökning visade att hon hade en förkalkad senhinneinflammation. Hennes läkare rekommenderade en injektion med kortison men hon tog inte emot någon medicinsk behandling för hon ville bli botad genom tro. Sedan kom hon till ett bönemöte för gudomligt helande på Manmin som leddes av centrets president Mrs. Boknim Lee och omvände sig grundligt från att ha haft en ljummen tro. Hon tog emot böner genom en näsduk som Dr. Jaerock Lee hade bett för (ref. Apostlagärningarna 19:11-12). Då blev hon fullständigt botad.



Före bön: Förkalkning



Efter bön: Ingen förkalkning



Hon vittnade om sitt helande på den 10:e internationella kristna läkarkonferensen WCDN i Mexico.

Regnbågen, symbolen på Guds kärlek och löfte

♦ Sedan den cirkulära regnbågen omgav solen på himlen över Manmin Central Church den 15 maj 1998 har medlemmar i Manmin ofta sett ovanliga regnbågar de senaste 17 åren. Det har hjälpt dem att förstå den andliga världen bättre och har fått större hopp om himlen där Guds tron står.

"Och han som satt på den såg ut som en sten av jaspis och karneol, och en regnbåge som en smaragd omgav tronen" (Uppenbarelseboken 4:3).



[Över Manmin Central Church den 15 maj 1998]

[Utanför flygplanet den 21 februari 2006, när missionsteamet åkte till kampanjen DR Kongo United Crusade]



[Över Manmin Central Church den 14 april 2010]



[Över platsen för Muan sötvatten den 27 januari 2011]



[Över platsen för Muan sötvatten den 6 mars 2014]

(Gud är Kärlek)

Genom synliga tecken

"Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet" (Apostlagärningarna 2:22).

Eftersom Gud är kärlek önskar Han att alla människor ska acceptera Jesus Kristus, ta emot förlåtelse för sina synder, och nå evigt liv (1 Timoteus brev 2:4). Därför låter Han församlingar startas och Hans Ord predikas. Han visar också fantastiska tecken, under och kraftgärningar. I varje tidsperiod har Han bekräftat sitt folk så att Hans osynliga kärlek blir synliggjord och påtaglig genom dem.

Vilken slags tjänst har då Gud anförtrott en person som bekräftats av Gud som ett bevis på Hans kärlek? Och vilka välsignelser kommer över oss när vi litar på Honom och älskar Honom?

1. I varje tidsperiod har Guds folk blivit bekräftade av Honom

I Apostlagärningarna 3:22 står det, "Mose har sagt: 'En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er.'" Detta är den profetia som handlar om Jesus, Guds enfödde Son, som kom till jorden i köttet. På samma gång handlar det om profeter som Gud har sänt till sitt folk.

Den första människan Adam tog emot auktoritet från Gud att styra över allt och lägga det under sig och han levde som herre över allt. Men genom frestelsen från ormen begick Adam synden av att äta från trädet med kunskap om gott och ont som Gud hade förbjudit honom att äta av. Det vände upp och ner på allt. Hans kommunikation med Gud blev avbruten och han förlorade all auktoritet och alla välsignelser som Gud hade gett. Han kastades ut ur Edens lustgård. På jorden, som styrdes av Satan, blev Adam utelämnad till att klara sig själv, som en föräldralös, och han kunde inte hitta någon väg ut ur sjukdomarna, sorgen och smärtan som han hade dragit över sig själv.

Men kärlekens Gud utvalde under århundradena sådana människor som kunde förmedla Guds vilja och presenterade vägen till att få del av Guds kärlek igen. Det var Mose, ledaren för uttåget, som Han gav Lagen. Denna Lag är grunden för vårt kristna liv. Han utsåg också många profeter som Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea, Joel och Malaki och lät dem förmedla Guds kärlek.

Även efter att Jesus har uppfyllt den omsorgsfulla frälsningsplanen, uppstått och uppstigit till himlen kallar Gud fortfarande sitt

folk och fullbordar sin vilja vid specifika tillfällen. Genom att utvälja särskilda människor under tiden för den Helige Ande som apostlarna Petrus, Johannes och Paulus i den tidiga kyrkan, lät Gud dem förmedla Hans kärlek med åtföljande bevis.

2. Människans uppgift att vittna om Guds kärlek är fastställt av Gud

Låt oss ta tid att titta på de Gudagivna uppgifterna som människan har, fastställt av Gud, att vara vittnen om Hans kärlek. Med andra ord, låt oss titta på vilken slags kärlek som Gud demonstrerade genom dessa människor till folket.

För det första, de botade sjukdomar och svagheter och befriade dem från alla band som hade bundit dem

Genom sin korsfästelse på träkorset gjorde Jesus oss fria från syndens och ondskans kedjor. Men Guds gärningar som gör oss fria är inte begränsat till att bara vinna själar och leda dem till Himlen. Det betyder också att Han botar alla sjukdomar och svagheter och löser ondskans band kring oss medan vi lever här på jorden. På samma sätt lät Guds folk människor som var bundna i sjukdomar och svagheter att bli fria.

Guds kärlek till oss är inte vag eller abstrakt utan specifik och påtaglig. Om beviset på Hans kärlek till människan bara var att frälsa henne efter döden, skulle det vara svårt för folk att känna storheten i Hans kärlek här på jorden. Gud vill att Hans älskade barn ska ta emot välsignelser och känna sig lyckliga under deras jordeliv också.

Det är därför som Gud låter människorna ta emot tro och uppleva Hans kärlek genom att göra dem fria från sjukdomar, svagheter och allt slags lidande genom dem som Han har bestämt och bekräftat. Trots att folk säger att de har tro är det inte lätt för dem att möta Gud och bli fullkomliga i sina handlingar.

Därför har Gud genom alla tider skickat människor som kunde visa Guds gärningar med stor tro och kärlek. Genom dessa som vittnade om Hans kärlek har Gud botat människors sjukdomar och svagheter och gjort dem fria från alla band som har varit som en snara för dem. Det är för att Hans barn måste få uppleva Guds kärlek.

För det andra, de förmedlar Guds kärlek

För att kunna förmedla Herrens kärlek måste

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlåtna genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

"han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt." (Apostlagärningarna 17:25)

"Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminministry@manmin.org
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin



Huvudpastor i Manmin Central Church Dr. Jaerock Lee

Han är Guds tjänare full av kärlek och kraft som har väckt upp människor från alla folk genom att sprida kärnan i evangeliet, genom att följa det exempel som Herren gav när han manifesterar den Helige Andes mäktiga gärningar.

Manmin Central Church startade med bara 9 vuxna och 4 barn 1982. Genom den Helige Andes verk har församlingen vuxit till en megastor kyrka med ca 10 000 församlingsgrenar och associerade församlingar över hela världen. Precis som Jesus predikade och bekräftade ordet med de tecknen som åtföljde Hans undervisning, bekräftar Dr. Jaerock Lee att Bibeln är sanningen genom att visa Guds kraft.

Han har hållit många kampanjer utomlands i t ex Uganda, Japan, Pakistan, Kenya, Filippinerna, Honduras, Indien, Ryssland, Tyskland, Peru, DR Kongo, USA och Estland sedan 2000 och har uppvisat explosiva kraftfulla gärningar. Kampanjen i Uganda rapporterades till och med av CNN.

Han har också predikat i Jerusalem på kampanjen Israel United Crusade 2009. Han proklamerade att Jesus är Messias och det direktsändes till cirka 220 länder. Han är överlåten till Ordet och bönen för att uppnå Guds omsorgsfulla plan som önskar att alla människor i alla nationer ska bli frälsta i den sista tiden, genom att proklamera evangeliet till jordens ändrar och att också uppfylla församlingens mål i Nordkorea.

www.drlee.or.kr

man också ha kärlek i sitt eget hjärta. Eftersom Jesus hade Gud Faderns kärlek kunde Han ge sitt eget liv för oss. Genom Honom kan vi känna djupet i Guds kärlek. Eftersom Jesus tog mänsklig form här på jorden är Han väl förtrogen med människors lidande.

Aposteln Paulus uttryckte också sin ivriga kärlek till själarna genom att i Romarbrevet 9:3 säga, "Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe – mina landsmän efter härstamning." Han kände sig väldigt tacksam över Herrens nåd som hade frälst honom, den störste av syndare. Så trots att hans liv ständigt var i fara och han fick lida svår förföljelse, predikade han evangeliet till sitt sista andetag.

Genom aposteln Paulus fick många troende i den tidiga kyrkan uppleva Guds kärlek och de överflödade i kärlek och tjänande och följde honom som de skulle ha följt Herren. De tjänade honom helhjärtat till den grad att han sade i Galaterbrevet 4:15, "Var hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt."

För det tredje, de lär ut Guds vilja på ett korrekt sätt

Även fast ett barn inser att hans pappa älskar honom och han vill komma upp i pappans knä, om han inte vet hur, kan han inte komma till pappan. Personerna som bekräftats av Gud kommunicerar på ett djupt sätt med Gud och kan lära oss exakt vad vi måste göra för att komma tillbaka till Gud. Vägen till Gud står i Bibeln men det finns svåra passager som är skrivna genom Andens inspiration som inte kan förstås eller förklaras av människor.

Det beror på att Bibeln endast kan förstås och förklaras av de som har gjort sig av med synden genom mycket bön och fasta; som lever efter Guds Ord; och som kan kommunicera med Gud på en djup nivå.

Aposteln Paulus sade i Galaterbrevet 1:11-12, "Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus." Och Efesierbrevet 1:17 säger också, "Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom."

Det är på det här sättet som aposteln Paulus kunde kommunicera med Gud på ett sånt intimt sätt, leda troende till sanningen och uppfylla Guds omsorgsfulla plan.

För det fjärde, de vittnar om den levande Guden genom att manifesteras tecken, under och kraftgärningar

Gud är allsmäktig och Han är himlarnas, jordens och alltings Skapare och Herre. Genom att göra sådant som människor inte kan göra bevisar Han sig själv och hjälper människor att tro att Gud lever och att alla Hans ord är sanna.

Han utväljer också människor som är uppriktiga inför Honom och leder andra till att få veta att Gud lever och är allsmäktig och att Han kontrollerar och leder mänsklighetens historia och människans liv, död, lycka och olycka genom dem.

Jesus visade att Gud lever genom att göra mängder av tecken, under och kraftgärningar. Genom dem vittnade

Han om att Han kom från Gud. Han öppnade blindas ögon och stummas munnar och botade alla slags sjukdomar och svagheter. Genom att visa sådana stora tecken, under och kraftgärningar kunde människor tro på Jesus och vända om till Gud (Apostlagärningarna 2:22).

Andra bibliska personer bekräftade också att de var gudsmän och att Gud den Allsmäktige lever genom att uppvisa tecken som bekräftade deras ord (Markus 16:20).

Aposteln Petrus kraft var också så stor att man till och med bar ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar, för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem, när han gick förbi (Apostlagärningarna 5:15). Man tog också dukar och plagg som varit i beröring med Paulus hud och lade på de sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut (Apostlagärningarna 19:12). Till och med idag gör Gud samma gärningar som Han gjorde för ca 2 000 år sedan genom lämpliga människor (Hebreerbrevet 13:8).

3. Välsignelser ges när man litar på de människor som bekräftats av Gud

De som har goda hjärtan och kärlek till Gud tjänar människor som bekräftats av Gud som vittnen, precis som de tjänar Gud och Herren. Jesus sade i Johannes 13:20, "Amen, amen säger jag er: Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig."

När vi alltså tjänar dessa gudsmänniskor och älskar dem, accepterar Gud den tjänsten och kärleken och välsignar oss.

I 2 Kungaboken kapitel 4 står det om en kvinna från Sunem som var barnlös och hon tjänade Elisa med hela sitt hjärta. Det ledde till att hon blev välsignad med en son. Och när hennes son hastigt dog bad Elisa till Gud och uppväckte honom. Den sunemitiska kvinnan tog emot stor nåd från Gud genom att tjäna den människa som Han hade bekräftat.

All nåd härstammar givetvis från Guds kärlek, men hon kunde uppleva kärleken som något påtagligt eftersom Elisa var där. Att Gud sände Elisa som ett bevis på Hans kärlek är en stor välsignelse för kvinnan och det var också Guds uttryck för Hans kärlek till henne.

Josua var en man som tog emot makten att stoppa solen och månen på grund av att han varit med Mose och litade så djupt på honom som gudsmän. Genom att följa Elias undervisning till slutet fick Elisa ta emot dubbel del av Elias smörjelse så att han kunde utföra förundransvärda kraftgärningar som att till och med uppväcka en död.

Det är inte allt. Bibeln berättar om många händelser då människor tagit emot välsignelser genom att förtrösta, älska och spendera tid tillsammans med människor som bekräftats och blivit sända av Gud som t ex seger i krig och få mat när det inte fanns någon mat.

Sådana verk händer än idag. Mängder av medlemmar i Manmin Central Church har blivit helade från obotliga och dödliga sjukdomar och många har tagit emot lösningar på problemen i deras familjer och företag och detta har de gett äran till Gud för.

Kära bröder och systrar i Kristus, jag ber i Herrens namn att ni kommer att få allt ni längtar efter i era hjärtan när ni litar på och älskar människor som Gud har satt som sina vittnen till att predika om Gud Skaparen och vår Herre Jesus Kristus.

*Även för en person som har tro,
är det inte lätt att möta Gud och
att bli gjord fullkomlig i sina verk.*

*Därför har Gud sänt
människor
som kan visa Hans gärningar
med stor tro och kärlek.*

*Genom sådana människor som
bekräftats
av Gud
kan Guds barn få erfara
Hans kärlek.*

3 → Toxisk hepatit botad genom bön som inte begränsas av tid och rum

Missionären Ping Ping Hwang, 41 år, tog orientalisk medicin när hennes vän föreslog det inför sin kommande första förlossning, eftersom hon hade kommit till åren. Intet ont anande fortsatte hon att amma sitt barn, vilket ledde till att han fick en toxisk hepatit genom amningen. Toxisk hepatit är en inflammation i levern på grund av läkemedel eller exponering av farliga kemikalier.

Missionären Ping Ping Hwangs son insjuknade i hög feber, över 40°C. Han fick gulsot, magsmärta på grund av bukhinneinflammation, svullen buk, illamående, utmattning, urinblåsinflammation orsakad av en bakteriell infektion och perianal abscess. Han var nära döden. Men missionären Hwang trodde att hennes son skulle bli botad genom Dr. Jaerock Lees böner. Hon bad Dr. Lee i Seoul, Korea, att be för hennes son i Singapore, att bönerna inte skulle begränsas av tid och rum. Efter bönen blev hennes barn snabbt bättre, febern gav vika, gulsoten försvann och han blev frisk.



4 → Medvetslöshet efter fettsugning botad

Erica, 22, genomgick en lyckad fettsugning under ca 6 timmar. Hennes far är plastikkirurg och utförde operationen. Men efter operationen tappade hon blodtrycket och hon blev medvetslös. Hon förflyttades till intensivvårdsavdelningen. Blodproverna och datortomografin kunde inte påvisa någon orsak. Läkare arbetade hårt på olika sätt för att höja hennes blodtryck men inget av dem fungerade. Hon förblev i koma.

I rätt tid hörde hennes far talas om genom Dr. Armando Pineda, chef över WCDN USA, att hon skulle bli bättre om hon tog emot Dr. Jaerock Lees böner i Manmin Central Church i Seoul. Hennes far i Mexico bad Dr. Lee i Seoul att be för henne. Efter hans bön som inte begränsas av tid och rum tillfrisknade hon omedelbart och är nu lyckligt gift.



Före bön: vänstersidig ventrikelhypertrofi
Efter bön: normalt

5 → Bröstcancer botad genom omvändelse och bön

Diakonissa Inok Han, 58 år, upptäckte en knöl i sitt högra bröst och hade ont så hon åkte till sjukhuset. Biopsin visade att hon hade bröstcancer i 2:a stadiet. Hennes läkare berättade att hon måste genomgå operation men hon förlitade sig på Gud. Förvånansvärt nog blev hennes smärta mindre när hon rannsade sig själv och omvände sig från sina synder.

Två år senare togs nya prover men läkaren sa att cancercellerna fortfarande fanns kvar. Men hon blev inte besviken. Hon offrade bara böner av tacksamhet och bad starkt. Då tog hon emot Dr. Jaerock Lees böner och i nästa prov fanns inte längre några cancerceller, bara ett litet spår av cancer.

I vanliga fall är cancerceller proliferativa och sprider sig till andra kroppsdelar. Men det fantastiska var att hennes cancerceller slutade föröka och försvann till och med. Halleluja!



▲ Före bön: 2,5 cm bröstcancer
▲ Efter bön: spår av cancer



6 → Tredje gradens brännskador över hela kroppen botade genom kraftfull bön

Senior diakonissa Eundeuk Kim, 90 år, fick tredje gradens brännskador över hela sin kropp när hon halkade i köket och stötte emot en stor gryta med kokande vatten. Hela hon blev blöt och bränd av vattnet. Men hon tog omedelbart emot Dr. Jaerock Lees böner så att hettan kom ut ur hennes kropp och hon kunde ta emot helande i tro.

Hon tog emot Dr. Lees böner varje dag. Snart började sårskorpor uppstå på hennes kropp som så småningom föll av. Efter en tid kom ny hud på hela hennes kropp och hennes händer och magen blev fullständigt botade. Skapelseunder inträffade så att hennes vävnader, blodkärl och nerver återskapades. Kärlekens Gud förnyade hennes hud så att hon skulle få normal hud utan det minsta ärr.



7 → Haradasyndromet botad genom kraftfull bön

Diakonissa Youngmi Yu, 44 år, märkte att hennes syn försämrades hastigt och att allt omkring verkade grovt och ojämnt. Hon började till och med kräkas och kände sig illamående så hon tog sig till sjukhuset. Hon fick diagnosen Haradasyndromet. Läkaren berättade för henne att risken var att stor att cystan skulle växa sig större och påverka synnerverna vilket skulle kunna leda till blindhet. Hon såg tillbaka på sitt kristna liv och omvände sig inför Gud. Och hon tog emot Dr. Jaerock Lees böner.

Då började allt som tidigare sett grovt och gult ut se normalt ut igen. Hon tog nya prover som visade att allt nu var normalt. Hennes syn var 0,8/0,25 före bönen men den hade nu förbättrats till 1,0/1,0 efter bönen. Efter en tid hade den förbättrats ytterligare till 1,2/1,2. Normalt tar det cirka sex månader för Haradasyndromet att bli bra med sjukhusvård, men hon blev botad på två veckor och hon räddades från att bli blind. Det var fantastiskt.



Ögonundersökningen visar att cystan i båda ögonen har försvunnit. Hennes syn förbättrades också från 0,8/0,25 till 1,0/1,0.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com