

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 51 22 APRIL 2018



”Kärlekens kraft är hemligheten till förvandling!”

Studenternas vinterretreat 2018 fylldes med Ordet, bön och lovsång

Mellan 22 till 24 februari arrangerades studenternas vinterretreat 2018 så att studenterna kunde få ta emot kraft till att be och uppleva glädje och Andens fullhet under vinterlovet.

Under det första mötet klockan 10.30 den första dagen, predikade Pastor Changmin Kim, studenternas söndagsskolas rektor, ett budskap med titeln ”Kärlekens kraft” baserad på Markus 10:27. Han uppmanade studenterna att växa upp som förnyelsens frukter genom kärlekens kraft som Gud, Herren och herden har visat dem.

Klockan 14.30 hade de ett seminarium med Rev. Heesun Lee, Manmin World Guidance Pastor som talare. Hon delade budskapet ”Andlig rymd” hämtat från 1 Mosebok 1:1. Hon sade till dem att tro och vara medvetna om den andliga rymdens existens. Hon gav dem också rådet att sätta ett specifikt mål för allt och arbeta hårt med oföränderlig lydnad.

Efter seminariet sade syster Hayoung Kim, 2:a året på gymnasiet, ”Jag har fått lära mig hur man sätter ett ordentligt mål för tron”.

På den andra dagen hade de ett

atletmöte i Seoul Digital Grounds nära Gasan Digital station klockan 11. Trots att det fortfarande var vinter var vädret väldigt varmt och trevligt under tillställningen. Syster Yuna Lee, årskurs 8, sade: ”Det snöade och regnade igår men genom Huvudpastorns bön fick vi njuta av vår-liknande väder. Jag är så glad över det!”

Klockan 23 samma kväll gick de på fredagens bönenatt som hölls i den stora kyrksalen ända till klockan fyra på lördagsmorgonen. Under första halvan sjöng studentkören Nazareth Choir sången ”Shiny Waves” med dans. De lyssnade uppmärksamt på predikan och höjde sina röster och sade ”amen” i gensvar. Efter 30 minuters rast började den andra halvan: ”Lovsång och bön”. Varje missionsårskurs kom fram till altaret med tecken och brinnande lovsång. Syster Hyerim Lee, 2:a året på gymnasiet, sade: ”Jag kände en lycka och glädje när jag lovsjöng, som jag aldrig känt i världen”.

Klockan 15 den sista dagen ledde Pastor Heejin Lee, ordförande i Kommitten för konst och uppträdande lovsången för dem. Pastor Lee delade med sig av Guds

kärlek och uppmanade dem att utveckla olika förmågor och bli använda som arbetare för Guds rike. Efter hennes budskap lovsjöng de tillsammans med Manmin Praise. De grät och uttryckte starka känslor och glädje med hopp om himlen.

Syster Jaeun Lee, 1 året på gymnasiet, sade: ”Pastor Lee lärde oss hur vi kan uppnå våra drömmar. Hon delade också med sig av Herrens kärlek som hon har fått uppleva. Jag tog emot så mycket nåd. Jag var också så lycklig att jag lovsjöng med hopp och dans”.

Klockan 21 deltog de i Daniel bönenatt. Manmin bönenattens ordförande Boknim Lee ledde bönen i Andens fullhet och pastorer hjälpte dem att be. De fick uppleva Andens gärningar till omvändelse, tungomålstal, och ta emot det brinnande dopet i Anden. De vittnade om sina erfarenheter och sade: ”Jag bad utan att tänka på hur mycket klockan var”, ”Jag tog emot Andens dop i eld”, ”Jag talade i tungor medan Mrs. Lee bad för mig”, ”Jag blev styrkt till att hålla mig bort från världsliga ting” och

med många andra bekännelser som överflödade.

Syster Jihyun Baek, ordförande i Gymnasiemissionen sade, ”Jag graverade in Guds, Herrens och herdens tårar och kärlek i mitt hjärta ännu mer, och bestämde mig för att bli en frukt av herden. Vi har lyssnat på livets ord och fått uppleva Guds kraft, därför kommer vi alltid vara goda förebilder och bli älskade av människor överallt där vi är”.

Manmins studenter tog emot den Helige Andes fullhet och kärlekens kraft från Gud och Herren under retreaten och bestämde sig för att snabbt växa upp som underbara frukter. Låt oss ge allt tack och all ära till Gud.





Senior Pastor Dr. Jaerock Lee

”Och Jesus ropade med hög röst:
’Far, i dina händer överlämnar
jag min ande.’ När han hade sagt
detta, gav han upp andan”
(Lukas 23:46).



Jesus lämnade efter sig ord av kärlek kort innan Han tog sitt sista andetag på korset och de orden kallas ”De sju sista orden på korset”. Låt oss idag fortsätta på det sjunde och sista ordet som Jesus efterlämnade på korset.

1. Orsaken till att Jesus ropade ”Fader” med hög röst

Det var för att Hans sista ord på jorden skulle kunna höras av människorna och också för att det är Guds vilja att vi ska ”[ropa] med hög röst” till Honom i bön.

Gud säger på många ställen i Bibeln, som i Jeremia 33:3, ”Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till” att vi ska ropa till Honom i bön, likaså i 4 Mosebok 12:13; 2 Krönikeboken 32:20; Psaltaren 57:3; Markus 10:47; Johannes 11:43; Apostlagärningarna 4:24 och Apostlagärningarna 7:60.

När Jesus bad i Getsemane kort innan Han blev arresterad, bad Han så starkt att ”hans svett blev som blodsdroppar”. De medicinskt kunniga hävdar att när en person är under enormt stark press eller kämpar hårt i en kamp kan kapillärerna brista och göra så att personen både svettas och blöder samtidigt, och för den personen är det som att han ”svettades blod”. Det faktum att Jesus svettades som om han blödde medan han bad sent på natten i det klimatet som är i Israel, visar samtidigt hur starkt och

desperat Han måste ha bett.

2. Orsakerna till att Jesus sade, ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande”

1) Jesus vittnar om människans andes odödlighet

Människan består av en ande, en själ och en kropp. När livet tar slut återvänder kroppen, som blott var ett redskap för anden och själen, till jorden. Eftersom anden är evig och odödlig utplånas den inte. Adams ande formades efter att han hade skapats, när Gud inandade livets ande i hans näsa (1 Mosebok 2:7). Gud fyllde Adams ande med andlig kunskap som är sanningen.

”Själ” handlar om alla funktioner som gör att en person kan lagra information i sin hjärna och låta honom komma ihåg viss information, tänka och känna något för det, och tillämpa eller handla på det. Från början var det Adams ande som var herre och den kontrollerade både hans själ och kropp. Eftersom hans ande var fylld med sanningen, stod själen och kroppen också under andens kontroll och därmed under sanningen. När Adam syndade mot Gud genom att äta från trädet med kunskap om gott och ont, dog hans ande. Att ”anden har dött” innebär att kommunikationen med Gud har blivit avskuren så att anden inte kan göra det den ska göra.

När anden, människans herre, dör och slutar fungera, tar själen över rollen som herre och börjar styra över kroppen. Själen står under fienden Satans kontroll och börjar acceptera osann kunskap. Efter hur mycket som hjärtat blir fyllt av osanningar blir Guds sanningar som fanns där från början ersatta av osanning. Till slut är hjärtat fyllt av hat, temperament och själviskhet. Men att personens ande har slutat fungera betyder inte att anden är utplånad. Människans ande formades genom livets ande från den evige och odödlige Guden. Den kommer aldrig kunna utplånas.

Vad händer med själen när kroppen dör? Hjärnan är absolut nödvändig

för att en person ska kunna fungera. Det är genom hjärncellerna som personen har minne och kan tänka. När det fysiska livet hos ett djur (som inte har någon ande) tar slut, försvinner också minnessystemet från djurets hjärna; dess kött och själ utplånas och återvänder till ingenting. Men funktionerna hos människans själ, som har ande, förpassas till ”hjärtat” och lagras där. Istället för att utplånas kommer själen existera för evigt i förening med anden som själens attribut inuti anden.

Det var därför Herren sade: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande”. När en individ hör evangeliet och accepterar Jesus Kristus tar han emot den Helige Ande och hans ande som tidigare varit ”död” blir uppväckt. Om denne person vars ande har blivit uppväckt och vars hjärta har blivit fylld med sanningen kan vi säga ”Det står väl till med hans själ”. Lika mycket som det står väl till med hans själ – med andra ord, efter hur mycket ens hjärta är fyllt med sanningen – kommer allt i livet vara framgångsrikt och han kommer också att ha god hälsa (3 Johannes brev 1:2).

Som Jesus säger oss i Johannes 3:5: ”Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike”, kommer de människor som har blivit födda på nytt av vatten och den Helige Ande – de vars ande har väckts till liv – att kunna komma in i himlen. Men de vars ande inte har blivit uppväckt och vars hjärtan inte har blivit kultiverade av sanningen på grund av deras otro på Jesus Kristus kommer inte kunna komma in i himlen. Helvetet är den plats som är reserverad för sådana människor.

2) Jesus vittnar om att Han har lytt och uppfyllt allt enbart i enlighet med Guds försyn

Det faktum att Jesus bad: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande” på korset vittnar om att Han hade lytt och uppfyllt allt enbart i enlighet med Guds försyn. Att Jesus

kom in i denna värld, spikades fast på korset, och Hans uppståndelse var inte planerat eller utförd efter Hans egen vilja eller plan, utan enbart enligt Guds vilja, Han som styr över människans liv, död, förbannelse och välsignelse, likväl som över mänsklighetens historia (Johannes 4:34).

När vi ber i namnet Jesus Kristus är det Gud som svarar på vår bön. Jesus säger till oss i Matteus 10:29-31: ”Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er Far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar”.

Om du verkligen har begripit och ingraverat den andliga betydelsen av en sådan försäkran från Herren i ditt hjärta, kommer du kunna överlåta allt till Gud. Som Gud påminner oss, ”inte en enda av [sparvarna] faller till marken utan er Far” och att ”på er är till och med alla hårstrån räknade”, skulle det inte finnas någonting som vi inte skulle kunna få svar på, oavsett om det handlar om något problem eller sjukdom, om välsignelse på arbetsplatsen eller i företaget, eller till och med för att uppnå Guds verk, om vi bara kunde lita på Honom genom tro.

Även fast Jesus hade existerat som Gud och är ett med Gud, sökte och strävade Jesus enbart efter Guds vilja och överlämnade allt åt Honom. Må var och en av er på samma sätt fästa era ögon på Gud, i stället för att förlita er på mänskliga vägar eller andra människor, och alltid få uppleva Hans gärningar som övergår mänsklig kraft, och ära Honom i allt.

Kära bröder och systrar i Kristus, genom att alltid tänka på Jesu ”sju sista ord på korset”, förstå Jesu hjärta som ropade ut med hög röst mitt i sitt lidande på korset, och helt uppfylla Guds vilja, ber jag att var och en av er kommer ta emot rättfärdighetens krona på den dagen när ni längtar efter Honom som kommer tillbaka för att hämta oss i Herrens namn.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlättna genom Jesu Kristi återlösande blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminen@manmin.kr
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Geumsun Vin



Nummer i Bibeln

Det finns flera nummer som har speciella betydelser i Bibeln, från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken, och alla bär med sig andliga betydelser. Israeliterna levde till exempel i ödemarken i 40 år efter uttåget från Egypten och sedan kom de in i Kanaans land som flyter av mjölk och honung. Jesus offrade också upp en 40 dagars fasta innan Han påbörjade sin offentliga tjänst. Nummer 4 symboliserar "jorden" och "lidande".



Nummer 6 symboliserar "kultivering" och "fullkommande i köttets värld". Jesus var inbjuden till ett bröllop i Kana i Galileen och gjorde det första tecknet där Han förvandlade vatten till vin. Han sade åt tjänarna att fylla de sex vattenkrukorna upp till kanten. Det syftar på sex tusen år av mänsklig kultivering efter att Adam sänts ut ur Edens lustgård på grund av sin överträdelse. Låt oss nu ta en närmare titt på de andliga betydelserna av nummer 3, 7, 12 och 17.

3

Nummer för "i enlighet" för att "uppnå fullkomlighet"

"I enlighet" betyder "uppfyller kvalifikationerna" eller "är överens om". Gud Skaparen har existerat som Gud Treenigheten – Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Ande, och Treenigheten har i enighet lett mänskligheten till frälsning.

Jesus kom till jorden i köttet för att uppfylla sitt uppdrag som Frälsaren. Innan Han påbörjade sin treåriga offentliga tjänst vid en ålder av 30, leddes Han av Anden ut i ödemarken och blev frestad tre gånger av djävulen. Och på den tredje dagen efter Hans korsfästelse och begravning övervann Han döden och uppstod med en uppståndelsekropp.

Gud befalld profeten Jona att bege sig till den stora staden Nineve och berätta för dem om den kommande domen. Men han var olydig mot Guds vilja. Medan han var på flykt på ett skepp till Tarsis blåste det upp till storm på havet. Han hamnade till slut i en stor fisks mage. Efter att han hade omvänt sig ordentligt utan att ha ätit något på tre dagar, blev han räddad.

7

Nummer för "fullbordan" och "fullkomlighet"

Som det står i 1 Mosebok fullbordade Gud skapelsen och vilade på den sjunde dagen. Eftersom Han vilade på den sjunde dagen efter allt arbete med skapelsen, välsignade Han den sjunde dagen och helgade den.

Guds sju andar som det står om i Uppenbarelseboken syftar på Guds hjärta som utransakar sju delar av varje person. Nummer 7 står för att Gud ransakar människans hjärta på ett fullkomligt sätt utan att fela.

I det fjärde kapitlet i 4 Mosebok står det att blod från syndoffret skulle stänkas sju gånger. Det betyder att personen som gav syndoffret skakade av sig synden helt och hållet. Naaman som var befälhavare över den arameiska armén, blev botad från sin spetälska efter att ha doppat sig i floden Jordan sju gånger. Elia tog också emot svaret på sin bön om ett kraftigt regn efter att han hade bett sju gånger. Jesus sade i Matteus 18:22, "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju". Det betyder att vi ska förlåta varandra helt och hållet.

12

"Ljusets" nummer

Nummer 12 uppträder när det är något viktigt i Guds försyn som förklaras. Jesus sade i Johannes 11:9, "Har inte dagen tolv timmar?" Han sade till oss att vandra på dagen eftersom det är ljus på dagen, och det sanna Ljuset andligt sett handlar om vår Herre Jesus (Johannes 1:9).

Genom Jakobs tolv söner grundlade Gud Israel, den nation som Gud utvalde, och sände Jesus till jorden genom Davids släktled. Han valde ut tolv lärjungar, och med dem predikade han evangeliet över hela världen och uppfyllde sitt uppdrag som Frälsaren.

I Nya Jerusalem, den allra vackraste platsen i himlen, står namnen på Israels tolv stammar på de tolv pärlportarna, namnen på de 12 apostlarna står på stadsmurens 12 grundstenar, och 12 slags frukter bär träden vid sidan om floden Livets vatten.

17

Nummer för "frukt" och "uppfyllelse"

Nummer 17 syftar på att Gud själv verkar i enlighet med sin vilja och försyn. Noas översvämning var den händelse som tydligt uppenbarar detta syfte. Det var det slutgiltiga och oundvikliga valet som fattades av en barmhärtig och tålmodig Gud. Samtidigt förde den med sig Hans förväntan om att få många sanna barn genom den nya fasen av mänsklig kultivering som skulle starta med Noa. Det var återigen uttrycket för Hans vilja, att Han sannerligen skulle uppnå det.

När Noa var 400 år gammal kom floden, den 17 februari, och arken stannade på Araratbergen den 17 juli efter att vattnet hade sjunkit undan. När Josef, Jakobs son, blev såld till Egypten, var han 17 år. Nummer 17 står framför allt för frukt. Det symboliserar förnyelsen av många folk i den sista tiden och uppfyllelsen av försynen för den sista tiden.

FOTOGRAFIER

Visionsskolan för barn 2018

Mellan 22 till 24 februari hölls "Visionsskolan för barn 2018" för att plantera drömmar och visioner i Manmins barns hjärtan.



Att vara andligt vaken i den sista tiden!
Be i fullhet!



Mina drömmar och visioner: "Vad gör levitiska arbetare (församlingens heltidsarbetare)?"



Mitt eget recept: "Älskvärd kaka"



Glad och kraftfull lovsång med Pastor Minkyung Cho,
Rektor för barnens söndagsskola



Den 2 oktober 2017 råkade en kinesisk pojke Wi ta fel på hett vatten och trodde det var kallt och drack upp det i en klunk. Efter det fick han stora smärtor. När han åt spydde han upp allt. Han kunde inte äta.

Endoskopi visade att den nedre delen av insidan på hans matstrupe hade dragit ihop sig och den var sårig och infekterad. De delar som var påverkade var fyllda av blod och svullna, vilket också skulle kunna leda till en blödning. I december undersöktes han igen med esofagografi. Den nedre 7,3 cm långa delen av matstrupen hade krympt och den smalaste delen var bara 1 mm.

Han kunde inte äta fast mat på fyra månader efter olyckan och levde bara på tunn risgröt och mjölk. Han förlorade mycket i vikt och kunde

”Min son blev botad från strikturer i matstrupen som orsakats av skällning!”



Före bönen: Hans esofagografi visar att sfinktern till matstrupen smalnar av (7,3 cm) och att den övre delen är utvidgad (vänster). Hans endoskopi visar att slutet av matstrupen hade sår och var avsmalnad på grund av ett ärr (höger).

inte gå till förskolan. Hans mor sade: ”Klagandes bad han mig om mat. När han grät och frågade varför han inte kunde äta brast mitt hjärta för honom”.

Hon kunde inte låta honom fortsätta leva så. Hon började be och frågade sig själv varför Gud inte hade kunnat skydda hennes son. Hon förstod vad det var och omvände sig från att hon

hade stört friden och burit på hat trots att hon genom en predikan hade fått lära sig att skapa frid med alla och att hat är samma sak som andligt mord.

Hon förberedde sig för att möta Huvudpastorn Dr. Jaerock Lee och kom till Korea i februari 2018. Hon tog personligen emot hans bön. Den natten hände något fantastiskt. Hennes son blev fri från den fruktansvärda smärta han hade lidit av under de senaste fyra månaderna. Han kunde till och med äta bröd. Halleluja!

Hans föräldrar är så lyckliga när de ser hur deras son blir bättre och bättre. Sedan dess har han kunnat börja äta ordentligt och återfå sin hälsa. Han har börjat grundskolan och allt fungerar normalt.

Låt oss ge allt tack och all ära till Gud!

”Jag blev botad från en skada på ligamentet i fotleden utan operation!”

Syster Jusun Chung, 16 år, Studenternas söndagsskola, Manmin Central Church

Den 10 februari 2018 vreds min fotled inåt nästan i en rak vinkel när jag var på väg nerför trapporna. Jag ramlade på golvet. Det gjorde så ont att jag inte kunde stå och jag bara grät. Min mamma såg mig och gjorde så att jag tog emot Huvudpastorns bön för de sjuka som är inspelat på den automatiska telefonsvararen. Efter bönen kunde jag börja röra mig lite och gick till bilen med mammas hjälp.

Eftersom jag hade skadat min fotled såg jag tillbaka på mitt liv och rannsakar mig särskilt för att se om det var någonstans jag hade gjort fel. Den natten gick jag på Daniels bönemöte i rullstol. Pastor Changmin Kim, rektor för studenternas söndagsskola, gav mig rådet att kontrollera om det var något jag inte hade slutat att göra, som att se på såpoperor, videoklipp på YouTube och annat sådant. Jag omvände mig men kände mig fortfarande tyngd.

Nästa dag gick jag på söndagsmötena i rullstol

med mina vänners hjälp. Jag kände så mycket smärta i min fotled när jag gick på marken med foten, men jag gav inte upp utan sjöng i kören i alla fall. Jag kände mig bara ledsen inför Gud att jag inte hade förändrats mer än jag hade gjort. Så jag sjöng i kören på kryckor. Jag stod på det andra benet samtidigt som jag sjöng så att jag fick ont i det benet och kände mig stum, men höll ut och sjöng sången.

Efter predikan tog jag emot Huvudpastorns inspelade bön för de sjuka. Min fotled kändes styrkt och det kändes som om senorna kopplades ihop. Den 12 februari gick jag till sjukhuset och blev undersökt och de såg att ligamentet över fotleden hade skadats. Jag fick höra att jag måste opereras, men jag använde enbart en gipsstövel för att immobilisera foten eftersom jag ville ta emot helande från Gud.

Jag gick till toaletten antingen på mina knän eller med hjälp av en familjemedlem som bar mig på ryggen. Min mamma tvättade mitt hår. Jag fick ont i mina skuldror och handleder på grund av kryckorna. En dag kände jag mig så slut för att det bara var ett av benen som bar upp hela min kropp. Jag bad hemma på Daniels bönemöte via GCN (www.gcntv.org). Då började

tå r a r n a strömma och jag blev så ledsen över att jag hade glömt bort Guds kärlek.

Jag hade jagat efter världsliga nöjen som inte var lämpliga

för studenter trots att Huvudpastorn hela tiden hade lärt mig att inte göra så. Jag tänkte att han måste ha känt sig så ledsen på grund av mig. Det gjorde mig förkrossad och jag omvände mig under tårar. Efter omvändelsen kände jag mitt så lättad och blev säker på att jag skulle bli botad på mötet med Huvudpastorn under nyårsledigheten.

Den 14 februari gick jag så till mötet med Huvudpastorn och våra församlingsmedlemmar. Han predikade budskapet och bad för alla medlemmar som var där. Efter hans bön insåg jag att jag inte hade stött mig på kryckan och att den hade varit i luften. Smärtan var borta!

Jag skakade hand med Huvudpastorn och sade till honom: ”Mitt ben känns mycket bättre!” När han hörde vad jag



Innan bönen: ligamenten på höger fotled skadade

sade kom han fram till mig trots att han var väldigt upptagen med så många andra människor där och han böjde sina knän och bad för mig med sin hand på min skadade fotled. Jag brast ut i gråt när jag såg honom be för mig för jag kände mig så ledsen framför honom. Efter hans bön behövde jag inte längre kryckan och kunde gå upp för trapporna till mitt hus på egen hand. Halleluja!

Jag hoppade upp och ner när jag prisade Gud under studenternas vinterretreat och jag hade ingen smärta alls. Jag uppfyllde mina gudagivna uppgifter som medlem i de frivilligas grupp och som hejacksledare. Jag ger allt tack och all ära till Gud. Jag uttrycker mitt tack till Huvudpastorn som bad för mig.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com