

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 8 28 SEPTEMBER, 2014

Bygga drömmar och visioner för en bra utbildning i Herren

Den nya läroplanen för Manmins förskola & söndagsskolans sommarkurser



Den nya läroplanen för Manmins förskola har fått stor respons från barnen i förskolan och från deras föräldrar. Sedan 7 juli 2014 erbjuder förskolan ett varierat utbud av nya lektioner och aktiviteter i samarbete med Kommittén för Konst och uppträdande.

Utbudet innehåller *Lätt och roligt bibelstudium* lett av förskolerektorn, Pastor Jaehee Hwang, och barnens söndagsskolerektor, Pastor Hyunjin Kim; språkkurser i engelska och kinesiska: *Musical English*, *Hello English*, och *Nihào Chinese*; musiklektioner för piano: *Tinkling Piano*, för fiol: *Zinging Violin*, för trummor: *Tum-tum-boom-boom Percussion*; och annat som kampsporten Taekwondo: *Ah Yap! Taekwondo*, och dans: *Exciting Dance*.

Broder Yukyeom Choi, 7 år, sa, "Jag gillar att göra

många saker. Jag är så glad att jag får lära mig så mycket i Manmin förskola. Mitt favoritämne är taekwondo och fiol. Jag längtar att gå till skolan. Jag vaknar tidigt på morgonen och packar min taekwondo-uniform själv utan hjälp."

Diakonissan Soyong Kim, 48 år, flyttade till Seoul från Suwon på grund av Manmin förskola. Hon sade, "Jag ville att mitt barn skulle få lära sig många olika saker. Jag oroade mig över att det skulle kosta mig mycket. Nu är jag inte längre orolig eftersom Manmin förskola har startat så bra kurser. Mitt barn visar upprymt upp vad han har lärt sig genom att prata engelska. Han har inte bara fått lära sig det koreanska alfabetet och matematik, utan också byggt en god karaktär. Om jag hade lärt honom själv, hade han inte

lärt sig så mycket. Tack!"

Sommarkurserna för mellanstadiet och högstadiet var öppna mellan 25 juli – 14 augusti 2014. Studenter fick lära sig engelska och matematik som tidigare, och fick nöjet att delta i nya program om hur man tar kontroll över sitt eget lärande, karriärsutveckling, matlagning, och hur man sminkar sig och gör frisyrer. Även ett mentorsprogram gavs, och de besökte GCN.

Rektorn för studenternas söndagsskola Pastor Jaejeong Lee sade, "Jag har märkt att alla studenter växer upp i olika miljöer och har olika hobbies, gåvor och personligheter. Så jag drev igenom ett antal nya kurser som stimulerar deras längtan att sätta upp och uppnå sina mål, och bli kunniga arbetare till Guds ära. De gillade det!"

Bibelstudieboken, *På avfärd mot den vackra himlen!* har publicerats

Oavsett hur fint och fantastiskt det är, finns det inget på jorden som kan jämföras med himlens skönhet. Det skulle vara så underbart om barnen får hopp om denna himmel.

Det var orsaken till att Dr. Jaerock Lees fjärde bok för barn i grundskolan *På avfärd mot den vackra himlen!* publicerades på koreanska den 22 augusti 2014. Boken har tre kapitel: "Himlen, ju mer du vet, desto mer kommer du att se", "Livet och omgivningarna i himlen", och "Himmelska boplatser & kronor".

Frågor som nyfikna barn ställer som, "Vem kan komma in i himlen? Vad ska vi göra där? och vad åker man i där?" får alla sitt svar i boken. Illustrationerna av havet, årstidernas trädgård och nöjesparken i Nya Jerusalem stimulerar deras längtan att komma in i himlen. Boken är en stor tillgång för att plantera Guds kärlek, som vill dela det eviga livet i himlen med dem, i barnens hjärtan.

Med ett djupt intresse för andlig utbildning för de unga, har Dr. Jaerock Lee publicerat en serie bibelstudieböcker för förskolebarn, en för grundskolebarn och en för ungdomar.



Ingravera Guds kärlek

”Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom” (1 Johannes brev 4:16).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Mot slutet av andra världskriget forcerade de allierade sig in i ett tyskt koncentrationsläger för judar. De letade efter överlevande, men alla människor hade dött i gaskamrarna. En av soldaterna som letade igenom lägret blev alldeles tyst när han såg att någon hade skrivit något på väggen i ett hörn.

Det stod: ”Guds kärlek är mycket större än vad tungan och pennan någonsin kan beskriva. Vi kan inte skriva ner allt Guds kärlek ens om hela havet var bläck, och himlen var pergament.” Vi vet inte vem som skrev det. Förmodligen var det en av fångarna som led av påtvingat arbete och hunger. Medan hans vänner låg döende och han bara såg hopplösa, hemska dagar, skrev han ändå inte ner ord av klagan eller förakt, utan enbart tack till Guds kärlek.

Vi ska också ingravera Guds kärlek i våra hjärtan och i varje stund och i alla omständigheter proklamera vår kärlek till Honom med tillförsikt. För att göra så, hur gör vi det i detalj?

1. Vi måste komma ihåg Guds kärlek i det att Han gav oss sin enfödde Son

Johannes 3:16 säger, ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Gud Skaparen, härlighetens Gud, älskade denna värld så mycket. Han

hade barmhärtighet över de själar som föll i synd och laglöshet, och slutligen gav Han sin enfödde Son.

Föräldrar som har fostrat sina barn kan förstå den smärtan till viss del, men finns det någon som skulle tillåta sitt dyrbara barn att dödas? Tänk dig någon som säger att han kommer göra dig rik och ge dig ära eller vad du än önskar, om du korsfäster din son. Skulle du vilja, skulle du kunna göra det? Om du älskar din son, skulle du aldrig vilja göra det.

Om du då skulle ge upp din son för en dödsdömd brottsling som har begått flera mord, vad skulle du säga då? De flesta skulle säga, ”Det är inte klokt!” Men Gud gjorde det som såg ut att vara ren galenskap. Han utgav sin enfödde Son till att bli brutalt avrättad i vårt ställe, vi som hade fläckats av sådana synder som hat, ilska, äktenskapsbrott, svartsjuka, avundsjuka, och rumlande. I den stund Han korsfästes var Guds smärta så stor att till och med solen förlorade sin styrka. Det blev jordbävningar och klippor rämnade.

Gud stod ut med smärtan det innebar att ge upp sin Son för att ge liv till oss som var syndare. På grund av denna kärlek, kan vi nu kalla Gud Skaparen för vår ”Far”. Vi får aldrig glömma bort denna kärlek. Jag hoppas att du ingraverar den i ditt hjärta om och om igen, och prisar och tackar Honom för evigt för detta.

2. Vi måste komma ihåg Herrens kärlek som offrade sitt liv för oss

Trots att Gud ville frälsa världen, hade vi inte kunnat bli frälsta om inte Herren hade lytt Gud. Den högt ärade Sonen till Gud Skaparen lämnade sin himmelska härlighet och kom ner till denna jord i en enkel människokropp. Det i sig självt är ett stort offer. Och de som Han hade skapat spottade på Honom, hånade Honom, pryglade Honom, och slet av Honom Hans kläder och korsfäste Honom.

Om Herren inte hade älskat själarna som var fläckade med synder, skulle Han ha förgjort dem när som helst genom att nedkalla eld från himlen eller med hjälp av den himmelska armén. Men Jesus gjorde inte det. Han

blev försoningsoffret, tog hela världens synd, eftersom Han kände Guds hjärta som älskade själarna och det var därför som Han villigt tog emot allt lidande.

Jesus gjorde oss rika genom att leva i fattigdom. Vi blev fria från sjukdom genom Hans sår. Vi kan ta emot en himmelsk krona eftersom Jesus tog emot törnekronan. Han naglades fast i sina händer och fötter och utgöt sitt blod för att vi, genom det, skulle bli förlåtna.

Jag uppmanar dig att i ditt hjärta lägga bilden av Hans ansikte, täckt med blod, och Hans kärleksfulla ögon när Han ser själarna från korset.

3. Vi måste komma ihåg Guds kärlek som har förberett en plats för oss i himlen

Vi ska vara så tacksamma över att Han frälste oss från helvetet, och även över att Gud förbereder en underbar boplatz för oss i himlen. När vi tror på den kärlek som Gud och Herren har och vandrar i sanningen, kommer våra himmelska boplatser bli byggda i enlighet med våra gärningar.

Vad är det då att tro på denna kärlek och att vandra i sanningen? Det är att äta Människosonens kött och dricka Hans blod. Johannes 6:54 säger, ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.”

Om vi inte äter Människosonens kött och dricker Hans blod, har vi inget liv eller hopp om uppståndelse. Andligt sett betyder ”att äta Människosonens kött” att äta Guds Ord som andligt bröd. Det är inte bara att ta emot Bibelns Ord som kunskap utan att förnya sitt hjärta med det som Ordet säger. Det är, att göra sig av med ondskan från våra hjärtan och ersätta det med godhet och kärlek. För att kunna göra så måste vi samtidigt ”dricka Hans blod”.

Detta betyder att när vi lär oss Guds Ord, måste det efterföljas med gärningar, vi lyder det Ord vi har lärt oss. Bildligt talat, när man äter mat behöver man något att dricka också. Vår kropp kan bara absorbera näringen och göra sig av med avfallet när vätska intas.

På samma sätt är det, när vi har lärt oss Guds Ord som sanningen, då måste vi försöka praktisera vad vi har lärt oss. Bara då kommer Guds Ord vi lärt oss bli till liv och styrka i oss. Osanningar i våra hjärtan kommer då försvinna och ersättas av sanningen.

I 1 Johannes brev 1:7 kan vi förstå att vi har liv i oss inte bara när vi äter köttet utan också när vi dricker Människosonens blod. Skriften säger, ”Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” Att vandra i ljuset betyder att man lyder och praktiserar Guds Ord.

Jesus förlät oss våra synder genom att utgjuta sitt dyrbara blod. Men för att vi ska bli förlåtna genom Hans blod, måste vi vandra i ljuset. När människor inte tar emot det svar de vill ha, eller om de blir förföljda för sin tro, klagar de och säger, ”Gud älskar mig inte.” Men jag hoppas att ingen av er kommer att tala sådana dåraktiga ord.

Gud offrade sin enfödde Son för att göra oss till sina barn. När Hans barn, som Han har köpt med sin Sons blod, vandrar i sanningen, då svarar Han på allt de ber Honom om i Herrens namn. När det står väl till med deras själar, gör Gud så att de har framgång i allt och gör dem friska. Herren offrade sitt liv för att Han förstod Guds kärlek, och Han bygger boplatser åt oss i himlen. Varje dag ser Han fram emot den dag då Han kommer dela evig kärlek med sina sanna barn i himlen.

Kära bröder och systrar i Kristus, de som verkligen förstår Guds kärlek har inga ögon för världen. Jesus korsfästes för våra synders skull, och hur kan vi då begå synder igen? Om vi tror på himlens härlighet, hur kan vi då ha begär till världsliga ting och kvarvarande dragning till världen?

I det att ni kommer ihåg denna stora kärlek från Gud, hoppas jag att var och en av er kommer älska Gud tillbaka med hela ert hjärta, sinne, själ och liv. Jag ber i Herrens namn att ni, när ni gör det, kommer få bo i den mest fantastiska staden Nya Jerusalem i himlen och dela den kärleken med Gud för evigt.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
Telefon: 82-2-818-7047
Fax: 82-2-818-7048
Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-post: manminministry@manmin.org
Utgivare: Dr. Jaerock Lee
Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Guds välsignelser ges i enlighet med kärlek och rättvisa

Det 28:e kapitlet i 5 Mosebok presenterar säkra metoder för att ta emot välsignelser från Gud och de slags välsignelser som ges till oss när vi förbereder våra kärll för dem.

Låt oss utforska tre nycklar som hjälper oss att ta emot Guds välsignelser – Orden och budorden i Bibeln, lydnad och tro – och rannsaka oss själva och se om våra kärll är väl förberedda på att ta emot välsignelserna.

Den första nyckeln Orden och budorden

Här handlar "alla hans bud" om Orden i Bibeln. Bibeln skrevs inte av någon människas vilja, utan människor skrev ner Guds vilja inspirerade av Anden (2 Timoteusbrevet 3:16).

I Bibeln upprepas följande fras många gånger, "säger HERREN". Det säger oss att Bibeln sannerligen är Guds Ord och att det beskriver Guds hjärta och vilja. Därför säger Gud till oss att vi måste lyssna på alla Orden.

Vad betyder det då att "lyssna"? Det är inte bara att höra med öronen. Men det betyder att vi måste lyssna uppmärksamt och handla efter det.

Precis som det har sagts att

tro kommer av hörande, måste vi först höra Guds Ord, läsa det, och meditera på det noggrant. Än viktigare är att vi omedelbart gör vad det som Ordet säger och på så sätt bevara det i vårt sinne när vi lär oss det.

*

Härnäst kommer budorden som är det som Gud själv ger oss specifika instruktioner om att hålla. De tio budorden är det bästa exemplet.

Vi kan redan i ordet "budord" känna kraften i det. Därför är det inte något som presenteras som ett val för oss. Det är något som vi helt enkelt måste göra. Det är dessutom Guds befallning och därför måste vi

hålla det.

De flesta av Guds befallningar är direkt relaterade till livet, döden, välsignelser och förbannelser. Om vi har viljan att hålla dem, är de egentligen inte särskilt svåra att hålla. Om vi upplever Guds kärlek inbäddad i dem, kommer vi känna oss glada när vi håller dem (1 Johannes brev 5:3).

Gud gav oss budorden för vårt eget bästa (5 Mosebok 10:13). Om vi därför förstår detta hjärta som Gud har och frivilligt lyder Hans bud med glädje, då kommer våra kärll vara redo att ta emot välsignelser och vi kommer kunna njuta av dem.

"Om du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden" (5 Mosebok 28:1).

Den andra nyckeln Sann lydnad

Den sanna och strikta betydelsen av lydnad är att göra och uppnå det som du egentligen inte skulle kunna göra i den situation du befinner dig i, och detta med trons ögon.

Med andra ord, det är inte att göra något som du har förmågan att göra, utan att göra något med tro som du i vanliga fall inte skulle kunna göra. Det finns sådant vi inte kan lyda om vi låter

mänskligt förnuft styra, men vi kan lyda sådant med tro, och det är sann lydnad.

*

Men i själva verket är det så, trots att människor tror att vissa saker är absolut omöjliga, att det är just sådana saker som i Guds ögon är möjliga att göra. Det är inte du utan Gud som gör att det blir gjort, därför finns det ingenting som är omöjligt om du

bara lyder med tro (Markus 9:23). Vi måste rannsaka oss själva och se om vi har varit olydiga bara för att något var i strid med våra tankar, vårt eget bästa, eller våra egna planer.

Som Jesaja 1:19 säger, "Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda," kommer vi, om vi med glädje lyder Ordet, kunna få njuta av överflödande välsignelser på denna jord.

"Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till HERRENS, din Guds, röst" (5 Mosebok 28:2).

Den tredje nyckeln Tro på Guds Ord

Guds Ord blir alltid med all säkerhet uppfyllt (Jesaja 55:10-11). Att tro på Gud är att tro på Guds Ord helt och hållet. Att tro på Guds Ord är att ha fullkomlig tro på att Hans ord blir uppfyllda i Hans plan och försyn i enlighet med Hans vilja.

Vi kan inte tolka Guds Ord som vi tycker det passar oss själva och vår egen standard. Människors tankar och Guds tankar går inte ens att jämföras, så olika är de (Jesaja 55:8-9). Även om Guds Ord i varje given situation är

annorlunda än våra egna tankar, och även om något får en oväntad vändning, får vår tro inte skakas. Då kommer Gud låta allting samverka till det bästa i den bästa tiden.

*

Men för det mesta skakas människors tro om saker och ting inte sker som de förväntar sig. Deras förtröstan på Gud skakas. Men Gud säger att splittrade människor inte ska förvänta sig att få svar från Gud (Jakobs brev 1:6-8).

Gud lovade Abraham en löftesson, men Guds Ord uppfylldes inte omedelbart. Det tog en väldigt lång tid innan det uppfylldes, men i rätt tid i Guds ögon. Abraham fick till slut den utlovade löftessöden, Isak, eftersom han trodde på Gud ända till slutet.

De som gör affärer ska komma ihåg detta. Om du har överlämnat ditt företag till Gud i tro, ska du inte fatta beslut som du själv tycker verkar bäst. Du måste vänta tills Gud ger dig ett svar i rätt tid.

"Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?" (4 Mosebok 23:19).

”Dr. Jaerock Lee är ett utmärkt exempel på en herde! Jag beundrar honom!”

Det var i det militära, som en officer i flottan, som jag mötte och accepterade Herren, och senare blev jag pastor. Jag mötte huvudpastorn Dr. Jaerock Lee under hans kampanj i Ryssland 2003. Min församling registrerades som en församlingsgren till Manmin och jag blev missionär utsänd till Ryssland av Manmin i mars 2007. Sedan 2008 har jag tjänat som ordförande i församlingen United Holiness Church of Jesus Christ i Ryssland.

Rev. Soojin Lee, president i pastorsorganisationen i Manmin Central Church kom till St. Petersburg i juni 2014 och ledde ett helandemöte med dukar och pastorsseminariet där lokala pastorer fick lära känna

varandra. I början av augusti 2014 reste jag med två pastorer som hade tagit emot stor nåd i Rev. Lees möte, till Korea för att vara med på sommarretreaten.

Under retreaten insåg jag vad det innebär genom att följa herden andligt. Jag hade lyssnat på Dr. Lees budskap på Internet och läst hans böcker i Ryssland, vilket var väldigt annorlunda mot att höra honom i verkligheten.

Gud utgöt stor nåd över oss genom Andens gärningar under allt som hände, i seminariet, under gudomliga helandemöten, på idrottsdagen och under lovsångsgudstjänst vid lägerelden. Det gjorde mig framför allt imponerad att se Dr. Lees lovsång

under konserten som offrades av hela hans hjärta och det gav medlemmarna hopp om Nya Jerusalem. Jag graverade in i mitt hjärta hur en sann herde är och bestämde mig för att vara en överlåten herde som kan plantera hopp om himlen i mina församlingsmedlemmar.

Dr. Lee har visat Guds kärlek över hela denna syndfulla värld med mäktiga vapen – evangeliet om helighet och den Helige Andes kraftfulla gärningar. Jag beundrar honom. Jag skulle vilja sprida evangeliet om helighet och Manmins tjänst i Ryssland och i rysktalande länder. Jag hoppas att jag kan vara ett fullkomligt instrument för att sprida Guds kärlek till världen. Halleluja!



Pastor Vladimir Osipov,
Ordförande i församlingen
United Holiness Church of
Jesus Christ, Ryssland



Foster med väldigt lite vatten (i 30:e graviditetsveckan)

”Trots att vattnet hade gått födde jag en frisk pojke genom kraftfull bön”

Diakonissa Chaerin Kim, 32 år, församlingen 1-1 Parish, Korea

Jag var gravid och på kvällen den 2 april 2014 kände jag att något rann utför benen. Överraskad åkte jag till sjukhuset följande morgon. Läkaren berättade för mig att hinnorna hade brustit alldeles för tidigt. Han sa att vattnet hade gått och att det inte fanns något han kunde göra – ”Prata med din man”, sa han.

Fostervatten är en tjockflytande vätska som finns i hinnäsäcken på en gravid kvinna. Det är livsviktigt att den vätskan andas in i lungorna för att fostret ska utvecklas normalt. Men mitt vatten läckte redan vid den 19:e graviditetsveckan och det verkade omöjligt för mig att behålla fostret i livmodern.

Men ingenting kunde oroa mig eftersom jag hade tagit emot huvudpastorn Dr. Jaerock Lees böner i den 10:e graviditetsveckan. Jag funderade bara på vad som kunnat orsaka det och trodde att Guds gärningar skulle ske. Jag talade med pastor Heejin Lee, ordförande över Kommittén för Konst och uppträdande. Hon gav mig, min man och båda familjerna i uppdrag att kontrollera om vi hade gett vårt fulla tionde och helgat sabbaten helt och hållet.

Mina svärföräldrar hade köpt ett hus till oss när vi gifte oss. Jag tänkte att jag skulle ge tionde för det senare, eftersom vi då inte hade tillräckligt med pengar. Jag omvände mig och gav tiondet och ett fredsoffer till Gud. Det var precis i rätt tid; vi hade sparat en hel del pengar för att kunna flytta. Jag omvände mig från att ha varit irriterad över att man skulle ge tacksamhetsoffer. Våra familjer omvände sig också och undersökte om de hade

gett sitt tionde och helgat sabbatsdagarna.

Jag talade med Dr. Lee som hade kommit tillbaka från böneberget i vecka 21. Han bad om att vattnet skulle fyllas på igen och att mitt barn skulle växa och födas utan någon abnormitet. Jag tog också emot hans böner i vecka 22 och 23. Då började vattnet fyllas på i hinnäsäcken lite i taget och nådde miniminivån runt mitt barns läppar.

Jag lades in för observation på sjukhuset mellan vecka 23 till vecka 29. Min läkare hade rekommenderat igångsättning efter den veckan eftersom vattennivån var för låg och mitt foster var i fara. Men efter bönen började mitt barn växa och röra sig aktivt. Läkarna sa att det var mycket märkligt och förvånande.

Diakonissa Hyungjung Lee, som hade fött en frisk baby genom böner efter vattenläckage i vecka 19, kom förbi med sin dotter och uppmuntrade mig, ”Du kommer säkerligen att föda ett friskt barn precis som jag gjorde. Jag önskar att du ska övervinna det med tro och glädje.”

Den 9 juli, i vecka 33, födde jag en frisk pojke utan några svårigheter. Vi gav honom namnet Seongeum som är en koreansk förkortning för ”den Helige Andes hjärta”. Min son och jag mår väldigt bra och har inga problem alls.

Jag förnyades i upplevelsen av Guds kärlek under de ca 100 dagarna som gick från vattenläckaget till förlossningen. Jag tillbad och bad med ett nytt hjärta. Jag kände mer av Guds kärlek i den inriktning mitt troende liv hade tagit. Jag tackar Gud och ger Honom äran som gjorde att allt samverkade till det bästa.



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com