

Manmin Nyhetsbrev

NUMMER 9 26 OKTOBER, 2014

Konstnärliga artister med kraft från den Helige Ande!

Kommittén för Konst och Uppträdande kultiverar unga artister



Kommittén för Konst och Uppträdande vid Manmin Central Church har framfört inspirerande uppträdanden på många kyrkoeffeven som t ex kampanjer utomlands, pastorsseminarier, helandemöten med näsdukar, påskfirande, församlingens jubileumsfiranden och julfirande och har startat en ny era av kristen uppträdandekultur (Foton: Sweet Rain Chorus, Miracle Junior, Manmin Korean Traditional Music Team, Beautiful Aroma Dance Team, Aurora Worship Dance Team, Clear Sound Chorus).

Kommittén för Konst och Uppträdande vid Manmin Central Church med ordföranden Rev. Heejin Lee i spetsen förbereder församlingens 32:a jubileumskväll med festligheter och uppträdanden under teman "Herdens slott i Nya Jerusalem" och "Inbjudningskort".

Kommitténs sångare och dansare och Nissi-orkesterns medlemmar kommer framföra fantastiska uppträdanden med Gudagivna sånger på scenen med vackra bakgrunder som vill visa den underbara staden Nya Jerusalem.

Varje år får deras uppvisning av underbara lovsånger och olika uppträdanden mycket positiv kritik från gäster både i och utanför Syd Korea såväl som från de lokala församlingsmedlemmarna.

De har bidragit till den nationella evangelisationen och världsmissionen genom att framföra traditionella koreanska danser såväl som andra nationers traditionella danser och offrat upp lovsånger på många olika språk inför hundra tusentals, ja till och med miljontals människor i huvudpastorn Dr. Jaerock Lees kampanjer utomlands, i t ex USA, Indien, Kenya och Israel.

Kommittén består av fem körer –

Immanuel, Slalom, Nasaret, Gyllene Ljuset, och Vita stenarkören; Nissi-orkestern; 25 uppträdandeteam; och flera solister. Fler än 1 000 församlingsmedlemmar är involverade i kommittén.

Medlemmarna har frivilligt gått med i kommittén för att ge äran till Gud med sina gåvor och har skapat stora konstnärliga verk genom Andens kraft.

Tack vare Dr. Lees böner och stöd, har de växt väldigt mycket i anden och utvecklat sina förmågor. De har också försökt utveckla sig själva och har startat utbildningsprogram för barn i samarbete med Manmin Förskoleverksamhet. De utbildar också studenter i artisteri och kan på så sätt producera många duktiga professionella artister för den framtida församlingsverksamheten.

Det finns många studentteam som t ex köerna Sweet Rain Chorus, Clear Sound Chorus; dansteamet Beautiful Aroma Dance Team, Aurora Worship Dance Team; instrumentteamet för juniorer Miracle Junior, och musikteamet med traditionell koreansk musik Manmin Korean Traditional Music Team.

Syster Yejin Jeon, 15 år och medlem i Manmin Korean Traditional Music

Team, säger, "Jag var så glad över att höra att församlingsmedlemmarna njöt av nåden som kom till dem under vårt uppträdande. Men jag tror att jag måste träna ännu mer för att utveckla mina förmågor. Jag skulle vilja hjälpa min huvudpastor att sprida Herrens kärlek i Kanaans helgedoms tidsålder."

Syster Soohyun Shin, 18 år, medlem i Clear Sound Chorus, sade, "Jag kände mig väldigt glad efter att ha övat mycket och gett Gud min speciella lovsång vid koret. Jag förbereder mig själv i anden och kroppen för att ära Gud och öppna själarnas hjärtan genom lovsång i församlingens tillställningar över hela Korea och i kampanjer utomlands."

De tar privata sång- och danslektioner tillsammans och lär sig musikteori. Under teamövningarna lär de sig hur de ska samspela i en ensemble och får erfarenhet vid koret när de gör speciella uppträdanden under mötena. Andra professionella teammedlemmar, som är heltidsanställda artister, får systematisk och intensiv träning för att fortsätta att utveckla sina förmågor.

Lovsångsteamens sångare lär sig ackord, läsa noter och genomgår melodiskt prov. De tar pianolektioner

och privata sånglektioner. De lär sig traditionella koreanska danser, jazzdans och även andra slags danser. Dansarna utbildas av professionella instruktörer och lär sig många olika dansgenrer som t ex traditionella koreanska danser, balett, modern dans och jazzdans. De lär sig också yoga, akrobatik och rytmisk gymnastik.

Diakonissa Jin Lee, 40 år, föreståndare för Kommittén för Konst och Uppträdande, sade, "Kommittén för Konst och Uppträdande kommer att visa upp Manmins heliga och vackra konstnärliga uppträdanden för världen och resa upp de bästa artisterna som blir ledande i den kristna världens konstnärliga och artistiska kultur. Vi kommer också att ha bra fungerande och välutrustade träningslokaler. Vi hoppas på att de bästa artisterna som utbildats som instruktörer i kommittén ska sprida världens bästa kristna uppträdandekultur till hela världen."

Du kan ha stora förväntningar på Kommittén för Konst och Uppträdande vid Manmin i framtiden när de kommer rena den konstnärliga världen som är så indränkt i synd och mörker och istället sprida Guds och Herrens kärlek.

”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”

”Och Gud talade alla dessa ord: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädhuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig” (2 Mosebok 20:1-3).



Huvudpastor Dr. Jaerock Lee

Guds barn måste följa och göra det som de tio budorden säger även om man inte kommer ihåg alla Ord från de 66 böckerna i Bibeln. De tio punkterna gavs av Gud till Hans kära barn genom Mose. De är en sammanfattning av alla Ord från den levande Gudens och tjänar också som ett ramverk för Bibeln.

1. De tio budorden: Troende måste följa och kan följa

Precis som det finns lagar i den här världen som vi måste följa, finns det också en lag som de som accepterar Jesus Kristus och tillhör Gud måste följa.

Ordet ”Lagen” talar om de tio budorden i Bibeln. De är uppdelade i fyra huvudkategorier: ”Gör detta”, ”Gör inte det”, ”Håll det” och ”Gör dig av med”. Om vi följer dem kan vi stanna kvar under Guds beskydd och Satan kan inte komma med prövningar och svårigheter mot oss. Om vi bryter dem, är det att synda och det för oss in under syndens kraft och Satans, vilket leder oss till helvetet.

Vi behöver förstå varför Gud gav oss sådana befallningar och varför Han vill att vi ska följa dem. Gud menar inte att binda oss eller göra livet svårt för oss, utan vill istället leda oss till himlen där det inte finns några tårar, ingen smärta, ingen död och ingen sjukdom. De hjälper oss också

att njuta av välsignade liv på jorden. En del säger, ”Är det ens möjligt hålla alla tio budorden? Vi kan väl bara försöka hålla dem?” Men 1 Johannes brev 5:3 säger, ”Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.”

Om vi verkligen älskar någon, kommer vi vara glada över att kunna hjälpa honom även om han ber oss om en stor tjänst. Om vi därför på liknande sätt har sann kärlek till Gud är det inte svårt för oss att hålla Hans bud. Det är också annorlunda för oss som lever i nytestamentlig tid jämfört med de i gammaltestamentlig tid som var tvungna att hålla dem med egen viljekraft och styrka.

Jesus återlöste oss från alla våra synder genom att korsfästas som ett försoningsoffer, och den som tror på detta och accepterar Jesus Kristus tar emot den Helige Ande och Hans hjälp.

Med Andens kraft kan vi hålla det som vi i vår egen kraft eller viljestyrka inte klarar av. Om Guds ord, sanningen, är i oss, kan vi inte synda och då kommer vi leva efter sanningen.

2. Gud är Skaparen, Frälsaren och den ende Gudomen

2 Mosebok 20:1-3 säger, ”Och Gud talade alla dessa ord: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur trädhuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.”

”Dig” i detta stycke handlar om Mose och Israels folk som tog emot ordet. Men det har också en vidare betydelse, det handlar om alla Guds barn. Han har inte bara befriat Israels barn från slaveriet i Egypten genom att visa sina tecken och under, Han har också frälst oss som var slavar under synden. Som Guds barn får vi därför aldrig ha några andra gudar än Honom.

Gud är den ende sanne Gudomen som lever och är Allsmäktig, och Han har skapat himlarna och jorden och allt vad därpå är. Han styr allt i universum; mänsklighetens historia; människans liv, död, lycka och olycka; och Han ger oss sant och evigt liv. Men förgäves tillber världsliga människor många

andra gudar som gör att de separeras från Gud. Somliga tillber solguden, polstjärnan, andra stenar eller gamla träd, ja till och med djur, trots att inte något av detta kan frälsa eller ens välsigna dem.

Romarbrevet 1:20 säger, ”Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.” Skaparens makt kan tydligt ses i allt som finns runt omkring oss, och det är bevis på att det bara finns en enda Skapare.

Alla grundläggande strukturer och funktioner i varje människa på denna jord är likadan. Afrikaner, kaukasier och asiater har alla två ögon och två öron, en näsa och en mun. Och alla kroppsdelar sitter på samma plats. Det är inte bara så för människan utan också för djuren. Det säger oss att det bara finns en Skapare. Det finns också många naturfenomen som är bevis på Gud Skaparens existens.

Jorden roterar kring sin egen axel och runt solen, vilket ger oss dag och natt; fyra årstider; ebb och flod; och omvälvningarna i atmosfären. Himlakropparna är så utomordentligt perfekt placerade att det skapar den bästa tänkbara miljön för människan och andra levande varelser så att vi kan leva på jorden. Solen och jorden har också det lämpligaste avståndet till varandra och har varit så i omätbar tid, utan minsta felmarginer.

Detta är möjligt eftersom universum och allt som finns däri har designats, skapats och hanteras fortlöpande genom Guds visdom. Gud Skaparen gjorde allt och styr allt genom sin kraft. På grund av dessa klara bevis kan ingen komma med någon ursäkt på domens dag och säga, ”Jag visste inte att det fanns en Gud”.

Genom historien har en del människor erkänt Skaparen och följt den rätta vägen, trots att de aldrig har hört evangeliet. Admiral Yi Sun-shin i Joseondynastin gick alltid på rätt väg och tjänade endast Gud. Han kände inte till Gud eller Herren, men han gick inte till andebesvärjare och tillbad inte meningslösa gudar. Med sitt goda samvete, såg han endast upp mot

himlen och fruktade endast Skaparen.

Rättvisans Gud öppnade vägen för att frälsa sådana människor, genom vad som kallas ”samvetets dom” som det står om i Romarbrevet 2:14-16. För människor på det Gamla testamentets tid, som inte hörde evangeliet och inte kände till Guds lag, öppnade Gud en väg till frälsning om de följde sitt goda samvete och trodde på Gud.

3. Varför Gud säger åt oss att inte ha några andra gudar vid sidan om Honom

Somliga troende tar sin tillflykt till, eller tjänar, andra gudar. De går till spåmän eller förlitar sig på trolldom och magi. Det finns de som har lyckoamuletter på sig. Det finns till och med de som deltar i ceremonier i hedniska religioner som tillber falska gudar. Sedan hävdar de att det är förnuftigt att göra så och att de är toleranta. En del otroende säger, ”Kristendomen lär att man ska tro på en enda Gud. Är inte det oresonligt?”

Gud är den ende Skaparen, och ingen annan är Han kan ge oss välsignelser och liv. Mot Honom står de meningslösa gudarna som människor tillber. De tillhör mörkret och kommer från Satan, Guds fiende. Satan leder människor vilse och får dem att förgävas tillbe annat. Satan tar emot tillbedjan och leder dem till förgörelsens väg.

Om du därför säger att du tror på Gud, men ändå har andra gudar i dig, kommer du ha konstanta prövningar och tester i ditt liv och lida under tårar, sorg eller sjukdomar. Kärlekens Gud vill inte att vi ska hamna i förgörelsen genom att tillbe andra gudar, så Han befäller oss att inte ha några andra gudar. Han vill att vi ska få evigt liv och leva ett välsignat liv på jorden genom att endast tjäna Honom.

Kära bröder och systrar i Kristus, ni har sett, hört och upplevt bevisen på den levande Gudens existens. Jag uppmanar er att oföränderligt tjäna och endast sätta er förtröstan på Honom som har skapat allt och som har kontroll över allt. Jag ber i Herrens namn att ni genom att göra så kommer att få njuta av överflödande välsignelser som Hans barn.

Trosbekännelse

1. Församlingen Manmin Central Church tror att Bibeln är Guds utandade Ord, fullkomligt och fläckfritt.
2. Församlingen Manmin Central Church tror på enhet och gärningar från Treenigheten: Gud den Helige Fadern, Gud den Helige Sonen, och Gud den Helige Anden.
3. Församlingen Manmin Central Church tror att våra synder enbart blir förlätta genom Jesu Kristi återlösnings blod.
4. Församlingen Manmin Central Church tror på Jesu Kristi uppståndelse och uppstigning, Hans andra tillkommelse, tusenårsriket, och den eviga himlen.
5. Medlemmar i församlingen Manmin Central Church bekänner sin tro genom den apostoliska trosbekännelse varje gång de samlas och tror på dess innehåll ordagrant.

”han [Gud] som åt alla ger liv och anda och allt.” (Apostlagärningarna 17:25)

”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apostlagärningarna 4:12)

Manmin Nyhetsbrev

Swedish

Utgivet av Manmin Central Church

Adress: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 152-848
 Telefon: 82-2-818-7047
 Fax: 82-2-818-7048
 Hemsida: www.manmin.org/english / www.manminnews.com
 E-post: manminministry@manmin.org
 Utgivare: Dr. Jaerock Lee
 Redaktör: Förste diakonissa Geumsun Vin

Vad är det för skillnad mellan tecken och under?

[F & S]

Fråga: Jag såg orden "tecken" och "under" i Bibeln. På vilket sätt skiljer sig tecken och under åt? Jag vill kunna särskilja dem.

Svar: I det att synden och ondskan förökas över tid förnekar många människor Guds existens. Andra lever som om det bara är denna synliga värld som existerar och står under ett materialistiskt inflytande. Det är därför som Jesus säger i Johannes 4:48, "Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte." Särskilt under den Helige Andes tidsålder har Gud visat sin existens genom Andens gärningar för att frälsa människor som lever i den syndfulla världen (Hebreerbrevet 2:3-4). Sådana uppenbara gärningar beskrivs i Bibeln som tecken och under.

01. Under

Termen "under" i Bibeln handlar om Guds kontroll över naturfenomenen

Naturfenomenen är både himlakroppar i universum som stjärnor, och meteorologiska fenomen på jorden.

Apostlagärningarna 2:19 säger, "Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden..." Låt oss titta på de bibliska orden "under synas uppe på himlen".

Josua 10:13 säger, "Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen." Gud styr hur alla astronomiska objekt rör sig. På Hans befallning, blev solen stående mitt på himlen och gick inte ner på nästan hela dagen.

Det står att något liknande hände i 2 Kungaboken 20:11, "Då ropade profeten Jesaja till HERREN, och han lät skuggan gå tillbaka de tio steg som den redan

hade gått på Ahas trappa." En nylig vetenskaplig beräkning visar att det finns en dag, 24 timmar, som saknas i rymden i förfluten tid, och det avslöjar att den tid som gick förlorad på Josuas tid var 23 timmar och 20 minuter och de "tio stegen" är exakt 40 minuter.

Matteus 2:9 säger, "De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var." Stjärnan visade dem vägen till Betlehem där Jesus hade fötts. Varje stjärna har sin rätta bana, men här var det en stjärna som flyttade sig för att leda de vise männen. Det här är ett "under".

Termen "under" är även sådant Gud gör för att kontrollera väderförhållanden

"Väder" är tillstånd i atmosfären som

vind, temperatur, molnighet, luftfuktighet, lufttryck, nederbörd etc. Bibeln skriver om många exempel på när Gud förändrade vädret.

I 2 Mosebok 11:9 står det, "Men HERREN sade till Mose: 'Faraon kommer inte att lyssna på er, detta för att jag skall låta många under ske i Egyptens land.'" Efter att Han hade sagt det sände Gud tio plågor över Egyptens land för att befria Israels barn från Egypten. Av dem var dessa det som kallas under: Gud lät det hagla (2 Mosebok 9:23); och sände en östanvind som förde med sig gräshoppor (2 Mosebok 10:13)

Förutom dessa delades Röda havet av en stark östanvind (2 Mosebok 14:21); i floden Jordan stannade vattnet när israeliterna klev i (Josua 3:14-17); en torka hade varat i tre och ett halvt år, men när Elia bad började det regna (1 Kungaboken 17, 18), och sjön blev lugn av Jesu Ord (Markus 4:39).

02. Tecken

Gud utför också "tecken", som efterlämnar avtryck eller bevis på att Han har verkat. Just nu talar vi om tecken som görs av Gud Fadern själv, eller Gud Sonen, eller Gud den Helige Anden.

Tecken som Gud Fadern gör

2 Mosebok 4:17 skriver, "Du skall ta den här staven i handen, och med den skall du göra dina tecken." De flesta av de tio plågorna som kom över Egypten är tecken som Gud Fadern utförde: en stav blev till en orm, vattnet i Nilen förvandlades till blod, massvis av paddor steg upp ur Nilen, stoftet blev till mygg, och flugsvärmar kom över dem, och boskapspest och bölder.

Som det står i 2 Krönikeboken 32:22-24, "Och HERREN räddade Hiskia och Jerusalems invånare ur den assyriske kungen Sanheribs hand och ur alla

andras hand, och han beskyddade dem på alla sidor... Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Han bad då till HERREN, och HERREN svarade honom och gav honom ett tecken", gjorde Gud även ett tecken för kung Hiskia.

Tecken som Jesus, Gud Sonen, och den Helige Ande gör

Jesus gjorde sitt första tecken då Han förvandlade vatten till vin (Johannes 2:11). Han fortsatte att visa tecken för sjuka människor (Johannes 6:2). Han botade de sjuka; uppväckte döda; och gav syn till de blinda, hörsel till de döva, och tal till de stumma. Han gjorde dem hela igen. Han gjorde vad ingen människa kan göra.

Jesus sade även i Johannes 14:12, "Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." Han sade

också i Johannes 16:7, "Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er." Han menade att en människa som tar emot den Helige Ande med tro på Jesus Kristus kan göra samma tecken som Han gjorde.

Jesus lovade i Markus 16:17-18, "Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Och under den Helige Andes tidsålder, gjorde aposteln Paulus tecken medan han predikade evangeliet (Apostlagärningarna 19:11-12, Romarbrevet 15:18). Även i dag kan en sann kristen som lever efter Guds Ord göra tecken genom den Helige Andes kraft.

”Evangeliet om helighet har gett mig sann lycka och välsignelse!”

Diakonissa Esther Shim, 43 år, Singapore Manmin Church

En gång besökte jag Manmin Central Church i Seoul, Sydkorea år 2007 tillsammans med missionären och min vän Wong Ping Ping. Allt i församlingen var fantastiskt! Huvudpastorn Dr. Jaerock Lees budskap var fullt av liv, hans kraftfulla gärningar bekräftade budskapet som predikats, och medlemmarna sjöng underbara Gudagivna sånger och bad intensivt. Jag blev framför allt berörd av den uppriktiga kärleken som Dr. Lee har i det att han betjänar församlingsmedlemmarna med Herrens ödmjukhet.

Tillbaka i Singapore började jag från 2010 delta i Manmins gudstjänster via Internet. När missionären Wong Ping Ping startade Singapore Manmin Church, började jag tillbe i direktsändning genom GCN (www.gcntv.org). När jag började förstå Guds hjärta och vilja genom den sanne herden, blev mitt kristna liv förnyat och välsignelser kom över mig. Medan jag lyssnade på budskapen om kärlek och godhet upptäckte jag mycket synd och ondska inom mig som jag inte hade sett förut. Jag lärde mig också om de olika boplatserna i Himlen som ges utifrån



ens mått av tro och om den allra härligaste platsen Nya Jerusalem. Jag fick en stark insikt om behovet av helgelse i mitt liv.

Jag försökte göra mig av med alla osanna karaktärsdrag som hat, avundsjuka, och svartsjuka och jag förändrade mitt tal och mina handlingar, vilket min man uppskattade väldigt mycket. När jag insåg hur viktigt det är att vara brinnande i bön, bad jag i Daniel-bönesötena online varje natt och bad själv varje morgon. Tidigare hade jag lidit av huvudvärk och kräkningar på grund av smärtor under menstruationen, men jag blev botad. Jag tog även emot ekonomiska välsignelser då försäljningen i mitt försäkringsbolag gick upp.

Detta evangelium om helighet förde med sig sann lycka och välsignelser till mig. Jag blev ivrigare att sprida detta välsignade budskap till många människor och fick leda broder Alex till församlingen. Då blev även han välsignad och fick en underbar son efter fem års äktenskap genom Dr. Jaerock Lees böner. Jag tackar Gud och ger Honom all ära.

Jag blev medlem i Manmin i december 1995 och jag kände mig så tacksam för frälsningens nåd och arbetade uthålligt för Guds rike. Under tiden mötte jag diakonissa Kyungja Cho och vi gifte oss 2001.

Efter att ha varit gifta utan att få barn i sju år tog vi emot Dr. Jaerock Lees böner och jag blev välsignad med en son, Dongeun, nu 7 år. Men snart förändrades mitt kristna liv och jag blev som en nykomling eftersom jag började använda mitt jobb som en ursäkt. Jag arbetade sent varje kväll för en privat matematikskola och bad ingenting.

Den 25 december 2010 omvände jag mig från mitt ljumna kristna liv och började be. Men det var någonting som fanns i min väg: det var filmer. Jag gillade att titta på actionfilmer så mycket att jag såg nästan allt som fanns tillgängligt. Ibland hoppade jag över bönen för att se dem och såg till och med sådana med sensuella inslag. Jag kom längre bort från Guds kärlek. Eftersom jag visste att jag inte borde göra så raderade jag filmerna från min dator, men snart laddade jag ner dem igen. Detta upprepades flera gånger.

Den 28 juli 2014 kom jag hem från jobbet och gick in på en webbsida med filmer. Efter en stunds tvekan slutade det med att jag såg en film igen. Då fick jag ont i nedre delen av magen. Först var det inte så illa, så jag brydde mig inte så mycket om det. Nästa dag hade jag mer smärta, men inte så mycket att det störde mig. Men när natten kom var smärtan så stark där jag låg på sängen.

På onsdagsnatten runt 3-tiden hade jag till och med svårt att andas och man förde mig i hast till akuten. Proverna visade att min blindtarm var på väg att brista och läkaren sa att jag omedelbart måste opereras. Om det blev värre var mitt liv i fara. Jag bad min fru förbereda sådant som behövdes för sjukhus tiden och sade till henne att jag ville få förbön från min distriktsledare.

Klockan 9.30 kom distriktsledaren Yunsook Song och bad för mig med en näsduk som Dr. Lee hade bett för (Apostlagärningarna 19:11-12). Hon bad inte för min operation utan att jag skulle bli helad genom tro i herdens rymd. Sedan sade hon, ”Om du opereras kan du inte komma på Sommarlägret, eller hur? Du vet att huvudpastorns kraft verkligen är stor.” Sedan gick hon. Efter bönen kände jag mig uppiggad och smärtan avtog. Jag fick tro för att bli botad genom Dr. Lees böner. Därför

”Jag tackar Gud för att Han gav mig en son, god hälsa och lycka”

Diakon Youngju Kim, 44 år,
2-16 Parish i Sydkorea



lämnade jag sjukhuset omedelbart, kom hem, bytte om och gick direkt till Manmin Bönecenters gudomliga helandemöte.

Jag omvände mig från att ha tyckt om filmer mer än Gud. Jag tog emot böner från Manmin Bönecenters ledare Boknim Lee. Då försvann den kvarvarande smärtan helt. Det enda symtomet jag kände var att jag kände mig väldigt mätt efter att bara ha ätit en halv skål med ris.

Jag gick på mötena varje dag till fredag och bad om fullständigt helande. Jag raderade givetvis alla filmer från mina datorer både på kontoret och hemma. Och med ett längtande hjärta åkte jag på Manmins Sommarläger 2014 som började den 4 augusti.

När jag lyssnade på Dr. Lees budskap under seminariet den första kvällen på lägret, släppte jag väder många gånger. Jag trodde att Gud botade mig helt och hållet från min blindtarmsinflammation. Jag tog emot Dr. Lees böner för de sjuka under det efterföljande Gudomliga helandemötet. Sedan kunde jag äta ordentligt och till och med efter två skålar med ris mådde jag väldigt bra. Den 1 september gjordes en datortomografi på mig och den visade att jag var fullständigt botad från blindtarmsinflammationen. Halleluja!



Innan bön, svullen blindtarm orsakad av inflammation



Efter bön, normal blindtarm



Telefon: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
E-post: webmaster@gcntv.org



Manmin International Seminary

Telefon: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
E-post: manminseminary2004@gmail.com



World Christian Doctors Network

Telefon: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
E-post: wcdnkorea@gmail.com



Urim Books

Telefon: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
E-post: urimbook@hotmail.com