

Tin tức Manmin

Số 1 Ngày 24, Tháng 6, 2012

Những Phép lạ Đặc Biệt Được Bày tỏ Trong Các Buổi Nhóm Chữa Lành qua Khăn Tay Đã Xảy Ra Tại Thái Lan và Miến Điện, Hai Quốc Gia Đông Dương



Tại buổi nhóm chữa lành, Diễn Giả Mục Sư 'Rainbow' Sungchil Lee đã công bố sứ điệp 'Tại Sao Chúa Giê-su là Cứu Chúa Duy Nhất của Chúng Ta?' và cầu nguyện cho người bệnh bằng khăn tay mà Mục Sư – Tiến Sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện trên đó. Ông đã chỉ đạo năm buổi nhóm tại Thái Lan và Miến Điện, số lượng người tham dự nhiều hơn mong đợi, những công việc nóng cháy của Thánh Linh đã xảy ra.



Theo đúng nghĩa, bán đảo đông dương, chỉ nói đến thuộc địa trước đây của Pháp như: Cam-bô-đi-a, Lào và Việt Nam. Theo nghĩa rộng, từ này được dùng để nói đến Lục Địa Đông Nam Á bao gồm Bán Đảo Ma-lay-si-a, Miến Điện, Singapore, và Thái Lan.

Những phép lạ đặc biệt xảy ra tại nhiều hội thánh liên hiệp trên khắp toàn cầu.

Cũng giống như nhiều bệnh tật được chữa lành, những ác linh xuất khỏi khi những chiếc tạp dề và khăn tay từ Pha-ô-lô đem đặt lên người họ, nhiều công việc chữa lành và những phép lạ khác xảy ra qua những chiếc khăn tay đã được Mục sư – Tiến sĩ Jaerock Lee cầu nguyện.

Từ ngày 19 đến 26 tháng 11, 2010, Mục sư Sungchil Lee đã hướng dẫn các buổi nhóm chữa lành tại năm khu vực tại Thái Lan và Burma (Miến Điện). Mục sư Lee đã hướng dẫn buổi nhóm chữa lành đầu tiên tại Hội Thánh Manmin Chai Prakan vào ngày 20 tháng 11. Sáng ngày 21 tháng 11 buổi nhóm thứ hai được tổ chức tại một hội thánh ở

Mesai, biên giới Miến Điện và Thái Lan, vào buổi chiều cùng ngày ông đã tổ chức buổi nhóm thứ ba tại một hội thánh ở Tachilek của Miến Điện.

Miến Điện có tên gọi chính thức là 'Cộng Hòa Liên Bang Miến Điện.' Tại Miến Điện Cơ Đốc giáo bị bắt bớ nên việc tổ chức các buổi nhóm Cơ Đốc nhân không phải dễ vì sự rối loạn xã hội và chính trị gây ra bởi cuộc tổng tuyển cử năm 2010 của nước này. Song, Mục sư Jin, thành viên của Hiệp Hội Mục Sư Tachilek, đã được chính quyền cho phép và đã tổ chức buổi nhóm chữa lành thứ ba.

Có 1.200 người Tham Dự Buổi Nhóm Chữa Lành tại Tachilek

Buổi nhóm chữa lành này đã được tổ chức nhờ có sự hiệp một của

nhiều hội thánh tại Tachilek và nhiều người trẻ đã giúp chuẩn bị buổi nhóm. Số lượng người địa phương tham dự vượt quá con số mong đợi, đạt tới 1.200 người. Ngay khi buổi nhóm được bắt đầu, ban đồng ca địa phương hát và tiếp đến là các cuộc trình diễn của Sound of Light Chorus. Khi DVD 'Quyền Năng Đức Chúa Trời' được mở lên, những khán – thính giả đã nhìn thấy nhiều công việc quyền năng của Đức Chúa Trời xảy ra trong danh Đức Chúa Giê-su Christ và hết thấy họ đều được đung chạm và ngạc nhiên.

Diễn giả, Mục sư Rainbow Lee công bố sứ điệp với tựa đề "Tại Sao Giê-su là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta", khi ông cầu nguyện cho người bệnh với chiếc khăn tay đã được Mục sư Jaerock Lee cầu nguyện trên đó, nhiều người đã được chữa lành và tôn vinh Đức Chúa Trời. Có một người đàn ông không thể nhìn thấy từ lâu đã được phục hồi thị lực, một người phụ nữ điếc đã nghe được, và một người phụ nữ khác phải ngồi xe lăn đã đứng dậy và bước đi. Cũng có một người đàn ông khác phải chống gậy mới có thể đi được, nay đã ném gậy và tự bước đi không cần đến nó.

Có một người phụ nữ đã mang theo ảnh chồng mình là người đã bị rơi vào tình trạng sống thực vật lâu ngày. Trong khi đặt chiếc khăn tay lên bức ảnh, Mục sư Rainbow Lee cầu nguyện cho ông ta. Chỉ một vài phút sau, người nhà đã gọi đến và báo cho cô ta biết rằng chồng cô đã được phục hồi trạng thái ý thức và đã bắt đầu cử động khủy tay và các ngón tay. Tin tức về sự chữa lành này đã khiến mọi người ở đó ngạc

niên.

Hàng Chục Chi Nhánh và Hội Thánh Liên Hiệp Giữa Những Công Việc Chữa Lành Đáng Kinh Ngạc

Sau khi chứng kiến buổi nhóm chữa lành được tổ chức tại Tachilek, Một Mục sư Miến Điện đã nói rằng, "Trong 40 năm chức vụ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một số lượng người đông như thế này tại một buổi nhóm của Cơ Đốc nhân, và chưa từng nhìn thấy những phép lạ to lớn như vậy đã được tỏ ra. Qua buổi nhóm chữa lành này, nhiều hội thánh đã hiệp một cùng nhau và được làm cho vững mạnh." Nhiều mục sư đến từ nhiều nơi đã được cảm động cách sâu sắc và muốn biết rằng Mục sư Lee có thể tổ chức một buổi nhóm chữa lành tại địa phương mình hay không. Họ cũng gia nhập vào chức vụ của Manmin với tư cách là chi nhánh hay hội thánh liên hiệp.

Buổi nhóm chữa lành thứ tư được tổ chức tại Băng-cốc, thủ đô Thái Lan. Tại buổi nhóm này có một người phụ nữ được phục hồi thị lực sau 19 năm và đồng thời được chữa

lành bệnh viêm khớp. Nhiều phép lạ chữa lành khác đã xảy ra. Qua buổi nhóm này có hàng chục hội thánh tại đây đã gia nhập vào chức vụ Manmin. Buổi nhóm chữa lành thứ năm là buổi cuối cùng được tổ chức tại Hội Thánh Manmin Băng-cốc vào ngày 24 tháng 11.

Năm buổi nhóm chữa lành với Mục sư 'Rainbow' Sungchil Lee đã được tổ chức là kết quả của những lời mời liên tục từ những mục sư địa phương tại Thái Lan và Miến Điện là những người đã được phước bởi phúc âm thiêng thượng và sự bày tỏ quyền năng Đức Chúa Trời qua Giáo Sĩ Jaewon Lee cùng vợ là Soonok Lee là những người đã nâng nôi trong chức vụ tại Thái Lan và những nước láng giềng.

Tại những buổi nhóm chữa lành này, nhiều phép lạ và sự kỳ diệu đã được bày tỏ với những công việc của Thánh Linh ngày càng lớn lao và mạnh mẽ hơn trước, những cánh cửa phúc âm không chỉ được mở ra tại Thái Lan mà còn đến một vài quốc gia lân cận.

Các Ấn Bản Tiếng Việt

Sứ Điệp Thập Tự Giá và Đòi Tội và Niềm Tin I
Xuất bản tại Việt Nam

Tự truyện của Tiến Sĩ Jaerock Lee, *Đòi Tội và Niềm Tin I* và sách thuyết giáo của ông, *Sứ Điệp Thập Tự Giá* đã được xuất bản tại Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dưới sự cho phép chính thức của nhà cầm quyền. Mục sư David đang chức vụ tại Hội Thánh Manmin tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã bày tỏ rằng, "Thật là một phép lạ để sách Cơ Đốc được nhà nước cho phép xuất bản. Tôi dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời và gửi lời tri ân đến Tiến Sĩ Lee cùng các thành viên Manmin, những người đã cầu nguyện cho chúng tôi."



Mục Sư Trưởng Tiến Sĩ Jaerock Lee

Tại Sao Chúa Giê-su là Cứu Chúa Duy Nhất của Chúng Ta?

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

1. Người ta sa vào sự chết ấy là tiền công của tội lỗi

Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người đầu tiên là A-đam và Ê-va, Ngài phán dặn trong Sáng Thế Ký 2:17 rằng, “nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.” Nhưng A-đam và Ê-va đã bị con rắn cám dỗ và đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác đó. Vì cơ này mà tội lỗi đã thâm nhập vào loài người còn A-đam thì chết vì tội lỗi như lời Chúa đã phán. Ấy là, sự rủa sả của Luật pháp nói rằng, Tiền công của tội lỗi là sự chết” đã đến trên họ.

Ở đây, “chết” không chỉ nói đến sự chết thuộc thể mà còn nói đến sự chết thuộc linh, đó là, “đi vào Địa ngục.” Sự rủa sả không chỉ dừng lại ở A-đam mà còn truyền lại trên hậu tự của người. Rô-ma 5:12 nói rằng, “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội.” Hết thảy loài người đều là hậu tự của A-đam, kẻ đã phạm tội, đã trở thành tội nhân và phải kết thúc trong sự chết.

Vậy, con đường để hết thảy mọi người được cứu rỗi là gì? Khi có ai đó trả giá tội lỗi cho tội nhân, thì điều là có thể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bất kỳ ai cũng có thể trở nên cứu thế cho dù kẻ ấy có chịu tử hình thay cho tội nhân. Công Vụ 4:12 nói rằng, “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Như đã nói trong câu này, chỉ có Chúa Giê-su mới có đủ tư cách để trở thành Cứu Thế cho hết thảy mọi người. Vậy, tại sao Giê-su là Cứu Chúa duy nhất của chúng ta?

2. Những phẩm chất Đấng Cứu Thế phải có

1) Đấng Cứu Thế phải là một con người

1 Cô-rinh-tô 15:21 chép rằng, “Và, vì chúng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.” Bởi con người đầu tiên, A-đam, tội lỗi đã thâm nhập vào con người và sự chết là tiền công của tội lỗi đã bắt đầu. Do vậy, cũng nên có một người trả giá cho sự chết. Thiên sứ hay thú vật không thể chuộc con người khỏi tội họ.

Chúa Giê-su cứu chuộc chúng ta khỏi mọi tội chỉ một lần bằng cách chết trên thập tự giá. Ấy là, Chúa Giê-su đã đến thế gian này trong

thân thể loài người để chỉ một lần cứu chuộc hết thảy mọi người khỏi mọi tội họ. Giăng 1:14 mô tả Chúa Giê-su là Ngôi Lời trở nên xác thịt, và ở giữa chúng ta.

Lịch sử cũng chứng minh rằng Chúa Giê-su đã đến thế gian trong thân thể loài người. Lịch ngày nay lấy ngày hạ sanh Chúa Giê-su làm chuẩn. Lịch sử nhân loại được chia thành B.C. nghĩa là “Trước Chúa Cứu Thế” và A.D, nghĩa là năm của Chúa. Lý do tại sao Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời đã sanh ra trong thân thể con người ấy là để có được phẩm chất này để thành Cứu Thế.

2) Đấng Cứu Thế Không Được là Hậu Tự của A-đam

Hết thảy hậu tự của A-đam đều kế thừa bản tánh từ cha mẹ hay tổ phụ họ, nên hết thảy họ đều là tội nhân từ lúc mới sinh ra đời. Vì là những kẻ có tội, nên không thể cứu chuộc người khác khỏi tội. Nói một cách tượng trưng rằng, một người mắc một món nợ lớn thì không thể trả nợ cho người khác.

Nhưng chỉ có Chúa Giê-su là người không thuộc hậu tự của A-đam. Chúa Giê-su rõ ràng là một Con Người, song Ngài chẳng phải được sanh ra theo cách thông thường bởi sự kết hợp giữa tinh trùng người nam và trứng của người nữ. Ma-thi-ơ 1:18 chép rằng, “Và, sự giáng sanh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vậy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.” Chúa Giê-su đã được thọ thai bởi Đức Thánh Linh và chi mọn thân thể của Ma-ri. Chỉ có Chúa Giê-su vừa là con người vừa không phải là hậu tự của A-đam.

3) Đấng Cứu Thế phải có sức mạnh để cứu nhân loại

Để cứu hết thảy nhân loại là những kẻ phải chịu dưới quyền của kẻ thù là ma qui và Sa-tan do tội của con người đầu tiên, A-đam, Đấng Cứu Thế phải có sức mạnh. Nói cách khác, để cứu lực lượng của họ ra khỏi sự giam cầm trong cuộc chiến, quân đội phải đủ mạnh để đánh bại lực lượng kẻ thù. Vì Đức Chúa Trời là thần linh, trong thiên giới vô tội là sức mạnh.

Tội lỗi được chia thành nguyên tội và kỷ tội. Nguyên tội là tội kế thừa từ tổ phụ hay ông bà. Kỷ tội là tội do mình gây ra kể từ khi mới sinh ra. Đức Chúa Giê-su chẳng hề có tội lỗi nào. Ngài không có nguyên tội vì Ngài không phải

là hậu tự của A-đam. Và Ngài cũng chẳng hề có kỷ tội nào vì Ngài chỉ làm theo Lời Đức Chúa Trời trên đất này.

Hê-bơ-rơ 7:26 cho chúng ta biết về Chúa Giê-su, “thánh khiết, không tội, không ô uế.” 1 Phi-e-rơ 2:22 nói rằng, “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá.” Như đã được chép trong các phân đoạn này, vì Chúa Giê-su chẳng hề có tội, nên Ngài có thể phá hủy quyền của sự chết của kẻ thù là ma qui và Sa-tan và Ngài đã sống lại sau sự chết trên thập tự giá.

4) Đấng Cứu Thế phải có tình yêu thương

Đấng Cứu Thế phải nhận hình phạt thay cho hết thảy nhân loại là những kẻ đã định trước cho sự chết. Hơn nữa, Ngài đã phải chịu treo trên cây thập tự một cách khốn khổ, phải đổ hết nước và huyết mình. Nếu không có tình yêu thật, làm thế nào Ngài đã bởi sự tạ ơn và vui lòng để chịu đựng họ mà nhận lấy sự khốn khổ và chết trên cây thập tự thay cho tội nhân là những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời?

Ga-la-ti 3:13 nói rằng, “...Đấng rửa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ.” Để cứu chuộc loài người ra khỏi sự rủa sả, Chúa Giê-su đã phải chịu rửa sả và chịu treo trên cây gỗ thay cho họ theo Luật pháp của Đức Chúa Trời là Đấng thần linh. Bởi vậy, Chúa Giê-su đã phải chịu rửa sả thay cho loài người và đã chịu treo trên cây thập tự gỗ.

Tại sao Ngài đã chịu đổ huyết? Điều này là vì tội chỉ được tha khi có sự đổ huyết. Lê-vi 17:14 chép rằng, “Vi sanh mạng của mọi xác thịt, ấy là huyết nó; trong huyết có sanh mạng.” Hê-bơ-rơ 9:22 chép rằng, “không đổ huyết thì không có sự tha thứ.” Nhưng không có nghĩa rằng huyết của bất kỳ ai cũng đều dẫn đến sự tha tội. Song chỉ bởi huyết không có nguyên tội và kỷ tội thì mới có sự tha tội. Chỉ có huyết Chúa Giê-su là huyết thanh sạch và vô tội.

Đức Chúa Giê-su Nguyên Thủy là Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng Tạo Hóa và là Chủ của muôn loài tạo vật đã chịu lấy hình phạt khốn khổ chết thay cho tội nhân. Ngài chịu sự khinh miệt, xem thường và đau đớn mà những kẻ có tội phải chịu lấy. Chúa Giê-su yêu thương chúng ta khi Ngài hoàn toàn hy sinh cả mạng sống mình và chết trên thập tự giá.

3. Sự Cứu Rỗi Được Ban Cho Khi Chúng Ta Tin Nhận Giê-su làm Cứu Chúa Minh

Rô-ma 6:23 nói rằng, “Tiền công của tội lỗi là sự chết.” Nhưng kẻ thù ma qui và Sa-tan đã xúi giục những kẻ ác giết Chúa Giê-su là Đấng vô tội. Do vậy, Chúa Giê-su vô tội đã có thể bề gây quyền của sự chết và sống lại. Mặt khác, ma qui và Sa-tan đã phải trả giá cho tội lỗi vì có chúng đã giết Chúa Giê-su vô tội. Giá ấy là phải buông tha bất kỳ người nào tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình khỏi quyền của sự chết.

Ấy là tại sao Rô-ma 5:18 có chép rằng, “VẬY, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.” Những ai tin nhận Chúa Giê-su Đấng đã bề gây quyền sự chết và đã sống lại làm Cứu Chúa mình đều có thể được tha mọi tội và được ban cho quyền làm con cái của Đức Chúa Trời. Và tên họ được ghi trong Sách Sự Sống trong Thiên Đàng. Đây là sự tiên liệu được đóng ấn trong thập tự giá.

1 Cô-rinh-tô 2:7 có nói về sự tiên liệu này rằng, “Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là sự mâu nhiệm kín giấu, mà từ trước các đời, Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta.” Kẻ thù ma qui và Sa-tan tưởng rằng thâm quyền của chúng sẽ còn đến lâu dài miễn sao chúng giết được Chúa Giê-su. Tuy nhiên, kết quả đã ngược lại với những gì chúng thiết tưởng. Giết Chúa Giê-su đã dẫn chúng đến con đường hủy diệt. Với sự kiện này, sự tiên liệu về công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành.

Đức Chúa Trời đã giấu kín sự mâu nhiệm này cho đến kỳ Ngài đã định. Khi đến kỳ, bởi sự thập hình của Chúa Giê-su, cánh cửa cứu rỗi được mở toang cho mọi người. Nếu kẻ thù là ma qui và Sa-tan đã biết trước được điều kín nhiệm này, ắt hẳn chúng đã không giết Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời đã lập kế hoạch về sự tiên liệu này và làm trọn nó. Ấy chẳng phải là sự khôn sáng đáng kinh ngạc của Ngài sao?

Thưa anh chị em, tôi hy vọng rằng bởi đức tin chúng ta sẽ đạt được sự cứu rỗi trọn vẹn bằng cách nhận biết về Chúa Giê-su Christ cách đúng đắn. Tôi cũng khuyên giục anh chị em hãy trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời là những kẻ có thể nhận lãnh bất kỳ sự gì mình cầu xin trong danh Đức Chúa Giê-su Christ bằng cách làm theo Lời Đức Chúa Trời.

Tin Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua “Lời Dạy của Các Sứ Đồ” mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
“[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25)
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Vietnamese

Tin tức Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
Email: manministry@hotmail.com
Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin



Những Dấu Kỳ và Phép lạ

Tại Hội Thánh Trung Tâm Manmin, những dấu lạ, sự kỳ diệu, và những công việc đầy quyền phép đã xảy ra từ lúc thành lập. Đủ loại cầu vồng đã hiện ra khắp mọi nơi công việc của Đức Chúa Trời do Manmin thực hiện cũng như các hội thánh liên hiệp của nó, đó là bằng chứng nói lên rằng Đức Chúa Trời đang đồng hành cùng hội thánh. Qua Mục Sư Trưởng – Tiến Sĩ Jaerock Lee, trời mưa trên những nơi khô cằn, giông tố, cuồng phong trở nên yếu đi và biến mất, kẻ mù trở nên sáng mắt, kẻ câm nói được, kẻ chết sống lại, những bệnh bất trị được chữa lành. Hội thánh đã dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời với những công việc đầy quyền năng như vậy.



Công Việc Từ Thiện

Các thành viên của Hội Thánh Trung Tâm Manmin đã hết lòng tận tụy với những công việc tình nguyện và giảng phúc âm

cho người lân cận là những kẻ đã bị bỏ rơi hay gặp hoàn cảnh khó khăn. Hội thánh đã chu cấp chi phí sinh hoạt hàng ngày cho những người già cả neo đơn, cấp học bổng cho những học sinh khó khăn. Những thành viên trong Sứ Mệnh Bắc Sĩ Lu-ca là những bác sĩ cũng đã tận tụy cống hiến cho công việc cải thiện phúc lợi xã hội qua việc khám miễn phí.

Hội Thánh Trung Tâm Manmin

Làm theo Hội Thánh Đầu Tiên



Cầu Nguyện và Ngợi Khen

Các thành viên cầu nguyện cách sốt sắng trong Nhóm Cầu Nguyện Đa-ni-ên được tổ chức hàng đêm vì vương quốc và công chính của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, những thành viên trong ban Trình Diễn Nghệ Thuật đã dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời với những trình diễn đặc biệt trong mỗi buổi thờ phượng và trong các chiến dịch hải ngoại. Họ đã bày tỏ những giá trị cốt lõi của Văn Hóa Cơ Đốc Nhân.



Phục Hưng và Công Việc Truyền Giáo

Hội Thánh Trung Tâm Manmin đã kinh nghiệm được sự phục hưng liên tục và đã phát triển thành một hội thánh lớn với 120.000 trong danh sách đăng ký và 10.000 chi nhánh và hội thánh liên hiệp. Hội thánh đã giảng phúc âm qua nhiều phương tiện khác nhau như Internet, sách và báo chí. Chương trình GCN (Mạng Lưới Cơ Đốc nhân Toàn Cầu) đầy đầy những sứ điệp thuộc linh và quyền năng của Đức Chúa Trời đã được phát đi qua 3.300 đài tới khoảng 170 quốc gia.



“Quyền Năng Tiến sĩ Jaerock Lee Ảnh Hưởng Lớn Lao Tại Xứ Sở Miến Điện của Tôi!”

Mục Sư Pa Hrang Hmung, Chủ Tịch nhà xuất bản MCL tại Miến Điện

Tôi là một mục sư của Hội Thánh Rai Baptist tại Mandalay, thành phố thứ nhì nổi bật nhất tại Miến Điện. Hiện nay, tôi đang thi hành chức vụ dịch thuật và xuất bản sách bằng tiếng Miến Điện.

Năm 2006 là một năm đầy ý nghĩa đối với tôi. Một sinh viên thần học đến từ Ấn Độ đã đưa cho tôi sách lời chứng của Tiến sĩ Jaerock Lee, Ném Thù Sợ Sống Đời Đời trước Khi Chết. Đọc sách, tôi cảm thấy như Chúa đã phán cùng tôi. Tôi đã nhận được ân sủng lớn và xúc động đến mức tôi muốn những người đồng hương của tôi cũng nhận biết được Đức Chúa Trời hằng sống qua sách này.

Tôi hơn hờ nhận biết về tác giả của cuốn sách và lòng nóng cháy dịch sách ông sang tiếng Miến Điện và xuất bản chúng. Tôi đã gọi đến Urim Books và báo với họ rằng tôi muốn dịch sách của Tiến sĩ Lee sang tiếng Miến Điện.

Bước ngoặt đời tôi

Ngày 12, tháng 3 năm 2007, bởi ân sủng Đức Chúa Trời và sự quan tâm của Tiến sĩ Jaerock Lee, tôi đã được chấp nhận làm phiên dịch cho Manmin. Tôi không sao có thể nói hết được niềm vui của mình. Sau đó tôi đã có thể liên lạc thường xuyên

với Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Hơn hết mọi sự, tôi mong muốn được biết và gặp gỡ với Tiến sĩ Lee người đã viết sách lời chứng này.

Tháng 10 năm 2008, cuối cùng tôi đã được đến thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Cho đến giờ này tôi vẫn không quên những gì mình nhìn thấy ở đó: đời sống Cơ Đốc nhân của những thành viên hội thánh giống như tấm lòng của Chúa; những phép lạ xảy ra tại Hội Thánh Trung Tâm Manmin; chức vụ của Tiến sĩ Lee, một con người đi cùng Đức Chúa Trời.

Tôi lấy làm ngạc nhiên với việc nước mặn đã biến thành nước ngọt và nhiều loại cầu vồng đã hiện ra tại Muan Sweet Water Site. Những gì tôi đã nhận thấy trong các buổi Thờ Phụng ngày Chúa Nhật, Lễ Cầu Nguyện Thâu Đêm Tối Thứ Sáu, Nhóm Cầu Nguyện Đa-ni-ên đã giúp cho sự tăng trưởng thuộc linh và chức vụ tôi rất nhiều.

Tôi thường ngày đêm cầu nguyện với Chúa trong nước mắt vì tôi thật sự mong muốn đời sống Cơ Đốc nhân của mình được đồng hành cùng Tiến sĩ Lee và những Thành Viên Manmin. Hiện nay lòng tôi tràn đầy hạnh phúc và vui mừng. Ấy là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời, hiện nay tôi đang tập trung cho công việc dịch thuật sách của Tiến sĩ Lee.

Tôi đã phiên dịch sách lời chứng Ném Thù Sợ Sống Đời Đời trước Khi Chết, tự truyện của ông Đời Tôi và Niềm Tin I & II, sách tiêu biểu của ông, Sứ Điệp Thập Tự Giá và Tầm Thước Đức Tin sang tiếng Miến Điện. Thật phước hạnh biết dường nào, qua sách của Tiến sĩ Lee tôi đã có thể nhận biết được sự sâu nhiệm của Lời Đức Chúa Trời!

Đời tôi được thay đổi bởi ân sủng của Chúa

Tôi đã ấn tượng sâu sắc bởi những phép lạ xảy ra trong các chiến dịch được tổ chức tại Thái Lan và Miến Điện vào tháng 11 năm 2010. Cũng giống như những phép lạ phi thường đã xảy ra

qua những chiếc khăn tay được mang đi từ sự đồ Phao-lô được chép trong sách Công Vụ chương 19, tôi đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều người đã được chữa lành khi giáo sĩ cầu nguyện với khăn tay mà đã được Tiến sĩ Lee cầu nguyện trên đó.

Ngoài ra, tôi cũng đã lấy làm kinh ngạc bởi những dấu hiệu và quyền năng lớn lao trong Chiến Dịch Liên Hiệp Ấn Độ của Tiến sĩ Lee trong lúc đang xem DVD có tựa đề “Quyền Năng Đức Chúa Trời.” Tôi không sao cưỡng được sự đung chạm bởi sự thật rằng những dấu lạ mà Chúa Giê-su đã làm khoảng 2.000 năm trước hiện nay vẫn đang còn xảy ra qua Tiến sĩ Lee. So với chức vụ của ông, chức vụ của tôi đã từng giống như sa mạc khô cằn.

Nhưng tôi đã được hoàn toàn thay đổi bởi ân sủng của Chúa kể từ khi tôi gặp Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Sự cầu nguyện của tôi cũng đã thay đổi và tôi đã giữ được phúc âm thiên thượng trong lòng mỗi ngày. Tôi đang có cuộc sống hạnh phúc và ngày càng trở nên giống Chúa hơn.

Chúa đã dạy dỗ tôi rất nhiều điều qua sách của Tiến sĩ Lee và chỉ cho tôi con đường mình phải đi. Sách của Tiến sĩ Lee làm cảm động lòng tôi. Đời sống và tình yêu của ông dành cho Chúa có sự khác biệt với những người khác. Tôi muốn nhiều người được biết đến tình yêu của ông.

“Chiếc Khăn Tay Quyền Năng Đã Làm Sống Lại Một Cô Gái Đang Chết”

Mục Sư Worapon Yingwatanakun (Hội Thánh Chai Prakan Manmin, Thái Lan)



Rotchana Pongsuk, cô gái Miến Điện người đã có được đời sống mới qua sự cầu nguyện bằng khăn tay

Ngày 19 tháng tư, năm 2011, tôi nhận một cuộc điện thoại từ một trong những thành viên của hội thánh mình. Cô nói rằng Rotchana Pongsuk, người bà con trong họ tộc, 17 tuổi, của cô ta sống tại Muangsats, Miến Điện bị tai nạn giao thông và hôn mê đã một tuần nay. Cô ta đến Thái Lan với sự giúp đỡ của những người lính gác.

Ngày 21 tháng tư, lần đầu tiên tôi gặp cô ta, cô bé bất tỉnh và liệt toàn thân. Chúng tôi vội vã đưa cô ta đến Bệnh Viện Maeai. Các bác sĩ ở đây bảo chúng tôi đưa cô ta đến bệnh viện lớn hơn, nên chúng tôi đã đưa cô ta đến bệnh viện Chiang Lai. Bác sĩ bảo cô ta nên chịu phẫu thuật vì có nhiều máu bị đông cục. Tôi đã gọi và nhờ Giáo Sĩ Jaewon Lee và vợ ông cầu nguyện cho cô ta. Họ đến ngay với chúng tôi và cầu nguyện cho cô ta với chiếc khăn tay mà Tiến sĩ Jaerock Lee đã cầu nguyện trên đó (Công Vụ 19:11-12). Sự việc khiến tôi ngạc nhiên, mặc dù đã hôn mê, cô bé mở mắt và nắm tay Giáo Sĩ Lee người đã cầu nguyện cho cô ta. Ha-lê-lu-gia!

Chẳng bao lâu sau, tình trạng của cô ta đã được cải thiện và cô đã được đưa đến Bệnh Viện Maeai. Bác sĩ của cô nói rằng, “Cô bé đã tỉnh táo trở lại, nhưng não bộ đã bị tổn thương nặng. Chẳng có cách nào tránh khỏi việc cô ta phải sống tàn tật.” Bất chấp những gì bác sĩ đã nói, bởi đức tin chúng tôi đã dùng khăn tay quyền năng cầu nguyện thêm cho cô bé hai lần nữa. Kể đến, cô bé đã bắt đầu nói và bước đi từng chút. Hiện nay cô bé đã tự bước đi và chẳng gặp phải khó khăn gì trong cuộc sống. Trên hết mọi thứ, cô ta đã có được đời sống đích thực qua việc cải đạo để trở thành Cơ Đốc nhân. Chúng tôi dâng hết sự vinh hiển lên Đức Chúa Trời là Cha, Đấng đã bày tỏ một công việc lạ lùng như vậy!



Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
Email: webmaster@gcnetv.org



Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
Email: manminseminary2004@gmail.com



Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
Email: wcdnkorea@gmail.com



Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
Email: urimbook@hotmail.com